

Απόσπασμα από την ομιλία, του Στρατηγού ε.α Μανούσου Παραγιουδάκη,  
επίτιμου Α/ΓΕΕΘΑ στην Παλαιά Βουλή, 17 Ιανουαρίου 2020 με θέμα:

## **Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ**

Όπως είναι γνωστό, οι κίνδυνοι για την Κύπρο έρχονται από παλιά, από τον «εθνικό όρκο» που ψήφισε η τουρκική εθνοσυνέλευση το 1920. Βασιζόμενος σε αυτόν ο Τούρκος καθηγητής και σύμβουλος του πρωθυπουργού Μεντερές, Νιχάτ Ερίμ, συνέταξε εκθέσεις (το 1956), στις οποίες στηρίχθηκε **η τουρκική στρατηγική για τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.**

Έτσι χαράσσεται επίσημα η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της Τουρκίας για την Κύπρο, **την οποία ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα**, πετυχαίνοντας τους στόχους της ένα-ένα!!

Ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας κατά του ελληνισμού, που έχει αποτυπωθεί σε επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, είναι:

- ο έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου
- ο περιορισμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σήμερα, για την ολοκλήρωση του στόχου της ακολουθεί τη **στρατηγική του εξαναγκασμού**, δηλαδή την **απειλή χρήσης στρατιωτικής ισχύος**, προκειμένου να θέσει, υπό τον πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο της ολόκληρη την Κύπρο, με τη διάλυση της ΚΔ και την αντικατάστασή της, από **καθεστώς υποτελής στην Τουρκία.**

Η Τουρκία επιδιώκει να αναπτύξει ζώνη ασφαλείας, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων Κύπρου – Ελλάδας, η οποία να εκτείνεται μέχρι το **μέσον του Αιγαίου και μέχρι τη γραμμή νοτίως Κρήτης – Κύπρου. Η «Γαλάζια Πατρίδα» και τα «σύνορα της καρδιάς» του Ερντογάν!!**

Ο Ελληνισμός απέτυχε να προτάξει αξιόπιστη στρατηγική ανάλυσης της Τουρκικής στρατηγικής επέκτασης. Αίτια της αποτυχίας αυτής είναι:

- Η έλλειψη πανεθνικής στρατηγικής του Ελληνισμού για απελευθέρωση της Κύπρου και

- Η ανατροπή του ισοζυγίου δυνάμεων προς όφελος της Τουρκίας, που οδήγησε στην στρατηγική του **κατευνασμού και της υποχωρητικότητας**, που όχι μόνο δεν ανακόπτει, αλλά αυξάνει την τουρκική επιθετικότητα.

Σήμερα, η κατάσταση στην Κύπρο από πλευράς ασφαλείας, είναι **εξαιρετικά επικίνδυνη**, λόγω:

- της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής, που συνεχίζεται και
- της εξασθενημένης αμυντικής θωράκισης της ΚΔ.

Οι συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στο νησί, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τον ελληνισμό της Κύπρου, που **διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο** από την τουρκική επεκτατικότητα.

Η Τουρκία ενισχύει τις δυνάμεις κατοχής και επεμβαίνει με τις αεροναυτικές της δυνάμεις, για να σφετερισθεί την ΑΟΖ της ΚΔ και να ανατρέψει το ενεργειακό της πρόγραμμα.

Καλλιεργεί πολεμικό κλίμα έντασης και ο κίνδυνος για μια κρίση είναι αυξημένος.

**Στα κατεχόμενα**, η Τουρκία συνεχίζει τον **παράνομο εποικισμό**, **μετατρέπει την περιοχή σε οιονεί επαρχία της**, και ενισχύει συνεχώς τις **Τουρκικές Δυνάμεις Κατοχής (ΤΔΚ)**, που έχουν **προωθημένη επιθετική διάταξη** (πρόσφατα με γερμανικά άρματα LEOPARD 2A4, αυτοκινούμενα πυροβόλα 155χιλ και UAV).

Σχεδιάζει την **ανάπτυξη στρατιωτικής βάσης αεροναυτικών δυνάμεων** στην περιοχή Λευκονοίκου – Τρικώμου και **προωθεί συστηματικά παράνομους μουσουλμάνους μετανάστες** στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου για να επιφέρει δημογραφική αλλοίωση τους.

**Στο θαλάσσιο χώρο** της Κύπρου, **εισέβαλε με το Πολεμικό Ναυτικό της**, τα **ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανά της**, **κατέλαβε το 40% της ΑΟΖ** της ΚΔ, και πραγματοποιεί εντατικές έρευνες και γεωτρήσεις ανενόχλητη!!

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης και την επείγουσα απαίτηση ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου, η Κυπριακή Κυβέρνηση, ακολουθεί την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων (πρώην Υπουργός Άμυνας ΚΔ, Αντιστράτηγος ε.α Φοίβος Κλόκκαρης, στο βιβλίο του «Τουρκική Απειλή»), να διαθέτουν μόνο **μικρό μέρος του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) για την Άμυνα**, με δυσμενείς επιπτώσεις στο αξιόμαχο της **Εθνικής Φρουράς (ΕΦ)** η οποία **αντιμετωπίζει ελλείψεις, στερείται ικανού Πολεμικού Ναυτικού και Αεροπορίας** και έχει ανάγκη **εκσυγχρονισμού των υφισταμένων μέσων και οπλικών συστημάτων της**.

**Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, για να μείνει και να διασφαλίσει τα στρατηγικά της συμφέροντα.**

Το όραμα ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως αναπτύσσεται στο βιβλίο « Στρατηγικό Βάθος» του Αχμέτ Νταβούτογλου, είναι **σε πλήρη εξέλιξη**.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, προχωρεί παραπέρα: «...Η στοχοθεσία της Τουρκίας προχωρά πολύ πέρα της διχοτόμησης. Περιλαμβάνει το σύνολο της Κύπρου».

Οι προκλητικές δηλώσεις Τούρκων επισήμων δεν σταματούν, ενισχύοντας τον **Υβριδικό Πόλεμο**, που με επιτυχία η Τουρκία έχει εξαπολύσει κατά του Ελληνισμού!

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, μετά την υπογραφή του μνημονίου για το East Med δήλωσε (2 Ιαν 2020): «κανένα σχέδιο που αποκλείει την Τουρκία, δεν μπορεί να πετύχει. **Θα καταστρέψουμε τα παιχνίδια τους**»

Ο ίδιος ο Ερντογάν, διαμηνύει, ότι **τίποτα δεν μπορεί να γίνει στη Μεσόγειο, αν δεν το επιτρέψει η χώρα του. «Ο νόμος στη Μεσόγειο είμαι εγώ».**

Ανακοίνωσε, ότι μετά την πρωτοχρονιά, “βάζει μπρος” για σεισμικές έρευνες σε πρώτη φάση και για γεωτρήσεις αμέσως μετά, νότια από το Καστελόριζο και μέχρι την Κρήτη! (χθες, 16 Ιανουαρίου 2020, **το επιβεβαίωσε**).

Ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο τούρκος Πρόεδρος δήλωσε:... «ο τουρκικός στρατός δεν θα διστάσει ποτέ, εάν χρειασθεί, **να επαναλάβει όσα έκανε στην Κύπρο πριν από 45 χρόνια για την ασφάλεια των Τ/Κ.** Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους, με τον **ίδιο τρόπο που το κάναμε και το 1974!!**»

Ο Τούρκος ΥΠ.ΑΜ, στρατηγός Χουλουσί Ακάρ, αλαζονικός και θρασύς, δηλώνει:...Είμαστε στο ίδιο σημείο που βρισκόμαστε και το **1974** στην Κύπρο. **Ό,τι χρειάστηκε να γίνει εκείνη την ημέρα, κανείς να μην αμφιβάλει, ότι θα γίνει το ίδιο και σήμερα. Κανείς να μη δοκιμάσει τη δύναμή μας...!**

Και για να δείξουν ότι δεν αρκούνται στα λόγια **αναβάθμισαν τις ένοπλες δυνάμεις τους στην κατεχόμενη Κύπρο**, μην αφήνοντας καμία αμφιβολία για τις προθέσεις τους:

Αντικατέστησαν, τα παλαιού τύπου Αμερικανικά άρματα με υπερσύγχρονα Γερμανικά LEOPARD.

Αντικατέστησαν τα πυροβόλα τους με υπερσύγχρονα αυτοκινούμενα Γερμανικά μεγάλου βεληνεκούς.

Έστειλαν πρόσφατα (16 Δεκ.2019), Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (UAV-Bayraktar), στο Α/Δ Λευκόνοικου.

Ανακοίνωσαν ότι θα διευρύνουν το Α/Δ και θα στείλουν F-16,ενώ σχεδιάζουν τη δημιουργία Ναυτικής Βάσης στο Μπογάζι.

Ετοιμάζει λοιπόν η Τουρκία, μια **τεράστια επιθετική διακλαδική δύναμη**, (όπως έκανε στην Συρία, χωρίς ναυτικό και ποιος την εμπόδισε;) ικανή να **«καταβροχθίσει» την Κύπρο**, (σύμφωνα με τη στρατηγική της) **και να ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο**, από το στρατηγικό αυτό χώρο την Κύπρο! Το «αβύθιστο Αεροπλανοφόρο», που όμως **οι Τούρκοι θα κυβερνούν!**

Οι δηλώσεις, είναι σαφείς. Ομιλούν ξεκάθαρα και επίσημα για **επανάληψη του 1974!**

Είναι γνωστό ότι **οι Τούρκοι ποτέ δεν κρύβουν τις προθέσεις τους.** Και τις **υλοποιούν** όταν οι συνθήκες τους ευνοούν.

Ο πρόεδρος της ΚΔ ομολογεί (4 Μαΐου 2019, εισβολή στην ΑΟΖ/ΚΔ): «...η Τουρκία ξεκίνησε τρίτο ΑΤΤΙ/Α. **Μας κήρυξε ξανά πόλεμο**».

Πράγματι, ζούμε μια εθνική κρίση με την **τρίτη εισβολή της Τουρκίας** στην ΑΟΖ της Κύπρου, ενώ η **ναυτική περικύκλωση** του νησιού συνεχίζεται.

Είναι λοιπόν ολοφάνερο, ότι **Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ!**

Σ' όλη αυτή την απροκάλυπτη προκλητικότητα, τις ωμές απειλές και τους ξεκάθαρους κινδύνους που απειλούν την Κύπρο, εμείς, Ελλάδα και Κύπρος, τι κάνουμε;

Η Ελλάδα και η ΚΔ αναπτύσσουν έντονη κινητικότητα σε πολιτικό και **διπλωματικό επίπεδο**. Η δραστηριότητα αυτή είναι απαραίτητη, πλην όμως αποτελεί κατ' ουσίαν φενάκη. Η επιβίωση μίας χώρας δεν δύναται να βασίζεται μόνο στο Διεθνές Δίκαιο και τη σύμπραξη συμμαχιών.

Η διπλωματία μας, πάλεψε και παλεύει σε όλα τα διεθνή Fora (ΟΗΕ, ΣΑ, ΕΕ κ.α.). Αναμφισβήτητα έχει πετύχει πολλές αποφάσεις, καταδικαστικές της συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Ουσιαστικά η Τουρκία έχει απομονωθεί διπλωματικά. Έτσι τουλάχιστον ακούμε! Τη βλέπουμε βέβαια παντού!

Πόσο όμως συμμορφώνεται μ' αυτές τις αποφάσεις;

Μια ματιά πίσω στο χρόνο, θα μας δείξει πως σκέφτεται.

Με την εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξέδωσε σειρά ψηφισμάτων.

Όλοι γνωρίζουν, ότι η Τουρκία **αγνόησε επιδεικτικά** όλα αυτά τα ψηφίσματα και πολλά άλλα μέχρι σήμερα.

Η δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Τουρκίας, στις 24 Δεκεμβρίου 2019, μας δείχνει ξεκάθαρα και επίσημα, τον τρόπο που η Τουρκία αντιλαμβάνεται το ΔΔ και τη διπλωματία γενικότερα:

“Η Τουρκία αν χρειασθεί, χρησιμοποιεί τη διπλωματία, εάν χρειασθεί θα χρησιμοποιήσει τις **σκληρές της δυνάμεις**, ως συνέχεια της διπλωματίας. Αυτό είναι ανάγκη για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Τουρκίας”.

Στην Ελλάδα, αλλά προπάντων στην Κύπρο, η διπλωματία επένδυσε σ’ όλα τα άλλα (οικονομία, ενέργεια, διπλωματικές συμμαχίες), **πλην της Άμυνας!** (Φ. Κλ.).

Η Τουρκία του Ερντογάν έκανε το ακριβώς αντίθετο.

Ενίσχυσε τη στρατιωτική της ισχύ και πάνω σ’ αυτή “έχτισε”, τη διπλωματική της στρατηγική. Απόδειξη, όσα συνέβησαν και συμβαίνουν σήμερα στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Στον τομέα της άμυνας στην ΚΔ, επικρατεί **κλίμα επικίνδυνης αδράνειας** (επισημαίνει με αγωνία ο πρώην ΥΠ.ΑΜ/Κ). Τούτο οφείλεται στη **λανθασμένη αντίληψη**, ότι η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και οι στρατιωτικές δαπάνες είναι μάταιες.

Ο αείμνηστος φιλόσοφος Παν. Κονδύλης στο βιβλίο του « Θεωρία του Πολέμου-Ελληνοτουρκικός Πόλεμος» σημειώνει και μας προειδοποιεί: «.... Οι Έλληνες, όπως αντιμετωπίζουμε σήμερα την άμυνά μας, βρισκόμαστε σε συλλογική αναζήτηση της **ιστορικής ευθανασίας**».

Κατά την άποψή μου, που είναι και άποψη πολλών που ασχολούνται στενά με το εθνικό ζήτημα, όπως ο π. ΥΠΑΜ/Κ που προαναφέραμε - από το βιβλίο του οποίου έχω αντλήσει πολλά στοιχεία στην ομιλία μου αυτή- πρώην Αρχηγοί ΓΕΕΦ, εκλεκτοί καθηγητές, πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, αναλυτές κ.α πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σήμερα εδώ, θα πρέπει:

- Να εγκαταλείψουμε την πολιτική του **κατευνασμού και της υποχωρητικότητας** και

- Να υιοθετήσουμε **στρατηγική αντίστασης** και διεκδικητικότητας, με **όπλα το δίκαιο και την ισχύ**.

- Να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή βάση του ως θέμα **εισβολής, κατοχής, εποικισμού** και όχι ως δικοινοτικής διαφοράς.

- Να απορριφθεί **λύση τουρκικών όρων** στο Κυπριακό.

- Να επιδιωχθεί **οριοθέτηση της ΑΟΖ** της Κύπρου με την Ελλάδα και τη Συρία. Ας αποφασίσει επιτέλους και η Ελλάδα. Τι περιμένει; Να οριοθετήσει η Τουρκία την ΑΟΖ όπως αυτή νομίζει; (βλέπε μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης!).

- Να υποστηρίζεται σθεναρά ο Αγωγός Φυσικού Αερίου EAST MED (Ισραήλ – Κύπρος – Ελλάδα – ΕΕ) που **παρακάμπτει** την Τουρκία και δημιουργεί **κοινότητα συμφερόντων** μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, οι οποίες θα συμμαχήσουν υποχρεωτικά για την προστασία του από την τουρκική βουλιμία.

- Να ενισχυθεί η **αμυντική θωράκιση** της ΚΔ προς απόκτηση αποτελεσματικής **αποτρεπτικής ισχύος** και **ικανότητας** για αντίσταση.

- Να ενισχυθεί η δυνατότητα **αυτοάμυνας** της ΚΔ που απαιτεί ενδυνάμωση της ΕΦ στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

- Να υπάρξει στενή στρατιωτική συνεργασία με την Ελλάδα και **αναζωογόνηση** του **Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου** Ελλάδας – Κύπρου (ΔΕΑΧ/Ε-Κ). (Η υποβάθμιση του ΔΕΑΧ προκάλεσε **κενό ασφαλείας** το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία και αύξησε την επιθετικότητά της).

- Σύνταξη σε συνεργασία με την Ελλάδα, **Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ)** και συγκρότηση **Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας**. Χρειαζόμαστε **πανεθνική Στρατηγική του Ελληνισμού** για την αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατικότητας.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της δυνατότητας **αυτοάμυνας** της ΚΔ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης, για αντίσταση και η διάθεση όλων των εισπράξεων του ΤΑΘ για τις αμυντικές δαπάνες. Η ΕΦ χρειάζεται **επείγοντως**:

- **Εκσυγχρονισμό** των μέσων και οπλικών συστημάτων της.

- **Συμπλήρωση** υφισταμένων κρίσιμων ελλείψεων στις δυνάμεις ξηράς, θάλασσας και αέρα με υπερσύγχρονο οπλισμό και μέσα.

- Προγραμματισμό απόκτησης ικανού **πολεμικού ναυτικού και αεροπορίας**, που θα υπήρχε σήμερα, αν από ίδρύσεως του ΤΑΘ το 1984, όλες οι εισπράξεις του διατίθεντο στην ΕΦ.

- **Έκτακτα** εξοπλιστικά προγράμματα και αναθεώρηση του ΠΥ άμυνας.

**Η ιστορία διδάσκει ότι οι ισχυροί δεν σέβονται τις ανοχύρωτες πολιτείες.** Υπολογίζουν μόνο τον αντίπαλο που θα τους προκαλέσει κόστος όσο μικρός και αν είναι αυτός. (Η Ελβετία παράγγειλε ήδη, πολεμικά Α/Φ F-35, για εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της). Εμείς, Ελλάδα – Κύπρος;;

Ο Μακιαβέλι στον «Ηγεμόνα», γράφει «Ένα κυρίαρχο κράτος, για να υπάρξει, χρειάζεται **στρατό (προπάντων στρατό) και συμμάχους**».

- Άμεση ενεργοποίηση του ΔΕΑΧ Ελλάδας – Κύπρου με παράλληλη **στρατιωτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών τους** στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

Ο στρατηγός ε.α, Phd, Μπαλιτζώης Ιωάννης, εξέχων Γ/Π, Γ/Σ αναλυτής γράφει:...Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το ΔΕΑΧ Ε-Κ, καθ' όσον η **Κύπρος δεν κείται μακράν**, αλλά πολύ κοντά, και αποτελεί το **στρατηγικό βάθος της Ελλάδας**. Αν χαθεί η Κύπρος χάνεται το Αιγαίο και η Ελλάδα θα καταστεί προτεκτοράτο της Τουρκίας. Άρα η **Κύπρος είναι Ελλάδα και αποτελεί ζωτικό Γεωπολιτικό χώρο της πατρίδας!** (Καλά τα λέει ο στρατηγός! Προφανώς απαντά όπως πρέπει στον Ερντογάν και τους άλλους τούρκους αξιωματούχους).

- **Να μη διασπαστεί η γεωγραφική και αμυντική συνέχειά Ελλάδας– Κύπρου και να μη συρρικνωθούν οι ΑΟΖ τους** προς όφελος της Τουρκίας.

- **Η Εθνική Φρουρά (ΕΦ) να εκσυγχρονισθεί** σε ένα μικρό αλλά σύγχρονο στρατό, **αποφασισμένο να υπερασπισθεί την Κύπρο** και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την τουρκική επιθετικότητα.

- Να εξοπλισθεί με μικρά, ευέλικτα, φονικά και φτηνά όπλα (Α/Α, Α/Τ κ.ά.) και να γίνει ο εφιάλτης της βαριάς τουρκικής πολεμικής μηχανής στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου.

Είναι απολύτως αναγκαίο, να ξεκινήσουν χωρίς χρονοτριβή στην ΚΔ:

- Η δημιουργία αξιόλογης Πολεμικής Αεροπορίας (F-16, F-35 ή ό,τι κριθεί αναγκαίο) για την αναχαίτιση της τουρκικής αεροπορικής απειλής, (το είχε επιχειρήσει ο αείμνηστος Πρόεδρος της ΚΔ Γλαύκος Κληρίδης, όπως αναφέρω πιο κάτω).

- Η δημιουργία σύγχρονου Πολεμικού Ναυτικού (Φ/Γ,Υ/Β,Τ/ΑΚ κ.ά.), προσαρμοσμένου στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, μετά την ανακάλυψη και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, για την αποτροπή της τουρκικής ναυτικής βουλίας.



- Η απόκτηση κάθε άλλου μέσου, (στο πλαίσιο του κοινού αμυντικού σχεδιασμού Ελλάδας – Κύπρου), που θα μπορούσε να μειώσει την υπεροχή των Τούρκων στην Ξηρά, Θάλασσα και Αέρα, ώστε να σκέφτονται πλέον, ότι κάθε τους κίνηση, που τώρα γίνεται ανενόχλητα, θα έχει το ανάλογο κόστος.

Ο Παναγιώτης Κονδύλης στο ίδιο βιβλίο του (σελ. 396), γράφει σχετικά με την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου: «...η κυρίαρχη κυπριακή κυβέρνηση θα καλούσε την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση, να εγκαταστήσει αεροπορικές δυνάμεις στο έδαφός της, (οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν άμεσα την καρδιά και το υπογάστρο της τουρκικής επικράτειας). Στο κάτω – κάτω, η Ελλάδα είναι εξίσου εγγυήτρια δύναμη του κυπριακού κράτους και επομένως έχει τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα με την Τουρκία, να εγκαταστήσει εκεί τις Ένοπλες Δυνάμεις της.»

Αλήθεια γιατί δεν γίνεται αυτό; Εμποδίζουν κάποιои;;

- Ο καθηγητής Κων. Γρίβας, στο νέο βιβλίο του, «Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και η Ελληνική Αμυντική Στρατηγική», αναφέρει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα για νέα όπλα, έξυπνα, φονικά, προηγμένης τεχνολογίας και φτηνά, κάνοντας **την Κύπρο ικανή να νικήσει την Τουρκία** στις θάλασσές της!

Επισημαίνω, **Όχι παράλογους εξοπλισμούς!** Τους αναγκαίους, προσαρμοσμένους στις σημερινές ανάγκες της Άμυνας της ΚΔ. **Χρήματα υπάρχουν!!** (π. ΥΠΑΜ Κύπρου).

Στην Ελλάδα, ευτυχώς, το κλίμα αλλάζει με δηλώσεις Υπουργών, Βουλευτών κ.ά. επισήμων, όπως: «...μέρος των πλεονασμάτων να δοθεί, τώρα, στις ΕΔ. **Όποιος θέλει ειρήνη, προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο!**» ή «...αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 0,5% του ΑΕΠ, για την επόμενη 5ετία, δηλ. περίπου 2 Δις !» κ.α.

Η Ελλάδα, εκσυγχρονίζει την Πολεμική της Αεροπορία και μελετά την προμήθεια υπερσύγχρονων Φρεγατών! Η πολιτική ηγεσία, έστω και καθυστερημένα, αντιλήφθηκε την ανάγκη της στρατιωτικής ισχύος για την αναχαίτιση της τουρκικής θρασυότητας!

Ο Έλληνας ΥΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε (8 και 16 Ιαν 2020): «...μετά τον εκσυγχρονισμό των F-16, την υποστήριξη των Mirage και την έναρξη της διαδικασίας απόκτησης των F-35, ...πραγματικά θα μπορούμε πλέον να μιλάμε και για όρους ανάκτησης υπεροχής έναντι της Τουρκίας».

Ανάλογες δηλώσεις για την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας έχουμε από τον ΠτΔ, Πρωθυπουργό κ.α επισήμους.

Δεν γνωρίζω τι γίνεται στην Κύπρο, για την από κοινού προσπάθεια αύξησης των αμυντικών δαπανών. Δεν ακούγονται πάντως παρόμοιες δηλώσεις!

Ο Παναγιώτης Κονδύλης (πάλι) γράφει στη σελ 409 στο ίδιο βιβλίο του: «...δεν μου είναι κατανοητό γιατί η Κύπρος με ετήσιους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 5% και με αύξουσα ευημερία, δεν συμβάλλει οικονομικά – τρόποι βρίσκονται- στα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα. Όποιος αισθάνεται μέρος του Ελληνισμού, το αποδεικνύει σηκώνοντας Εθνικά Βάρη» (Σκέψεις βέβαια ενός διανοούμενου, φιλόσοφου του Πολέμου! Όχι όμως ενός πολιτικού ή διπλωμάτη).

Αξίζει να επισημάνουμε, ότι η προσπάθεια για ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της ΚΔ, μπορεί να διευκολυνθεί με την πρόσφατη (17 ΔΕΚ.2019) **άρση του εμπάργκο** όπλων για την ΚΔ. (East Med Act) από τις ΗΠΑ.

Η Τουρκία ως φυσικό, προσπαθεί να μπλοκάρει την άρση αυτού του εμπάργκο!

Όσον αφορά τους Άγγλους, δεν πλήρωσαν ποτέ, ως οφείλουν, τα χρέη τους για τις βάσεις. Μήπως ήλθε η ώρα να τα εξοφλήσουν σε Στερλίνες ή σε είδος (πολεμικά Α/Φ), για την ενίσχυση της Άμυνας της ΚΔ;

Θα κλείσω το μεγάλο αυτό ζήτημα, κάνοντας αναφορά σ' ένα μέρος(σελ. 151) από το βιβλίο του αείμνηστου Προέδρου της ΚΔ, Γλαύκου Κληρίδη, «Ντοκουμέντα Μιας Εποχής 1993-2003», που αφορά στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου και τους τρόπους αντιμετώπισης της τουρκικής απειλής.

Σήμερα, είναι χρήσιμα όσα αναφέρει στο έργο αυτό και επίκαιρα όσο ποτέ:  
« ...Με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, συναποφασίσαμε το ΔΟΓΜΑ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / Ε-Κ, στα πλαίσια του οποίου συζητήσαμε σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

- **Αποστολή ελληνικής Μεραρχίας στην Κύπρο.**
- **Κάλυψη της Κύπρου από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό.**
  - Επαναλήφθηκε η θέση ότι **οποιαδήποτε επεκτατική ενέργεια της Τουρκίας στην Κύπρο θα εθεωρείτο αιτία πολέμου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.** Ενός πολέμου, ο οποίος θα μπορούσε να καταλήξει σε συγκρούσεις, **σε ένα μέτωπο από τον Έβρο μέχρι την Κύπρο.**
  - **Ετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων** θα αναλαμβάνονταν από τα αρμόδια υπουργεία και τις στρατιωτικές ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου, κ.ά.».

Στο πλαίσιο των αποφάσεων των δύο ηγετών, άρχισε μία εργώδης προσπάθεια των αρμοδίων, για την υλοποίηση του ΔΕΑΧ. (υπερηφανεύομαι ταπεινά που συμμετείχα από τη θέση μου – Α/ΓΕΕΘΑ- σε αυτή την εθνική προσπάθεια).

Ο αείμνηστος Πρόεδρος συνεχίζει: «...μετά τη συνομολόγηση του ΔΕΑΧ / Ε-Κ, η προσφορά της Ελλάδας προς την Κύπρο, όσον αφορά την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητάς μας σε έμψυχο και άψυχο υλικό ήταν **σημαντική, πολύμορφη και πολυποίκιλη.**

Για πρώτη φορά στη μακραίωνη ιστορία της Κύπρου, είδαμε να υπερίπτανται και να προσγειώνονται στο νησί μας, (κατά τη διάρκεια άσκησης Νικηφόρος 1999), στο αεροδρόμιο της βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, **αεροπλάνα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας,** (ως γνωστό οι ασκήσει αυτές σταμάτησαν)

Για πρώτη φορά επίσης, είδαμε να **καταπλέουν φρεγάτες και υποβρύχια του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού** και να ελλιμενίζονται στα λιμάνια της Κύπρου και στη ναυτική βάση στο Ζύγι.

Ακόμη, η **δύναμη της ΕΛΔΥΚ ενισχύθηκε...**

Κατασκευάσαμε **πολεμικό αεροδρόμιο** στην Πάφο, με προδιαγραφές NATO για ανεφοδιασμό των **ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών** κ.α.

«Αυτά όλα συμβαίνουν», γράφει ο Πρόεδρος, όταν «...Τα τουρκικά στρατεύματα συνεχώς αυξάνονταν και εφοδιάζονταν με νέα σύγχρονα όπλα....και υπήρχε πάντα ο **κίνδυνος νέας σύρραξης και προέλασης** των τουρκικών στρατευμάτων...» (σελ.153 κ.α).

Έτσι αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη συνεργασία για την κοινή άμυνα Ε – Κ, **δύο τολμηροί ηγέτες**. Δε φοβήθηκαν τους Τούρκους! Ούτε υπάκουσαν στις “καλές συμβουλές” συμμάχων, εταίρων και φίλων!

Μήπως και σήμερα που η **απειλή είναι ξεκάθαρη**, (ο Ερντογάν και οι συν αυτώ, δηλώνουν απροκάλυπτα, όπως είπαμε, ότι θα επαναλάβουν το 1974) και οι σύμμαχοι και φίλοι κοιτούν αλλού (όταν ο πρωθυπουργός της χώρας εκθέτει την τουρκική προκλητικότητα - 7/1/2020- στον πρόεδρο των ΗΠΑ, στο ΟΒΑΛ γραφείο του), **είναι ανάγκη**, οι κυβερνώντες σε Ελλάδα και Κύπρο, **να δείξουν την ίδια τόλμη** και να μην ενδώσουν στις απειλές των Τούρκων και τις “καλές” συμβουλές, συμμάχων, εταίρων και φίλων.

**Να ξανακουστεί στην Ελληνική Βουλή** αυτό που δηλώθηκε καθαρά στις 25 Ιανουαρίου 1987, από τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας, (όπως γράφει στο βιβλίο του «Κύπρος στα όρια του αφανισμού»σ. 354, ΟΣταύρος Λυγερός) «...εχθροί και φίλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση επίθεσης ή εισβολής κατά των Ελληνοκυπριακών θέσεων, η Ελλάδα δεν θα μείνει αδρανής. Έχω προειδοποιήσει ότι αυτό αποτελεί **«casus belli»**. Ελπίζουμε ότι οι εταίροι μας στην ΕΟΚ και οι σύμμαχοί μας στο NATO, θα αντιληφθούν τη σοβαρότητα της αποφάσεώς μας, **να υπερασπιστούμε την Κύπρο**, διότι, **εάν η Κύπρος χαθεί, τελικά και η Ελλάδα θα χαθεί**».

Ανάλογη προειδοποίηση είχε απευθύνει ο τότε Πρωθυπουργός, στη σύνοδο κορυφής των «Δώδεκα», στη Χάγη, στις 26 Ιουνίου 1986.

Στις 19 Ιανουαρίου 1990, η **επίσημη αυτή ελληνική δέσμευση** επαναδιατυπώθηκε από τον τότε Έλληνα Αρχηγό ΓΕΕΘΑ (Στρατηγό Βελλίδη, φυσικά καθ’ υπό-

δειξη της πολιτικής ηγεσίας), σε διάσκεψη της ΔΑΣΕ: «...για την Ελλάδα, οποιαδήποτε **στρατιωτική επιχείρηση** εναντίον της Δημοκρατίας της Κύπρου, θα **συνιστούσε αιτία πολέμου**» (σ. 355. Σ. Λυγερός). Και έχει σημασία που η φωνή της Κυβέρνησης ακούστηκε μέσω του προσώπου που κατά το νόμο θα υλοποιούσε την πολιτική απόφαση για πόλεμο.

Αυτό το casus belli που ελέχθη στη Βουλή των Ελλήνων και αλλού, **δεν έχει ακυρωθεί μέχρι σήμερα**. Γιατί δεν χρησιμοποιείται και τώρα που οι απειλές των Τούρκων είναι ισχυρότερες παρά ποτέ; **Να μη μας τρομάζει το casus belli των Τούρκων! Εμείς να τους τρομάξουμε! Μπορούμε!**

Ελλάδα και Κύπρος μαζί!  
**Η Κύπρος Κινδυνεύει!!**

«όσοι το χάλκεον χέρι  
Βαρύ τον φόβον αισθάνονται,  
Ζυγόν δουλείας, ας έχωσι.  
Θέλει Αρετήν και Τόλμην  
η Ελευθερία»  
Ανδρέας Κάλβος.

Μανούσος Παραγιουδάκης