



*Πολλά...*

*Εν ολίγοις*

*του Λευτέρη Μαυρουδή*

\*\*\* “ *«Τιμή σ' εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπόλες...»*

*Κωνσταντίνος Καβάφης*

Άτιμα Στενά τι κάνετε. Όλοι θέλουν τα Στενά, το Ιράν βγήκε μετά από 2.500 στην Μεσόγειο, το Ισραήλ θέλει το Κουρδικό κράτος, η Τουρκία θέλει ενέργεια. Δηλαδή ΜΥΛΟΣ!!! Όμως το πάρτι τώρα αρχίζει!!!

## 1. ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μια ιστορική υπενθύμιση που ... γεννάει θλίψη, ή και οργή.

Δείτε το Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή τον “Χρυσό Αιώνα” στην Αθήνα. Οι Νόμοι ήταν του Σόλωνα και όταν κάποιος πολίτης ήθελε να γίνει βουλευτής, απαιτούσαν τα εξής:

- Να είναι Έλληνας πολίτης.
  - Να κατέχει την Ελληνική Θρησκεία και Παιδεία.
  - Να ΜΗΝ είναι κίναιδος, και
  - Να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία του, μέχρι και τα σανδάλια που φορούσε, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία.
- 
- ✓ Εάν τηρούνταν όλα αυτά, τότε, ο υποψήφιος, μπορούσε να γίνει βουλευτής.
  - ✓ Αν ως βουλευτής πρότεινε και περνούσε Νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομικά ζημιόγonos για την Αθήνα, τότε έπρεπε να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, **ΟΛΟ το ποσό** για το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα.

- ✓ Αν δεν έφθανε ΟΛΗ η περιουσία του, (μέχρι και τα σανδάλια του, που καταγράφηκαν), τότε για το ανεξόφλητο υπόλοιπο, υποχρεωνόταν να το εξοφλήσει **ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ**.
- ✓ Αν ο Νόμος, που ο βουλευτής αυτός πρότεινε και ψηφίστηκε, ζημίωνε ΗΘΙΚΑ την Αθήνα η ποινή ήταν: **ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ !!!**

Αυτά εφαρμόζονταν τον 5ο π.Χ. αιώνα, ο οποίος ονομάστηκε "ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ".

(Ζητείται ανάλογος νόμος για τον 21ο μ.Χ. αιώνα).

## 2. Παραθέτω τις εισόδους δύο πανεπιστημίων:

1. Είσοδος "πανεπιστημίου" Πελοποννήσου....
2. Είσοδος πανεπιστημίου Μπερκλεϊ Καλιφόρνια!

Τα συμπεράσματα και τα σχόλια δικά σας.



## 3. Ένας Έλληνας από το... Υψηλάντι του Μίσιγκαν γράφει για την Ελληνική Επανάσταση

Ο διάσημος Ελληνοαμερικανός συγγραφέας μιλάει για το... Υψηλάντι στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, τους αδελφούς Υψηλάντη, την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και τη σημασία της για τους Έλληνες της διασποράς.



Συγκλονίζει το κείμενο του **Κρίστοφερ Κόσμος (Christopher Cosmos)** Ελληνοαμερικάνου συγγραφέα με αφορμή τη 200ή επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που θα εορταστεί φέτος. Περιγράφοντας συνοπτικά την ιστορία τους, ο Κρίστοφερ Κόσμος

παραλληλίζει τους αδελφούς Υψηλάντη με τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι όσα χρόνια και αν παραμένουν μακριά από την πατρίδα, οι καρδιές τους πάντα παραμένουν στην Ελλάδα. Είναι υψηλό το αίσθημα του ελληνισμού και η σύνδεση με την πατρίδα.



**Ο υδατόπυργος του Υψηλάντι στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Στη βάση του διακρίνεται η προτομή του Δημητρίου Υψηλάντη και οι σημαίες.**

**Διαβάστε το συγκλονιστικό κείμενο του Κρίστοφερ Κόσμος:**

Αυτή τη χρονιά, στις 25 Μαρτίου 2021 θα εορταστεί η 200η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης και Ανεξαρτησίας. Είμαι Ελληνοαμερικανός, μεγάλωσα στις κεντροδυτικές πολιτείες της Αμερικής, και πρόκειται για μια σημαντική στιγμή, περίσταση και επέτειο για όλους εμάς που είμαστε μέλη της ευρύτερης ελληνικής διασποράς, καθώς και για άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που έχουν επηρεαστεί από αυτή τη μέρα και τα γεγονότα που εορτάζονται, είτε τα γνωρίζουν είτε όχι.

Ο αριθμός των πόλεων που έχουν ελληνικά ονόματα, μερικά λεπτά από την περιοχή που μένω (Σπάρτη, Σμύρνη και Ιωνία είναι μόνο μερικά που έρχονται στο μυαλό), μαρτυρούν την επιρροή και τη δύναμη της διασποράς, του πολιτισμού και της μνήμης. Όμως, κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου, είναι μια πόλη και ένας συγκεκριμένος δήμος που σκέφτομαι περισσότερο από όλους.

Φοίτησα στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν, που είναι πέντε λεπτά μακριά από μια μικρή πόλη που ονομάζεται Υψηλάντι (Ypsilanti), η οποία βρίσκεται εντός μιας μεγαλύτερης δημοτικής ενότητας με το όνομα αυτό.

**Το Υψηλάντι είναι ένα μέρος που πήρε το όνομά του από τους δύο Έλληνες αδελφούς, τον Δημήτριο Υψηλάντη (από αυτόν ονομάστηκε η πόλη) και τον Αλέξανδρο Υψηλάντη (από αυτόν ονομάστηκε ο δήμος), που ήταν ηγέτες στην Ελληνική Επανάσταση και τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.**



## Η οικογένεια Υψηλάντη, Δημήτριος, Ελισάβετ, Αλέξανδρος

Ο Δημήτριος, μαζί με τον πιο διάσημο αδερφό του, ήταν Φαναριώτες, γεννημένοι στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλωσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, φοίτησαν στη Γαλλία και έγιναν μέλη και αξιωματικοί του Αυτοκρατορικού Ρωσικού στρατού, μαζί με τον οποίο ταξίδεψαν και πολέμησαν στους Ναπολεόντειους Πολέμους. Έτσι, ο Δημήτριος και ο Αλέξανδρος ήταν κατά πολλούς τρόπους πολίτες του κόσμου, όμως οι καρδιές τους ήταν ξεκάθαρα και παρέμειναν για πάντα ελληνικές.

Η σύνδεσή τους με την πατρίδα τους ήταν τόσο μεγάλη, παρά τα ταξίδια τους και τη γενέτειρά τους και τη θέση του, που ο Δημήτριος και ο αδερφός του έγιναν μέλη της Φιλικής Εταιρείας, της οποίας ηγέτης ήταν ο Αλέξανδρος. Η Φιλική Εταιρεία ένωσε τους Έλληνες από όλη τη διασπορά και βοήθησε να ξεκινήσει η διαμάχη στην Ελλάδα, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στον Ελληνικό Πόλεμο για την Ανεξαρτησία ενάντια στην Οθωμανική εταιρεία.



## Η προτομή του Δημητρίου Υψηλάντη στη βάση του υδατόπυργου του Υψηλάντι.

Ήταν μια επανάσταση η οποία εν μέρει γεννήθηκε, σχεδιάστηκε και υποστηρίχθηκε έξω από το μέρος που επρόκειτο να απελευθερωθεί, από πολλούς Έλληνες και φιλέλληνες από όλο τον κόσμο, καθώς και από Έλληνες που βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Η σύγχρονη διασπορά παραμένει με πολλούς τρόπους ίδια.

**Οι καρδιές μας, όπως των αδελφών Υψηλάντη και των άλλων Ελλήνων επαναστατών, παραμένουν χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία ελληνικές.**



## Ο Δημήτριος Υψηλάντης.

Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου, όταν σκέφτομαι την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για την Ανεξαρτησία για την οποία πολέμησαν οι επαναστάτες, σκέφτομαι περισσότερο τη μικρή πόλη και τον δήμο Υψηλάντι, που είναι μόλις πέντε λεπτά από το πανεπιστήμιό μου, καθώς

τόσοι πολλοί την προσπερνούν κάθε ώρα, μέρα, εβδομάδα και χρόνο, χωρίς να γνωρίζουν την ιστορία της και από ποιους ονομάστηκε έτσι.

Και κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου – και ειδικά τη φετινή 25η Μαρτίου με την επέτειο των 200 ετών – σκέφτομαι τους αδελφούς Υψηλάντη: τι έδωσαν, αισθάνθηκαν και ονειρεύτηκαν για να την πραγματοποιήσουν.

Σκέφτομαι τον Δημήτριο και τις επιτυχείς εκστρατείες του στον Νότο. Σκέφτομαι τον Αλέξανδρο και τις αποτυχημένες προσπάθειές του στον Βορρά και πώς **πέθανε μόνος και πάμφτωχος στη Βιέννη, έχοντα δώσει για τον αγώνα κυριολεκτικά όλα του τα υπάρχοντα.**



**Ο Αλ.Υψηλάντης υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στην Μολδοβλαχία.**

Σκέφτομαι πως δεν είδε την ανατολή του ήλιου στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, όπως έκανε ο αδερφός του, και πως η τελευταία του ευχή ήταν να αφαιρεθεί η καρδιά του από το σώμα του, μετά τον θάνατό του, και να μεταφερθεί στην Ελλάδα, όπου παραμένει ακόμα για πάντα – στην πατρίδα του, εκεί όπου πάντα βρισκόταν η καρδιά του, όσο ήταν ζωντανός, ακόμα και αν ο ίδιος δεν ήταν εκεί.

Και έτσι πολλοί από εμάς, που δεν μένουμε μια στην Ελλάδα όπως οι αδελφοί Υψηλάντη, και δεν μένουμε εκεί για γενέες ολόκληρες, παρόλο που δεν ζούμε εκεί, πού βρίσκονται οι καρδιές μας; Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου και ειδικά φέτος, όπου και αν είμαστε, θυμάμαι ότι – όπως οι αδελφοί Υψηλάντη πριν από εμάς, που οι καρδιές τους παρέμειναν εκεί – **και εμάς οι καρδιές μας βρίσκονται στην Ελλάδα.**

**4.Η συγκλονιστική περιγραφή της δασκάλας: «Κουράγιο παιδιά θα τελειώσει»**

Στις αρχές του Μαρτίου ενεργοποιήθηκε ένα γεωλογικό ρήγμα στην Θεσσαλία και είχαμε μία σειρά σεισμικών δονήσεων, με τον μεγαλύτερο σεισμό των 6,3 Ρίχτερ. Δύσκολη κατάσταση, το φαινόμενο είναι σχεδόν πάντα ξαφνικό, απροσδιόριστο, απρόβλεπτο, ανησυχητικό και για πολλούς κατοίκους πρωτόγνωρο. Έφερε πολλές καταστροφές σε κτίρια και σπίτια.



Στην περιοχή του Δαμασίου το σχολείο καταστράφηκε και όπως λένε και οι δάσκαλοι από θαύμα σώθηκαν όσοι βρισκόταν μέσα. Μετά τον κύριο σεισμό **η Όλγα Παπακώστα**, μία από τις δασκάλους του σχολείου, προχώρησε σε μια ανάρτηση που προκάλεσε συγκίνηση και συνάμα μετέφερε τις εικόνες του φοβερού σεισμού. **Θα σας συγκινήσει!!!**

Αναλυτικά όσα έγραψε:

Είπα να κλείσω τη διδασκαλική μου πορεία στο χωριό του παππού και της γιαγιάς μου, στο λατρεμένο χωριό του πατέρα μου. Είπα να διδάξω στις ίδιες αίθουσες που δίδαξαν οι γονείς μου, να ολοκληρώσω το έργο που ξεκίνησαν. Έμοιαζε με όνειρο!

Τέλη Σεπτεμβρίου πήρα με απόσπαση θέση στο σχολείο του χωριού μου... Τάξη: Πέμπτη ...Όλα έμοιαζαν τέλεια... Εξαιρετικό, ζεστό καλωσόρισμα από διευθυντή και συναδέλφους.

Χαρά, γαλήνη, ευτυχία.

3 Μαρτίου 2021... Μάθημα: Ιστορία...

Ωρα 12:05... Πετάχτηκε κάποιος μαθητής μου ” Κύρια έχει μια βδομάδα τώρα που κάνει μικρούς σεισμούς”. “Τι λέτε παιδιά να κάνουμε μια άσκηση σεισμού τώρα;” τα ρώτησα κι εκείνα απάντησαν καταφατικά.

12:15... Αφού κάναμε την άσκηση, συνεχίσαμε το μάθημα...

12:16... Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ... Η άσκηση έγινε γεγονός!!!! Η δόνηση τρομακτική!!! Τα παιδάκια μου, μπήκαν κάτω απ’ τα θρανία.

Με τα χεράκια τους έπιαναν γερά τα πόδια των θρανίων τους γιατί η ένταση ήταν τρομερή και τραβούσε τα θρανία μακριά τους.

Οι τοίχοι άρχισαν να τρίζουν, σκόνη παντού, δε βλέπαμε τίποτα!!!! Ουρλιαχτά, κλάματα,

πανικός...”Κυρία κυρία τι γίνεται; Βοήθεια....”Μέσα στη σκόνη, στο απόλυτο χάος, προσπαθούσα να τα πλησιάσω να δω αν είναι όλα καλά...

Κι ανοίγει η οροφή...Πέτρες, χώματα, κόντρα πλακέ, πέφταν με δύναμη στα θρανία και έσπαζαν πάνω τους...

Παραπατώντας, έπιανα όπου μπορούσα και πήγαινα από το ένα θρανίο στο άλλο...ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ...”Κουράγιο, παιδιά, θα τελειώσει, λίγο υπομονή.

Μιλήστε μου, είστε καλά;” Φωνούλες ακουγόταν...πότε θα τελειώσει ρωτούσαν.

ΤΟΤΕ άρχισα να σκέφτομαι τους δικούς μου...δε θα τους ξαναδώ....είναι το τέλος.

Ένα λεπτό...μόνο ένα λεπτό χρειάστηκε και τα διέλυσε όλα...Σταμάτησε για λίγο ...”Τώρα, Όλγα είπα”. Τους φωνάζω να πιάνονται γερά από ότι βρουν και με προσοχή να κατέβουν κάτω...

Πατάμε πάνω σε πέτρες, κόντρα πλακέ, χώματα, η σκόνη μέσα στο στόμα, στη μύτη στα μάτια.

Κατεβαίνουμε τα σκαλιά...Στην αγκαλιά μου έχω τον Γρηγοράκη και το Μαράκι!!!.

“Λίγο ακόμα Παναγία μου, λίγο ακόμα”.....ΕΞΩ.....ΓΟΝΕΙΣ...ΚΛΑΜΑΤΑ...ΑΓΚΑΛΙΕΣ...Τα παιδιά ψάχνουν τους γονείς...κι εκείνοι τα παιδιά τους.

Η γη αρχίζει και πάλι να τρέμει ...ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ...!!!!!!

3 Μαρτίου 2021...Το σχολείο μένει έρημο...μόνο του...χωρίς την ψυχή του...Μας αποχαιρετά...

Κάπου το “βλέπω” να χαμογελά...σαν να μου λέει “Τα καταφέραμε!!!!”. Η Παναγία μας έχει όλους αγκαλιά.

Έκανε το θαύμα της!!!!!! ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ!!!!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ!!!!!!!!!!!!!!

Τίποτα πια δε θα ναι το ίδιο....

Όμως και πάλι θα τα καταφέρουμε!!!!!!!!!!!!!!

Όλγα Παπακώστα

**5. ΗΠΑ-ΕΕ-ΟΗΕ έχουν απευθύνει έκκληση για απομάκρυνση των όλων των ξένων μαχητών από τη Λιβύη προκειμένου να γίνουν εκλογές στο τέλος του έτους και η χώρα να επανέλθει σε ειρηνική περίοδο. Η Τουρκία στη Λιβύη δεν υπακούει στις αποφάσεις του ΟΗΕ και δεν αποσύρει τους μισθοφόρους της. **Μένει να δούμε αν και με ποιό τρόπο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα αναγκάσει την Τουρκία να πάρει τους μισθοφόρους της από τη Λιβύη και με τι ανταλλάγματα φυσικά.****

Τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ και της Αιγύπτου εξυπηρετούνται μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Πολλοί  
θα σε  
αμφισβητήσουν..  
Περισσότεροι  
θα σε κατακρίνουν...  
Λίγοι θα σου  
σταθούν...  
Ένας πρέπει  
να μείνει δυνατός..  
**ΕΣΥ !!!**

