

## **Τ' άτι σου ακόμα μας πατά Μπραΐμη !**

Ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, πάντα επίκαιρος, σ' ένα ξέσπασμα ποιητικού θυμού και πόνου για την Ελλάδα, μιλά αφενός για την απαξίωση του Θείου, αφετέρου για την Ιδέα και την Επιστήμη, τις υπέρτατες αυτές αξίες που οι αρχαίοι Έλληνες πρώτοι απ' όλους εννόησαν, επινόησαν και ενσωμάτωσαν μέσα στην καθημερινότητα της ζωής τους, αλλά οι νεοέλληνες απεμπολούν στη σημερινή εποχή:

*Οι βωμοί συντριμμένοι,  
και σβησμένα τα πολυκάνδηλα όλα της λατρείας,  
τ' άδειο παντού το κρύο της αθείας.  
Μακριά από μας, υπέρθεα ξωτικά φεγγοβολάνε,  
Ιδέα και Επιστήμη.  
Βάρβαροι σε ναούς τις προσκυνάνε!  
Τ' άτι σου ακόμα μας πατά Μπραΐμη!*

Είναι γεγονός, ότι παντού στον πλανήτη γη θεωρούν την Ελλάδα ως χώρα ορόσημο, πατρίδα των θεών, των ηρώων, των σοφών, κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισμού, λίκνο της Δημοκρατίας. Μητέρα των Ιδεών και των Επιστημών. **Οι Έλληνες διαχρονικά έδωσαν στον κόσμο το φως του πνεύματος**, τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και όλες σχεδόν τις επιστήμες (φιλοσοφία, ιατρική, μαθηματικά, μουσική, ρητορική, αρχιτεκτονική, φυσική, χημεία, αστρονομία κλπ), δόμησαν την πολιτική και την στρατηγική, εφεύραν το θέατρο, και γενικά **δίδαξαν τον ανθρώπινο τρόπο ζωής**. "Του κόσμου δασκάλα, καπετάνισσα, αφρό, θάμα, του πουλιού το γάλα", αποκαλεί την Ελλάδα με συναρπαστικό τρόπο σε άλλο ποίημά του ο ίδιος ποιητής.

Τι συμβαίνει όμως στη σημερινή εποχή; Οι ξένοι έχουν πάρει όλες τις αθάνατες αξίες και τις ιδέες που οι αρχαίοι δίδαξαν και τις έχουν εκμεταλλευθεί στον ύψιστο βαθμό. Ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Ιπποκράτης, ο Αρχιμήδης και τόσοι άλλοι φωτοδότες του πνεύματος και της επιστήμης, λατρεύονται από τις σύγχρονες κοιτίδες του πολιτισμού, τα μεγαλύτερα και πιο ονομαστά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η ελληνική γλώσσα λειτουργεί στην πράξη τις περισσότερες επιστήμες, θετικές, τεχνολογικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές. Αντίθετα **εμείς οι Έλληνες, οι φωτοδότες όλου του κόσμου**, καταντήσαμε να

έχουμε κρατήσει όλα τα ελαττώματα των αρχαίων προγόνων μας, ενώ απεμπολήσαμε ουσιαστικά ότι καλό και αγαθό αυτοί δίδαξαν. Χάσαμε και την μοναδική ευκαιρία να διορθώσουμε τα αρνητικά του χαρακτήρα μας υιοθετώντας τις διδαχές της αγάπης του Χριστού και τις αξίες της Ορθοδοξίας. Έτσι, **μείναμε στις "αξίες" της Τουρκοκρατίας: μπαχτσίσι, χαράτσι, ρουσφέτι, ραχάτι, νταηλίκι, πεσκέσι...**

Επιτρέψαμε τους κάθε λογής Δυτικούς (οι οποίοι ξέχασαν ότι τετραπόδιζαν ως πνευματικά νήπια μέχρι τον εκπολιτισμό τους μέσω των Ελληνικών ιδεών), να μας κοροϊδεύουν και να μας θεωρούν κακάσχημα είδωλα των αρχαίων ωραίων προγόνων μας!

Επιτρέψαμε στους εντολοδόχους θεωρητικούς τους να διακηρύττουν ότι αυτοί (οι δυτικοί) κληρονόμησαν κατά μείζονα λόγο και τρόπο την κλασική παράδοση (την Ελληνική φιλοσοφία και τον Ελληνικό ορθολογισμό), το Ρωμαϊκό δίκαιο και τον Χριστιανισμό! Τους δώσαμε την ευκαιρία να θεωρούν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, ως ιδεολογίες ασυμβίβαστες με τον πολιτισμό της Ρωμαιοκαθολικής και Προτεσταντικής Δύσης!

**Δυστυχώς**, στη σημερινή Ελλάδα, βασιλεύει το ψέμα, ενώ η αλήθεια απουσιάζει! Οι θεσμοί υπονομεύονται, οι αξίες διαβρώνονται, οι αρετές μυκτηρίζονται, οι συνειδήσεις αλλοτριώνονται, οι πολίτες διασύρονται και εμπαίζονται. **Η σημερινή φθηνή και ψευδεπίγραφη φιλοσοφία στην χώρα μας πρεσβεύει:**

Πρώτον, **την θεοποίηση του κομματισμού** και του συνακόλουθου ατομικού συμφέροντος σε βάρος του συλλογικού, με φανατικούς υποστηρικτές την πλήρως απαξιωμένη πολιτική ελίτ της μεταπολίτευσης και

Δεύτερον, **την αθεΐα και την άρνηση της πατρίδας και των ιδεών**, και έχει σήμερα ως φανατικό συνήγορο υπεράσπισης την θλιβερή νομενκλατούρα της θολοκουλτουριάρικης διανοήσης της δήθεν "εξευγενισμένης" αριστεράς, που διαπρέπει στην χώρα που γέννησε την αγάπη προς την πατρίδα, τον σεβασμό προς τον Θεό, την αγάπη στο συνάνθρωπο, τις αναλλοίωτες αξίες της ζωής, την κατάκτηση της ευτυχίας μέσω των αρετών, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης.

## **Υπάρχει άραγε σωτηρία; Υπάρχει άραγε λύση;**

Υπάρχει! Και είναι μια και μοναδική! Η αφύπνιση της Ελλάδας και των Ελλήνων, οι οποίοι είτε είναι ακόμη βυθισμένοι στο λήθαργο της τεχνητής ευημερίας των δανεικών πακέτων των τελευταίων δεκαετιών, είτε βρίσκονται σε απώλεια στηρίξεως, μετέωροι και σε ιδεολογική σύγχυση, είτε έχουν απόλυτα φτωχοποιηθεί καθιστάμενοι ανήμποροι να υψώσουν το ανάστημά τους.

**Η Ελλάδα πρέπει άμεσα να αλλάξει πορεία.** Είναι πλέον ιστορικά αποδεδειγμένο, πως ότι και να κάνουμε, όσες θυσίες κι αν υποστούμε, όσες τραγωδίες κι αν περάσουμε, δεν πρόκειται να σωθούμε εάν δεν συγκροτήσουμε κράτος. Εάν δεν βασιστούμε στην σωστή οργάνωση, στην εξυγίανση της πολιτικής και δημόσιας ζωής, στην αυστηρή τήρηση των νόμων, στην πρωτογενή παραγωγή μας, στη σωστή ελληνορθόδοξη παιδεία. Εάν δεν ταπεινωθούμε, εάν δεν στραφούμε από το εγώ στο εμείς, εάν δεν κάνουμε **σημαία μας την αλήθεια.**

**Και ο κάθε Έλληνας πρέπει να αλλάξει.** Όλοι εμείς, η τεράστια πλειοψηφία των υγιώς σκεπτομένων Ελλήνων, να απλώσουμε τα χέρια μας και να σχηματίσουμε την μεγάλη λυτρωτική αλυσίδα. Να γείρουμε όμως πρώτα, να ταπεινωθούμε. Άρχοντες να γίνουμε της ψυχής και της βούλησής μας, και εξουσιαστές των παθών αυτών που μας οδήγησαν σ' αυτή την τρομερή αλλοτρίωση τα τελευταία χρόνια. Και έτσι λυτρωμένοι, ο καθένας από εμάς να γίνει ένας από τους αμέτρητους στύλους του μεγάλου του έργου του ενωτικού. Να ξεφύγουμε από τον ραγιαδισμό. **Να παραμερίσουμε κάθε μορφής κομματική ετικέτα.** Υγιείς δεξιοί, αγνοί σοσιαλιστές, ιδεολόγοι κεντρώοι, σώφρονες αριστεροί, όλοι αυτοί, έξω από τα χαρακώματα της εξυπηρέτησης κομματικών και ατομικών συμφερόντων, να δουλέψουμε μαζί για να στεριώσουμε αυτό το οικοδόμημα που κλυδωνίζεται και παραπαίει, να δώσουμε νέα πνοή στη χώρα μας, να διαμορφώσουμε το μέλλον που οφείλουμε στη νέα γενιά, **να παλινορθώσουμε την Ελλάδα!**