

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η διαβίωση και η συναναστροφή μας, με τους συνανθρώπους, μας επιβάλλουν ένα είδος τακτικής και τεχνικής, που μ' ένα λόγο καλείται "ΕΥΓΕΝΕΙΑ" ή "ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ".

Η ευγένεια είναι η ΕΚΦΡΑΣΗ, με λόγια και πράξεις του ήθους και του χαρακτήρα, που αναπτύσσονται με την καλλιέργεια των ψυχικών και πνευματικών ικανοτήτων και την κοινωνική ανατροφή.

Ο ακοινώνητος είναι συνήθης τύπος, που δεν γνωρίζει τον τρόπο να φέρεται και οι τρόποι γενικά της συμπεριφοράς του είναι χονδροειδείς.

Ο ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ έλεγε, πως "η ευγένεια και η ομορφιά ξέρουν να υποδουλώνουν ακόμα και την καρδιά των κακούργων".

Ο γλυκομίλητος, λέει μια αραβική παροιμία, μπορεί να θηλάσει ακόμα και λέαινα.

Και ο ελληνικός λαός έχει να προσθέσει πολλά ακόμα για την ευγένεια, με τις λεπτές και σοφές σε πνεύμα παροιμίες του, όπως: "Με ευγενικό κουβέντιαζε και ξόδευε το βιός σου" ή "όλες οι πόρτες ανοίγουν στην ευγένεια" κ.λ.π.

Απ' όλα αυτά φαίνεται η ανυπολόγιστη σημασία που έχουν στη ζωή μας οι τρόποι ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

Εκδήλωση της ευγένειας και των τρόπων καλής συμπεριφοράς αποτελεί και η **ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ**.

Η προσφώνηση είναι η με λόγια εκδήλωση αισθημάτων ΑΓΑΠΗΣ και ΥΠΟΤΑΓΗΣ στις μεταξύ των ανθρώπων συναντήσεις και τους αποχωρισμούς. Εμφανίζεται σε ποικιλία στους διάφορους λαούς και προσδίνει το χαρακτήρα καθενός, τη μορφή της κοινωνικής του οργάνωσης, τη νοοτροπία του και τις αντιλήψεις του, γύρω από την κοινωνική συμπεριφορά.

Η προσφώνηση περιλαμβάνει συνήθως τυπικές ευχές και κατάλληλη ευχετική απάντηση.

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμενες από τον ελληνικό λαό ευχές είναι κατά μεν τη συνάντηση ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ, ΧΑΙΡΕΤΕ, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ, ΣΤΟ ΚΑΛΟ, ΩΡΑ ΚΑΛΗ κ.λ.π.

Η ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ, συνοδεύεται κατά κανόνα και από ΣΧΗΜΑΤΑ, που ποικίλουν στους διάφορους λαούς και είναι χαρακτηριστικά της νοοτροπίας τους. Τα σχήματα αυτά μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες.

ες: Την **ΠΡΩΤΗ** αποτελούν εκείνα που φανερώνουν συμπάθεια και φιλική συνένωση (χειραψία, εναγκαλισμός, φίλημα). Τη **ΔΕΥΤΕΡΗ** αποτελούν εκείνα που δηλώνουν σεβασμό και υποταγή (υπόκλιση, γονυκλισίες, αφαίρεση καπέλου). Την **ΤΡΙΤΗ** αποτελούν τα σχήματα που έχουν σκοπό να αποτρέψουν από τον συναντώμενο κακές μαγικές επιδράσεις (εμπτυσμός κλ.π.).

Το συνηθέστερο από τα σχήματα αυτά στον ελληνικό λαό, είναι από τους Ομηρικούς χρόνους η ΧΕΙΡΑΨΙΑ, η αφαίρεση του ΚΑΠΕΛΟΥ και η ελαφριά υπόκλιση προς τον χαιρετιζόμενο, καθώς και ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ των χεριών ιερέων, αρχιερέων, γονέων και σεβάσιμων προσώπων.

ΤΙΤΛΟΙ και ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ και ΜΟΝΑΧΩΝ

Οι ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ των 4 πρεσβυγενών Πατριαρχείων (Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιερουσαλυμών) προσαγορεύονται "ΘΕΙΟΤΑΤΟΙ".

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσαγορεύεται "ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ". Επί επιστολών και επίσημων εγγράφων "Πρός την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως".

Οι λοιποί Πατριάρχες και οι Αρχιεπίσκοποι Αρχηγοί των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών "ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΙ".

ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, όχι αρχηγοί Εκκλησιών, "ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ".

Οι επαρχιούχοι Μητροπολίτες γενικώς "ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ".

Ο Μητροπολίτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κατά ιστορικό προνόμιο, προσαγορεύεται "ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ".

Οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες "ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΙ".

Οι Επίσκοποι γενικά "ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΙ".

Οι θεολόγοι και λόγιοι αρχιμανδρίτες "ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΙ".

Οι αρχιμανδρίτες απλώς "ΠΑΝΟΣΙΟΤΑΤΟΙ".

Οι λόγιοι ιερομόναχοι και μοναχοί "ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΙ".

Οι Ιερομόναχοι και Μοναχοί "ΟΣΙΟΤΑΤΟΙ".

Οι έγγαμοι λόγιοι πρεσβύτεροι "ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΙ".

Οι έγγαμοι πρεσβύτεροι απλώς "ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΙ".

Οι λόγιοι διάκονοι "ΙΕΡΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΙ".

Οι διάκονοι "ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΙ".

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος