

# ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ "ΔΕΣΜΩΤΗΣ"

Γιέ ΣΥ του Ιαπετού, τιτάνα ΠΡΟΜΗΘΕΑ...

Απ' του Καυκάσου την πλαγιά χάρις στον Ηρακλέα  
φέρνεις την ιερή φωτιά κι ανοίγεις την αυλαία  
να ιδούν, να μάθουν οι θνητοί τα μυστικά του Δία  
για τη φωτιά, την αστραπή, την ΠΡΩΤΗ αυτή ουσία  
που πύρινη και βροντερή απ' των θεών τα χέρια  
την πήρες για να κατεβεί σ' ανθρώπινα λημέρια...

Σούλαχε χώρα, Η ΕΛΛΑΣ! Στους "Έλληνες οι πρώτες  
μεγάλες φλόγες της φωτιάς!!! Στους Έλληνες..." Δεσμώτες",  
που τους μαζέψαν οι Θεοί στη φωτεινή Ελλάδα  
να γίνουν άγρυπνοι φρουροί στην ιερή τους δάδα!

Μα, σαν τους βλέπουν οι λαοί με τους Θεούς αντάμα  
**ήρωες αξεπέραστους μα και... σοφούς συνάμα,**  
βγάζουν του μίσους το σπαθί του φθόνου το μαχαίρι  
**ορμούν "ταχύ", αλλά οι Θεοί τους πιάνουνε το χέρι!**

**Λαοί της γης και... τ' ουρανού μή κάνετε το λάθος  
να φυλακίσετε τον νού!!! Διώξτε αυτό το πάθος...**

Το πνεύμα, η ψυχή κι ο νούς, Ελλήνων προίκα Θεία,  
κοσμούν αθάνατους ναούς, κι ανθρώπινη καμία  
στη γη μας και στους ουραμούς δεν βρέθηκε λατρεία  
να αναγκάσει τους Θεούς να κάνουν δεσμοτήρια  
του πνεύματος και της ψυχής! Χρόνια αρχαία μύρια  
οι ρίζες τούτης της Φυλή ταΐζουν τους αιώνες  
μ' αθάνατο πολιτισμό. Δεν θα βρεθούν κρυψώνες  
Ούτε όπλα για το χαλασμό.

**Δύσκολα κρύβεται το φώς  
εκεί που ζει Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!!!**

*Γι' αυτό, η ΕΛΛΑΔΑ και βεβαίως Ο ΕΛΛΗΝΑΣ, δεν μπορεί **ποτέ** να είναι δεσμώτης γιατί πλέον δεν  
υπάρχει χώρος να φυλακιστεί ούτε στη γή ούτε στον ουρανό αφού όλος ο μικρός μας πλανήτης είναι  
γεμάτος ΕΛΛΑΔΑ και όλοι οι γνωστοί πλανήτες και ο γαλαξίας είναι κι αυτοί βαφτισμένοι και  
ονοματισμένοι ΕΛΛΗΝΙΚΑ! Ποιο δεσμοτήριο λοιπόν μπορεί να βρεθεί για τον Έλληνα "Δεσμώτη;"*

***Αθήνα, Οκτώβριος 2018***

***Δημήτρης Π. Τόρβας***

***Αντιστράτηγος ε.α/ Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού***

***Msci in O.R from Cranfield Univ.(England) -Electronic Engineer.***

