

«Η Εθνική απονεύρωση...»

Γράφει
Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος
(Κιλκίς, 2015)



Κάπου είχα ξεχασμένο στο ηλεκτρονικό μου «συρτάρι», ένα παλιό άρθρο, για την αείμνηστη Μαλβίνα Κάραλη, και παρμένα τα λεγόμενά της από κάποια τηλεοπτική της εκπομπή, η οποία με το καυστικό της χιούμορ σχολίαζε την τότε κατάσταση της Πατρίδας μας.

Διαβάζοντας τα κανείς σήμερα, διαπιστώνει, αν και έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια, ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα από τότε, στον έρμο ή έρημο αυτό τόπο.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Μαλβίνα Κάραλη, κατά κόσμο Μαρία - Ελένη Σακκά, γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1952 στην Αθήνα, συγγραφέας, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Καταγόταν από τα Ψαρά από τον πατέρα της και από την πλευρά της μητέρας της από την Πύλο.

Η Ψαριανή οικογένεια από γιαγιά της είχε ρίζες από την οικογένεια Λεοντή (από την οποία καταγόταν και ο Ιωάννης Λεοντής, γνωστότερος ως Ιωάννης Βαρβάκης).

Απεβίωσε 7 Ιουνίου 2002, μετά από την άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ας διαβάσουμε λοιπόν το σχόλιό της¹

*«Εθνική απονεύρωση» εξ χρονισμένοι μου Έλληνες.
Μας κάνουν απονεύρωση για να μην πονέσει το δόντι μας.*

Από ποιους θα γίνει αυτή η απονεύρωση; Από ανθρώπους που θεωρούν ότι η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία, αγνοώντας την αιματηρή ιστορία της.

Από πληρωμένους κονδυλοφόρους θα γίνει, που προσπαθούν να μας κομπλάρουν, ότι δεν είμαστε και τόσο ευρωπαίοι.

¹ Το κείμενο είναι απομαγνητοφωνημένο από εκπομπή της.

«Εθνική απονεύρωση», ευθύνη έχει και η αριστερά η οποία άφησε τις εθνικές υποθέσεις στα χέρια πέντε κουλών οι οποίοι δήλωσαν επαγγελματίες εθνικόφρονες, άρα αφού ο καλός είναι εθνικόφρων, άρα ο αριστερός δεν πρέπει να μην είναι.

Και η δεξιά με τις εξαλλοσύνες της έκανε ύποπτη και αποθετική κάθε προβολή της εθνικής μας ιδιαιτερότητας και ταυτότητας, η αριστερά τράβηξε στο άλλο άκρο, μηδένισε την σημασία της εθνικής μας συνείδησης».

Μήπως δεν είναι αλήθεια τελικώς όλα αυτά, δεν είναι αλήθεια ότι έχουμε υποστεί όντως «Εθνική απονεύρωση» και δεν αντιδρούμε στα όσα συμβαίνουν γύρω μας;

Αφήνουμε τον χρόνο να κυλά, νοσταλγώντας την πριν πέντε χρόνια ευμάρεια, καλοπέραση, την επιλεκτική και προσοδοφόρα εργασία, κοπιάζοντας όσο λιγότερο γίνεται, αναμένοντας κάποιο διορισμό στο Δημόσιο, κ.π.ά.

Οραματιζόμαστε την προ κρίσης εποχή να επανέλθει, δεν έχουμε βάλει μυαλό και πιστεύουμε πάλι του λαοπλάνους πολιτικούς με τις φρούδες υποσχέσεις τους.

Όμως, όπως είπε και ο Αριστοτέλης, ερωτηθείς: «Η ελπίδα είναι το όνειρο ενός ξύπνιου».

Το ξεχαρβάλωμα του κράτους δεν έχει τελειωμό, έχουμε υποκύψει (δηλαδή οι κυβερνώντες) στα συμφέροντα και έχουμε παραδώσει την Πατρίδα μας αμαχητί στους οικονομικούς εκτελεστές, οι οποίοι από τα γραφεία και τα διάφορα κέντρα αποφάσεων, προσπαθούν να μας τεμαχίσουν, προκειμένου να είμαστε ποιο εύκολη λεία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε καταστροφή για την χώρα μας αλλά και τις λοιπές χώρες του Νότου.

Δεν μπόρεσε, δεν ήθελε (σκοπίμως), να προστατεύσει τα μέλη της από την παγκοσμιοποίηση, αντιθέτως συνέδραμε προς αυτή την καταστροφική πορεία.

Τα προφητικά λόγια, της αείμνηστης Μαλβίνας, σκιαγραφούν την σημερινή πραγματικότητα, τα συμπεράσματα, δικά μας.

Τελικώς επιτελείται «Εθνική απονεύρωση» ή «επιτελέστηκε»;

«Καλό κουράγιο», για μια ακόμη φορά, όπως μας είπε ο Όλι Ρεν στην αρχή της κρίσης.