

Ακούμε και γράφουμε για Ιερούς Ναούς και για εκκλησία, υπάρχει κάποια νοηματική διαφορά μεταξύ τους;

Γράφει
Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος



Γράφει
Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος

Ασφαλώς και υπάρχει, λέει το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. «Ναός» σημαίνει στα αρχαία ελληνικά τον τόπο όπου κατοικεί ο θεός, από το ρήμα «ναίω», με άλφα – γιώτα, δηλαδή «κατοικώ».

Τώρα η εκκλησία, παράγεται από το επίθετο «έκκλητος», ο «υπεύθυνος μιας πόλης - κράτους», του ρήματος «εκκαλώ», δηλαδή «καλώ έξω, συγκαλώ» ή «συναθροίζω».

Η Εκκλησία σήμερα, είναι ο χώρος λατρείας του Θεού, όπου συγκεντρώνονται οι πιστοί.



Θέατρο Διονύσου.

Στα αρχαία, «εκκλησία» σήμαινε τη συνέλευση, τη συγκέντρωση των πολιτών - γνωστή ως η Εκκλησία του Δήμου.

Ήταν η κύρια δημοκρατική συνέλευση, και πραγματοποιούνταν στο λόφο της Πνύκας, στην Αγορά ή στο

Σήμερα και οι δύο όροι είναι δόκιμοι για να περιγράψουν τον ιερό χώρο των χριστιανών, αν και η λέξη «ναός» χρησιμοποιείται και για τα λατρευτικά κτίρια του Δωδεκάθεου.

Πάντως, αυτό το επίθετο, απ' όπου πήρε το όνομά της η εκκλησία, το «έκκλητος», να διευκρινίσουμε πως γράφεται με δύο κάπα και ήτα και όχι με ένα κάπα και ύψιλον, (έκλυτος)¹, μην μπερδεύεστε.

¹ * Έκλυτος βίος : που δεν υπόκειται σε ηθικούς περιορισμούς

Επίσης με την λέξη εκκλησία περιγράφονται και οι εκκλησιαστικές ακολουθίες γενικά, αλλά κυρίως η Θεία Λειτουργία...

Στην καθομιλουμένη γλώσσα, όταν κάποιος χρησιμοποιούν τη φράση «πήγαμε στην εκκλησία» συνήθως δεν εννοούν τον Ιερό Ναό, αλλά την Θεία Λειτουργία.

Με τον όρο εκκλησιαστική ακολουθία περιγράφονται όλες οι λατρευτικές τελετές: ο εσπερινός ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία κ.τ.λ.

Η Θεία Λειτουργία συγκεκριμένα είναι η μόνη ακολουθία στην οποία τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Με τη συμμετοχή στην Θεία Ευχαριστία γινόμαστε κοινωνοί της Θείας φύσης, το μυστήριο παραδόθηκε στον Μυστικό Δείπνο, και η Θεία Κοινωνία είναι Σώμα και Αίμα Χριστού.

Πολλοί όμως είναι αυτοί που, να η ευκαιρία να διερωτηθούμε βαθύτερα :

Που είναι το φάρμακο;

Ποιός θα με στηρίξει την δύσκολη αυτή ώρα μου;

Που να καταφύγω;;;

Στην Εκκλησία!!! Τι στο καλό; αυτή πάντα ήταν **ΑΝΟΙΧΤΗ** και πάντα τους δεχόταν **ΟΛΟΥΣ αρρώστους και "αρρώστους"!!!**

Στην Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, ιστ':4, αναφέρει και την **κατ' οίκον εκκλησία:**

"ο ἅτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, ὃς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν."

Συνεπώς, τις δύσκολες αυτές ημέρες που περνάμε, με τον “φονικό ιό”, ας εφαρμόσουμε την κατ’ οίκον εκκλησία, οι προσευχές μας, επειδή εμπεριέχουν αγωνία, θα έχουν και από τους χώρους αυτούς παραλήπτες Τον Χριστό και την μητέρα Του Παναγία και τους Αγίους μας.

Βεβαίως, και σε καμιά περίπτωση δεν είναι το ίδιο, ο εκκλησιασμός μας με τη φυσική μας παρουσία στους Ιερούς Ναούς και τον οίκο Του Κυρίου, όπου εκεί τελείται το μυστήριο της Θείας ευχαριστίας.

Δεν θα μπω στον πειρασμό να θεολογήσω για το πόσο ζωτικό γεγονός είναι για τους πιστούς το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για το πόσο αδιαμφισβήτητη αλήθεια είναι η μεταβολή, με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, του ψωμιού και του κρασιού σε Σώμα και Αίμα Χριστού, για το πόσο ζωή προσφέ-

ρει η Θεία Κοινωνία στο σώμα και στη ψυχή του ανθρώπου, για το πόσο είναι φάρμακο αθανασίας και αιτία καταλύσεως του θανάτου.

ΚΑΤΑΚΛΙΔΑ:

Εκκλησία... Αλήθεια, ποιά λιμάνι μπορεί να συγκριθεί με το λιμάνι της Εκκλησίας;

Ποιός παράδεισος μπορεί να συγκριθεί με τον παράδεισο των συγκεντρωμένων πιστών;

Δεν υπάρχει εδώ φίδι που γυρεύει να μάς βλάψει, μόνο ο Χριστός που μάς οδηγεί μυστικά. ...

Ο νέος ιός, που εισήλθε στην καθημερινότητά μας, φαίνεται να δοκιμάζει για τα καλά τις δομές της κοινωνίας μας. Μια κοινωνία που μπροστά στην απειλή τού κορωνοϊού δείχνει απροετοίμαστη και δυστυχώς είναι μπερδεμένη με τις διάφορες απόψεις επιστημόνων.

Ο αόρατος αυτός εχθρός - ιός απειλεί την ζωή μας, ίσως και να πρέπει να ζήσουμε με αυτόν τον φόβο ίσως για μήνες ακόμη, και όπως μας «λένε» οι λοιμωξιολόγοι, είναι ύπουλος ανεξέλεγκτος και μεταλλάσσεται.

Τα μόνα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε, ως δοκιμαζόμενος Ελληνικός λαός είναι:

- Να μη φοβόμαστε γιατί ο φόβος είναι κακός σύμβουλος, τρέφει όλο αυτό το σύστημα και το γιγαντώνει.
- Να παραμείνουμε αισιόδοξοι και πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας τις οποίες θέλουν να φимώσουν ή να τις απαρνηθούμε.
- Η πίστη και η αισιοδοξία είναι τα όπλα που μας έμειναν, μας τονώνουν το ηθικό και στρέφουν το νου προς τη σωστή κατεύθυνση, για να αντιμετωπίσουμε τον αόρατο και ορατό εχθρό.
- Να σκεφτόμαστε και να φιλτράρουμε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας από πολλές μεριές και οπτικές γωνίες και να μη παρασυρόμαστε από ανίδεους ή και επιτήδειους του συστήματος που θέλουν να μας ενσπείρουν τον τρόμο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των σκοτεινών ή μη δυνάμεων.

Ας ευχόμαστε λοιπόν όλες και όλοι, προκειμένου να ξεπεράσουμε τη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης, η οποία μας επιβάλλει, αστυνόμευση και πρόστιμα για τον εκκλησιασμό μας, ουσιαστικά μας απομακρύνει από τον οίκο Του Θεού, τη στιγμή που τα super market είναι ανοιχτά (βεβαίως είναι θέμα επιβίωσης) για τη γαστέρα, και μας στερεί την πνευματική μας τροφή.

Καλό υπόλοιπο Τεσσαρακοστής με αφύπνιση.