

## ΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δημήτρης Κ. Μπάκας

**Η αλήθεια, η ομορφιά (κάλλος), η αγαθότητα, η αγάπη, η πίστη δεν είναι απλώς ποιότητες, που μοχθούμε για να τις αποκτήσουμε, και πεθαίνουν μαζί με εμάς. Είναι αιώνιες αξίες του Κόσμου μας. Το ουσιαστικό νόημα ζωής πρέπει να το αναζητούμε ακριβώς εκεί, όπου οι αξίες αυτές ευδοκιμούν. Ένας επιθυμητός ρεαλιστικός στόχος, για κάθε προσωπική μας προσπάθεια θα ήταν να ενισχυθούν όλες οι νοητικές μας ικανότητες ταυτόχρονα και αρμονικά, τουτέστιν ολιστικά. Η βασιλική οδός της εξέλιξης, σαφώς, διήκει μέσω των ποιοτικών ατομικών και συλλογικών ποιοτικών αυτών ικανοτήτων μας.**

Οι μεμονωμένοι άνθρωποι έχουν προ πολλού πάψει να είναι ικανοί για ανεξάρτητη ύπαρξη. Στηριζόμαστε όλο και περισσότερο σε συμπληρωματικές δεξιότητες και επάρκειες για να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τα προβλήματα.

**Η ολιστική ψυχική ανάπτυξη εμφανίζεται, ως καθήκον έναντι της ανθρωπότητας, γιατί έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τον εκφυλισμό. Τότε αναδύεται μέσα μας το αίσθημα συμμετοχής μας σε ένα δρόμο προς μια υπέρτερη Πραγματικότητα για τους επιγόνους μας.**

**Η τελειοποίηση της δικής μας προσωπικότητας είναι αδιάλειπτη. Ένα ολόγραμμα αξιών και αρετών συνιστά το καταπίστευμα του Ανθρώπου στην ιστορική του διαδρομή. Από την ευγένεια, στη φρόνηση, την εγκράτεια, το θάρρος, τη δικαιοσύνη, στην πίστη, γενναιοδωρία, συμπόνια, ταπεινότητα, μεγαθυμία, γλυκύτητα, ... μέχρι τη φιλία και την αγάπη συνιστούν το ολόγραμμα των αρετών.**

**Όλες οι αξίες πρέπει να θεωρούνται ταυτόχρονα μέσα στο πλαίσιο της χρυσής αναλογίας (τομής) και του μέτρου. Όσο επικίνδυνο είναι να κυριαρχεί σε απόλυτο βαθμό μία αξία άλλο τόσο καταστροφικό για την αρμονία είναι το να παραβλέπεται μια άλλη αξία.**

Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς τότε πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι κυρίως υπεύθυνοι για την ακηδία μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Κανένα φάρμακο έτοιμο δεν υπάρχει και καμμιά συνταγή δεν το εξασφαλίζει. Το αντίδοτο είναι καθαρά προσωπικό μας σκεύασμα. Είναι το ενδιαφέρον για ζωή. Τα πιστεύω μας για το νόημα της ζωής και τις αξίες που το υπηρετούν, όπως και οι δυνάμεις πραγμάτωσης που αποκτούμε δηλαδή οι αρετές μας, που συνιστούν το δικό μας προσωπικό ολόγραμμα των αρετών.

Τα πιστεύω μας θα πρέπει να αφορούν στο όραμα της προσωπικότητάς μας και να ερείδονται έμμεσα στις τρεις ρυθμιστικές αξίες: στην αλήθεια, την αγαθότητα και το κάλλος, άλλως κάθε ελπίδα επιτυχίας είναι φρούδη.

**Ούτε η ανταμοιβή, ούτε η επιβράβευση είναι βέβαιες, αλλά η γεύση τους είναι «ήδιστη και καλλίστη» σε κάθε βήμα της διαδρομής, είτε ως ευχαρίστηση, είτε ως εύηχη αναμονή ελπίδας.**

**Προσπαιτούμενο είναι η επίμονη βούληση για καταβολή προσπάθειας. Η συγκρότηση της μοναδικής διακριτής προσωπικότητας που θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί σε αυτή ζωή συνιστά, ίσως, το πιο δύσκολο δια βίου άγλημα και εγχείρημα. Όσο το δυνατόν νωρίτερα πειστούμε ότι το αξίζουμε τόσο καλύτερο. Ο δρόμος είναι μακρύς και ανεξάντλητος, εκεί έγκειται και η μοναδική του αξία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να διατηρηθεί το ενδιαφέρον αδιάπτωτο μέχρι την τελευταία ικμάδα μας. Η δημιουργία των πιστεύω μας είναι αέναη, ως εάν ένας ζωντανός οργανισμός.**

Το φως της αλήθειας είναι ανέσπερο και ασύλληπτο και δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η ζωή μας για να βρεθεί. Το κάλλος είναι ανεξάντλητο και διαχεόμενο παντού συλλαμβάνεται ολιστικά με όλο το είναι μας και η σύλληψη του αγαθού και προπαντός η πραγμάτωσή του συνιστά δια βίου άγλημα και άγλημα συγχρόνως. Το ολόγραμμα αρετών μας ούτε κατανοητό ούτε εύκολα κατορθωτό είναι.

Κοντολογίς, η γνωστική εμπειρία, όσο και η συναισθηματική καλλιέργεια και προπαντός η ηθική συνείδηση που είναι δυνατόν να αποκτήσουμε και να απολαύσουμε είναι ασύλληπτα και άπειρα μεγέθη, ακριβώς γι' αυτό αναδύεται ένα αμείωτο ενδιαφέρον, ως αντίδοτο της ακηδίας, και κάθε προσπάθειά μας αξίζει.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να πείσουμε τους εαυτούς μας και με το παράδειγμά μας τους νέους μας ότι αξίζει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στον Άνθρωπο και στις αξίες του και προπαντός να δραστηριοποιηθούμε εγκαίρα με βελτιοδοξία.

**Τότε θα καταπολεμηθεί με βεβαιότητα η ακηδία μας και η ζωή μας θα είναι μεστή!**

Δημήτρης Κ. Μπάκας  
Δεκέμβριος 2020