

Κορωνοϊός «Ουδέν κακόν αμιγές καλού»

«Τρυπώστε στα σπίτια σας για να σωθούμε».

Κάπως έτσι πρωτόγονο μου ακούστηκε το σύνθημα «μένουμε σπίτι» με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ποιος θα το φαντάζονταν ότι ο σύγχρονος άνθρωπος του 21ου αιώνα, του smartphone - της υψηλής τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων, ο Homo Deus – Άνθρωπος Θεός (κατά τον γνωστό συγγραφέα Yuval Harari), με τα τόσο εκπληκτικά τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα, θα κατέφευγε σε πρωτόγονες μεθόδους προκειμένου να διασωθεί, απειλούμενος από την ταχεία εξάπλωση και διάδοση ενός αόρατου και άγνωστου ιού που ονομάστηκε κορωνοϊός - Covid 19. Αν και σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες μάλιστα, δεν είναι και τόσο άγνωστος - θεωρείται ότι είναι μια μετάλλαξη της γνωστής, πριν από δεκαετίες, οικογένειας των κορωνοϊών.

Κανένας πλέον δεν αμφισβητεί το σύνθημα και τα λαμβανόμενα περιοριστικά μέτρα, που αποδεικνύονται σωτήρια στην παρούσα φάση.

Θεωρούσα, σχεδόν δεδομένο, ότι οι εποχές των λοιμών και των πανδημιών, που θέριζαν εκατομύρια ανθρώπινες ζωές, ανήκει οριστικά στο παρελθόν και ότι η σημερινή επιστήμη, διαθέτει το οπλοστάσιο πρόβλεψης, επέμβασης και παρεμπόδισης της γενετικής εξέλιξης - μετάλλαξης ιών. Πόσο διαψεύστηκα!!!

Διαπίστωσα ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει η επιστήμη για να αποκρυπτογραφήσει τους κώδικες και μηχανισμούς την ζωής, χωρίς να είναι βέβαιο αν τελικά θα τα καταφέρει. Η πηγή και ο τρόπος της αρχικής εμφάνισης του νέου ιού στην Κίνα, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και υπάρχουν μόνο εικασίες.

Αντιπαρέρχομαι τις θεωρίες συνωμοσίας, που πληθώρα αυτών κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ότι δηλαδή ο ιός αυτός είναι προϊόν εργαστηρίων και χρησιμοποιείται ως βιολογικό όπλο για διάφορους σκοπούς. Όχι γιατί κάτι ανάλογο δεν θα μπορούσε να συμβεί, αλλά γιατί σε όλα τα απροσδόκητα μεγάλα γεγονότα (πχ. καταστροφή των δίδυμων πύργων το 2001) οι θεωρίες αυτές ανακύπτουν και ευδοκιμούν.

Αναρωτιέμαι, μήπως στον ίλιγγο της ευδαιμονίας από την έκρηξη και τον καλπασμό της τεχνολογίας στις μέρες μας, είχαμε υπερτιμήσει τις δυνατότητές μας και ήλθε αυτό το αρχικά «ασήμαντο» συμβάν, που εξελίχθηκε γρήγορα σε πανδημία, να μας προσγειώσει, να μας φέρει στα πραγματικά μέτρα μας, να μην καλλιεργούμε τέτοιες ψευδαισθήσεις.

Με την έννοια αυτή «ουδέν κακόν αμιγές καλού» όπως έλεγαν οι σοφοί μας πρόγονοι.

Είναι καιρός πλέον, μετά την απρόσμενη αυτή εμπειρία που συνταράσσει την υφήλιο, να αναστοχαστούμε, να αλλάξουμε συνήθειες και τρόπο ζωής και προπάντων να θέσουμε άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες στη συνεργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ο Homo Sapiens θα συνεχίσει την πορεία στην εξελικτική του κλίμακα, όπως όλα τα έμβια όντα (ακόμα και οι ιοί) αλλά, ως πεπερασμένο ον της φύσης ή του Θεού αν θέλετε, ποτέ δεν θα γίνει Homo Deus)!!!

Κουμπής Ευάγγελος

Αντγος εα