

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ **ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ**

*Ποιός θα πατήσει αυτή τη γη και δεν θα νιώσει κάτι,
κάτι βαθύ κι αλλιώτικο, που ΔΕΝ το πιάνει μάτι!
Ποιός θα βρεθεί να περπατάει πάνω σ' αυτό το χώμα
-απ' όποια αν είν' γωνιά της γής, σ' όποια φυλή και χρώμα -,
που θ' αποφύγει ακούσματα «απ' των σοφών το στόμα»!!!
**Ποιός θα' ναι αυτός που θα βρεθεί, τον πλούτο να μαζέψει,
πλούτο που σφετερίστηκαν, ΚΑΙ, πλούτο που έχουν κλέψει!***

Η ατελεύτητη κλοπή, σοφίας, τέχνης πλούτου,
τρεις χιλιετίες συνεχείς, - σοδειά του τόπου τούτου-,
προσπάθησε ΚΑΙ προσπαθεί **το πνεύμα ν' αφανίσει**
με ισχύ και... ευδαιμονισμό να το αντικαταστήσει!
Μα, ΑΥΤΟ, το υπερούσιο, το άχραντο, το Άγιο,
ΔΕΝ θα γνωρίσει αφανισμό, θάψιμο και ναυάγιο!!!
Γιατί η Φύση, ήρωες διάλεξε ΕΔΩ ν' αφήσει,
έθνος σοφό, ξεχωριστό ΕΔΩ να εγκαταστήσει
αιώνιο φύλακα αξιών, πολιτισμού πατέρα,
παράδεισο αείφωτο σε ΜΙΑ αιώνια ημέρα,
μοναδική κι ατέλειωτη που ο Ήλιος ΔΕΝ θα ΔΥΣΕΙ
δώρα άφθαρτα, αναλλοίωτα στον κόσμο να δωρίσει!!!

Βαρβάρων στίφη άγρια, καταστροφής μανία,
απείλησαν μ' αφανισμό και όχι μόνον μία
φορά στο διάβα τους, ΚΑΙ, ΌΛΟΙ διαπιστώνουν
ότι τα αποθέματα ποτέ δεν τελειώνουν
απ' τις αστείρευτες πηγές ανδρείας και σοφίας
πολιτισμού κ' ηρωισμού αιώνιας παρουσίας!!!
Του γένους τούτου θησαυροί και θρίαμβοι αντάμα,
φρουρούν το μεγαλείο του, μελοποιούν το δράμα
με ήχους εξεγερτικούς, Θούρια και παιάνες
κρατούν σε κόκαλα ιερά της λευτεριάς τις μάνες!!!

Τα άπειρα αποθέματα, του κάλους, της σοφίας,
των αιωνίων αρετών, ηρωισμού κι ανδρείας,
οι ουρανοί εμπιστεύτηκαν σε τούτη τη γωνιά
κι άνοιξαν τη βιτρίνα τους πρώτα κατά την Τροία,
για να τα δείξουν στους λαούς, μ' Ομήρου ερμηνεία.
Έκτοτε τούτη η γωνιά, τη μοίρα της την ξέρει:
Πως πρέπει πάντα να αγρυπνά με το σπαθί στο χέρι
για να φρουρεί τις αρετές, πολιτισμό και κάλλος
που όμοια τους επί της γής, λαός δεν έχει άλλος!!!

Τιτάνες και Ολύμπιοι, κ' οι προσωκρατικοί μας
φιλόσοφοι και τραγικοί και Πίνδαροι δικοί μας,
με τους **Σωκράτη – Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη**,
τις ρίζες της διανόησης, τα άνθη και το μέλι,
φέραν στην Ρώμη την αυλή, μετά τη Βαβυλώνα,
του ημίθεου **Αλέξανδρου**, του Μέγα Μακεδόνα,
π' άπλωσε τον πολιτισμό, σ' όλη την οικουμένη
να συμφιλιώσει τους λαούς, να μην υπάρχουν ξένοι!!!

Στο σκοτεινό μεσαίωνα του **Σταγειρίτη** η αύρα
έδιωξε συστηματικά τα σύννεφα τα μαύρα
κι άνοιξε πύλες διάπλατες για **νέα Ακαδημία**
με **Πλήθωνα, Χρυσολωρά**, στην τότε **Φλωρεντία**,
που με την άχραντη σοδειά, απ' Ελλάδα που 'χαν πάρει,
της **Αναγέννησης** ΕΚΕΙ, ανάψαν το λυχνάρι!!!

Χιλιόχρονος ο σταυραετός, στου κόσμου το μπαλκόνι
προς Δύση και Ανατολή **ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΨΩΝΕΙ**
κάτω απ' τη χάρη του **Χριστού**, ως την κακιά την ώρα
που ήρθε απ' την Ανατολή βάρβαρη – μαύρη μπόρα...
Η μπόρα, που επιδόθηκε τα πάντα ν' αφανίσει
Και την Ελλάδα, ολότελα, απ' το χάρτη να τη σβήσει.

Μεσ' στα σβησμένα κάρβουνα, από σπίθες μεσ' στη στάχτη,
τρεφότανε το πύρωμα γιγάντωνε το άχτι...
Με του παπά ευλογητά, με του Χριστού το νεύμα
σ' αποκαΐδια φούντωνε του ήρωα το πνεύμα.
Άκουγε και λαχτάραγε, του γένους μεγαλεία
κι ετοιμάζε το πέταγμα προς την Ελευθερία!!!

Κανέννας δεν το πίστευε, ούτε το ευνοούσαν,
ΌΛΟΙ οι μεγάλη αποκοτιά, τρέλα το θεωρούσαν.
ΤΗΣ «ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ Ο ΉΡΩΤΑΣ που φούντωνε στα στήθεια,
ΑΥΤΟΣ μονάχα ήξερε της μοίρας την αλήθεια!!!

Η μήτρα της ελευθερίας, τα κόκαλα σπαρμένα,
-πού 'ναι βαθιά σ' αυτή τη γη, αιώνια ριζωμένα -
κυοφορεί ανέκαθεν και θα κυοφορήσει
τα ακατάλυτα έμβρυα που 'χουν εκεί αφήσει:
ο Αχιλλέας, Ηρακλής κι ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ,
αυτός ο ηχηρά βουβός και ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ!!!

Αυτή είναι η Ελλάς της Γής, το άλας στον πλανήτη,
ανθρωπισμού, πολιτισμού και αρετών το σπίτι.
Της τέχνης, των επιστημών πρώτη πηγή και κοίτη
ενός κάλους αείζωου και Παραδείσου χάρμα

ΚΑΙ, μ' ένα «Ηλιο Ηλιάτορα» στου Απόλλωνα το άρμα,
που, ο Ελύτης δώρισε στου γένους μας το κάρμα:

«Χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιάξαμε

χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε

Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε

μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε

κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα

*παντοτινό τον **Ήλιο τον Ηλιάτορα!**»*

Αθήνα, Μάρτιος 2024

Δημήτριος Παν. Τόρβας

Αντιστράτηγο ε.α/ Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού
Electronic engineer – Msci in oper. Res. From Cranfield Univ.(England)