

ΠΡΟΤΑΣΗ #1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Κιβωτός σύμφωνα με το Καταστατικό της διοργάνωσε συζήτηση σε μορφή «Δημιουργικού Διαλόγου» με πρώτο θέμα το Φορολογικό Σύστημα.

Πρόκληση της συζήτησης δόθηκε από τη δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο σχετικού άρθρου του Μέλους της Κιβωτού, Πρώην Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αριστείδη Τσιπλάκου, ο οποίος τίμησε την Κιβωτό, ως εισηγητής στις συνεδριάσεις.

Έλαβαν χώρα δύο συνεδρίες για την προσέγγιση του μεγάλης σπουδαιότητας θέματος. Στην πρώτη συνεδρία έλαβαν μέρος εννέα Μέλη και Φίλοι της Κιβωτού στην δεύτερη είκοσι έξι.

Η συζήτηση διεξήχθη με απόλυτα δημιουργικό τρόπο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καταστατικού μας. Ακούστηκαν ποικίλες απόψεις, οι οποίες φώτισαν επιμέρους πτυχές, οι οποίες συντέθηκαν ολιστικά, ώστε να εξαχθούν κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Την τελική μορφή διατύπωσης της απόφασης επιμελήθηκε, λόγω ειδικότητας, το Μέλος της Κιβωτού κ. Ιωάννης Πατινιώτης.

Η Κιβωτός ευχαριστεί θερμότατα όλους τους Φίλους και Μέλη της Κιβωτού για τη δημιουργική συμμετοχή τους και ευελπιστεί ότι θα είναι και πάλι μαζί μας στον επόμενο Δημιουργικό Διάλογο.

Συνημμένως κοινοποιείται συνοπτικό πόρισμα - πρόταση, που προέκυψε από δημιουργικό διάλογο για το Φορολογικό Σύστημα της Ελλάδας.

Σεπτέμβριος 2017

Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΥ
Κωνσταντίνος Ιατρίδης

Ο Πρόεδρος

ΤΣΥ
Δημήτριος Κ. Μπάκας

Πόρισμα - Πρόταση της Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας για το Φορολογικό Σύστημα της Ελλάδος

Εισαγωγή

Με αφορμή την εισήγηση του μέλους της Κιβωτού και πρώην Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αριστείδη Τσιπλάκου για το μείζον θέμα του Φορολογικού Συστήματος και με βάση τα όσα οι εκλεκτοί συνομιλητές κατέθεσαν, στο πνεύμα ενός δημιουργικού διαλόγου που σέβεται πλήρως την διαφορετικότητα των απόψεων και αντιλήψεων, σας μεταφέρουμε την τελική μας πρόταση - πόρισμα της Κιβωτού.

Σημαντικός παράγοντας είναι η κοινή παρατήρηση όλων των συμμετεχόντων για η υπέρ το δέον ύπαρξη υψηλής φορολογίας, έμμεσης και άμεσης, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, ήτοι στο Κεφάλαιο, την επιχειρηματικότητα, τη γη ως ακίνητη περιουσία αλλά και παράγοντα της πρωτογενούς παραγωγής, την εργασία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, τις συντάξεις, στη βάση της ανταποδοτικότητας των χρόνων εργασίας και καταβληθέντων εισφορών, ακόμη δε και την όποια απομένουσα κοινωνική μέριμνα σε είδος και χρήμα.

Προτάσεις – Σχόλια συμμετεχόντων στον δημιουργικό διάλογο

Επειδή μία πρόταση – πόρισμα θα πρέπει να καλύπτει, αν όχι τον κοινό παρανομαστή του συνόλου των προτάσεων, αλλά τουλάχιστον τον κοινό παρανομαστή των προτάσεων σε επίπεδο ενισχυμένης πλειοψηφίας που αποτελεί και την έννοια της αποδοχής της πλειοψηφίας του χρυσού αριθμού, παραθέτουμε το σύνολο των προτάσεων εν είδη καταιγισμού σκέψεων, ως δημιουργικές σκέψεις που διαμορφώθηκαν κατά την διάρκεια των δύο συζητήσεων.

- Υπάρχει ένα «δομικό» πρόβλημα, που έγκειται στον ανθρώπινο παράγοντα καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τη φοροδιαφυγή το 85% των ερωτηθέντων, ενώ συμφωνούν ότι η φοροδιαφυγή είναι κλοπή, το 40% από αυτούς δηλώνει πως φοροδιαφεύγει και θα συνεχίσει να το κάνει «όταν έχει την ευκαιρία» και «επειδή το κάνουν όλοι» απαντώντας στις ερωτήσεις «πότε» και «γιατί» αντίστοιχα.
- Για να περιοριστούν οι δύο παράγοντες «όταν έχει την ευκαιρία» και «επειδή το κάνουν όλοι», να περιοριστούν και σε βάθος χρόνου να εκλείψουν τα μετρητά.
- Όλες οι συναλλαγές εντός της χώρας καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές κεφαλαίων καθώς και η εσωτερική διακίνηση του χρήματος ασχέτως ποσού θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, με αναφορά μεταξύ άλλων και του υφιστάμενου ενός Μοναδικού Αριθμού Μητρώου.
- Αλλαγή στον τρόπο επιβολής και χρήσης του ΦΠΑ καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ, που αποτυπώνονται στα έσοδα του κράτους, δεν είναι πραγματικά, αφού ο ισχύον τρόπος επιβολής δημιουργεί οικονομική ασφυξία με αποτέλεσμα πολλές εταιρίες να καταφεύγουν στην έκδοση εικονικών τιμολογίων προς εξασφάλιση ρευστότητας με απώλειες για τα κρατικά ταμεία και πίεση προς τους επαγγελματίες (100% προκαταβολή φόρου) αλλά και προς τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

- Η πραγματική φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων – και των φυσικών προσώπων – δεν λαμβάνεται υπόψη από τους φορολογικούς μηχανισμούς του κράτους με αποτέλεσμα την κατάσχεση λογαριασμών και ακίνητης περιουσίας.
- Σημαντικός παράγοντας σε κάθε υπόθεση που αφορά τον άνθρωπο είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον / όφελος.
- Το να εκλείψουν τα μετρητά από την αγορά θα δημιουργήσει κοινωνική αναστάτωση και ως εκ τούτου τα μετρητά θα πρέπει να παραμείνουν στην αγορά.
- Οι καταναλωτές πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να ζητούν απόδειξη έχοντας ως κίνητρο την έκπτωση όλων των εξόδων από το φόρο. Έτσι θα δημιουργούνται «αντικρουόμενα συμφέροντα» σε σχέση με τον επιχειρηματία, που δεν θα θελήσει να εκδώσει απόδειξη.
- Τα εισοδήματα θα φορολογούνται με μικρό συντελεστή αρκεί να αποδεικνύεται ότι έχουν καταναλωθεί – με αποδείξεις – ή έχουν επενδυθεί ή έχουν κατατεθεί σε Τράπεζα. Ό,τι δεν μπορεί να αποδειχθεί θα φορολογείται με υψηλό συντελεστή (π.χ. 50%).
- Ο ΦΠΑ δεν επιδρά στην επιχείρηση, είναι ουδέτερος φόρος.
- Οι Κυβερνήσεις αποφεύγουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
- Οι Κυβερνήσεις διακρίνονται από έλλειψη Δημοκρατικού χειρισμού και δεν συμβουλεύονται τα ικανά στελέχη.
- Προτείνεται να συσταθεί Ερευνητικός Φορέας για την εκάστοτε ρύθμιση των φορολογικών συντελεστών.
- Προτείνεται να συσταθεί Δικαστικός Φορέας όπου, παρουσία ενόρκων, να δικάζει τις όποιες φορολογικές υποθέσεις.
- Ο ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος και δεν είναι ορθό να μετακυλύετε σε αυτόν που δαπανά τα χρήματα, δηλαδή στον αγοραστή αλλά θα πρέπει να πληρώνεται από αυτόν που εισπράττει τα χρήματα.
- Η χώρα μας βρίσκεται υπό εκτροπή και βιώνει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, η οποία είναι δύσκολο να βελτιωθεί σύντομα.
- Οι κυβερνήσεις εκπροσωπούν τους δανειστές και θεσπίζονται παράλογοι φόροι για να επιτευχθούν παράλογοι στόχοι.
- Το φορολογικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε μια υγιή οικονομία και όχι σε μια οικονομία υπό επιτήρηση.
- Αυτή τη στιγμή ζούμε το Μύθο της Φοροδιαφυγής, η οποία συντηρείται με την υπερεκτίμηση των εσόδων ώστε να υπάρχει ο φόβος της φορολογίας. Στην ουσία δεν υπάρχει φοροδιαφυγή γιατί την κατήργησε η πτώση του τζίρου αφού κέρδη αποκομίζει μόνο το 10% της αγοράς.

- Η αρχή των «αντικρουόμενων συμφερόντων», θα μπορούσε να βοηθήσει κάθε φορολογική προσπάθεια.
- Ο ΦΠΑ είναι μια ροή χρημάτων, που καταλήγει στον τελευταίο, δηλαδή στον καταναλωτή. Οι ενδιάμεσοι είναι διαχειριστές.
- Ο υψηλός ΦΠΑ δεν αποδίδει. Παρατηρούνται περισσότερα έσοδα με μείωση των συντελεστών (π.χ. εστίαση).
- Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις προκαλούν αντιδράσεις σε ομάδες εργαζομένων, που αντιδρούν σε κάθε νεωτερισμό. Χρειάζεται χρόνος για να επιτευχθεί εξομάλυνση και εκσυγχρονισμός.
- Υπάρχουν τα εργαλεία για πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά η ανοχή προς αυτήν είναι συνειδητή επιλογή των κυβερνήσεων για επιδότηση κάποιων επαγγελματικών ομάδων.
- Δεν υπάρχει σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης για παραγωγή πλούτου ώστε να δοθούν οι ανάλογες χρηματοδοτήσεις (π.χ. τουρισμός, κατασκευές).
- Γίνεται εξαγωγή ρευστού από τους μετανάστες, οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρους και καταφεύγουν σε μαύρη εργασία.
- Υποβάλλονται στη βουλή φωτογραφικές διατάξεις, οι οποίες ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, με σκοπό την εξασφάλιση ψήφων.
- Το κράτος πρέπει να εισπράξει φόρους από αυτούς που κατέχουν. Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο δυσχεραίνει την ανάπτυξη.
- Υπάρχουν μηχανισμοί είσπραξης αλλά δεν υπάρχει η πολιτική βούληση.
- Οι συντελεστές ΦΠΑ δεν λειτουργούν καθώς η αύξησή τους δεν φέρνει πρόσθετα έσοδα.
- Η χρήση του αξιώματος «ίσος φόρος για ίσα εισοδήματα» μπορεί να προσδώσει την αίσθηση του δικαίου.
- Είναι απαραίτητος ο Φορολογικός σχεδιασμός, τουλάχιστον σε βάθος πενταετίας, ώστε να παρέχει σταθερότητα και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να πάρουν αποφάσεις.
- Πρέπει να εκπαιδευτούν τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ).
- Το κράτος να αποδίδει το ΦΠΑ που δικαιούνται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και να μην το παρακρατά.
- Οι επιχειρήσεις πρέπει να διευκολύνονται στην πληρωμή των οφειλών τους με διακανονισμό.
- Οι φοροαπαλλαγές και τα κίνητρα πρέπει να είναι ίσα για όλους.
- Γίνεται συνδιαλλαγή των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων με τους κρατικούς λειτουργούς με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και εισφορών.

- Πρέπει να γίνει δίκαιη φορολόγηση μέσω Εν.Φ.Ι.Α. με βάση τα εισοδήματα.
- Ο θεμέλιος λίθος για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ο έλεγχος από το κράτος.
- Σε αυτή τη βάση, πρέπει οι Δημόσιοι Λειτουργοί, που ασκούν ελέγχους, να αμείβονται επαρκώς ώστε να δημιουργείται κίνητρο παραγωγής έργου χωρίς αθέμιτες συναλλαγές ή ηθελημένη αδιαφορία.
- Εάν το έργο τους απέχει πολύ από τους στόχους, η αμοιβή τους θα επανέλθει στα σημερινά επίπεδα.
- Παρόμοια κίνητρα και αμοιβές – αλλά και αξιολόγηση - πρέπει να δοθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Δημόσια Παιδεία, στην Δημόσια Υγεία, στα Σώματα Ασφαλείας και στις Δικαστικές Αρχές.
- Η φοροδιαφυγή και οι αδιαφανείς συναλλαγές των μεταναστών εξελίσσεται σε μείζων πρόβλημα.
- Η ανοχή της φοροδιαφυγής δεν είναι πρακτική που αντιπροσωπεύει πολιτισμένους λαούς.
- Θα ήταν σημαντικό για τη Χώρα να βρεθούν προσωπικότητες, που θα αντιπροσωπεύσουν τους νομοταγείς πολίτες.
- Θα υπάρχει όφελος της οικονομίας μόνο όταν ξεκινήσει η παραγωγή πλούτου.
- Τα χρήματα της φοροδιαφυγής πιθανώς να επιστρέφουν στην οικονομία αλλά είναι άδικη η κατανομή των βαρών.
- Η Παιδεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να ισορροπήσουν τα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της χώρας.
- Παράδειγμα επιχειρηματικότητας αποτελεί η εφημερίδα Εστία η οποία παρόλο ότι είναι μια «μικρή» εφημερίδα, είναι η μόνη κερδοφόρος επιχείρηση στο χώρο του τύπου γιατί είναι «Νοικοκυρεμένη Διοικητικά» και παράγει «Πολιτισμό».
- Ο Πολιτισμός και η Ηθική μπορούν να αποκαταστήσουν την οικονομία, αφού όλοι οι άλλοι «επιστημονικοί» τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης έχουν εξαντληθεί.
- Χρειάζεται να καταγραφούν όλα τα δεδομένα για να εκφραστεί μια ολοκληρωμένη και σωστή άποψη για τη σημερινή κατάσταση.
- Το «φορολογικό» είναι ένα δύσκολο, παγκόσμιο πρόβλημα, που υπήρχε στο παρελθόν και θα υπάρχει στο μέλλον. Όσο υπάρχει ο παράγοντας «άνθρωπος» θα υπάρχει και δυσκολία συνεννόησης.
- Η Κιβωτός πιστεύει ότι εκπροσωπεί όσα ενώνουν τους πολίτες για το κοινό συμφέρον.

- Το έλλειμμα του Δημοσίου τομέα είναι πλεόνασμα του ιδιωτικού τομέα ενώ ισχύει και το αντίστροφο.
- Όταν τα επιτόκια είναι αρνητικά οι καταθέσεις αποσύρονται. Στην παρούσα χρονική στιγμή αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω των Capital Controls και έτσι παρατείνεται η λειτουργία των Τραπεζών.
- Πρέπει να βρεθούν τρόποι να επανέλθει η ανάπτυξη.
- Είναι σημαντικό να υπάρχει ο έλεγχος της φοροδιαφυγής και της φοροαπαλλαγής ώστε να υπάρχουν και οι ανάλογες ποινές.
- Η Φορολογική Παιδεία είναι απαραίτητη.
- Η πρότασή για ηλεκτρονικό χρήμα αποτελεί ένα μόνο μέρος μιας συνολικής «πολιτειακής μελέτης», στην οποία πρωταγωνιστεί η αλλαγή νοοτροπίας των Τραπεζών
- Είναι σημαντικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης η «Διεύρυνση της Ηθικής». Δηλαδή να ενεργούμε με βάση το όφελός μας.
- Στην πρόταση ότι η Ελληνική Οικονομία δεν διαφέρει από το περιβάλλον ενός «σάπιου βαρελιού», στο οποίο όσο καλός κι αν είναι ο οινολόγος, ποτέ και κανείς δεν θα μπορέσει να ευφρανθεί «καλόν οίνον». Αν γίνει η παραδοχή ότι ως «οινολόγοι» θεωρούνται οι οικονομολόγοι ή οι κυβερνώντες, τότε θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να περιγραφεί:
 - ποιό είναι το «βαρέλι»,
 - γιατί είναι «σάπιο» και
 - πώς θα το επισκευάσουμε καθώς δεν δυνάμεθα να το αντικαταστήσουμε.
- Το σάπιο «βαρέλι», που προαναφέρθηκε, αφορά όλους όσους ασκούν εξουσία.
- Η Κιβωτός, με διευρυμένο ρόλο, πρέπει να βοηθήσει στη διόρθωση του «βαρελιού»
- Πρέπει να χτιστεί παιδεία φορολογικής συνείδησης.
- Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για μεταρρυθμίσεις και νοικοκύρεμα της οικονομίας.
- «Ουδέν μορφώνει όπως το παράδειγμα». Οι πολιτικοί και οι εύποροι πολίτες πρέπει να δίνουν ένα καλό παράδειγμα δηλώνοντας τα εισοδήματά τους.
- Οι συναλλαγές, μόνο, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων θα είχε ως επακόλουθο την κυριαρχία των Τραπεζών.
- Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελούν την πλήρη ομηρία των καταναλωτών.
- Οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για τους κυβερνήτες τους.

Συμπεράσματα

Από την ανωτέρω καταγραφή των απόψεων όλων όσων έλαβαν μέρος στον δημιουργικό διάλογο για το Φορολογικό Σύστημα της Ελλάδος προκύπτει ότι:

Η υφιστάμενη υπέρμετρος φορολόγηση, από όπου κι αν προέρχεται, έχει ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση για παράνομη συνδιαλλαγή, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, συνοδευόμενη από προσπάθειες διαφυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό, αποθησαύριση στο σπίτι και στις θυρίδες και γενικά μια έλλογη τάση προς την ανομία, όχι επί σκοπώ, όσο ως αντίσταση στην επικρατούσα φορολογική λαίλαπα και κρατική αναληψία.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η δημιουργία μιας απαξιωτικής συμπεριφοράς της κοινωνίας απέναντι στο κράτος, θεωρώντας το από συμπαραστάτη, δυνάστη και τιμωρό κατά των πολύχρονων προσπαθειών του για προκοπή, ευημερία πολλές φορές δε, ακόμη και ενάντια στην υφιστάμενη Δημοκρατία και Ελευθερία.

Κάθε πρόταση για την Φορολογία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν έχει ως ακρογωνιαίο λίθο τον παράγοντα «Άνθρωπο» και «Ανθρώπινη νόηση». Όλα τα άλλα όπως χρήμα, κέρδος, ζημία, αποδείξεις κλπ αποτελούν παράγωγα αυτών των δύο θέσεων.

Η πρόταση θα πρέπει εκ των πραγμάτων να μην είναι μόνο μια τεχνοκρατική πρόταση η όποια θα μπορεί εύκολα και κατά το δοκούν των εκάστοτε πολιτικών να αλλάζει. Θα πρέπει να είναι μια πρόταση ριζικής αλλαγής της δομής του κράτους και των πιστεύω της κοινωνίας για αυτό. Χρήσιμος οδηγός αποτελεί τα οριζόμενα από την επιστήμη της διοίκησης και δη από τη «διοίκηση αλλαγών». Με βάση αυτό το γεγονός η όποια πρόταση θα πρέπει να είναι αρεστή και αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία και παράλληλα να εξυπηρετεί τους «παλαιούς» παίχτες της κοινωνίας, ένθεν και ένθεν, αυτούς που οι νέοι ονομάζουν κατεστημένο.

Δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί ότι το κράτος, ασχέτως πολιτικής ηγεσίας, λειτουργεί εκ των έσω, με υψηλό βαθμό προστασίας του «κελύφους» που το περιβάλλει και προστατεύει την όποια μορφή λειτουργίας του. Η σκέψη όλων μας ότι το κράτος δεν λειτουργεί και είναι αποδιοργανωμένο, ότι είναι άναρχο και δεν γνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά, αποτελεί την δομική μορφή οργάνωσης του, αυτήν που επί έτη και έτη οι λειτουργοί του έχτισαν τόσο για αυτούς όσο και τις επερχόμενες γενιές των υπηρετούντων το δημόσιο. Ως εκ τούτου και για να μιλήσουμε και στρατιωτικά, μία κατά μέτωπο επίθεση μόνο απώλειες θα προσκαλούσε και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μόνο μια «εσωτερική μόλυνση» του συστήματος μπορεί να το αλλάξει, μόνο η διασπορά ενός «κοινωνικού υιού» θα μπορέσει να το διαπεράσει, να το αλλοιώσει και να το αναγκάσει να αλλάξει.

Πόρισμα - Πρόταση

Κοινός παρανομαστής των περισσότερων από τις προτάσεις – σχόλια των συμμετεχόντων στον δημιουργικό διάλογο είναι η προσπάθεια για χτίσιμο στους πολίτες ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.

Όλοι μας έχουμε αποδεχτεί ότι αυτό που πρώτα από όλα λείπει από τους πολίτες είναι η Φορολογική Συνείδηση την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε **ως αυτοσυνειδησία και όχι ως πολιτική υποχρέωση.**

Αυτή χτίζεται όχι με την μέθοδο του «ΣΟΚ» αλλά με την ύπαρξη ενός μείγματος ενεργειών παραδειγματικής συμπεριφοράς και διαύγειας συναλλαγών των κρατούντων την δημόσια διοίκηση σε κάθε βαθμό αυτής σε συνδυασμό με την ύπαρξη αυστηρών κανόνων εφαρμογής της φορολογίας.

Με πολύ απλά λόγια « Όπως εσύ, ως φορολογούμενος πολίτης, απαιτείς να γνωρίζεις επακριβώς που πηγαίνουν οι φόροι σου, έτσι κι εγώ ως το κράτος στην κοινωνία του οποίου πολιτικά ανήκεις, απαιτώ την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σου έτσι όπως ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία». ΔΟΥΝΑΙ και ΛΑΒΕΙΝ.

Η πρόταση είναι απλή στη βάση της υφιστάμενης ηλεκτρονικής και άυλης οικονομικής και τραπεζικής πολιτικής. Κοινωνικά, θα πρέπει πρώτοι οι σε κάθε βαθμίδα αιρετοί δημόσιοι λειτουργοί να δείξουν στον λαό ότι είναι «καθαροί» και δείξουν στον λαό ότι «να πως κι εσείς ως πολίτες θα πρέπει να συμπεριφερθείτε».

Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην πρώτη και βασική έννοια της Ηγεσίας, όπου ο Ηγέτης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και αιτία δημιουργίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδος - κοινωνίας.

Η πρόταση μας λοιπόν αποτελεί μια Δομική πρόταση δημιουργίας Φορολογικής Συνείδησης των πολιτών.

Με βάση αυτή την σκέψη αλλά και τις αρχές που διαέπουν την Ανδραγωγική ως Αξία και Αρετή:

«Όλοι όσοι σήμερα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχουν υποχρέωση να καταθέτουν δήλωση Πόθεν Έσχες, θα συναλλάσσονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό χρήμα. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές τους, καθώς και η αύξηση ή μείωση της περιουσίας τους, θα μπορεί να καθίσταται γνωστή σε κάθε ενδιαφερόμενο φορολογούμενο πολίτη».

«Το αδίκημα της φοροδιαφυγής να καταστεί ιδιώνυμο, έτσι ώστε να θεσπισθούν εξοντωτικές ποινές για όποιον αποκρύπτει οποιοδήποτε εισόδημα.»

Συμπληρωματικά της πρότασης και σχετικά με τον υπαρκτό κίνδυνο ύπαρξης δημιουργίας «Τραπεζικής Δικτατορίας», αυτό θα αποφευχθεί από την υφιστάμενη διαφάνεια των συναλλαγών και των συναλλασσομένων, συναρτήσει της ύπαρξης συνυπευθυνότητας Τραπεζής και Πελάτη, για τις πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές και επενδυτικά παιχνίδια, αλλά και την **αλλαγή του ενοχικού δικαίου, με βάση το οποίο θα μπορεί και ο «αδύναμος συναλλασσόμενος», με την βοήθεια του συνηγόρου του πολίτη που θα υπάρχει σε κάθε ΚΕΠ, να συναλλάσσεται «επί ίσοις όροις».** Είναι συμπληρωματικές ενέργειες της πρότασης μας για να αλλάξουν το υφιστάμενο status quo, προς το συμφέρον της κοινωνίας.

Επίλογος

Η πρόταση στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτό που αναζητούν από όλους εμάς, εμείς ως φορολογούμενοι πολίτες το ζητάμε να το κάνουν οι Κυβερνώντες πρώτοι. Πρόκειται για μια ενέργεια που στο βάθος του χρόνου θα εξελιχτεί στη βάση της παιδαγωγίας ως **Ανδραγωγία**.

Με το αναφερόμενο μείγμα προτάσεων πολύ σύντομα το επιτελείο του ΥΠΟΙΚ θα μπορεί να εισηγηθεί μείωση των φορολογικών συντελεστών και επαναφορά της κοινωνικής πολιτικής

Το να μειώσουμε συντελεστές, να αλλάξουμε και διευρύνουμε φορολογικά κλιμάκια, να μειώσουμε το ΦΠΑ, να δημιουργήσουμε αυστηρή οικονομική αστυνομία, να βάλουμε φυλακή τους φοροφυγάδες κλπ μπορεί να δημιουργήσει μια προσωρινή αλλαγή, η οποία όμως αργά ή γρήγορα θα επανέλθει στο αρχικό στάδιο.

Ας ακολουθήσουμε το ρητό ότι «η αρχή το ήμισυ του παντός» και ας τολμήσουμε με μία πρόταση δημιουργίας Φορολογικής Συνείδησης, μια πρόταση για την οποία δύσκολα μπορεί να υπάρξει νομότυπη άρνηση εκ μέρους της Διοίκησης και των Κυβερνώντων. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν πρόκειται να χάσουμε απολύτων τίποτε.

Αυτό που θέλουμε να σημειωθεί είναι ότι δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο. Υπάρχει ένας δημιουργικός διάλογος και μια προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο.

Ευχαριστούμε

Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας