



*Πολλά...*

*Εν ολίγοις*

*του Λευτέρη Μαυρουδή*

**\*\*\* ‘ Μήτε ευήθης ίσθι μήτε κακοήθης’**

**(Ούτε αγαθιάρης να είσαι, ούτε κακοήθης) Βίας ο Πριηνεύς**

### **1. Πώς και πότε γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου 1821**

**Η 25η Μαρτίου, ως ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας, γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα του 1838 και από τότε καθιερώθηκε με θρησκευτική ευλάβεια σε όλο το πανελλήνιο.**

**Η καθιέρωση της εορτής οφείλεται στην επιμονή και το πείσμα του Δημάρχου της Αθήνας, Δημητρίου Καλλιφρονά (1805-1897).**

Ο Δήμαρχος ήρθε σε ρήξη με τη βαναρική διοίκηση και συγκεκριμένα με το Υπουργείο των Εσωτερικών το οποίο δεν επιθυμούσε έξοδα για γιορτές όταν οι αγωνιστές δεν είχαν να φάνε. Κατά μία άλλη εκδοχή το Παλάτι, μάλλον, δεν επιθυμούσε να συνδέσει την εθνική εορτή με την Ορθοδοξία, για να μη δώσει την ευκαιρία στην Εκκλησία να καπηλευτεί την επανάσταση των Ελλήνων.

Τελικά, ο Δήμαρχος θα οργανώσει μόνος του τον εορτασμό και εκ του αποτελέσματος κατάφερε να δώσει πανηγυρική ατμόσφαιρα, που ευχαρίστησε τους 17.000 Αθηναίους, οι οποίοι κατοικούσαν τότε στην πρωτεύουσα. **Συγκεκριμένα, σηματοτόλισε την πόλη και καθάρισε τις, λιγιστές τότε, πλατείες.**



Ο εορτασμός άρχισε την παραμονή το βράδυ με 21 κανονιοβολισμούς. Και την άλλη μέρα, Παρασκευή πρωί ανήμερα του Ευαγγελισμού, η Αθήνα ξύπνησε με 21 νέους κανονιοβολισμούς.

Αριθμός συμβολικός που συνδυάζεται με το '21 της επανάστασης. Άρχισαν έπειτα να χτυπούν πανηγυρικά οι καμπάνες των εκκλησιών.

**Το πρωί της 25ης Μαρτίου 1838, εψάλη δοξολογία στον τότε Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Ειρήνης (στην οδό Αιόλου) στην οποία, και μόνο εκεί, παραβρέθηκε και ο Όθων ντυμένος με την παραδοσιακή φουστανέλα.**

Το απόγευμα οργανώθηκε από το Δήμο χορός στην πλατεία των παλαιών Ανακτόρων στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι νέοι της πόλης ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη και τους παρακολούθησαν πολλοί από τους Αγωνιστές του 1821.

**Τη νύχτα ο Δήμαρχος φωταγώγησε με λαδοφάναρα τους κεντρικούς δρόμους και την Ακρόπολη.** Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι τότε η πρωτεύουσα, φωτιζόταν με 70 - 80 λαδοφάναρα του Δήμου και όταν φυσούσε δυνατός άνεμος έσβηναν όλα. Για να περιοριστούν τα περιττά έξοδα (για το φωτισμό ο Δήμος δαπανούσε το 5% του προϋπολογισμού του), κατά τις νύχτες με φεγγάρι άναβαν μόνο 20 - 25 λαδοφάναρα.

Τέλος, οι Αθηναίοι έμειναν αποσβολωμένοι από το υπερθέαμα, όταν αντίκρισαν στο Λυκαβηττό φαναράκια που τα κρατούσαν νεολαίοι της εποχής και σχημάτιζαν ένα τεράστιο φωτεινό σταυρό με τις λέξεις «Εν τούτω Νίκα».

**Έτσι, το 1838 γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου, ως μέρα μνήμης των Ελλήνων Αγωνιστών του 1821.** Και τούτη η γιορτή έγινε με γκρίνια, με διαφωνίες και με πλουσιοπάροχη μεγαλοπρέπεια (ενώ χρήματα δεν υπήρχαν), κατά την πατροπαράδοτη συνήθεια μας. Οι κακές γλώσσες λένε ότι για τη γιορτή ετούτη δαπανήθηκε μέρος των χρημάτων, που προοριζόταν για την ανέγερση του Πανεπιστημίου.

**2.** Η Aegean για να τιμήσει την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση έκανε μία εντυπωσιακή κίνηση. Συγκεκριμένα αεροσκάφος Airbus A320, πέταξε περίπου στα 20.000 πόδια πάνω από τον τόπο όπου ξεκίνησε η **Ελληνική Επανάσταση.**



Το αεροπλάνο απογειώθηκε **από το Ελ. Βενιζέλος**, έφτασε στην Αχαΐα και από εκεί ξεκίνησε να σχηματίζει τον αριθμό 200, πετώντας πάνω από την Αρχαία Ολυμπία, τα Καλάβρυτα, την Κόρινθο, το Άργος και τα Δερβενάκια. **Σημειώνεται ότι ακόμα και ο αριθμός της πτήσης ήταν συμβολικός για την οποία επιλέχθηκε το A3 1821.**

### **3.Ελληνική στρατιωτική παράδοση**

Στην νησιώτικη Ελλάδα που είχε αναπτύξει αξιόλογο εμπορικό στόλο, τα πλοία ήταν εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση των πειρατών και έτσι ήταν έτοιμα να χρησιμοποιηθούν ως πολεμικά.



Έτσι η στρατιωτική και ναυτική κατάρτιση ήταν πλήρης αλλά όμως γεγονότα έκαναν άνισο τον αγώνα (έλλειψη ατομικού οπλισμού, μειωμένη επάνδρωση, απουσία διεθνούς υποστηρίξεως κλπ.)

**Η στρατιωτική αξία των οπλαρχηγών ήταν γνωστή και διαδεδομένη.** Οι Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρης ήταν σπουδαίοι στρατιωτικοί ηγέτες και σήκωσαν το βάρος του απελευθερωτικού αγώνα. Η έντονη όμως απουσία ισχυρών τοπικών πολιτικών ηγετών έγινε αιτία να γίνει η Ελλάδα έρμαιο πολιτικών ραδιουργιών και συμφορών.

**Στον στρατιωτικό τομέα με έκπληξη όλοι οι λαοί διαπίστωσαν, ότι η αναγεννημένη Ελληνική πολεμική τακτική και συνείδηση υπερίσχυσε της αντίστοιχης Οθωμανικής.**

**Η επανάσταση στηρίχτηκε στην πολεμική αρετή και γενναιότητα των Ελλήνων, ενώ όλοι οι άλλοι στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες ήταν δυσμενείς.**

4. Ο Τομ Χανκς με τη σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον καλούν τον κόσμο να γιορτάσει με την Ελλάδα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.



**“Ελλάδα, ο τόπος της ομορφιάς, της Δημοκρατίας, των φιλοσόφων, των υπέροχων ανθρώπων” λέει ο Τομ Χανκς,** μετρώντας με τα δάχτυλα για κάθε ιδιαίτερη αναφορά στο μοναδικό βίντεο που ετοίμασε με την Ρίτα Γουίλσον. Αφορμή για το **κάλεσμα** του μεγάλου σταρ και της συζύγου του, κορυφαίας κινηματογραφικής παραγωγού, συνθέτριας και τραγουδίστριας είναι ο **εορτασμός των 200 ετών από την Επανάσταση.**

Γελώντας, τονίζοντας κάθε λέξη ο Τομ Χανκς συμμετέχει στο μήνυμα της συζύγου, **παινεύεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια** και επεκτείνει το κάλεσμα στο παγκόσμιο κοινό να επισκεφθεί την Ελλάδα και πέρα τους εορτασμούς αυτούς καθ'αυτούς. Στο τέλος η Ρίτα Γουίλσον παραπέμπει στο site του Ελλάδα 2021.

5. **Κοροναϊός!!!** Αφού κατάφερε να διακόψει την ανθρώπινη επικοινωνία, να αποδομήσει τα συστήματα υγείας, να παγώσει τις αγορές, να κλείσει τα σύνορα. Ένας αόρατος εχθρός που μεταδίδεται με ταχύτητα, χωρίς να εντοπίζεται.

Στο τέλος τι θα γίνει; Θα σκοτώσουμε τον εχθρό [ όπως στο τέλος όλων των ταινιών ].



Τα μέτρα άργησαν και ελήφθησαν υπό την πίεση [ επήρεια ] πανικού. Δεν είναι όμως ώρα για γκρίνια και κριτική. Πρέπει όλοι να ενστερνιστούν την σοβαρότητα της καταστάσεως, να τηρήσουν τα μέτρα που επιβλήθηκαν [ με την υπόδειξη των ειδικών ] ώστε να αντιμετωπισθεί το κακό. Χρειάζεται όμως και μία ενεργητική κοινωνία, ώστε να ακολουθεί τις οδηγίες και η στάση της γενικά να είναι αποτελεσματική.

Η πανδημία αποκάλυψε τα σοβαρά προβλήματα του συστήματος υγείας παγκοσμίως αλλά και τα συστήματα υγείας των κρατών[ ακόμα και των προηγμένων ].

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η επιταχυνόμενη εξάπλωση του Κορωναιού υπάρχει κίνδυνος να θέσει υπό τεράστια πίεση τις μονάδες εντατικής θεραπείας στις διάφορες χώρες.

**Ακάλεστοι, Γουσταριστές, Ασφαλτοι, Άφταιγοι !!!!! Αφήστε κατά μέρος αυτές τις κομμουνιστοαναρχικές μ@λ@κίες και παλληκαριές από μακριά, συμμορφωθείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες των ειδικών για να έχετε την υγεία σας εσείς, η οικογένειά σας και ολόκληρος ο κόσμος!!! Γιατί εάν δεν υπολογίζετε εσείς τον εαυτό σας δεν σας φταίνει σε τίποτα οι άλλοι. Όσο για το ότι ο Έλληνας δεν δέχεται στον σβέρκο του ούτε την μάνα του είναι ένας τεράστιος μύθος και ψέμα. Γιατί ο Έλληνας διέπρεψε ΜΟΝΟ όταν μπήκε στο βαθύ αυλάκι, ή αν θέλετε όταν του προσάρμοσαν σφιχτά τα διάφορα εξαρτήματα των υποζυγίων [ τα λεγόμενα “χάμουρα” ]. Τότε γίνεται το καλύτερο υποζύγιο!!!**

**6. Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε χθες Δευτέρα τον διορισμό της Ντεμπ Χάαλαντ στον θώκο της υπουργού Εσωτερικών, με την 60άρα βουλευτής να αναδεικνύεται στην πρώτη αυτόχθονη που θα καταλάβει υπουργικό θώκο σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην ιστορία, με 51 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά.**



**Η κυρία Χάαλαντ είναι μέλος της φυλής Λαγκούνα Πουέμπλο.** Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, ανήκει στην 35η γενιά της φυλής της αφότου εγκαταστάθηκε στο Νέο Μεξικό.

Το υπουργείο Εσωτερικών είναι κυρίως αρμόδιο για τη διαχείριση των αχανών ομοσπονδιακών γαιών — τις περισσότερες αρμοδιότητες που είναι συνυφασμένες με αυτό σε άλλα κράτη χειρίζεται το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ποιες περιοχές κηρύσσονται εθνικοί δρυμοί, ή εάν θα επιτραπεί η χρήση τεχνικών όπως η υδραυλική ρωγμάτωση (fracking) για την εξόρυξη αερίου ή πετρελαίου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται επίσης θέματα που αφορούν τους περίπου 1,9 εκατ. αυτόχθονες.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλευτής Νάνσι Πελόσι, χαιρέτισε ένα “μεγάλο βήμα μπροστά” και έναν “ιστορικό διορισμό” που αποτελεί λόγο “υπερηφάνειας για τη Βουλή”.

**7. Η χθεσινή απειλή της Άγκυρας κατά του σχεδίου πόντισης καλωδίου για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε Κύπρο και Ελλάδα, αποκάλυψε τις προθέσεις των Τούρκων, “ξεσηκώνοντας” παράλληλα Ισραήλ και Ελλάδα.**

Που στοχεύουν αυτές οι κινήσεις; Πρόκειται περί σχεδιασμένων επιθέσεων με απώτερο σκοπό **την συκοφάντηση της Ελλάδας διεθνώς**, ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι των Συνθηκών και

εμφανίζοντας την Τουρκία ως θύμα της ελληνικής επιθετικότητας στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο. Επιπλέον **να αποδομήσουν την αμυντική συμφωνία των κρατών της Ανατ. Μεσογείου.**

Ωστόσο υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδομούν τους παραπάνω τουρκικούς ισχυρισμούς, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. **Είναι προφανής η στοχευμένη προσπάθεια των Τούρκων προκειμένου να αποχωρήσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας από τα νησιά μας στο Αιγαίο, προκειμένου να τα καταλάβουν εύκολα.**

8.Στις σημαντικές εξελίξεις που συμβαίνουν στις ΗΠΑ σε σχέση με τη στάση τους στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, στην Λιβύη, στην Συρία, στο Κουρδικό, στο θέμα των S-400 και στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας προς τις ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλία κτλ θα ήθελα να σταθώ και να αποτυπώσω, για μία ακόμα φορά, περιληπτικά την τελική σκέψη [μου]:

Η Τουρκία απέτυχε στο όραμά της μεγάλης δύναμews γιατί εκτός όλων των άλλων, δεν έχει οργάνωση σύγχρονου κράτους, δεν έχει πολιτικούς, στρατιωτικούς και πνευματικούς ανθρώπους που να έχουν το ανάλογο ύψος και δύναμη [ με τους "βαρκάρηδες της στέπας" δεν πας πουθενά ], έχει ένα λαό μεγάλο σε όγκο αλλά μικρό σε πολιτισμό και πνευματικότητα και τέλος δεν έχει τους ανάλογους πόρους. Οι Τούρκοι όλα αυτά τα γνωρίζουν, βλέπουν το επερχόμενο οδυνηρό τέλος και ότι δεν μπορούν να το σταματήσουν. Διάλυση και αφανισμός. Γι' αυτό οι αντιδράσεις τους είναι σπασμωδικές. Άλλωστε είναι ένα τεχνητό κράτος, αλλά όχι έθνος, όπως ισχυρίζονται.

Η τελευταία τους ελπίδα είναι η φυγή τους από το ΝΑΤΟ [ είτε αποχωρήσουν είτε τους αποπέμψουν ]. Στην περίπτωση αυτή, πιστεύω ότι δεν θα συμμαχήσουν με την Ρωσία ή την Κίνα [ αν το κάνουν αυτό θα είναι προσωρινό ], αλλά θα ανεξαρτητοποιηθούν, θα συστήσουν μία ισλαμική ομοσπονδία συγκεντρώνοντας τις τουρκογενείς ισλαμικές χώρες της κεντρικής Ασίας [ Παντουρανικό όραμα με 61 χώρες ]. Εκεί θα πρέπει να γίνει το τελικό κτύπημα της δύσεως για να αποτρέψει την συγκρότησή της και αν χρειαστεί να καταστρέψει την σχεδιασμένη "στρατιά της στέπας" η οποία αν [ξανα]σχηματισθεί θα φέρει και το τέλος της ανθρωπότητας.



**ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ**