

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

**(Ταπεινό αφιέρωμα για την Έλευση του Σωτήρος:
«Εγώ ειμί η οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. Ιωάν.14:6»)**

«Πύργον χρυσούν δυσπόρθητον» ετοίμασε η Φύση
το θρόνο της αλήθειας της, εκεί, να εγκαταστήσει!!
Και η Αλήθεια, αγνή, λαμπρή, απόλυτη, καθάρια,
ανοίγει αργά και φειδωλά τα εκλεκτά κελάρια...
Διαρκή δέχεται επίθεση από τέσσερα σημεία:
από Θρησκεία, Λογική, Πείρα, Φιλοσοφία,
με κάθε μια τους να ζητά τον Πύργο να πορθήσει,
και την ατίμητη σοδειά, ΟΛΗ να κατακτήσει!!!

Χτυπάει η Θρησκεία, ανέκαθεν, από ουράνια μέρη,
από μυστήριες γωνιές, ΚΑΙ, με σφυρί στο χέρι,
το γάλυβα της πίστεως σκληρά τον διαμορφώνει,
με πίστη ακαταμάχητη δίπλα κατασκηνώνει
και ρίχνει σκάλα ν' ανεβεί στου Πύργου το μπαλκόνι.
Βρίσκει Αγγέλων στρατιές, πνευμάτων συνοδείες,
επιστρατεύει θαύματα και αστεριών πορείες,
κρύβει τον Άναρχο Θεό βαθιά στους γαλαξίες...
Στη Γη, προφήτες κι Άγιοι, φυτεύουν τις λατρείες!!!

*Ίσως, με κάποια έννοια, του υπερτάτου όντος
κάποιοι «ιδιαιτέροι» άνθρωποι να ξεχωρίσαν όντως
σαν ουρανόσταλτες μορφές, σαν από Θεία κλήση
προτού οι μυθικοί Θεοί τον κύκλο να 'χουν κλείσει...
Με κάποια μεταφυσικά πίστεως παραγάδια,
ΚΑΙ, με απόκρυφα, θολά, μυστήρια και σημάδια,
στη βάση εκμετάλλευσης του φόβου του θανάτου
θρησκείες θεμελίωσαν με πρότυπα αθανάτου!!!
Ο Ζαρατούστρας, προπομπός, απ' των Περσών τη χώρα
φαίνεται ότι έλαβε κάποια απ' τα Θεία δώρα
και στη σκιά του επώασε Ινδουισμό- Βραχμάνες,
κι έκρουσε μονοθεϊσμού υπόκωφες καμπάνες
π' ακούστηκαν παράλληλα με διπλανές του άλλες
του Βούδα και του Αβραάμ που ήταν πιο μεγάλες.*

*Όλοι, απ' τα μετερίζια τους με πνεύμα και με πίστη
αλήθειες διεκδικούσανε στον Πύργο αυτό του Κτίστη
με προσευχές κι αγώνες τους, να τους αποκαλύψει
ψήγματα, τ' άχραντου χρυσού που μέσα εκεί έχει κρύψει!!!*

Αλλά, ουσία του Θεού, MONON ο Ναζωραίος

εκόμισε κάτω στη Γή που, Θεϊκά γενναίος,
πορεύτηκε με τους θνητούς, μπήκε στα βάσανά τους,
θαύματα και παραβολές εμφάνισε μπροστά τους,
την εποχή που έσφυζε, η καρδιά της ιστορίας,
στη δόξα, στο απόγειο της Αυτοκρατορίας...

Άδικη δίκη, ιστορική, απ' ανθρώπων δικαστήριο
τον έστειλε στου Γολγοθά το αβάσταχτο μαρτύριο...

Κι' εκεί, στη μάνα του μπροστά, ένα θλιμμένο δείλι
εδιάλεξε, στον ουρανό το πνεύμα του να στείλει...

ΟΜΩΣ το σώμα του εδώ, η γή δεν το χωρούσε,
MONON ένα τριήμερο θα το φιλοξενούσε...

Τον είχαν στείλει οι ουρανοί, μ' αγγέλων συνοδεία
κι' έβαλαν άστρο λαμπερό να δείχνει την πορεία,

ΚΑΙ όρισαν, επί της γής χρόνια τριάντα τρία
να μείνει η θαυματουργή, η **ΘΕΪΚΗ ΟΥΣΙΑ,**

κ' ύστερα μέλος να γενεί στην «**Θεία Δυναστεία!!!**»

Είπε, με δυνατή φωνή, πως: «η Αλήθεια εγώ ειμί.

Βάλτε την πίστη στην καρδιά, πάτε στου Πύργου την κυρά
για να σας δώσει το κλειδί να μπειτε 'κει που κατοικεί.

Έτσι, ο Πύργος θ' ανοιχτεί κ' ΟΛΗ η αλήθεια θα φανεί!!!»

Πάει και η Κυρά η λογική, μπροστά στου Πύργου την αυλή
κι αφού η πόρτα ήταν κλειστή, ψάχνει άλλους τρόπους για να μπει.

Την επιστήμη της καλεί για να της φτιάξει ένα κλειδί
ή να της δώσει το σφυρί που θα την σπάσει, αν είν' κλειστή...

Μ' αγώνες γνώσης επικούς και με της τέχνης συνεργούς,
προκλήθηκαν κάποιες ρωγμές, στα παραθύρια, στις γωνιές
κι αποκαλύψαν στους θνητούς, του Πύργου κάποιους θησαυρούς...

Μα, όσο βλέπουν πιο βαθιά: μύρια της Φύσης μυστικά
κρύβονται σε χρυσό κελί κι αλήθεια πάντοτε λειψή

βγαίνει απ' του Πύργου την αυλή, μαζί μ' ελπίδα, απαντοχή

να προχωρήσουν πιο κοντά προς της αλήθειας την καρδιά...

Ένας αγώνας αντοχής της σκέψης και της λογικής,
με επιστήμες, τεχνικές κι ατέλειωτες εναλλαγές,
αιώνες ψάχνει αναζητά, μα την... κορφή ΔΕΝ κατακτά.

Κάθε που φτάνει πιο ψηλά, ο... «βράχος του» κατρακυλά
κι άλλοτε μένει στα μισά, άλλωτ' απ' την αρχή ξανά.

Μήπως του Σίσυφου τα λάθη,

δείχνουν του μύθου αυτού τα ...βάθη;::

Η πείρα, προϊόν της δράσης, σοφή και συνετή δασκάλα,
βρήκε εργαλεία και μεθόδους να φτιάξει τη δική της σκάλα
μέχρι του Πύργου τους Φεγγίτες, για ν' ανεβεί και να κοιτάξει
κι όσα μπορέσει και προφτάσει, κομμάτια αλήθειας, να εισπράξει...

Κάθε σκαλί της κλίμακάς της είναι σωστά στερεωμένο
γιατί οι αιώνες που διαβαίνουν, τ' αφήνουνε δοκιμασμένο
μέσα στις πράξης το καμίνι, εκεί που η φωτιά δεν σβήνει!!!

**Όσες αλήθειες φέρνει η πείρα, από του Πύργου κάποια θύρα,
κλεμμένες ή κατακτημένες ή απ' τη Φύση χαρισμένες,
βγαίνουν στου χρόνου την πορεία και τις «ζυγίζει» η ιστορία!**

Ευγενικά η Φιλοσοφία, βγάζει δικά της εργαλεία

για ν' αναλύσει, να συνθέσει, διαλεκτικά να επιπέσει
στης Φύσης την κρυμμένη Αλήθεια, μεριάζοντας τα παραμύθια!

Σ' ένα ολόγραμμα της γνώσης, με όλες της τις αποχρώσεις,
σαν στέγασμα της επιστήμης, της λογικής σκέψης και μνήμης,
**στέκει παρ' έξω από την πίστη. ΔΕΝ απευθύνεται στον Κτίστη
γυρεύοντας αποκαλύψεις, βοήθειες, εύνοιες, εξηγήσεις...**

Χωρίς να Τον παραγνωρίζει, προσεχτικά Τον προσεγγίζει,
μέσα απ' το δόγμα, τη λατρεία, **κι απ' του θανάτου την ουσία,
(που «πρόσφερε» στην κοινωνία, φόβο και διαρκή αγωνία!)**

ΟΙ «μύστες» της φιλοσοφίας, ερευνητές της αληθείας,
στον Πύργο αυτόν δίπλα σταθήκαν, Φύση, Ουρανό αφουγκραστήκαν,
κι όσες αλήθειες 'κείθε βρήκαν στου κόσμου τις αυλές αφήκαν.

**Πρώτος ο Θεός Πυθαγόρας, ο Θεός Πλάτωνας – Σωκράτης
Αριστοτέλης, Αυγουστίνος, ο Αβερρόης κι Ακινάτης
όπως κι εκατοντάδες άλλοι, μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι
μ' εύνοια του Πύργου Αληθείας βάλαν θεμέλια σοφίας!!!**

«Άγνωστη» Φύση και Θεέ, από τα ψίχουλά Σου
τρέφουν τη ματαιότητα τα γήινα πλάσματά Σου.
Έφτιαξες τον Δυσπόρθητο Πύργο της Αληθείας,
κι από ρωγμές του εξέπεμψες σπαράγματα σοφίας.
Σε νόμους αναπόμενους φύτεψες τις αλήθειες
με κώδικες διαιώνισες είδη, μορφές συνήθειες.
Όμως, στον κόκκο αμμουδιάς του σύμπαντος, στη Γή μας,
έστειλες τον μοναχογιό, Σωτήρα της ψυχής μας,
μ' όσες αλήθειες μπόρεσες βαριά να τον φορτώσεις
δώρα «εξ αποκαλύψεως», άχραντα, να μας δώσεις.
Τον είδαμε ολοζώντανο στη φάτνη των αλόγων
να έρχεται απ' τους ουρανούς, με «του Θεού τον λόγον»
στα χέρια και στα χείλη του μ' Αγγέλων συνοδεία!!!
Κ' ύστερα από τον Γολγοθά, ουράνια κουστωδιά
Τον ξαναβάζει δίπλα Σου, σε μια Τριάδα Αγία
που, αιώνια ενθρονίστηκε πάντα να κατευθύνει
ό,τι στο σύμπαν έγινε, γίνεται και θα γίνει!!!

Αθήνα, Δεκέμβριος 2023

Δημήτριος Παν. Τόρβας

*Αντιστράτηγος ε.α/ Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού
Electronic Engineer*

Master of Science in Oper. Res, from Cranfield Univ.(England)

