

Ανευθυνότητα, διχασμοί και... εμβόλια

Παρατηρώ τον τελευταίο καιρό την Ελληνική κοινωνία για μια ακόμα φορά να ταλανίζεται από διχαστικές ψευδοεπιστημονικές απόψεις και ιδεοληπτικές δοξασιολογίες. Ψευδείς, αναληθείς, ημιμαθείς και ανακριβείς πληροφορίες διασπείρονται ένθεν κακείθεν. Όλοι αυτοί που βασίζονται σε απροσδιόριστες ασαφείς αντιεπιστημονικές πληροφορίες και διάφορα 'βιντεάκια' είναι απόλυτα σίγουροι ότι τα ξέρουν καλά. Και επιμένουν μετά μανίας και εμμονής,! Όταν τους αντιπαρατεθεί αντίλογος ορισμένοι εξ αυτών καταφεύγουν σε αναιτιολόγητη άλογη επιθετικότητα και άκριτη εριστικότητα, παραποιώντας και διαστρεβλώνοντας την σκέψη του συμπολίτη τους ή της πραγματικότητας. Ο φανατισμός και η εθελουφλία κυριαρχεί! Γρήγορα οι συζητούντες καταλήγουν σε παράλληλους μονόλογους και στείρες αντιπαραθέσεις. Και όταν τους υποδειχθούν ασάφειες, λάθη, ψευδώνυμοι συλλογισμοί, ψευδοεπιστημονικότητα, εριστικότητα, κτλ, αντί διερευνήσουν το θέμα αν ισχύει ή όχι, γίνονται ακόμα δριμύτερα εριστικοί. Τελικά μηχανεύονται έναν ακόμα κουτοπόνηρο αφοπλιστικό ψευδώνυμο συλλογισμό ως τελευταίο οχυρό της άμυνάς τους: το "**Tu quoque**" (και συ το ίδιο, εσύ το κάνεις, κτλ), με τον οποίο καταστρέφουν τον διάλογο εγκληματώντας στον "διάλογο" και στην "αλήθεια". Διότι, όταν σιδηήποτε και να πεις σε κάποιον, αυτός σου απαντάει "**Tu quoque**", τι μπορείς να του απαντήσεις; Ποιον ωφελεί αυτό, παρά μόνο τον στιγμιαίο εγωισμό; Και όλα αυτά για να επιβάλλουν στην κοινωνία τους τις μισαλλόδοξες αντιεπιστημονικές ιδεοληπτικές απόψεις τους. Πόσος εγωισμός;

- Εν κατακλείδι λοιπόν, οι περισσότεροι νομίζουν ότι γνωρίζουν καλά το θέμα και πιστεύουν ότι έχουν ΜΟΝΟ δικαιώματα, για παράδειγμα το δικαίωμά τους να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους. Με απλά λόγια, η "Δημοκρατία" για αυτούς είναι μόνο δικαιώματα. Οι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ τους όμως απέναντι στην "δημοκρατία", στην "κοινωνία" και στον συμπολίτη τους; Έχουν διαγραφεί δια παντός!

- Καθώς γεμίσαμε με παντογνώστες, ετούτη τη φορά πανεπιστήμονες της Ιατρικής Επιστήμης, που τα γνωρίζουν όλα, και μάλιστα πολλές εξειδικεύσεις της Ιατρικής, αναρωτιέμαι για το εξής: Ένας γιατρός χρειάζεται να σπουδάσει έξι χρόνια στο Πανεπιστήμιο για να αποκτήσει γνώσεις γενικής ιατρικής, και άλλα τόσα για να εξειδικευθεί. Σύνολο περίπου 12 χρόνια.

▶ Πώς λοιπόν όλοι αυτοί που τοποθετούνται καθημερινά επί παντός σε θέματα ιατρικής απέκτησαν τις γνώσεις τους;

▶ Πώς είναι τόσο σίγουροι ότι αντιλήφθηκαν επαρκώς όλα όσα διαδίδονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή την ανάλυση κάποιου γιατρού;

▶ Πώς θα διαχωρίσουν έναν τυχάρπαστο γιατρουδάκο που προσπαθεί να βγει από την ανυπαρξία του, από το σύνολο της Ιατρικής Κοινότητας;

▶ Γιατί με τόσο πείσμα εμμένουν και επιμένουν για το κάθε τι;

- Η απάντηση βεβαίως είναι γνωστή: Στην Ελλάδα με 5-10 λεπτά που θα ακούσουν κάτι στις ειδήσεις, με 20-30 φράσεις που θα διαβάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 2-3 βιντεάκια, και με 1-2 αναλύσεις που θα ακούσουν κάπου ή από κάποιον,

πια τα γνωρίζουν όλα και επακριβώς. Από εκεί και πέρα τοποθετούνται ως 'αυθεντίες' με πείσμα και ακατανόητη εμμονική ισχυρογνωμοσύνη, μεταδίδοντας ψευδείς, αναληθείς, ημιμαθείς και ανακριβείς πληροφορίες στην κοινωνία τους. Προς ικανοποίηση του εγωισμού τους δεν αντιλαμβάνονται το μακροπρόθεσμο έγκλημα που διαπράττουν στην κοινωνία τους.

► Από που αντλούν αυτήν την απόλυτη σιγουριά; [Μια πιθανή απάντηση που δίνουν ασύνειδα είναι ότι οι ίδιοι είναι ανώτεροι ευφυίας κατά πολύ, έτσι ώστε οι ίδιοι να τα καταλαβαίνουν καλύτερα από τους γιατρούς (όσοι ισχυρισθούν ότι δεν το κάνουν, επαναλαμβάνω: ασύνειδα)].

► Πώς να εξηγηθεί ότι ένας γιατρός χρειάζεται περίπου 12 χρόνια (και όχι μόνο), και μάλιστα για μια ειδικότητα μόνο, αλλά οι παντογνώστες τα ξέρουν όλα;

- Όταν τους τεθούν λίγο πιο δύσκολα ερωτήματα στα οποία δεν μπορούν να απαντήσουν (καθόσον η σκέψη τους είναι ρηχή και επιφανειακή) το σύνηθες είναι να γίνονται επιθετικοί και εριστικοί, προσβλητικοί και με προπηλακισμούς, και όταν παραζοριστούν σου πετάνε το γνωστό: "Δικαίωμα μου είναι να λέω την άποψη μου". Γιατί; Τους απαγόρευε κανείς; Είναι ψευδώνυμος συλλογισμός που ασύνειδα χρησιμοποιούν.

- Ορισμένως, επικαλούνται το δικαίωμά του να λένε την άποψη τους (έστω και με ψευδώνυμο συλλογισμό), αλλά λησμονούν την **ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ** τους να προστατέψουν την κοινωνία τους από πιθανούς κινδύνους. Λησμονούν την υποχρέωσή τους να μην διαδίδουν ψευδείς, αναληθείς, ημιμαθείς και ανακριβείς πληροφορίες. Λησμονούν την υποχρέωσή τους να σκεφτούν τις επικίνδυνες παραμέτρους της διχόνοιας, της σύγχυσης, της σύγκρουσης, κτλ, που προκαλούν.

- ...

- Ας διαλογιστούμε για μια στιγμή! Ας κλείσουμε τα μάτια μας, και κατόπιν με αυτοστοχασμό και αυτοκριτική να συλλογιστούμε τη ζημιά που κάνουμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας, στον συμπολίτη μας, στην κοινωνία μας, αλλά και σε ολόκληρη την "Ανθρωπότητα". Να αναλογιστούμε το κακό που διασπείρουμε με όλες αυτές τις ανεύθυνες άκριτες καθημερινές τοποθετήσεις/απόψεις/δοξασίες/κτλ.

- Φωνή βούωντος εν τη ερήμω; Όχι! Οι λίγοι λογικοί που θα αντιληφθούν τα παραπάνω είναι ικανός αριθμός να φέρει την αλλαγή και τον στοιχειώδη εξορθολογισμό της κοινωνίας μας. Αρκεί να μην 'κρύβονται'. Αρκεί να πάρουν θέση.

-

ΣΗΜ. Υποθέτω ότι δεν γνωρίζουν γιατί αντιδρούν έτσι. Είναι η προσπάθεια αυτοπραγμάτωσης του καθενός, η ανάγκη αναγνώρισης του ως "πρόσωπο", ώστε μέσα από αυτές τις διαδικασίες ψάχνουν τρόπο να αναδειχθούν. ...