

# Ανθρωπογενής κατακλυσμός - Ανθρωπισμός, Αρθρογραφία, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

 [elzoni.gr/html/ent/749/ent.69749.asp](http://elzoni.gr/html/ent/749/ent.69749.asp)

Ανθρωπογενής κατακλυσμός - Ανθρωπισμός

Γράφει ο

Παναγιώτης Καραφωτιάς



Με όσα τραγικά και απάνθρωπα συμβαίνουν σε πολλά μέρη του πλανήτη μας, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, που σκόπιμα έχει επιλεγεί για γεωστρατηγικούς κ.ά. λόγους ως η διεθνής «σταθερή της αστάθειας», δημιουργείται εύλογα η πεποίθηση ότι αν δεν υπάρξει άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, η ανθρωπότητα βαδίζει με μαθηματική, τηρουμένων των αναλογιών, ακρίβεια στον όλεθρο, ηθικό, πνευματικό, ψυχολογικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, βιολογικό. Σε έναν «Αρμαγεδδώνα» ή κατακλυσμό στον οποίο, όμως, δεν θα υπάρχουν «κιβωτοί» σωτηρίας εκτός για τους ανθρωπόσαυρους ή ρομποτοποιημένους που δεν έχουν κάτι ανθρωπινό να διαφυλάξουν. Πώς, όμως, φθάσαμε εδώ;

Όπως είναι γνωστό, ο φόβος υπήρξε το πρωταρχικό και κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής. Και η διαχείρισή του ο μοχλός συγκρότησης και ανάπτυξης της κοινωνίας. Και οι πρώτοι «σοφοί» ή επιτήδριοι και πονηροί, μη γνωρίζοντας την αιτία της δημιουργίας της ζωής, επινόησαν ανώτερες δυνάμεις, πολύμορφους θεούς κ.λπ., οι μιν καλοπροαίρετα για να πετύχουν κοινωνική ισορροπία και αρμονία, οι δε φίλαυτοι και διεφθαρμένοι για εκμετάλλευση των λαών. Είναι δε άξιο κοινωνιολογικής έρευνας το γιατί επινόησαν θεούς και με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αφού δεν τους γνώριζαν στην πραγματικότητα παρά μόνον φανταστικά, με την πίστη ή την υποκρισία και πονηριά.

Παράλληλα, όμως, το άλλο κύριο χαρακτηριστικό, η ισχύς, σε συνάρτηση των ενστικτωδών κ.ά. αναγκών, λειτούργησε καταλυτικά με το φόβο για την αυτοδιαχείριση και στη συνέχεια διαχείριση όλων σχεδόν των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, σε έναν αέναο φαύλο κύκλο ανταγωνισμού για ανταγωνισμό, που σημαίνει εξουδετέρωση ή/και αποκλεισμό του αντίπαλου (και όχι άμιλλα ή συναγωνισμό που ορθά πρόσβευαν οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι). Και οι ισχυροί, πέραν από τις υπεράνθρωπες οντότητες που επινόησαν για την επικράτησή τους, επινόησαν και αντικοινωνικές θεωρίες όπως ότι η κοινωνία πρέπει να διαθέτει και «αποχετευτικό σύστημα», και «ας είναι καλά το δάσος κι ας καίγονται τα δέντρα», και έτσι να αποκλείουν, να διχάζουν, να δικαιολογούν εγκληματικές κ.ά. πράξεις και να καταδυναστεύουν με κάθε τρόπο τους λαούς. Και όταν τα παραπάνω δεν αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα επινοούν τεχνητούς κατακλυσμούς όπου επικρατεί ακραίος φόβος, φοβοκρατία, και πρυτανεύει το περιβόητο «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Και για να πετύχουν να διαχυθεί ο φόβος έως το μεδούλι των ανθρώπων, εμπνέονται, σατανικά, τις ανθρωποθυσίες, οι οποίες, όπως γνωρίζουμε από την αρχαιότητα, συγκλονίζουν και υποδουλώνουν ψυχολογικά τους ανθρώπους. Ο δε πόλεμος δεν είναι παρά οργανωμένος φόβος, μοχλός του ανταγωνισμού ισχύος που έχει εξελιχθεί σε νέα «Λερναία Ύδρα»! Και, ως γνωστόν, «η ισχύς διαφθείρει και η απόλυτος ισχύς διαφθείρει απόλυτα».

Γι' αυτό, και σήμερα ακόμη, που υποτίθεται ότι ο πολιτισμός και η δημοκρατία έχουν εδραιωθεί (sic), τα ίδια σκοτεινά, εξουσιομανή, απάνθρωπα κυκλώματα, συνεχίζουν το φρικτό έργο των ανθρωποθυσιών με διάφορους τρόπους. Ο πιο αποτελεσματικός είναι η τρομοκρατία, που έχει εξελιχθεί και καταλήξει στο φαύλο κύκλο τρομοκρατία-αντιτρομοκρατία-τρομοκρατία! Και τα τυφλά όργανα των διαχειριστών της τρομοκρατίας, π.χ. οι Τζιχαντιστές, κατορθώνουν να συγκλονίσουν τους πάντες, να ξεσηκώσουν θρησκευτικές, πολιτικές, οικονομικές κ.λπ. ηγεσίες ώστε να «κλείνουν» στα «μαντριά» τους το λαό και να τον χρησιμοποιούν όπως αυτοί θέλουν, αλλά όχι να τον απελευθερώνουν στην ουσία, με την έννοια να απολαμβάνει πραγματική ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη, ευημερία. Απλά «ο φόβος φυλάει τα έρμα» και αυτό κάνουν με τους λαούς, όπως με τα πρόβατα κ.ά. με τους λύκους, ώσπου να τους «αξιοποιήσουν» σε διάφορων μορφών «σφαγεία»! Και η παγκόσμια κοινή γνώμη αναρωτιέται, και δεν έχει λάβει πειστικές απαντήσεις μολονότι σωστά υποψιάζεται:

Οι Τζιχαντιστές ήρθαν από το διάστημα, ή γεννήθηκαν σε εξωσωματικούς σωλήνες; Ή είναι δημιούργημα

στρεβλών, πωρωμένων συνειδήσεων παθολογικών, φανατισμένων ατόμων, εξουσιομανών, καιροσκόπων; Ποιοί τους στρατολόγησαν, εκμαύλισαν, φανάτισαν, εκπαιδύσαν, χρηματοδότησαν, εξόπλισαν; Γιατί, αν οι πανίσχυροι ηγέτες είχαν τη βούληση, θα τους είχαν εξουδετερώσει σε λίγους μήνες. Όμως, προφανώς δεν το θέλουν γιατί τους εξυπηρετούν. “Quid prodest?” (ποιόν εξυπηρετεί;) ρωτούσαν εύλογα οι αρχαίοι Λατίνοι σε ανάλογες περιπτώσεις. Πρόκειται για τον απαραίτητο εχθρό. Το κρατούν σύστημα συγνού ανταγωνισμού δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως αντιπάλους, εχθρούς, οπότεν τους επινοεί, προκαλεί, δημιουργεί. Να θυμηθούμε και τους «βάρβαρους» του Καβάφη; Κάποιοι επενδύουν στην εκμετάλλευση και καταστροφή ανθρώπων.

Οποία Ύβρις! Και δεν είναι μόνον η τραγωδία των Τζιχαντιστών, οι σχεδόν καθημερινά εκατόμβες αθώων ανθρώπων, αλλά και οι κατ’ ευφημισμό «παράπλευρες απώλειες» ιδιαίτερα των εκατομμυρίων προσφύγων που χρησιμοποιούνται για την πρόκληση συγκρούσεων, διχασμού, υπονόμευσης καθεστώτων, στην προκειμένη περίπτωση υπονόμευσης της ΕΕ και όχι μόνον. Η δε αιχμή του δόρατος της εξωτερικής πολιτικής των ισχυρών είναι η διαφθορά των άλλων ώστε να τους υποδουλώνουν και εκμεταλλεύονται!

Αλλά, τελικά, ποιοί είναι οι άγνωστοι-γνωστοί ηθικοί αυτουργοί, εμπνευστές και εξουσιαστές των Τζιχαντιστών, που δρουν αδιαφανώς ανενόχλητα και ατιμώρητα εντός των τειχών ορισμένων κρατών επενδύοντας στις φρικτές βαρβαρότητες και απολαμβάνοντας τα ματωμένα παράνομα και ανήθικα προνόμιά τους; Οι πληροφορίες παραπέμπουν σε παραγωγούς και έμπορους όπλων, ναρκωτικών, κ.λπ. κερδοφόρων επαγγελματιών. Όμως, η τρομοκρατία έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί ως μπούμερανγκ και για τους ίδιους τους υποκινητές της, και βλέπουμε τις τραγικές συνέπειες σε πολλές χώρες του κόσμου. Και κάτι ακόμη. Ενώ εξαιτίας του ανταγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, καθώς και της υποκοουλτούρας ΜΜΕ κ.λπ. σε Δυτικές, κυρίως, κοινωνίες, που πάσχουν από ακραίο ατομοκεντρισμό, οι νέοι οδηγούνται σε υλιστικούς, ηδονιστικούς στόχους αντί σε αξίες και ιδανικά όπως οικογένεια, παραδόσεις, τέχνες κ.λπ., και υπάρχει έξαρση παραφυσικών ροπών, φυσιολογικής βιολογικής και δημογραφικής παρακμής, οι Μουσουλμάνοι, αντίθετα, τηρώντας με φανατισμό τα πιστεύω τους, πολλαπλασιάζονται με αποτέλεσμα, αν οι άλλες κοινωνίες δεν συνέλθουν και δεν βρουν ένα αρμονικό modus vivendi μαζί τους, θα επικρατήσουν με όποιο κόστος εκτός αν υπάρξει «γεννοκτονία» ή «Αρμαγεδδώνας»!

Ωστόσο, το γενικότερο πρόβλημα της τρομοκρατίας και των αιτίων του δεν πρόκειται να επιλυθεί αν όλες οι κυβερνήσεις, στα πλαίσια του ΟΗΕ, δεν συναινέσουν να υπάρξει θρησκευτική και πολιτική ανεκτικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη ώστε να μην υπάρχουν άτομα που να καταλήγουν τρομοκράτες, εκτός σπανιότατων εξαιρέσεων- βιολογικά παθολογικών- και χρησιμοποιούνται σαν «βόμβες» αυτοκτονιών κ.λπ. Και γιατί οι ίδιοι οι ΓΓ του ΟΗΕ δεν παίρνουν πρωτοβουλία να συγκαλέσουν παγκόσμιο παν-θρησκευτικό συνέδριο για τη γεφύρωση των διαφορών; Βέβαια, υπάρχει και η άλλη σοβαρή παράμετρος, που πολλοί την παραβλέπουν: Οι άνθρωποι που ζουν υπό ξένη στρατιωτική κατοχή και υποδούλωση και δεν απολαμβάνουν ελευθερία, εθνική κυριαρχία κ.λπ., όταν αντιστέκονται και με όπλα είναι τρομοκράτες ή αγωνιστές ελευθερίας; (Υπάρχει και σχετική απόφαση της ΓΣ του ΟΗΕ!) Γιατί, λοιπόν, οι ισχυρές Δυνάμεις δεν μεριμνούν για την επίλυση του καίριου αυτού προβλήματος στα πλαίσια του ΟΗΕ; Αλλά είπαμε. Πως αλλιώς θα πλούτιζαν οι παραγωγοί και έμποροι όπλων, ναρκωτικών κ.λπ. Ο γνωστός φαύλος κύκλος! Και κάτι ακόμη, που πολλοί δεν εννοούν να συνειδητοποιήσουν : Ότι από τη στιγμή που κάποιοι φανατισμένοι άνθρωποι για διάφορους λόγους είναι αποφασισμένοι να μεταβληθούν σε κινητές «βόμβες» αυτοκτονίας δολοφονώντας συνάμα τους «εχθρούς» τους, δεν υπάρχει ασφάλεια και προστασία εκτός αν οι χώρες που αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο μεταβληθούν σε φρούρια, στρατόπεδα ή φυλακές όπου, εκτός από τους αποψυχωμένους ηγέτες, οι λαοί θα ζουν σαν σκλάβοι με συνεχή αβεβαιότητα, φόβο και τρόμο! Ίσως, όμως, αυτό θέλουν κάποιοι, που δεν διαφέρουν από τους προηγούμενους σε θέματα συνειδήσης και ανθρωπισμού και επενδύουν σε τέτοιες τραγωδίες. Αυτή είναι η μεγάλη τραγωδία! Μήπως, όταν οι ίδιοι γίνουν θύματα ή οι οικογένειές τους τότε θα συνέλθουν και θα βρουν λύση;

Στο μεταξύ, η κοινωνία έχει μεταλλαχθεί σε ένα απέραντο **ανθρωπορucheio** όπου κάποιοι εξορύσσουν αντί για άνθρακες ανθρώπους και τους. Ή σε ένα απέραντο, **«γραφείο τελετών»** όπου, ανταγωνιστικά, αγωνιούν πόσους «άλλους» να θάψουν! Κι οπωσδήποτε, ακολουθεί και η καπηλεία ανακηρύσσοντας αγίους, μάρτυρες, ήρωες κ.λπ., αλλά στην ουσία καμιά αλλαγή προς το καλύτερο. Και η καπηλεία πουλάει ιδιαίτερα! Κι αυτή η νοοτροπία διαχέεται σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ιδιαίτερα όπου υπεισέρχεται το κέρδος. Ο ανταγωνισμός προκαλεί αβεβαιότητα, ανασφάλεια, φόβο, ακραίο ατομικισμό με ό,τι ακολουθεί.

Μια ακόμη δυσμενής συνέπεια του γενικότερου κλίματος εξαιτίας της αρνητικής πλευράς της παγκοσμιοποίησης, είναι και η γενικότερη παρακμή ηγεσιών αλλά και λαών, που σε πολλές περιπτώσεις «άγονται και φέρονται» ως

αγέλη. Και για τούτο ευθύνονται οι κοινωνικές υποδομές, η παιδεία και ορισμένα ΜΜΕ που για διάφορους λόγους, κυρίως κερδοσκοπικούς ή κομματικών και συντεχνιακών σκοπιμοτήτων, δεν λειτουργούν πάντα αξιοκρατικά και προβάλλουν «ό,τι πουλάει»! Και οι μετριότητες έχουν επικρατήσει, «πουλάνε» και εξαγοράζονται από τους αδιάστατους εξουσιαστές! Γι' αυτό και η συνέχιση τραγωδιών και η επανεμφάνιση κομμάτων φασιστικών τάσεων που «πουλάνε» ασφάλεια, σιγουριά. Κι αντί να καλλιεργείται οικουμενικό κλίμα, παρατηρείται επιστροφή στυγνών μορφών κρατών-εθνών ακόμη και με «τείχη». Οπότε αν' αναμένουμε νέες συγκρούσεις, διάλυση του ΟΗΕ και Γ' ΠΠ; Ή θα αρκестούν σε τοπικούς, περιφερειακούς, εμφύλιους και οικονομικούς αρκεί τα κέρδη ν' αυξάνονται; Αυτό σίγουρα εξυπηρετεί τους πολεμοκάπηλους εξουσιαστές κ.ά. όπως και στους προηγούμενους Παγκόσμιους Πολέμους. Ξεχάσαμε τις μυστικές οργανώσεις που εξέθρεψαν τους Χίτλερ, Μουσολίνι, Φράνκο κ.ά., τους κουίσλιν, «Γερμανοτσολιάδες» μαυραγορίτες κ.ά.; Όμως, υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά. Με την ύπαρξη πυρηνικών, χημικών, βιολογικών κ.ά. όπλων, ποιό θα είναι το αποτέλεσμα; Η τραγωδία της τραγωδίας!

Επίσης, η ανέλεγκτη τεχνολογία έχει συμβάλλει αρνητικά στην κοινωνική αρμονία και έχει προκαλέσει αντικοινωνικό ανταγωνισμό, εκατομμύρια ατυχήματα και μετάλλαξη ανθρώπων σε «μηχανές»! Ο Φρόντ είπε ότι «ο πολιτισμός είναι πηγή δυστυχίας», εννοώντας τον τεχνολογικό. Άραγε, η «τεχνολογία» της αγάπης και της ειρήνης πότε θα επινοηθεί και πρυτανεύσει; Πόσοι ακόμη «Χριστοί» κ.ά. μάρτυρες θα χρειασθούν να θυσιασθούν για να εμποδίσουν την επερχόμενη «κόλαση», το σύγχρονο «Inferno» των παράνθρωπων;

### **Συνωμοσιολογία**

Μολονότι η παγκόσμια κοινή γνώμη δεν αμφιβάλει πλέον για το γεγονός ότι όλες αυτές οι τραγικές εξελίξεις είναι αποτέλεσμα διεθνούς συνωμοσίας, ορισμένοι «διανοούμενοι» και ιδιαίτερα «ειδικοί» περί την ενημέρωση, το αμφισβητούν. Μάλλον εθελουφλούν για ευνόητους λόγους, να μη χάσουν τα προνόμιά τους! Μερικά και μόνον κραυγαλέα παραδείγματα από τη μ.Χ. εποχή είναι αρκετά για του λόγου το αληθές. Η δίκη και σταύρωση του Χριστού, το κάψιμο της Ρώμης, η Ιερή Εξέταση, οι Σταυροφορίες κ.λπ. δεν ήταν αποτέλεσμα συνωμοσιών; Το ίδιο και στο Βυζάντιο και γιαυτό η πτώση και υποδούλωσή του εξαιτίας συνέργειας κυκλωμάτων εξουσίας άλλων χριστιανικών, δυστυχώς, αποχρώσεων. Αλλά και άλλα πιο σύγχρονα αρχίζοντας από την Ελλάδα. Η δολοφονία του μεγάλου Καποδίστρια, η δίκη και καταδίκη του πρωτο-ήρωα Κολοκοτρώνη κ.ά. σπουδαίων ηρώων, ο πρώτος διχασμός και όσα τραγικά ακολούθησαν δεν ήταν αποτέλεσμα συνωμοσιών; Ο δεύτερος και φοβερότερος διχασμός, ο εμφύλιος, δεν ήταν αποτέλεσμα συνωμοσιών ξένων Δυνάμεων με τα ντόπια τυφλά όργανά τους; Το πραξικόπημα της χούντας, το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου και ό,τι ακολούθησε δεν ήταν αποτέλεσμα συνωμοσίας; Τα σκάνδαλα του χρηματιστηρίου, Ζήμενς, εξοπλιστικά, κ.λπ. καθώς αργότερα τα μνημόνια και η νέα «υποδούλωση» του ελληνικού λαού δεν είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας των «γνωστών - άγνωστων» «Εφιαλτών»;

Σε διεθνές, επίσης, επίπεδο-σύγχρονο- από που ν' αρχίσει κάποιος; Η άνοδος του Γ' Ράιχ και οι τραγωδίες που προκάλεσε, η επικράτηση των Στάλιν, Μουσολίνι, Φράνκο, κ.ά. δεν ήταν αποτέλεσμα συνωμοσιών; Η δολοφονία των Γκάντι, Κένεντι, Λουμούμπα, Πάλμε κ.ά. δεν ήταν έργο συνωμοτών; Οι συνεχιζόμενες τραγωδίες στη Μ.Α. κ.α. δεν είναι έργο συνωμοσιών που, στα πλαίσια στυγνών μακιαβελικών μεθόδων, προκαλούν διάρρηξη του πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού κ.λπ. ιστού πολλών χωρών; Ορισμένοι δε παρατηρητές συμπεραίνουν ότι στα παρασκήνια έχει, ίσως, συμφωνηθεί μια νέα Γιάλτα, στην οποία παραπέμπουν το όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, Α. Ευρώπη, στην «πυριπιδαποθήκη» των Βαλκανίων κ.α. Η δημιουργία του κράτους των Σκοπίων, η μετονομασία του σε «Μακεδονία», οι προκλήσεις του νέο-Σουλτάνου και αλβανικών ηγεσιών κ.λπ. δεν είναι αποτέλεσμα συνωμοσιών; Μπορούμε, συνεπώς, να είμαστε αισιόδοχοι ή το αντίθετο;

Τελικά, η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει πεισθεί (και ας γίνει ένα γκάλοπ για να το αποδείξει) ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο παρακρατικό, παρασιτικό κύκλωμα εξουσιομανών, κερδομανών, που λειτουργεί συνωμοτικά και ελέγχει τη διαχείριση των διεθνών σχέσεων. Οι δημοσιογραφικές κ.λπ. ενδείξεις παραπέμπουν, όπως προαναφέρθηκε, σε παραγωγούς και έμπορους όπλων, ναρκωτικών, χρηματιστήρια, εμπόρους ενεργειακών πόρων, κ.ά. αδιαφανείς κερδοσκοπικούς φορείς, εμπορικές αλυσίδες, που μας έχουν «δέσει» για καλά. Και, δυστυχώς, εξαιτίας της άγνοιας, ανασφάλειας και φόβου, πρυτανεύει αβουλησία και ιδιωτισμός, και οι λαοί άγονται και φέρονται. Κάποιος φιλόσοφος είχε πει ότι όταν χάνεται το ενδιαφέρον ανθρώπου προς το συνάνθρωπο, τότε κινδυνεύει σοβαρά η κοινωνία. Αυτό το τραγικό συμβαίνει σήμερα και ο άνθρωπος έχει χάσει την αξία του και τα όπλα, τα ναρκωτικά κ.λπ. ανθρωποκτόνα υλικά έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αξία.

Όποια Ύβρις! Επιστροφή στη Βαβέλ! Ορισμένα ερωτήματα αντανακλούν την τραγική πραγματικότητα. Πόσα τρισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται σε παγκόσμιο επίπεδο για εξοπλισμούς; Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι επιβιώνουν εργαζόμενοι σε πολεμικές βιομηχανίες και πόσοι απολαμβάνουν τεράστια προνόμια; Και όσοι έχουν την «κουτάλα με το μέλι», την αφήνουν; Όμως, πόσα εκατομμύρια πεθαίνουν από την πείνα, υποσιτίζονται, δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, προσφυγοποιούνται, γίνονται θύματα δουλεμπορίου, πυρηνικών ατυχημάτων και δοκιμών, κ.λπ. Κι όμως, μερικές δεκάδες άτομα ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία! Μήπως τα «ανθρώπινα δικαιώματα» έπρεπε να μετονομαστούν σε «απάνθρωπα δικαιώματα»;

Όσον αφορά στον ΟΗΕ, που ιδρύθηκε με το αίμα περίπου ογδόντα εκατομμυρίων ανθρώπων με σκοπό την εδραίωση της ειρήνης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ., υπονομεύεται και χρησιμοποιείται ως πρόσχημα, άλλοθι ή θλιβερό προσωπείο εξουσιαστικών, κερδοσκοπικών κυκλωμάτων για αποπροσανατολισμό, ενώ θα μπορούσε, με τις 30 Οργανώσεις του, να προσφέρει τη λύση στα σημερινά τραγικά τεκταινόμενα. Αναφορικά δε με τη δημογραφική έκρηξη σε πολλές χώρες και τις δραματικές συνέπειές της και σε άλλες, αντί να χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι που «περισεύουν» ως αναλώσιμοι σε πολέμους, ναρκωτικά κ.λπ., ο ΟΗΕ από τη δεκαετία του 60 έχει καταρτίσει «Προγράμματα Οικογενειακού Σχεδιασμού», που, όμως, παραμένουν σε ξεχασμένα αρχεία! Επίσης, ο Οργανισμός έχει, σε ένα βαθμό, εξελιχθεί σε «γραφειοκρατικό μεγαθήριο», με τις γνωστές συνέπειες. Όμως, δεν πρέπει να υποτιμούμε το σημαντικό του έργο με τις 30 Οργανώσεις του σε πολλούς τομείς εκτός του πολιτικού. Και το έργο αυτό θα ήταν σημαντικότερο αν τα κράτη-μέλη έστεργαν να βοηθήσουν αποτελεσματικά. Εξάλλου, ο ΟΗΕ δεν είναι υπερκράτος. Είναι, όπως είπε ο ΟΥ ΘΑΝΤ, «ό,τι τα Κράτη- Μέλη του θέλουν να είναι!»! Ο ΟΗΕ, όπως η προκάτοχός του ΚτΕ, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία ιδεαλιστών οι οποίοι, απογοητευμένοι από τις τραγωδίες των πολέμων, ήθελαν να εδραιώσουν την ειρήνη και τη συνεργασία των κρατών. Όμως, παράλληλα, οι επιτήδριοι, οι «Εφιάλτες», οι άρχοντες της αδιαφάνειας, φρόντισαν να παραπλανούν ή εξαπατούν και διχάζουν τους πρώτους και να προωθούν τα δικά τους σχέδια εξαγοράζοντας ή εκβιάζοντας κάποιους για να διατηρούν τα προνόμια υπονομεύοντας το θεσμό αυτό ενάντια στο γενικότερο καλό. Και φθάσαμε στα σημερινά δραματικά αδιέξοδα όπου οι μεν ισχυροί δημιουργούν φυγόκεντρες διασπαστικές τάσεις ακόμη και σε περιφερειακούς οργανισμούς αντί να μεριμνούν για ενότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη, οι δε ανίσχυροι αγωνιούν σε αναζήτηση «προστατών», «συμμάχων» ώστε ν' αποφύγουν να κατασπαραχθούν από τους πρώτους, που δίκην λύκων, αφού δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αλληλοφαγωθούν, καταλήγουν σε εύκολες λύσεις! Και τα ίδια κυκλώματα χρησιμοποιούν τα τυφλά όργανά τους, τους γνωστούς ταραχοποιούς (trouble makers) για να προκαλούν συγκρούσεις, κλίμα ανασφάλειας κ.λπ. για να επενδύουν ποικιλοτρόπως σε αυτά. Ορα Τουρκία, η οποία, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο, τις αποφάσεις του ΟΗΕ, το Σύνταγμα της ΕΕ, τον Καταστατικό Χάρτη του ΝΑΤΟ κ.λπ., απειλεί εκμεταλλεζόμενη τη θλιβερή και ένοχη σιωπή και απραξία των παραπάνω. Ίσως θέλει να επενδύσει στο όποιο «χάος»! Είναι, ίσως, και αυτή πειραματόζωο ισχυρών ή βαυκαλιζείται ότι είναι η ίδια ισχυρή;

Παράλληλα, η ανθρωπότητα κινδυνεύει από τη μετάλλαξη ανθρώπων σε «βιάνθρωπους» εξαιτίας του εθισμού τους στη βία που σαν πανούκλα έχει διαχυθεί μέσω ΜΜΕ, κινηματογράφου κ.λπ. και έχει γίνει το alter ego τους, και οι άνθρωποι φοβισμένοι και απαισιόδοξοι, μοιρολατρικά ζητούν παρηγοριά, ψεύτικη ελπίδα σε μια εικονική πραγματικότητα, που τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αργό ηθικό, ψυχικό και βιολογικό θάνατο. Η παρα-παιδεία των παραπάνω φορέων τονίζει και καλλιεργεί τον αθεϊσμό, τα άγρια, αντικοινωνικά ένστικτα αντί την αγάπη, αλληλεγγύη κ.λπ. Και το χειρότερο: Η βία έχει ντοπάρει τους ανθρώπους σε τέτοιο βαθμό που, εθισμένοι, θεωρούν τον πόλεμο αναπόφευκτο και αναγκαίο. Κάποτε μια μόνον απώλεια ενός ανθρώπου σε πολεμική επιχείρηση θα προκαλούσε συγκίνηση. Με την πάροδο του χρόνου οι κοινωνίες δεν συγκινούνται ούτε με δεκάδες ούτε με εκατόμβες θυμάτων! Και πολλοί δεν μπορούν να φανταστούν μια κοινωνία δίχως βία, δίχως πολέμους! Και ίσως, ορισμένοι, να υποφέρουν χωρίς αυτούς! Στρέβλωση συνειδήσεων! Και η βία δεν περιορίζεται στις πολεμικές συγκρούσεις αλλά διαχέεται σε κάθε έκφανση της ζωής. Εκτός αν οφείλεται και στην υπερφόρτωση του ηλεκτρο-μαγνητικού πεδίου όπως στην περίπτωση, που ανέφεραν επιστήμονες, αρουραίων σε κάποιο νησί, οι οποίοι λόγω της υπερβολικής αύξησης του πληθυσμού τους, ορμούσαν κατά εκατομμύρια και αυτοκτονούσαν στη θάλασσα! Άραγε, κατάντησαν οι άνθρωποι αρουραίοι;

Επίσης, η κοινωνία μας κινδυνεύει από την υπερβολική ταχύτητα που έχει επιβληθεί από το όποιο σύστημα! Όσον αφορά τους εξουσιαστές, το προστατευτικό τους προσωπείο είναι η αδιαφάνεια ώστε να μπορούν ανενόχλητα να παρασύρουν, αποπροσανατολίζουν και ελέγχουν τις μάζες μέσω του διδύμου βίας και φόβου. Οπότε, ποιά αισιοδοξία υπάρχει για ένα ανθρώπινο μέλλον με πολιτισμό, ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία;

Μόνον στη θεωρία, στο Χάρτη του ΟΗΕ και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που αμφότερα έχουν «κουρελιασθεί» σε μεγάλο βαθμό. Ο Όργουελ είχε σωστά προφητεύσει ότι την εποχή μας οι άνθρωποι θα θεωρούν τον πόλεμο ειρήνη. Συνεπώς, χρειάζεται προφητεία ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, οι άνθρωποι θα μεταλλαχθούν σε «κτήνη» τύπου ορκ; Και το καίρια τραγικό, διαχρονικά, ερώτημα - δίλημμα είναι: Θα νικήσει η αγάπη έστω και με θυσία ή η στυγνή ισχύς; Αν η πρώτη, τότε υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα. Αν όχι, η ισχύς θα προκαλέσει φαύλο κύκλο ανταγωνισμού και βίας, που θα σημάνει τη ρήξη του κοινωνικού ιστού. Καϊνισμός!

Και επίσης, ένα ακόμη θλιβερό γεγονός, που αναδεικνύει την τεράστια ανθρωπίνη τραγωδία, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η ζωή και η ευτυχία κάποιων εξαρτάται από το θάνατο και τη δυστυχία άλλων. Τραγικό «επίτευγμα» του συστήματος ασύδοτου ανταγωνισμού. Το περίφημο του Σοφοκλή «πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλλει» σε όλη του τη «δόξα» παρά την «πρόοδο» του πολιτισμού και της δημοκρατίας, που μεταλλάχτηκαν και κατάντησαν **πωλητισμός** και **δημοκρατία**. Και φθάσαμε σε μια γενικευμένα νοθευμένη κοινωνία ιδεολογικά, πολιτικά, θρησκευτικά, ηθικά, υλικά όπου ισχύει το συμπέρασμα απλού ανθρώπου : «Κάθε είδηση και συμφορά»! Και το χειρότερο, ή αλαζονεία της ισχύος οδήγησε πολλούς στο να πιστεύουν ότι υποκαθιστούν ή εκπροσωπούν το Θεό ή ότι είναι οι «ευνοούμενοι», οι «εκλεκτοί» Του. Οποία η ΥΒΡΙΣ! Αν γνώριζαν το Θεό θα προσπαθούσαν, τουλάχιστον, να του μοιάσουν. Εκτός αν πρόκειται για Δωδεκαθεϊστές κ.ά. οπότεν τους μιμούνται. Ορισμένα δε **ΜΜΕ** έχουν μετονομασθεί από απλούς ανθρώπους σε «Μέσα Μαζικού Εκμαυλισμού» γιατί επενδύουν στη βία, σκανδαλοθηρία, λασπολογία, ασύδοτο σεξ, εκφοβισμό και πανικό, καθώς στη γενικότερη εξαστέιυση και σάτιρα των πάντων ώστε να μειώνονται οι αντιστάσεις των ανθρώπων. Υποδούλωση! «Αρτον και θεάματα». Επιστροφή στην αρχαία Ρώμη και το Μεσαίωνα!

Ένα δε ακόμη σύγχρονο χαρακτηριστικό της γενικότερης παρακμής και υλιστικής παραφροσύνης είναι ο αχαλίνωτος καταναλωτισμός, η μετάλλαξη αγαθών, η πρωτοφανής «έκρηξη» της ζωοφιλίας και η ακραία εμπορική διάστασή της. Επίσης του ασύδοτου σεξ! Παράλληλα, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η νόθευση της τροφικής αλυσίδας και άλλων αγαθών, υπηρεσιών, μηχανημάτων κ.λπ., και η έξαρση παρασιτικών προϊόντων, καλλυντικών, φαρμάκων, ειδικών γυμναστηρίων πολεμικών τεχνών κ.ά., που έχουν καταστεί «αναγκαία» υποκαθιστώντας το φυσικό περιβάλλον στις ανθρωποκτόνες μεγαλοπόλεις. Οι υποτίθεται «λειτουργοί» έχουν μεταμορφωθεί σε στυγνούς επαγγελματίες έμπορους κερδοσκόπους. Επίσης η πολλές φορές «φασιστική» «λαίλαπα» παρασιτικών διαφημίσεων. Π.χ. συζητείται τηλεοπτικά ένα καίριο εθνικό ζήτημα, και, ξαφνικά, διακόπτεται για διαφημίσεις καλλυντικών ή απορρυπαντικών! Έχει χαθεί η έννοια του μέτρου. «Ζήτω» ο κερδοσκοπικός παρασιτισμός και τα απάνθρωπα παράγωγά του !

Μια ακόμη αρνητική εξέλιξη-μετάλλαξη είναι ότι δεν ισχύει πλέον το περίφημο: «τα μεν πλούτη πολλοί μίσησαν, την δε δόξαν ουδείς»! Έχει αντιστραφεί! Η υλιστική παραφροσύνη έχει μεταλλάξει ανθρώπους.

Σίγουρα, οι «εξουσιαστές» κατόρθωσαν να δικαιώσουν τον Όργουελ με την περίφημη «φάρμα των ζώων», ώστε δικαιωματικά να την ονομάζουμε ανεπιφύλακτα και όχι μεταφορικά **Φάρμα των Ανθρώπων!** Από φιλοσοφικής άποψης, τα παραπάνω δεινά οφείλονται και στο ότι πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα ηγέτες, που έχουν διαφθαρεί από την αλαζονεία της Κίρκης εξουσίας έχουν χάσει την πίστη τους στο Θεό. Ίσως έχουν την ψευδαίσθηση ότι τον υποκαθιστούν!

Ωστόσο, για την αντιμετώπιση των παραπάνω δεινών, η συνταγή είναι απλή: ανθρωπιστική παιδεία και κοινωνική δικαιοσύνη! Οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι έλεγαν: «το άνισον διαιρεί», και ο σπουδαίος Αλεξίς ντε Τοκβίλ είπε: « ο άνθρωπος αναζητεί την ισότητα στην ελευθερία, κι αν δεν την βρει, την αναζητεί στη δουλεία» (όρα ολοκληρωτικά καθεστώτα). Επίσης, το κρατούν κρυπτο-φασιστικό καθεστώς παραπαιδείας με τα δεκανίκια του ΜΜΕ, κινηματογράφου, διαδικτύου κ.λπ. έχει προκαλέσει ευρύτερη απάθεια, αδιαφορία, αποχαύνωση. Η Διακήρυξη της ΟΥΝΕΣΚΟ αναφέρει: «Εφόσον οι πόλεμοι γεννιούνται στη σκέψη των ανθρώπων, εκεί πρέπει να οικοδομήσουμε τις άμυνες της ειρήνης». Αναδεικνύει την αξία και σημασία της παιδείας! Κάποιος φιλόσοφος είχε πει ότι δεν είναι τόσο τα προβλήματα των συγκρούσεων, των ναρκωτικών, των εγκλημάτων κ.λπ. όσο η αδιαφορία των ανθρώπων, που αναδεικνύει το μέγεθος της ανθρωπίνης παρακμής! Η επιλογή «επιστροφή στη φύση» μακριά από τις μεγαλοπόλεις σώζει ! Ο σπουδαίος Νικηφόρος Βρεττάκος είπε ότι πριν μολυνθεί το περιβάλλον κάτι άλλο προηγήθηκε, εννοώντας τη σκέψη ανθρώπων. Και πριν την ατομική έκρηξη κάτι άλλο είχε εκραγεί, προηγηθεί, ο ακραίος ατομικισμός, το ανταγωνιστικό εγώ!

Τελικά, θα καταλήξουμε σε βίαια ρομπότ, ανθρωποφάγους, δράκουλες, ή ορκ; Στο γενικότερο σκηνικό έχει συμβάλει και η σκόπιμα προβαλλόμενη θεωρία του Χάντιγκτον περί «σύγκρουσης των πολιτισμών», αλλά, όμως, η σύγκρουση αυτή αν συμβεί (ήδη συμβαίνει σε ένα βαθμό) θα είναι τεχνητή, θα έχει προκληθεί από τα γνωστά-άγνωστα κυκλώματα. Γιατί δεν συνέβη αιώνες τώρα και διάφορες εθνότητες ζούσαν αρμονικά σε πολλές χώρες π.χ. Κύπρο; Για δεκαετίες ζούσαν αρμονικά οι Ελληνο-Κύπριοι και Τουρκο-Κύπριοι έως ότου τρίτοι προκάλεσαν τη σύγκρουση κ.λπ. Το ίδιο και σε χώρες της Μ. Ανατολής κ.ά. όπου υπάρχουν εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες. Επίσης η θεωρία περί της αναμενόμενης καταστροφής του πλανήτη μας. Οπότε, «ποιός ζει, ποιός πεθαίνει», και «φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν» (τα αρχαία πάθη μας ακολουθούν!) Και η τραγική ειρωνεία είναι ότι δαπανώνται δισεκατομμύρια για ν' ανακαλυφθούν τρόποι μετανάστευσης σε άλλους, «ασφαλείς» πλανήτες, ενώ σπαταλούνται δισεκατομμύρια για την ανασφάλεια στον πλανήτη Γη, σε εξοπλισμούς για νέους πολέμους που προετοιμάζουν στα σκοτεινά, εγκλήματα, ναρκωτικά κ.λπ. Οποία παράνοια και παράκρουση! Αντί να δαπανώνται χρήματα για την ειρηνική και αρμονική διαβίωση στη Γη που μπορεί να καταστεί «παράδεισος»! Και όλα αυτά από το σύστημα στυγνού ανταγωνισμού που έχουν επιβάλλει εξουσιομανείς, κερδομανείς, μισάνθρωποι, οι οποίοι ακόμη και το Θεό εμπορεύονται! Βέβαια, στη γενικότερη εξέλιξη έχει συμβάλει η χοάνη της παγκοσμιοποίησης που προκαλεί χάος! Πάντως, όπως προείπαμε, οι εξουσιαστές έχουν προκαλέσει έναν τεχνητό κατακλυσμό κατασκευάζοντας «κιβωτούς» για τη σωτηρία των «ημετέρων», ενώ οι άλλοι οδηγούνται με πολύμορφα δεσμά στο «θυσιαστήριο»! Νέα «ολοκαυτώματα» κ.ά. ανθρωποθυσίες συνεχίζονται και οι ανθρωποδράκουλες ηδονίζονται;

Ο διαπρεπής Αμερικανός Καθηγητής Χανς Μόργενδασου έγραψε (επιγραμματικά) ότι οι εθνικιστικές μάζες συγκρούονται «κάτω από έναν άδειο ουρανό από τον οποίον οι θεοί έχουν αποχωρήσει»! Όμως, που να το συνειδητοποιήσουν οι παράθρωποι, που πέραν από το θλιβερό σαρκίο τους δε δίνουν σημασία! Ο δε σπουδαίος Λιβανέζος ποιητής Καχίλ Γκιμπράν έγραψε: «Όπως το φύλλο ενός δένδρου δεν μαραίνεται από μόνο του, αλλά με την σιωπηρή γνώση ολόκληρου του δένδρου, έτσι ο παραβάτης δεν μπορεί να διαπράξει κακό χωρίς την κρυφή θέληση όλων».

**«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»! ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!**