

## ΔΙΣΤΟΜΟ / 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (Ύβρις στη Μνήμη των Σφαγιασθέντων)

Τον Ιούνιο 1944 Γερμανοί μαζί προέβησαν σε μία ακόμη επίδειξη (από τις πάμπολλες σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη)<sup>1</sup> θηριωδίας της ναζιστικής βαρβαρότητας που έχει στιγματίσει ανεξίτηλα την ιστορία του Γερμανικού λαού και της υποσυνείδητης ψύχωσης της ακαλλιέργητης εγκεφαλικής λειτουργίας της ανθρώπινης φύσης γενικότερον.

Στα πλαίσια μίας ευρύτερης στρατηγικής αντιμετώπισης των ανταρτικών ομάδων αντίστασης που γιγαντωνόταν απειλητικά για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην Ευρώπη, υιοθέτησαν τα αντίποινα στον άμαχο πληθυσμό και στους αιχμαλώτους πολέμου. Μία τέτοια ενέργεια ήταν και το αποτρόπαιο έγκλημα της σφαγής του Διστόμου την 10η Ιουνίου 1944. Το πρωί της ημέρας αυτής σε ενέδρα ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. στο Χωριό Στείρι, πλησίον του Διστόμου Βοιωτίας, ο 2ος Λόχος του 1ου Τάγματος του 7ου Τεθωρακισμένου Συντάγματος Αστυνομίας SS, απώλεσε 21 άνδρες (6 νεκροί και 15 τραυματίες). Για λόγους αντεκδίκησης οι Γερμανοί SS υπό τας διαταγές του λοχαγού SS Φριτς Λούτενμπαχ (Fritz Lautenback) εισήλθαν στο Δίστομο, κατέσφαξαν αδιακρίτως όλους τους κατοίκους (άνδρες, γυναίκες, παιδιά, βρέφη) και πυρπόλησαν όλα τα σπίτια του χωριού. Στο μινι αυτό “ολοκαύτωμα” σφαγιάσθηκαν 228 άτομα (117 γυναίκες και 111 άνδρες) εκ των οποίων 53 παιδιά. Λίγες ημέρες αργότερα (24 Απρ. 1944) οι Ναζί SS επανήλθαν στο χωριό Στείρι και πυρπόλησαν τα σπίτια και τις θημωνιές του χωριού.

Φέτος την 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 (73 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα), στην καθιερωμένη πλέον Τελετή Μνήμης του Διστόμου, μεταξύ των επισήμων και μη επισκεπτών του Μνημείου, παρέστησαν και ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα κ. Πέτερ Σόοφ, ο τ. βουλευτής κ. Μανώλης Γλέζος και η τ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και νυν Πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» κα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τη σεμνή τελετή αμαύρωσε ένα απαράδεκτο, γελοίο και ντροπιαστικό “σόου”, μία εσκεμμένη πολιτική πράξη με πρωταγωνιστές τους ανωτέρω επώνυμους. Για τους ιδικούς του λόγους έκαστος, έπαιξε τον ρόλο του τον οποίο ο κάθε πολίτης, κατά την κρίση και τις γνώσεις του, μπορεί να ερμηνεύσει.

**Ο Γερμανός πρέσβης** παρουσιάσθηκε ως επίσημος εκπρόσωπος της Γερμανικής Κυβέρνησης και όχι βεβαίως ως απλός Γερμανός πολίτης με τα όποια ανθρώπινα συναισθήματα. Όχι για να εκφράσει την λύπη και την συγγνώμη της Χώρας του για τις φρικαλεότητες, τα εγκλήματα και την κτηνωδία του “Λαού” της σε βάρος αθώων Ελλήνων αμάχων, αλλά για να τονίσει την προσπάθεια συμφιλίωσης των δύο Λαών αγνοώντας ότι Συμφιλίωση δεν σημαίνει και Λήθη, όταν μάλιστα αυτή, η Λήθη, δεν δικαιολογείται από την σημερινή στάση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος, στην προσπάθεια της πρώτης για συμψηφισμό των εγκλημάτων του Ναζισμού, με την υπεροπτική “ελεημοσύνη”, στα πλαίσια της στρατηγικής του οικονομικού επεκτατισμού της στην Ευρώπη.

---

<sup>1</sup> Κλεισούρα / Ελλάς (273 άμαχοι) – Λίντιτσε / Τσεχία – Οραντούρ Συρ Γκλαν / Γαλλία

Πρόκληση, υπεροψία, χοντροκομμένη έλλειψη διπλωματικής αβρότητας, ύβρις στα θύματα της κτηνωδίας, η κατάθεση στεφάνου με την Γερμανική σημαία στην επέτειο μνήμης ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.

**Η κα Ζ. Κωνσταντοπούλου** σε πολιτική σύγχυση, προφανώς “μπέρδεψε” την σοβαρή αυστηρή ευπρέπεια με τον φτηνό λαϊκισμό, την προσωπική ευγένεια με την μικροκομματική αυτοπροβολή. Σε μία υποκριτική επίδειξη “τσαμπουκά” προσπάθησε να εμποδίσει τον Γερμανό πρέσβη να καταθέσει το στεφάνι προβάλλοντας την άρνηση της Κυβέρνησης του να πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Πολιτική απρέπεια, διπλωματικά άστοχη σε τόπο και χρόνο. Ο σκεπτικισμός για τις προθέσεις της κας Κωνσταντοπούλου ενισχύεται από το γεγονός ότι στο παρελθόν δύο φορές, σε παρόμοιες εκδηλώσεις ( Μεγαλόπολη /22.02.2015 και Δίστομο /10.06.2015) παρέστη ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, χωρίς “επεισόδια”.

**Ο κ. Μ. Γλέζος**, σε μία επίδειξη διδαχής ήθους, παραμέρισε την κα Κωνσταντοπούλου και έδωσε το στεφάνι στον Γερμανό πρέσβη να το καταθέσει, δηλώνοντας αργότερα. «το παιδί του εγκληματία δεν ευθύνεται για τα εγκλήματα των γονιών του». Ο κ. Γλέζος, πολιτικός της Αριστεράς, έκανε καριέρα στους κόλπους του Κ.Κ.Ε. Ανδρώθηκε ακολουθώντας την κομμουνιστική ιδεολογία και δραστηριοποιήθηκε συμμετέχοντας σε όλα τα όργανα του Κ.Κ.Ε. και σε κάποιες εμφανείς ή αφανείς αποκλίσεις του. Ο.Κ.Ν.Ε. (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος / Πρόγονος της ΚΝΕ) - ΕΑΜ – ΕΠΟΝ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ - ΕΔΑ – Εφημερίδα ΑΥΓΗ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ- ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι σταθμοί του βιογραφικού του που στοιχειοθετούν την δραστηριότητά του και οριοθετούν την πολιτική διαδρομή του. Στη διαδρομή αυτή δύο γεγονότα έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα, (α) Η ηρωική ενέργεια Εθνικής Αντίστασης της 30<sup>ης</sup> Μαΐου 1941, όταν μαζί με τον Απόστολο Σάντα κατέβασαν την Γερμανική σημαία από τον Ιερό βράχο της Ακρόπολης. (β) Η βράβειυσή του από την ΕΣΣΔ με το «Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Λένιν»<sup>2</sup> το 1962 στη Μόσχα και οι σχετικές δηλώσεις του για απόσπαση της Ελληνικής Μακεδονίας και ίδρυση Αυτονόμου Μακεδονίας. Όλα αυτά, αργότερα, η αδέκαστος Ιστορία θα αποτιμήσει με την ορθή κρίση που η χρονική απόσταση εξασφαλίζει και θα τον κατατάξει αναλόγως στις σελίδες της. Σήμερα, στην ηλικία των 95 ετών, δεν πιστεύω ότι ο κ. Γλέζος επιδιώκει αξιώματα και εξουσίες..... Την υστεροφημία του φροντίζει και αυτή η τελευταία ευγενής, ηθική και ορθή ενέργειά στο Δίστομο, τον βοηθά σε αυτό. «Προς γαρ το τελευταίο εκβάν έκαστο των πριν υπαρξάντων κρίνεται».

Με εκτίμηση

Δοξάκης Ιωάννης – Υποστράτηγος ε.α.

**ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ**

---

<sup>2</sup> Το Βραβείο καθιερώθηκε την 21.12.1949 από το Σοβιετικό καθεστώς με την ονομασία «Διεθνές Βραβείον Στάλιν για την Ενίσχυση της Ειρήνης μεταξύ των Λαών». Την 6.09.1956 στο 20<sup>ο</sup> Συνέδριο του Κ.Κ.Σ.Ε. ο Χρουντσόφ καταδίκασε τον Στάλιν και την 11.12.1989 το Βραβείο μετονομάστηκε σε « Διεθνές Βραβείον Λένιν». Το 1991 κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση και καταργήθηκε το Βραβείο. Έλληνες κάτοχοι του βραβείου είναι επίσης, ο Κώστας Βάρναλης, ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μίκης Θεοδωράκης.