

Η αγάπη του Θεού είναι αμείλικτη!

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι βιώνουμε μια παγκόσμια πρωτοφανή τραγική συγκυρία, κατά την οποία επικρατούν η διάβρωση των αξιών, η περιφρόνηση των αρετών, η δοκιμασία των συνειδήσεων και ο πληθωρισμός του φόβου και της αβεβαιότητας.

Νέα χρονιά ανέτειλε! Στο κατώφλι αυτής της χρονιάς, ας στραφούμε για λίγο προς την πηγή της ζωής των πάντων, προφέροντας και προσφέροντας λόγους αλήθειας, ταπείνωσης, προσευχής.

«Ο εν σοφία τα πάντα δημιουργήσας, Θεός ών κατ' ουσίαν, μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην προσλαμβάνει και των βροτών τα πταίσματα ως αγαθός περιτέμνει, δίδων την σωτηρίαν σήμερον τω κόσμω.

Χαίρει δε εν τοις υψίστοις και ο του κτίστου Ιεράρχης, ουρανοφάντωρ του Χριστού, μύστης του Δεσπότη, φωστήρ φαεινός, ο εκ Καισαρείας και Καππαδόκων χώρας, Βασίλειος ο Μέγας, όστις θεοπρεπώς εδογμάτισεν, την φύσιν των όντων ετράνωσεν και τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμισεν.

Προαιώνιε Λόγε του Πατρός, ο την σύμπασαν κτίσιν παντοδυνάμω σου λόγω συστησάμενος, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου, τώ έτει δύο χιλιάδες και είκοσι ένα, φυλάττων εν ειρήνη τους δούλους σου, ως αγαθός και φιλόανθρωπος.»

Αυτή την καινούρια χρονιά, ας θυμηθούμε ότι είναι ουτοπία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας να στηριζόμαστε μόνο στις δυνατότητές μας και -πολύ χειρότερα- στις αδυναμίες μας. Ας γείρουμε να ταπεινωθούμε και να γίνουμε άρχοντες της βούλησης και των παθών μας. Ας στηρίξουμε τις ελπίδες μας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό, πράττοντας παράλληλα το ανθρωπίνως δυνατόν.

Αυτό το ξεχωριστό νέο έτος, ας γίνουμε σοφότεροι σε όλες μας τις σκέψεις και τις ενέργειες. Το έτος 2021 θα αποδειχθεί ένα από τα σημαντικότερα της ιστορίας του έθνους μας. Ας προσευχηθούμε να πάνε όλα κατ' ευχήν και να είμαστε εμείς όλοι αυτοί που θα συνεισφέρουμε στην θετική κατάληξη της εθνικής μας πορείας.

Αυτή τη χρονιά, ας γείρουμε λίγο να ταπεινωθούμε και, κατά τον Μητροπολίτη Αντώνιο του Σουρόζ, ας προσευχηθούμε: «Κύριε άλλαξέ με, κάνε με αυτό που πρέπει να είμαι, όποιο κι αν είναι το τίμημα. Προσοχή όμως! Όταν θα έχουμε ξεστομίσει αυτά τα επικίνδυνα λόγια, θα πρέπει και να είμαστε προετοιμασμένοι να τα ακούσει ο Θεός. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι αμείλικτη»!

Νίκος Ταμουρίδης

Αντγος (ε.α)-Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ