

ΤΑ ΠΟΛΛΑ «ΕΓΩ» ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ «ΕΜΕΙΣ»

Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης

Όταν παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα στη Βουλή, μερικές φορές, αισθήματα θλίψης, αγανάκτησης και απελπισίας κυριεύουν κάθε σκεπτόμενο Έλληνα πολίτη. Πιστεύω! Έτσι δείχνουν τουλάχιστον, το Ελληνικό κοινοβούλιο είναι το μοναδικό, όπου η όλη προσπάθεια των κομμάτων προσδιορίζεται στην αμφισβήτηση των άλλων, ανάλογα με τα κομματικά συμφέροντα του καθενός. Θεωρούν! Δυστυχώς, έτσι δείχνουν τα πράγματα ότι αυτή είναι η αποστολή τους.

Δεν μπορούν επιτέλους αυτοί να καταλάβουν ότι, άλλα απαιτεί ο Ελληνικός λαός από αυτούς. Το είπαν πολλοί, το επαναλαμβάνω και εγώ. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι πολλά, πολύ σοβαρά και σχεδόν αξεπέραστα. Άρα στο λίκνο της Δημοκρατίας μας και μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το κάθε πολιτικό – εθνικό - Ελληνικό κόμμα να τα μελετήσει και όλοι μαζί να διαμορφώσουν, τον καλύτερο τρόπο, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Ήτοι!

Πρώτον: Η επιθετικότητα και οι παραβιάσεις των Τούρκων και μετά τις αποφάσεις της Ε.Ε που αποδείχθηκε ότι είναι μια εμπορική Ένωση, χωρίς δυνατότητα λήψεων μέτρων. Πρέπει λοιπόν να γίνει συνείδηση ότι την επιθετικότητα των Τούρκων μόνοι μας θα την αντιμετωπίσουμε, για να υπάρχει ανάλογη προπαρασκευή. Καθόσον! Στα ζητήματα της Εθνικής Κυριαρχίας, απεδείχθη ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στην Ε.Ε.

Νομίζω! Κακώς οι Κυβερνήσεις της χώρας μας, δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση, προβάλλουν τόσο πολύ την Ε.Ε ως παράγοντα εθνικής ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητάς μας. Τούτο! Διότι φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες των, να πράξουν ό,τι προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο Πολιτικής Εθνικής Άμυνας. Να αποκτήσει δηλαδή η χώρα μας, αξιόπιστη αποτρεπτική δυνατότητα.

Αυτό! Όπως αναφέρει και η Ημερησία Εφημερίς «ΕΣΤΙΑ» πολύ ορθώς, σημαίνει δυο πράγματα. Στρατιωτική Δυνατότητα και Πολιτική Βούληση. Οι Στρατιωτικές δυνατότητες χωρίς πολιτική Βούληση είναι άχρηστες, η

δε πολιτική βούληση χωρίς Στρατιωτικές δυνατότητες απλώς είναι «ευσεβείς πόθοι».

Με λύπη μου εδώ θα επισημάνω ότι ενώ τις ημέρες αυτές ψηφίστηκε στον οικονομικό προϋπολογισμό διάθεση κονδυλίων για την αμυντική Ισχύ της Ελλάδος, κόμματα της Αριστεράς δεν τον ψήφισαν. Και! η Ιστορία διδάσκει ένα πράγμα. Μόνο η Ελληνική Στρατιωτική Ισχύς, μπορεί να αποτρέπει την Τουρκική προκλητικότητα, η οποία ουδέποτε θα παύσει να υφίσταται, διότι είναι θέμα Τουρκικής Παιδείας.

Δεύτερον: Η αντιμετώπιση της πανδημίας από την χώρα μας. Επίσης θα πρέπει στη Βουλή με καλές προθέσεις και όχι κομματική εκμετάλλευση, να πάρουν απόφαση για τα φάρμακα και τα εμβόλια και όχι να βγαίνουν κάποιοι με τους τίτλους τους να υποστηρίζουν με δημοσιεύσεις το αντίθετο, δηλαδή πάμε να τρελάνουμε τον Ελληνικό λαό; Ποιόν να πιστέψει; Το επίσημο κράτος ή κάποιον ειδικό επιστήμονα; Έλεος ...

Τρίτον: Ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της χώρας. Πιστεύω! Και μετά τα τελευταία αποτελέσματα στην διάσκεψη της Ε.Ε, επείσθη και ο τελευταίος πολιτικός και Έλληνας πολίτης, ότι μόνοι μας θα υπερασπιστούμε την Πατρίδα μας, για αυτό χρειάζονται ενίσχυση οι Ένοπλες Δυνάμεις. Και να μην ξεχνάτε ότι ο Έλληνας Μαχητής όταν πρόκειται να υπερασπισθεί την πατρίδα του, είναι ακατάβλητος μέχρι θυσίας.

Τέταρτον: Αντιμετώπιση σοβαρότατης ασύμμετρης απειλής με τους λαθρομετανάστες. Τα μέτρα που παίρνει η Ε.Ε, ασφαλώς και η χώρα μας, είναι να μεταφέρουμε το πρόβλημα, μέχρις ότου δεν θα υπάρχει για τους λαθρομετανάστες τότε λύση. Εάν στην δημοκρατία δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, είναι χειρότερη και από την τυραννία.

Πέμπτον: Οργάνωση του Κράτους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας και εξυπηρέτησης του Έλληνα πολίτη. Ουσιαστικά η όλη λειτουργία αυτού στηρίζεται στο φιλότιμο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δημόσιο. Αυτό είναι άδικο, κάποτε πρέπει να γίνει η απαιτούμενη οργάνωση, για να λεγόμαστε σοβαρό κράτος.

Δυστυχώς οι πολιτικοί μας δεν θέλουν να καταλάβουν, αντί να κάτσουν όλοι μαζί στη Βουλή για να βρούμε την πιο ανώδυνη λύση για να αντιμετωπίσει η χώρα τα προβλήματά της, αυτοί περί άλλα τυρβάζουν, λες και δεν ζουν σε αυτόν τον τόπο. Έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα,

επιτέλους να αναλογιστούν οι πολιτικοί μας, φέρουν ακραία την ευθύνη για την σημερινή κατάσταση της πατρίδας μας, διότι «η Ιστορία δεν διαγράφεται».

Κάποτε και οι Πολιτικοί μας πρέπει να καταλάβουν, με τις άθλιες και άκαρπες αντιπαραθέσεις των, μέσα και έξω από την Βουλή, το μεγάλο κακό που κάνουν στη χώρα μας. Αυτή η αντιπαραθέση μεταφέρεται στους οπαδούς και αυτοί κάθε χρόνο, με νοθευμένα βαπτισμένους Δημοκρατικούς Αγώνες, καταστρέφουν περιουσίες, πυρπολούν ό,τι βρουν μπροστά τους, ακόμη έρχονται και σε αντιπαραθέση με την Αστυνομία, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει τους νόμους της Δημοκρατίας, που αυτοί στο Κοινοβούλιο ψήφισαν. Το δε χειρότερο, έτσι μεταφέροντας το ενδιαφέρον σε ανούσια θέματα, αφήνονται ασύδοτοι οι λωποδύτες να δημιουργούν μία εικόνα επικίνδυνη για την Ελλάδα, όχι μόνο στον ξένο επισκέπτη, αλλά και στον Έλληνα πολίτη ακόμη.

Ας αναθεωρήσουν λοιπόν, όλα τα πολιτικά κόμματα την τακτική των, ώστε τα πολλά “Εγώ” να γίνουν “Εμείς”, διότι είμαστε στην Ευρώπη, ο μόνος Ιστορικός Λαός, ο Ελληνικός, που προσέφερε τόσα πολλά στην ανθρωπότητα, αλλά κυνηγήθηκε τόσο πολύ, όσο κανένας λαός.

Τελειώνοντας! Ήθελα για ακόμη μια φορά να επισημάνω, κατά την γνώμη μου, η συμπεριφορά των πολιτικών μέσα στο κοινοβούλιο (ύβρεις, πολιτικός απατεώνας κ.λπ.) και ο τρόπος αντιπαραθέσεως αυτών, είναι απόκλειστικά ο “**ηθικός αυτουργός**” για την άθλια εικόνα που δημιουργήθηκε για την Ελλάδα.

Λέει ο **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ**: «Αν η Ελευθερία και η Ισότητα γεννήθηκαν στη σκέψη κάποιου ανθρώπου, στην πράξη μπορούν να βρεθούν στη Δημοκρατία, όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν ευθύνη για τα κοινά.»

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης

Αντγος ε.α

Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε