

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Τούτο το Άγιο σύμβολο, τούτο το Άγιο σχήμα,
που κράτησε το σώμα Του, προτού να μπει στο μνήμα,
έγινε όραμα κι ευχή για δυο χιλιάδες χρόνια
και σ' όλο τον Χριστιανισμό απαντοχή αιώνια!!!

Κραυγάζει από τον Γολγοθά, διδάσκει στους αιώνες:
Πόσο και πώς η πίστη μας διαλύει τους τυφώνες
της ανελέητης, σκληρής ανθρώπινης κακίας
και φέρνει Ανάσταση ψυχών και άφεση αμαρτίας!

Έαρ γλυκύ, αείζωο, το άλικό Του αίμα,
- κάθε Χριστιανικής ψυχής ΚΑΙ γέννημα ΚΑΙ θρέμμα -,
αρδεύει τις καρδιές, το νού, ροδίζει τις μαυρίλες,
ανοίγει πόρτες αρετών και Παραδείσου πύλες!!!

Τ' ανθρώπινα μαρτύρια, τη Θεϊκή πνοή Του,
τα κάρφωσαν αιώνια οι άφρονες εχθροί Του,
στο Άγιο ξύλο Σου Σταυρέ, κι έγιναν Θείες μήτρες,
ουράνιες και γήινες, της πίστης μας γεννήτρες!!!

Μαζί Του πας στον ουρανό, στο χώρο του απείρου,
να ξαναλάμπεις πιο λαμπρά στο φάσμα του ονείρου
του νέου αυτοκράτορα, με φως κι ουράνια γλύκα
ΚΑΙ την καθάρια εντολή: Το Άγιο "εν τούτω νικά"

Ο Κωνσταντίνος στ' όνειρο, μα και στον Γολγοθά Σου
σε συναντά στα Θεϊκά, μα και στ' ανθρώπινά Σου.
Τη μιά με τ' Άγιο όραμα, μ' ανασκαφές την άλλη,
ψάχνει στην αγκαλιά της Γης στο κόσμο να σε βγάλει!!!

Άγιε Σταυρέ και αιώνιε, Σταυρέ του μαρτυρίου,
ταυτίστηκες με τ' άχραντο το σώμα το Κυρίου.
Είσαι η ύλη που άφησε ο Κύριος στη Γη μας
μετά απ' την Ανάσταση, τροφή στην προσευχή μας!!!

Αθήνα, Απρίλιος 2021

Δημήτριος Παν. Τόρβας

Αντιστράτηγος ε.α/Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού
MSci in O.R from Cranfield Univ. (England) - Electronic engineer