

# **Βία, Βία, Βία. Η βία δυστυχώς οδηγεί στη βία!**

*Γράφει ο Αντγος ε.α. Νικόλαος Πισσόλης*

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες εξόχως σοβαρών περιστατικών βίας ΠΑΝΤΟΥ!

Βία μέσα και έξω από τα σχολεία, μεταξύ μαθητών, αλλά και μαθητριών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και με τη χρήση σουγιά. Βλέπουμε στην τηλεόραση επαναλαμβανόμενες σκηνές σκληρής βίας, αλλά δυστυχώς ταυτόχρονα, το εξίσου προβληματικό, κάποιους από τους παριστάμενους αντί να επιχειρούν να διαχωρίσουν τους «αντιμαχόμενους», να φωνάζουν επιδοκιμάζοντας και χειροκροτώντας, ενώ άλλους απλά να καταγράφουν τα στιγμιότυπα με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Απαράδεκτη βία σε ατυχή ζώα (βλέπε περίπτωση Όλιβερ στην Αράχωβα) από υπάνθρωπους, οι οποίοι αφού «ολοκλήρωσαν» το ανδρικό τους καθήκον, αποδεικνύουν τον ανδρισμό τους, όχι αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεων τους, αλλά κρυπτόμενοι και εκμεταλλεόμενοι την «ανοχή» των συμπολιτών τους και πιθανές λειτουργικές ατέλειες του συστήματος (έλλειψη καμερών κ.λπ).

Απόπειρα βιασμού νεαρών κοριτσιών από Σύριο, ο οποίος είχε αποφυλακισθεί επειδή στο προβλεπόμενο για την περίπτωση του 12μηνο προσωρινής κράτησης, δεν είχε πραγματοποιηθεί η δίκη του (και προφανώς αυτή δεν είναι η μοναδική δίκη ούτε το μοναδικό πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης). Κάποιον που ενώ όφειλε να παρουσιάζεται στις αστυνομικές αρχές, δεν τήρησε την υποχρέωσή του, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικές αρχές να ενεργήσουν τα προβλεπόμενα, επικαλούμενες, μεταξύ άλλων, φόρτο και έλλειψη προσωπικού!

Φόνος της συντρόφου του στη Σαλαμίνα από 70χρονο, ο οποίος μάλιστα έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία, αλλά απέφευγε τη σύλληψη και φυλάκιση, έχοντας στην κατοχή του 2 αστυνομικές ταυτότητες. Προφανής περίπτωση, εκτός των άλλων, καταστρατήγησης του νόμου για την έκδοση ταυτοτήτων (κάποιοι ψευδομάρτυρες, πιθανώς κάποιοι αστυνομικοί που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους κ.λπ).

Βία στις καθιερωμένες πορείες για το Πολυτεχνείο και την δολοφονία του Γρηγορόπουλου (17 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου), όπου και πάλι ξέσπασαν επεισόδια από τους «γνωστούς άγνωστους».

Βία κατά την διάρκεια σοβαρών επεισοδίων, με εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα Βόλου – Ολυμπιακού (4 Δεκεμβρίου).

Βίαια επεισόδια στις 7 Δεκεμβρίου, έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας βόλεϊ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού (φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν υπήρχαν) εναντίον των αστυνομικών

δυνάμεων. Στη διάρκεια των επεισοδίων αυτών, κάποιος «φίλαθλος» πέταξε ναυτική φωτοβολίδα (!) εναντίον 31χρονου αστυνομικού. Η φωτοβολίδα αυτή

«καρφώθηκε» στον μηρό του και έ-  
καιγε «ακατάπαυστα», γιατί άλλω-  
στε αυτός είναι ο σκοπός της κατα-  
σκευής της, να καίει στον αέρα, για  
να φωτίζει στον μαύρο ουρανό και  
τη σκοτεινή θάλασσα, προκειμέ-  
νου να σώζει ζωές.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινω-  
θέν, ο αστυνομικός που έχει κά-  
κωση μηριαίας αρτηρίας, υπέστη  
καρδιακή ανακοπή, έγινε ΚΑΡΠΑ  
και επανήλθε μετά από 10 λεπτά,  
ενώ αφαιρέθηκε μεταλλική βολίδα  
διαστάσεων 5\*2\*2 cm και άλλα με-  
ταλλικά θραύσματα από την πε-  
ριοχή των μηριαίων αγγείων.

Η κατάσταση του 31χρονου αστυ-  
νομικού είναι πολύ κρίσιμη και βρί-



σκεται σε κώμα στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, αφού ήδη μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Εάν μάλιστα καταφέρει να επιβιώσει, είναι πολύ πιθανό να χάσει το πόδι του!

Και βέβαια ουδείς θα ασχοληθεί περαιτέρω, ουδείς θα διαδηλώσει υπέρ του αστυνομικού, ουδείς θα κατηγορήσει τη βία «από όπου κι αν προέρχεται». Άλ-  
λωστε αυτός τι είναι; Προσπάθησε να κλέψει; Σκότωσε; Όχι, αλλά είναι ο εχθρός. Είναι ένας από τους «μπάτσους, γουρούνια, δολοφόνους»!

Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι πριν να είναι πολύ αργά; Ή μήπως είναι ήδη αργά;

Τελικά πρέπει να επιτρέπεται σε κάποιον να μεταφέρει βόμβες μολότωφ ή ναυτικές φωτοβολίδες ή λοιπά «δολοφονικά» εργαλεία; Γιατί δυστυχώς ακόμα και στην Βουλή πολιτικές δυνάμεις εξέφρασαν την άποψη ότι δεν «χάλασε κι ο κόσμος» αν κάποιος μεταφέρει μολότωφ. Προφανώς δεν προβληματίστηκαν για τις συνέπειες



και τις πιθανές ανθρώπινες απώλειες από την ενδεχόμενη χρήση τους. Κρείττον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν! Να θυμηθούμε εδώ και εκείνον τον ανεκδιήγητο πολιτικό αρχηγό, που είπε ότι «όταν ρίχνουν μολότωφ εξαρτάται σε ποια πλευρά του πεζοδρομίου είσαι»!

Είναι η αυστηροποίηση των ποινών μια λύση; Είναι η μοναδική λύση;

Μήπως το σωφρονιστικό μας σύστημα πάσχει; Μήπως όλοι αυτοί που «μπαινοβγαίνουν» στις φυλακές, τελικά δεν σωφρονίζονται, αλλά απλά «βελτιώνουν» τις τεχνικές των παράνομων πράξεων τους;

Μήπως η οικογένεια υπάρχει μεν αλλά σταμάτησε να λειτουργεί; Πρέπει να επανεξετάσουμε τη λειτουργία του θεσμού της οικογένειας;

Μήπως πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τους παραβάτες;

Μήπως πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί με τα παιδιά, τα οποία τελικά δεν είναι πάντοτε τόσο αθώα, όσο εμείς νομίζουμε;

Μήπως η απάντηση στην ερώτηση κάποιων «... μα τι μπορεί να κάνει ένα 16χρονο; Γιατί να το κυνηγάμε;» δεν είναι προφανής;

Μήπως τα τηλεοπτικά προϊόντα μας συνηθίζουν στη βία; Μήπως ακόμη και τα «παιδικά» τηλεοπτικά προϊόντα παρέχουν άσκοπη βία; Μήπως ο Ποπάυ ή ο Τουίτυ της δικής μας παιδικής ηλικίας είναι πιο γόνιμες παιδικές διασκεδάσεις, αντί των βίαιων σειρών που βλέπουν τα παιδιά σήμερα;

Μήπως η ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε τηλεόραση, tablet και κινητό αφήνει πολλά περιθώρια για αυτήν την αρνητική εξέλιξη;

Μήπως τα τηλεοπτικά standards με τα απεριόριστα τηλεσκοπίδια και τις άσκοπες «τιτανομαχίες» μεταξύ των παρουσιαστών ή των παικτών, μας εθίζουν στο χειρότερο; Και ας μην κατηγορήσουμε τα λεγόμενα «βοθροκάναλα». Εάν δεν είχαν πελατολόγιο, δεν θα πρόβαλαν τα σκουπίδια τους. Γιατί αυτή η ερώτηση είναι αντίστοιχη αυτής για τις ιερόδουλες και τους οίκους ανοχής. Γιατί υπάρχουν; Μα φυσικά επειδή υπάρχουν πελάτες!

Μήπως δεν είναι επαρκής δικαιολογία για τη βία η 10ετής οικονομική κρίση και η 3ετής πανδημία; Μήπως ψάχνουμε για εύκολες δικαιολογίες;

Μήπως; Μήπως; Μήπως;

Ας βρούμε ένα κοινό τόπο και ας συμφωνήσουμε όλοι, πολιτικοί, σύλλογοι, αθλητικοί παράγοντες, πολιτιστικοί φορείς, κ.λπ, κ.λπ.

***Αν αφήσουμε κι άλλο τα πράγματα, απλά καθημερινά θα διαπιστώνουμε:***

***Βία, Βία, Βία. Η βία δυστυχώς οδηγεί στη βία.***