

## ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

**Μάιος 2015.** Με πρωτοβουλία, μέριμνα και την ευγενική φροντίδα μερικών αποστράτων αξιωματικών αποφασίστηκε, ιδρύθηκε, συγκροτήθηκε και οργανώθηκε “**Η Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων**”.

Βασικός και κύριος σκοπός της η κάλυψη της άμεσης ανάγκης για την Πατρίδα μας της ολιστικής παιδείας. Η ίδρυσή της ικανοποίησε μια αδήριτη, σχεδόν υπαρξιακή, ανάγκη της ελληνικής παιδείας.

Σήμερα, πέντε χρόνια λειτουργίας της κρίνεται σκόπιμο και επιβεβλημένο, όπως κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην ως τώρα πορεία της και όπως εκτιμήσουμε σε γενικές γραμμές πόσο πλησιάσαμε τους στόχους μας, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε και πως μπορούμε να προχωρήσουμε.

Διευκρινίζεται ότι η Κιβωτός δεν είναι συντεχνιακό σωματείο, αλλά έχει δική της, μοναδική φυσιογνωμία, και κινείται σε πνευματικό και επιστημονικό πεδίο. Καταγράφει, αναλύει και τεκμηριώνει θέσεις και απόψεις με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια.

Αναζήτησε και ανέδειξε μέλη πάντα με επιστημονική κατάρτιση και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο για την τέχνη και την ολιστική παιδεία στην Πατρίδα μας.

Στον πνευματικό τομέα έγιναν τα πρώτα αποφασιστικά και καθοριστικά βήματα και ένας μεγάλος αριθμός μελών δημοσιεύει τα κείμενά του στον ιστότοπο της Κιβωτού.

Επακολούθησε και μοιραίο ήταν να περάσει στην νηπιακή της ηλικία όλες τις παιδικές αρρώστιες, εντάσεις και αντιπαλότητες, οι οποίες δεν συνάδουν καθόλου με τις αρχές, τον σκοπό και τους στόχους της, αλλά ασφαλώς κλονίζουν το κύρος και την σοβαρότητά της.

Παρ’ όλα αυτά έβαλε γερά θεμέλια και αποτελεί ακράδαντη πεποίθηση η άποψη ότι για την εκπλήρωση του στόχου της βασική και μόνιμη προϋπόθεση είναι η δημιουργία μεταξύ των μελών κλίματος αγαστής φιλίας και ατμόσφαιρας συνεργασίας, ενότητας συναδελφικότητας και αλληλεγγύης. Η Κιβωτός αποτελεί ένα στίβο ανιδιοτελούς προσφοράς και δεν έχουν καμία θέση οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις.

Τώρα πια, με πιο ώριμη βούληση, σκέψη και αποφασιστικότητα ατενίζουμε και προχωράμε προς το μέλλον συνειδητά και υπεύθυνα.

Μέχρι σήμερα, ο Πρόεδρος επεδίωξε και επέτυχε με την εμπειρία του, τις γνώσεις, το πάθος, την προβλεπτικότητα, την εργατικότητα, την επιμονή και τη μεθοδικότητα να αξιοποιήσει σε άριστο βαθμό τη συνεργασία και τις δυνατότητες του εξάίρετου Διοικητικού Συμβουλίου και να ανταποκριθεί στη συλλογική προσπάθεια.

Δυστυχώς, μεταξύ των άλλων είχε να αντιμετωπίσει και τα δυσάρεστα, ήτοι την απώλεια του Κοσμήτορα της Κιβωτού Γρηγορίου Βελουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ιδρυτικό μέλος, ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος την πίστευε, την αγαπούσε και την στήριξε με όλες του τις δυνάμεις, μέχρι την τελευταία του στιγμή. Δυσαναπλήρωτο το κενό, που αφήνει και ας υπάρξει άξιος συνεχιστής του έργου του.

Σήμερα, όπου τίποτε δεν έχει μείνει σταθερό στη ζωή μας, που οι αξίες μας καταρρακώθηκαν, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και όλοι ψάχνουμε τα βήματά μας σ' ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αναρωτιέται κανείς ποια ιδέα ή ιδανικό θα μπορούσε να δώσει προοπτική και ελπίδα στο μέλλον μας.

Η απάντηση είναι μια, η καλλιέργεια και η προαγωγή της Ολιστικής παιδείας, η οποία είναι κόντρα στον μηδενισμό της ματαιοδοξίας και αποτελεί μια ιερή ανθρώπινη προσπάθεια. Είναι ικανή να επηρεάσει το μέλλον και τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και την Πατρίδα μας.

Διδάσκει τον ανθρωπισμό, την ελληνική γλώσσα, τη δημοκρατία, την ειρήνη, την ελευθερία, τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις, τη διαφάνεια και το κυριότερο την αξιοκρατία. Διδάσκει ότι δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις, για μίσση, για διχασμό, για διαιρέσεις στην μικρή μας κοινωνική τάξη, αλλά μόνο για ενότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ μας.

“Όσοι μένουμε πιστοί στον σκοπό της, αγωνιζόμαστε ενάντια σ' αυτούς, που θέλουν την Κιβωτό ένα λουλούδι χωρίς μυρουδιά”. {Παράφραση στίχων Φώτη Κόντογλου}.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Με Τιμή

Νικόλαος Ζαρκάδας

Υποστράτηγος ε.α.