

Σημαντικότητα της Φιλοσοφίας

Δύσκολο πολύ το μοναχικό μονοπάτι της ζωής, αφού η ψυχολογική και βιολογική διαμόρφωση του ανθρώπου χιλιάδες χρόνια με δυσκολεύουν αιτιοκρατικά, όμως η τυχαιοκρατία επιτρέπει την ελεύθερη βούληση όσον αφορά την μοναδικότητά μου στη ζωή. Δική μου η επιλογή αν θα ζήσω εξεταστέα ή ανεξέταστη ζωή. Δύσκολη η ανάβαση! Μα αν ήθελα «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» να ονομαστώ, έπρεπε αυτές τις δυσκολίες να υπερβώ και μέσα από εμπόδια να περνώ καθώς Αγάπη-Γνώση-Αλήθεια-Ελευθερία αναζητώ και το δικό μου ατομικό μονοπάτι καλλιεργώ.

Την προσωπικότητα την επιβάλλει η κοινωνία εν πολλοίς, αλλά την ατομικότητα την καλλιεργεί μοναχός του ο καθείς, ψάχνοντας μέσα του βαθιά, σπάζοντας τα δεσμά, διαφοροποιώντας την προσωπικότητα που κρυφούποτα παιδιόθεν θέλησαν να επιβάλουν με στανιό, μετατρέπόμενος σε λύκο και λιοντάρι μοναχό. Αυτή νομίζω είναι η σωστή επιλογή! Όχι στη δυσειδή επείσακτη μάσκα καρικατούρας και με φενάκη δολερή.

Τώρα το βλέπω, είμαι εγώ, με όλα τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά μου ασφαλώς! Δεν έχει σημασία πόσο κατάφερα να διαφοροποιηθώ! Έχει σημασία ότι προσπάθησα και συνέχεια προσπαθώ, κι ανάλογα με τις δυσκολίες που μου τέθηκαν εμπρός, έφτασα σε ένα σημείο ικανοποιητικό, που το βλέπω, έχω την δική μου ατομικότητα και την δική μου τη μορφή. Ναι! Είμαι «Άνθρωπος», είμαι θνητός, έχω ελαττώματα και κάνω λάθη αρκετά. Μα και τα λάθη μου είναι δικά μου και αυτά. Δεν μοιάζω με πρόβατο εγώ! Θέλω από τις αγέλες να διαφοροποιηθώ!

Και τι κατάφερες; Ίσως με ρώταγε κανείς. «Αγαπώ τη ζωή, τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τον πλανήτη Γη. Έχω στόχο/σκοπό το όμορφο/δίκιο/καλό/αληθινό, και με διαύγεια ακολουθώ το μονοπάτι της Αγάπης, της Γνώσης, της Αλήθειας και της Ελευθερίας. Την “Παιδεία” καλλιεργώ, “Πολίτης” θέλω να είμαι του πλανήτη Γη, και ως “Άνθρωπος” τα δικαιώματά μου και τις υποχρεώσεις μου να μην ξεχνώ. Εν τέλει “ΑΝΘΡΩΠΟΣ” να γίνω και να μην ζήσω ανεξέταστη ζωή. Κι όταν φθάσει η τελευταία μου πνοή, χαμόγελο να απομείνει στα χείλη μου καθώς θα αποχωρώ».

Κατευθυντήρια γραμμή των βιβλίων μου, των σκέψεων μου και των κάθε μορφής δημοσιεύσεών μου είναι να κατανοήσουν οι άνθρωποι τη σημαντικότητα της Φιλοσοφίας και των ποιοτικών αλλαγών που θα επιφέρει στις ανθρώπινες ζωές, στις ανθρώπινες κοινωνίες και στον πλανήτη Γη. Να νιώσουν ότι για “Αξία” και “Ποιότητα” πρέπει να προσπαθούν, καλλιεργώντας αυτοσεβασμό, αλληλοσεβασμό και αξιοκρατία σε κάθε κοινωνία μέσα στην οποία υπάρχουν και ζουν. Με συνεχείς αναζητήσεις, με σκέψεις και προβληματισμούς για την «Αγάπη», τη «Γνώση», την «Αλήθεια» και την «Ελευθερία» να αγωνίζονται ανιδιοτελώς. Με προσήνεια απευθύνομαι σε σένα άγνωστε σκεπτόμενε διαβάτη της ζωής. Αυτός είναι ο δικός μου προσανατολισμός.

Αντώνης Αναστασιάδης