

ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Αριστείδη Τσιπλάκου
Τ. Υπουργού

Μετά από 30 περίπου χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας έκανα μία αναδρομή στα πολιτικά δρώμενα από την μεταπολίτευση ως σήμερα και προσπάθησα να διαπιστώσω ποιες ήταν οι αιτίες και τα λάθη που μας οδήγησαν την τελευταία δεκαετία σε μια οικονομική κρίση που όλοι βιώσαμε.

Δεν θα αναφερθώ στα προφανή λάθη που είναι γνωστά σε όλους, όπως ο αλόγιστος δανεισμός της δεκαετίας του 1980, η αδυναμία μας να εκμεταλλευθούμε σωστά τα πολλαπλά κοινοτικά πλαίσια δεκάδων δις ευρώ, η πρώιμη ένταξή μας στην οικονομική ζώνη χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, με αποτέλεσμα την υποτίμηση της δραχμής κατά 30%, οι σπατάλες της δεκαετίας 2000 με τους ολυμπιακούς αγώνες. Ούτε θα σταθώ στην δημαγωγία του Γ. Παπανδρέου στις εκλογές του 2009 που κέρδισε τον Κ. Καραμανλή που έκρουε τον κώδωνα κινδύνου, με την υπόσχεση «λεφτά υπάρχουν», με αποτέλεσμα να μας οδηγήσει στο Δ.Ν.Τ. και στα μνημόνια.

Παρά τα αναφερθέντα γνωστά λάθη μπορούσαμε να αποφύγουμε την οικονομική κρίση, ή τουλάχιστον να την περάσουμε ανώδυνα, αν δεν κάναμε το βασικό λάθος για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, να περιορισθούμε κυρίως σε ορισμένους τομείς όπως ο Τουρισμός, η πρωτογενής παραγωγή δηλαδή η γεωργία, ο κλάδος τροφίμων και η οικοδομική δραστηριότητα και να αμελήσαμε ή να αδιαφορήσαμε να αναπτύξουμε άλλους περισσότερο παραγωγικούς τομείς όπως:

1. Ναυπηγοεπισκευαστικός

Η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγάλη ναυτική παράδοση με αξιόλογα ναυπηγεία όπως Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Νεωρίου, που είχαν όλες τις προϋποθέσεις να γίνουν πόλος έλξης κυρίως για τους Έλληνες εφοπλιστές που ναυπηγούν τον τεράστιο στόλο τους σε ξένα ναυπηγεία. Όμως ο συνδικαλισμός και η μεγάλη αυτή πληγή της χώρας μας οι εργατοπατέρες, που τους δώσαμε το προνόμιο να πληρώνονται, όχι για να εργάζονται, αλλά για να οργανώνουν απεργίες με απαράδεκτα αιτήματα, είχε αποτέλεσμα οι βιομηχανίες να μην μπορούν να ανταποκριθούν και εμείς απλώς να βλέπουμε την συνεχή φθίνουσα πορεία χωρίς καμιά επέμβαση.

2. Πολεμικές βιομηχανίες

Οι πολεμικές βιομηχανίες ήταν ένας από τους τομείς ανάπτυξης αλλά και για την ασφάλεια της χώρας. Η ΕΒΟ, η ΠΥΡΚΑΛ, η ΛΑΡΚΟ. Η αιτία της απαξίωσή τους εκτός από τους ασύδοτους συνδικαλιστές, με τις συνεχείς απεργίες τους, ήταν και οι διοικήσεις τους, που ήταν εντελώς άσχετες με το αντικείμενο, αφού είχαν τοποθετηθεί ως διοικητές κυρίως αποτυχημένα στις εκλογές κομματικά στελέχη.

3. Ορυκτός πλούτος

Αδιαφορήσαμε για τον τεράστιο ορυκτό πλούτο της χώρας μας. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε νικέλιο, πρώτοι σε λευκόλιθο, πρώτοι σε υδρομαγνησίτη, πρώτοι σε περλίτη (1.600.000 τόνοι), δεύτεροι παγκοσμίως σε μπετονίτη (1.500.000 τόνοι), διαθέτουμε ανεξάντλητα αποθέματα βωξίτη, ολόκληρα βουνά (2.000.000 τόνοι), πρώτοι και σε χρωμίτη. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού στην Χαλκιδική και αλλαχού, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν «θαμμένοι» περι-

που 160 τόνοι χρυσού, η εκμετάλλευση των οποίων καρκινοβατούσε με τις γνωστές αντιδράσεις. Υπάρχουν επίσης 2.000 τόνοι αργύρου, σχεδόν 1.500.000 τόνοι μολύβδου και ψευδαργύρου και πάνω από 1.000.000 τόνοι χαλκού, η αξία των οποίων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τμήματος γεωλογίας του ΑΠΘ υπολογίζεται σε 2,4 τρις ευρώ. Ακόμα έχουμε νοτίως της Κρήτης, στο Ιόνιο και αλλαχού, σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, των οποίων την αξία το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτιμά σε τουλάχιστον σε 4 τρις ευρώ. Η προσπάθεια του υπουργού ενέργειας Μανιάτη για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων δεν ευδοκίμησε, ούτε η συμφωνία που υπογράψαμε στην Μόσχα το 1992 για την αποπεράτωση του εργοστασίου Αλουμίνας στην Θίβη και εκμετάλλευση του βωξίτη, επειδή ακυρώθηκε από την επόμενη κυβέρνηση.

4. Παιδεία – έρευνα

Δεν θα αναφερθώ στην διαχρονική αδυναμία συμφωνίας όλων των κομμάτων για την ψήφιση ενός σωστού και μονίμου εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Ελλάδα με την ιστορική της κληρονομιά, μπορούσε να αποτελέσει χώρα παιδείας και πόλο έλξης ξένων φοιτητών, αν δεν είχε καταψηφιστεί στην συνταγματική αναθεώρηση η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με εποπτεία του κράτους. Πέρα από την εισροή συναλλάγματος, θα είχαμε απασχολήσει σε αυτά όλους τους διακεκριμένους επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό και θα αποφεύγαμε την μετάβαση χιλιάδων νέων για να σπουδάσουν σε ξένα πανεπιστήμια, πολλά από αυτά ήταν αμφιβόλου ποιότητας.

Με την χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας, οι Έλληνες επιστήμονες θα μπορούσαν να κατατάξουν την χώρα μας στις πιο προηγμένες χώρες στην επιστημονική έρευνα.

5. Δημόσια Διοίκηση

Τέλος, ο μεγάλος ασθενής μέχρι τώρα ήταν η Δημόσια Διοίκηση, η οποία, όπως διαπιστώνει η σημερινή κυβέρνηση, δεν δύναται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Τούτο γιατί με την πελατειακή νοοτροπία που επικρατούσε στην χώρα μας, το Δημόσιο σε μεγάλο βαθμό έχει στελεχωθεί με ημετέρους κάθε κόμματος που ήταν στην εξουσία, με υπαλλήλους χωρίς να εξετάζεται έστω και στοιχειωδώς αν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Είναι γνωστό ότι στο μέσον κατέφευγαν όσοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ενώ οι ικανοί επιστήμονες, που σπούδασαν με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου, βρίσκοντας κλειστές τις πόρτες, κατέληγαν στο εξωτερικό και καμαρώνουμε όταν διαπρέπουν, αντί να ντρεπόμαστε που είμαστε η αιτία να τους εκμεταλλεύονται οι ξένοι.

Ήταν φυσικό ύστερα από όλα αυτά τα λάθη μας να φτάσουμε στα σημερινά αδιέξοδα και είναι καιρός όλοι οι πολιτικοί να τα αναγνωρίσουν και να σταματήσουν οι κοκορομαχίες, ώστε να συνδράμουν όλοι ενωμένοι την σημερινή κυβέρνηση που βαδίζει στον σωστό δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον.