

# ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

Είναι πλέον «ηλίου φαεινότερον»-και δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις- ότι ο πλανήτης Γη παρακμάζει και κινδυνεύει σοβαρά να καταστραφεί μαζί με τα έμβια κ.λπ. όντα που φιλοξενεί, και δεν θα φταίει η τρύπα του όζοντος, αλλά η «τρύπα» στην ανθρώπινη συνείδηση ιδιαίτερα των ισχυρών οι οποίοι, αθεράπευτοι από την αλαζονεία της εξουσίας, φανατίζονται, διαφθείρονται, απανθρωπίζονται, και, έχοντας την ψευδαίσθηση της αιώνιας ζωής και των υπεράνθρωπων δυνάμεων που διαθέτουν, μεριμνούν μόνον για την ικανοποίηση των εφήμερων παθών τους, εθελοτυφλούν και αδιαφορούν για το μέλλον των συνανθρώπων τους. Ο δε κυνισμός και η ακηδία τους αποδεικνύονται περίτρανα μεταξύ άλλων- από το γεγονός της αναζήτησης άλλων πλανητών για να μεταναστεύσουν ή κατασκευής καταφυγίων σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Κλεισμένοι μέσα σε υπερπολυτελείς πύργους, και αποχαυνωμένοι από τα σαρκικά τους πάθη, αγωνιούν να βλέπουν την αύξηση των κερδών τους στην οθόνη των Η/Υ τους από τις απάνθρωπες δραστηριότητές τους, π.χ. πολεμικές συγκρούσεις, ναρκωτικά, πρώτες ύλες, χρηματιστήρια κ.λπ., αδιαφορώντας για την τραγική μοίρα εκατομμυρίων συνανθρώπων τους. Η αξία των ανθρώπων έχει εκλείψει μπροστά στα κέρδη! Τομαρισμός, αυτισμός, μισανθρωπισμός, απανθρωπισμός. Η υλιστική παραφροσύνη στο ζενίθ!

Φροντίζουν δε, με κάθε μέσο, ΜΜΕ, κινηματογράφο κ.λπ., να εκμαυλίζουν τους λαούς, καλλιεργώντας ιδιαίτερα την εικονική πραγματικότητα με αναξιοκρατία, ψευδοπρότυπα, αδιαφάνεια, υπερβολές, πληθωρικές διαφημίσεις, προβάλλοντας για κερδοσκοπικούς λόγους την υποκουλτούρα, άκρατη σεξουαλικότητα, ακραία ζωοφιλία, ακραίο καλλωπισμό κ.λπ., ώστε να τους εκμεταλλεύονται και να τους χρησιμοποιούν δίκην αγέλης για να συνεχίζουν το ανθρωποκτονικό τους έργο, έχοντας αναγάγει σε δόγμα την υπερίσχυση των ενστικτων και όχι του περιβάλλοντος, της παιδείας κ.λπ. στα πλαίσια ενός στυγνού ανταγωνισμού με τη θεωρία-δόγμα του «απαραίτητου εχθρού»! Το αποτέλεσμα: κατακερματισμός, πολιτικός, θρησκευτικός, κοινωνικός, με τους νέους να βρίσκονται σε σύγχυση και να στρέφονται στον αγνωστικισμό, στον αθεϊσμό. Η ΟΥΝΕΣΚΟ στο Προοίμιό της αναφέρει: «Εφόσον οι πόλεμοι γεννιούνται στη σκέψη των ανθρώπων, εκεί πρέπει να οικοδομήσουμε τις άμυνες της ειρήνης». Κιαυτό αναδεικνύει την αξία και σημασία της παιδείας!

Βέβαια, ο μέγας Σοφοκλής είπε πριν τρεις χιλιάδες χρόνια το τραγικά «περίφημο»: «Πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει», αλλά στο μεταξύ, υπήρξε πρόοδος, πολιτισμός και δημοκρατία, που θεμελιώθηκαν στη θυσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στον αγώνα τους ενάντια στη βαρβαρότητα και τον ολοκληρωτισμό. Όμως, οι αθεράπευτα υλιστικά παράφρονες και μη επιδεκτικοί ολιστικής μάθησης, κατόρθωσαν με κάθε ανήτικο τρόπο να υπονομεύσουν τον πολιτισμό και τη δημοκρατία στρεβλώνοντάς τα αντίστοιχα σε πωλητισμό και δημοκρατία.

Μετά τον Α΄ΠΠ με 27 εκατομμύρια ανθρώπινα θύματα, ιδρύθηκε στο βωμό τους η ΚΤΕ για να εδραιώσει την ειρήνη. Όμως, στην πορεία επικράτησαν οι επιτήδαιοι εξουσιομανείς, κερδομανείς, που απέρριψαν το σπουδαίο Σύμφωνο Kellogg-Briand, που απαγόρευε τον πόλεμο, ενώ οι ίδιοι είχαν γίνει κράτος εν κράτει!

Ακολούθησε η μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή, ο Β΄ ΠΠ με περίπου 80 εκατομμύρια θύματα, στο βωμό των οποίων θεμελιώθηκε ο ΟΗΕ, ο οποίος, όμως, απαξιώνεται, υπονομεύεται και οδηγείται από τους «γνωστούς-άγνωστους» στο δρόμο της ΚΤΕ, ενώ, με την οικουμενικότητα που έχει αγγίξει -193 Κράτη Μέλη τώρα- και με τις 30 Οργανώσεις του, θα μπορούσε να επιλύσει όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας.

Γενικά, παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο μια απαξίωση και στρέβλωση πνευματικών αξιών και ιδανικών, και αντίθετα, πρυτανεύει πνεύμα υλιστικής παραφροσύνης, υλιστικός πανηδονισμός! Τρανή επίσης απόδειξη του απανθρωπισμού αποτελεί η συμπεριφορά εξουσιαστικών, κερδοσκοπικών κυκλωμάτων έναντι των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων, γενοκτονιών, τρομοκρατίας, πείνας, φτώχειας, προσφυγιάς κ.λπ., όπως απέδειξε η συμπεριφορά ορισμένων νέο-ιμπεριαλιστικών ηγεσιών π.χ. της Τουρκίας, Αφγανιστάν, Τζιχαντιστών κ.ά. τη στιγμή που περίπου 850 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται, 100 εκατομμύρια είναι άστεγοι, 3 δισεκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, 84 εκατομμύρια πρόσφυγες κ.λπ. Όμως, την ίδια στιγμή περίπου 2 τρις δολ. δαπανώνται για εξοπλισμούς στα πλαίσια του δόγματος του απαραίτητου εχθρού, που έχουν επινοήσει οι «Άρχοντες» του ανταγωνισμού. Ή μήπως έχουν συγκινηθεί οι «Βαρώνιοι της κοκαΐνης», οι Τζιχαντιστές κ.ά. επαγγελματίες τρομοκράτες έναντι της νέας πανδημίας-μάστιγας, του κορωνοϊού; Αντί να επιδείξουν πνεύμα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και συνεργασίας, με απάθεια καπηλεύονται και εκμεταλλεύονται όπου μπορούν την ανθρώπινη τραγωδία στο έπακρον.

Το ίδιο ισχύει και για άλλα «εγκλήματα» όπως της δουλεμπορίας και της αφαίμαξης εγκεφάλων, με τη σύγχρονη Αριάδνη, διεφθαρμένη κι αυτή, να υπαίρει ειδικό ιστό όχι για να οδηγήσει το Θησέα στον Μινώταυρο, αλλά ιστό παγίδευσης του ίδιου του Θησέα!

Τελικά, το τραγικό συμπέρασμα είναι ότι ο ανθρωπισμός αγνοείται, υπονομεύεται και αφανίζεται παγκοσμίως, και στη θέση του δολίως ή βιαίως επιβάλλεται ένας στυγνός ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ που ανοίγει το δρόμο προς μία νέα Βαβέλ και έναν νέο Αρμαγεδδώνα. ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!

Π. Ι. Καραφωτιάς