

«Αν δεν υπήρχαν αντίπαλοι, δε θα υπήρχαν αγώνες - Κι' αν δεν υπήρχαν αγώνες, δεν θα υπήρχαν στεφάνια»

Οι αναμνήσεις των προηγούμενων δέκα ετών της σταδιακής οικονομικής εξαθλίωσης των Ελλήνων είναι ακόμη νωπές και θα έλεγα συντηρούμενες στη μνήμη μας κάθε ώρα, ημέρα, μήνα και έτος με τα συνεχιζόμενα μέτρα λιτότητας.

Μέσα σε αυτά που ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε, προστέθηκε και η κρίση με τον ιό COVID - 19. Μια κρίση διαφορετικής μορφής όπου κυριαρχούν ο φόβος, οι αντιπαραθέσεις, οι διγνώμιες επιστημόνων και μη, που τελικά κατάληξε σε ένα πόλεμο αντιπαραθέσεων, αυτόν της μάσκας.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας με το προ μηνών απαγορευτικό, τα ληφθέντα μέτρα, τα οποία συνεχίζονται, έχουν φέρει τα πάνω κάτω, στην ήδη δοκιμαζόμενη κοινωνία από την οικονομική κρίση, η οποία έχει πάθει «βέρτιγκο», κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτές, λόγω απολύσεων.

Γύρω μας τα πάντα είναι ομιχλώδη. Γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές ανατροπές είναι σε εξέλιξη. Μετακινήσεις πληθυσμών από την Ανατολή στη Δύση επηρεάζουν και θα επηρεάσουν (θετικά ή αρνητικά) κατά πολύ την υφιστάμενη νοοτροπία, κουλτούρα, ήθη και έθιμα των λαών της γεραιάς Ηπείρου. Θρησκευτικοί πόλεμοι, σε συνδυασμό με ασύμμετρες απειλές στοιχίζουν σε εκατοντάδες – χιλιάδες ανθρώπινες ζωές καθημερινώς.

Απέναντί μας έχουμε πάλι τον υπερφίαλο Τούρκο «Σουλτάνο» να προκαλεί με ανερυθρίαστες αξιώσεις, προκειμένου να πετύχει το σχέδιο του, αυτό των γκρίζων ζωνών, ο οποίος προσπαθεί να αναστήσει την πάλαι Οθωμανική Αυτοκρατορία του Σουλτάνου, χρησιμοποιώντας ακόμη και τη βία στους ομοεθνείς του, οι οποίοι δεν ακολουθούν την γραμμή του.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις, δυστυχώς «παίζουν» το δικό τους παιχνίδι εις βάρος μας και λοιπών αδυνάτων χωρών, όπου υπάρχει υπέργειος ή υπόγειος πλούτος. Ζωντανό παράδειγμα οι βραχονησίδες των Ιμίων με το ακριβότερο μέταλλο, το όσμιο.

Να θυμίσω ότι το όσμιο (ανήκει στην ομάδα του λευκόχρυσου και είναι ένα από τα σκληρότερα στοιχεία που βρίσκονται στη φύση) είναι το πιο ακριβό και δυσεύρετο ορυκτό του πλανήτη, με χρήση στη στρατιωτική και όχι μόνο βιομηχανία. **8 τόνοι χρυσού για 1 κιλό όσμιο.**

Η Ε.Ε. «παίζει» και αυτή τον δικό της ρόλο, μάλλον αδιαφορεί, με πρωταγωνιστή τη Γερμανία, η οποία στηρίζει και πάλι την Τουρκία, όπως έκανε στη Μικρασιατική Καταστροφή και τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Κάθε τόσο τα τελευταία αυτά αιματηρά χρόνια, ακούμε και βλέπουμε «Σωτήρες» στα ΜΜΕ να μοιράζουν χρήματα, αισιοδοξία, πολιτικοί τους οποίους ο λαός τους έστειλε στο σπίτι και είχαν έμμεσα ή άμεσα εμπλοκή σε σκάνδαλα (οικονομικά ή μη) ή στηριζαν αυτούς που τα διέπραξαν, για προσωπικούς λόγους να προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ένα νέο άφθαρτο πρόσωπο για το «καλό» μας.

Και μέσα σε όλο αυτό το πανδαιμόνιο, θεατές όλος ο Ελληνικός λαός, ο οποίος βομβαρδίζεται από τους φόρους, τα ανεργηθρίαστα χαράτσια, τις περικοπές μισθών και συντάξεων, ανεργία που στους νέους είναι σχεδόν στο 50% και τους αναγκάζει να αποδημούν στο εξωτερικό για εύρεση εργασίας.

Η οικονομική κρίση έχει πλήξει βαθύτατα την Ελληνική κοινωνία, και την πλήττει καθημερινώς, βομβαρδίζοντάς την με τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης κατ' εμέ) τα οποία έμμεσα ή άμεσα είναι ταγμένα υπέρ των συμφερόντων, ντόπιων ή ξένων.

Όπως προανέφερα, η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, οι οποίες με τα ήδη υφιστάμενα και συνεχιζόμενα μέτρα λιτότητας, εδώ και δέκα χρόνια, μας έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα να προγραμματίζουμε τη ζωή μας και το χειρότερο χάσαμε την αισιοδοξία μας.

Διάχυτη η αγωνία για το μέλλον του τόπου μας και παραλλήλως μια αποστροφή της κοινωνίας προς την πολιτική και τους πολιτικούς, την οποία προσωπικώς τη θεωρώ επιδερμική, γιατί είμαστε ένα λαός που ξεχνά εύκολα και βάζει πάντα το ατομικό συμφέρον πάνω από αυτό του συνόλου.

Είμαστε δυστυχώς επιρρεπείς στις υποσχέσεις, κομματικοποιημένοι και όχι πολιτικώς τοποθετημένοι και αυτό είναι ότι το χειρότερο στην παρούσα κατάσταση που περνά η Πατρίδα μας, με αποτέλεσμα να βλέπουμε το δένδρο που καίγεται και όχι το δάσος.

Θα διερωτηθείτε ίσως κάποιοι, λύση υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε τη λαίλαπα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία;

Προσωπικώς θεωρώ ότι η συνταγή είναι απλή. Πρέπει να στραφούμε στο τρίπτυχο της επιτυχίας, που οδηγεί στην ευτυχία και την αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και λειτουργεί ως κυματοθραύστης, στις όποιες μεθοδευμένες κινήσεις απαξίωσης της φυλής μας και του Ελληνισμού γενικότερα και δεν είναι άλλη από το **ΠΑΤΡΙΔΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ**.

Αξίες που χάθηκαν στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών της υλιστικής αποχαύνωσης, των προσωπικών συμφερόντων, του ωχαδερφισμού και της καλοπέρασης.

Επιστροφή λοιπόν στις ρίζες μας και στις παραδόσεις μας και να κάνουμε πράξη το **ΕΜΕΙΣ** και όχι το καταστρεπτικό **ΕΓΩ**. Μην ακούτε τους επίδοξους «Σωτήρες» γιατί προσωπικές σκοπιμότητες εξυπηρετούν.

Ο Ελληνισμός έχει αναγεννηθεί πολλές φορές από τις στάχτες του.

Ας αναγεννηθούμε και πάλι, μέσα από αυτές τις αξίες, για το καλό των παιδιών μας, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι, για την κατάντια της Ελλάδας του σήμερα και όχι αυτά, κάνοντας πράξη την εθνική ομοψυχία και την συσπείρωση όλων των Ελλήνων, πετώντας στο χρονοντούλαπο τις πλάνες κομματικές πεποιθήσεις μας.

Ας απομονώσουμε όλους αυτούς τους σύγχρονους Εφιάλτες που οδήγησαν τους οικονομικούς εκτελεστές (ντόπιους ή ξένους) από το μονοπάτι του Εφιάλτη, για να μας εξοντώσουν.

Η Ελλάδα ανήκει στους τίμιους αγωνισθέντες και αγωνιζόμενους Έλληνες και όχι στους επίορκους που έκαναν κατάχρηση εξουσίας και διέπραξαν οικονομικά σκάνδαλα και άλλα αξιόποινα αδικήματα, καταδικάζοντας την Πατρίδα μας σε κατοχή.

Αγαπητοί Αναγνώστες σύμφωνα με τα λόγια του Αγ. Θεοφύλακτου:

«...αν δεν υπήρχαν αντίπαλοι, δε θα υπήρχαν αγώνες. Κι' αν δεν υπήρχαν αγώνες, δεν θα υπήρχαν στεφάνια».

Δυστυχώς σήμερα δεν αγωνιζόμαστε παρά μόνο θεολογούμε, φιλολογούμε και πολιτικολογούμε εκ του ασφαλούς.

Αφύπνιση εδώ και τώρα.

Γράφει
Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος