

## ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

*Είπαν μεγάλοι και σοφοί: Σκέψου καλά πριν ομιλείς,  
γιατί, αν ο φθόγγος εκπεμφθεί, δεν τον περιμαζεύει ουδείς!!!*

Έκφραση και διατύπωση, μιας άποψης και θέσης,  
υπεύθυνης και σοβαρής, θέτει ως προϋποθέσεις:  
**έγκριση** γνώσης, λογικής, πείρας, πριν την εκθέσεις...

Ανάλυση αξιόπιστη, συγκρίσεις κ' εκτιμήσεις  
έξω από σκοπιμότητες και από παρορμήσεις,  
αποζητούν συμπέρασμα να υποδείξουν λύσεις  
στα πλαίσια του εφικτού, με βάση δεδομένα  
κ' όχι «έπεα πτερόεντα» ανεύθυνα εκφρασμένα.

Πρέπει να πείσεις πως **μπορείς**. Το **θέλω** σου δεν φτάνει  
διεθνολόγο-αναλυτή μόνο του να σε κάνει,  
χωρίς τη στέρεα υποδομή πείρας και επιστήμης.  
Με σκόρπιες γνώσεις των καιρών, με τα φτερά της μνήμης,  
και... κάποια σχέση σου παλιά σ' αλλοτινές σου δράσεις,  
**υπεύθυνους ειδήμονες, μ' όνειρα, δεν θα φτάσεις,  
παρά, μ' ανευθυνότητα, τα όρια θα περάσεις...**

**Γι' ανεύθυνους κ' ημιμαθείς, όρια δεν υπάρχουν,  
ΚΑΙ, «λογικές» αυθαίρετες προβάλλονται και άρχουν,**  
φτιασιδωμένες σκόπιμα με ψήγματα αληθείας  
για να καλύπτουν κενά άγνοιας – ημιμαθείας,  
-πολλές φορές μ' απόχρωση κάποιας ιδεολογίας,  
ένα ακόμα «αγαθό», πλέριας... δημοκρατίας -.

Κάθε στιγμή φυτρώνουν χιλιάδες αναλύσεις  
στα μέσα της δικτύωσης, στον τύπο, στις ειδήσεις,  
που δείχνουν ότι μύριοι γνωρίζουν τις λύσεις  
και επιτακτικά ζητούν από τις Κυβερνήσεις  
να εφαρμόσουν τις «σοφές» δικές τους εισηγήσεις...

«**Διεθνολόγοι**» **αυτόκλητοι**, που ζούν ανάμεσά μας,  
λένε πως λύσεις έχουνε για τα προβλήματά μας.  
Προβάλλουν «με σιγουριά» τις σκέψεις των μεγάλων  
και... «ξέρουνε» πώς θα φερθεί ο ένας προς τον άλλον.  
Σαν να 'ναι ομοτράπεζοι, φίλοι και... συμπεθέροι,  
παρουσιάζουν πράγματα π' ούτε ο...μεγάλος ξέρει:  
*Αυτό θα κάνει η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία  
Έτσι στη Μέση Ανατολή κι έτσι στην Ουκρανία...*  
*δηλώνουν, γράφουν, ξεφωνούν, προτείνουν, εισηγούνται,  
γεμίζουνε τα Media και...ικανοποιούνται.*

Γράφουνε κριτικές σκληρές, ξεβράζουνε: *προδότες, πολιτικές παράλογες, πράκτορες, μειοδότες...*  
*Όσον αφορά Κυπριακό και σχέση με Τουρκία, στην πρώτη θέση στέκεται η...Εθνοπροδοσία!!!*  
*Οι ομιχλώδεις και σκιερές ενέργειες – καταστάσεις, γεμάτες απ' αμφίσημες δηλώσεις – αποφάσεις, τη φαντασία τρέφουνε κι ' υπερβολές γεννάνε:*  
**Αιτίες που επιτρέπουνε να γράφεται... ότι νά 'ναι**

Κι αν πολλαπλώς έχει δειχθεί, πως χάνουνε το τραίνο, οι αυτόκλητοι «Αναλυτές», ΔΕΝ βάζουν ένα φρένο...  
Να δούνε, τί προβλέψανε, πόσα απ' αυτά γινήκαν.  
Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, πόσες φορές ευρήκαν!!!  
***Του λόγου η σοβαρότητα και η αυτογνωσία, είναι αρετές με διακριτή, διαχρονική αξία...***

**Η πρόβλεψη**, ανέκαθεν, πολύτιμα εργαλεία έχει τις πιθανότητες με βάση τα στοιχεία, **που, βεβαιότητα, σχεδόν ποτέ δεν θα προκύπτει, αν διάπλατα δεν ανοιχτεί των ηγετών η... κρύπτη!!!**  
**Γι' αυτό, σε χρόνους κοντινούς, ΔΕΝ μπαίνει η ιστορία.**  
Αφήνει στις μυλόπετρες του χρόνου, ευκαιρία, για να συνθλίψουν ήρεμα φάσεις και αντιφάσεις και να φανούνε καθαρά οι αληθινές διαστάσεις...

**Του «Αύριον» βεβαιότητες, μέλλοντος προφητείες, μετά Χριστόν, δειχτήκανε μεγάλες ουτοπίες!!!**

Πάντοτε είναι σεβαστή η γλυκιά επιθυμία φιλόδοξων, να μείνουνε ζώντες στην ιστορία.  
Όμως αυτό χρειάζεται δύναμη κι ευφύια ευδιάκριτες, διαχρονικές, άσβεστες μεσ' στο χρόνο, π' ήρωες πνεύματος, ψυχής, διεκδικούνε μόνο!!!

*Αθήνα, Νοέμβριος 2024*

**Δημήτριος Π. Τόρβας**

*Αντιστράτηγος ε.α/Επίτιμος Διοικητής ΙΧης μεραρχία Πεζικού  
Electronic Engineer – MSci in Op. Res. From Cranfield Univ.(England)*