

Εποχή μαζικής παραπλάνησης!

Αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο ότι, τη σημερινή εποχή, οι ισχυροί της γης, με τον κατακλυσμιαίο έλεγχο των Μέσων **Μαζικής** Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και των διαφόρων διεθνών οργανισμών, έχουν κατορθώσει σε μέγιστο βαθμό να ελέγξουν τον γενικό πληθυσμό, να υποβάλουν και να μαζοποιήσουν τους ελεύθερους ανθρώπους, να τους βομβαρδίσουν ανελέητα με τα σύγχρονα κοινωνικά οπλικά συστήματα και τελικά να μετατρέψουν την εποχή μας σε εποχή μαζικής παραπλάνησης.

Αυτό το πέτυχαν επιβάλλοντας μια ιδιότυπη επικυριαρχία, την λεγόμενη βασιλεία του Μαζανθρώπου! Πριν ορίσουμε όμως τι είναι Μαζάνθρωπος, ας δούμε τι είναι η μάζα και πως χειραγωγείται, πως καθοδηγείται.

Μάζα είναι η συσσώρευση ατόμων, κάτω από δεδομένες συνθήκες, όπου οι συνειδητές προσωπικότητες εξαφανίζονται και τα αισθήματα και οι ιδέες όλων των ατόμων προσανατολίζονται όλα στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό επιτυγχάνεται με την Προπαγάνδα, και ειδικότερα με την Υποβολή, η οποία είναι η διείσδυση μιας ιδέας στο υποσυνείδητο των ανθρώπων. Αν στο υποσυνείδητο καρφωθεί μια ιδέα, μια τάση, γίνεται χίλιες φορές πιο ισχυρή από ότι η πειθώ στο συνειδητό. Έτσι μετατρέπεται σε αυταπόδεικτη αλήθεια και οδηγεί ασυναίσθητα, ασυνείδητα και αυθόρμητα σε καθοδηγούμενες ενέργειες.

Οι άνθρωποι χάνουν την ελεύθερη βούληση, παύουν να είναι ελεύθερα άτομα, αποκτούν την ψυχολογία των μαζών και έτσι υποτάσσονται τυφλά σε αυτόν που ανακηρύσσεται «αφεντικό» τους. Πέφτουν σε κατάσταση χαμηλής νοημοσύνης και συμπεριφέρονται χωρίς σκέψη!

Επιπλέον, είναι αποδεδειγμένο ότι οι μάζες δεν έχουν μνήμη. Για το λόγο αυτό απαιτείται η συνεχής επανάληψη της προπαγανδιστικής ιδέας. Η επανάληψη είναι ικανή να μετατρέψει και ένα φέμα σε αλήθεια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και ο «Μιθριδατισμός» των μαζών, δηλ. ένα είδος ανοσίας απέναντι σε άλλες ιδέες και λογικά επιχειρήματα, έστω κι αν αυτά περιέχουν λογική και αλήθεια.

Έτσι γίνεται λοιπόν έντεχνα η χειραγωγήση και καθοδήγηση των λαών!

Οι άνθρωποι τώρα, που υποβάλλονται σε μια ιδέα και την ακολουθούν, υιοθετώντας την ως αυταπόδεικτη αλήθεια, χάνουν εντελώς την αυτοτέλειά τους και γίνονται τμήματα μιας ενιαίας συλλογικής ψυχής, της Μαζοψυχής. Οι δε ίδιοι είναι οι λεγόμενοι Μαζάνθρωποι!

Μαζάνθρωπος λοιπόν είναι αυτός που στερείται ελεύθερης βούλησης. Η ψυχή του έχει βυθιστεί σε ένα ωκεανό ομαδικότητας. Είναι ο αγελαίος άνθρωπος ή το ανθρώπινο ζώο. Κυριαρχείται από το ένστικτο της αγέλης και βασικά χαρακτηριστικά του είναι η ολοσχερής έλλειψη κριτικής σκέψης, ο μιμητισμός, η τυφλή υπακοή σε ένα αρχηγό, η αγάπη προς την υπερβολή, ο δογματισμός και η ανευθυνότητα. Μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε κοινωνική τάξη, σε οποιοδήποτε

τε έθνος, σε οποιαδήποτε ιδεολογία. Δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Έχει την αυταπάτη ότι συμμετέχει στην εξουσία, την οποία υποστηρίζει με πάθος, ενώ αντίθετως είναι πειθήνιο όργανο αυτής.

Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα;

Σήμερα, δυστυχώς, με την συντριπτικά καταλυτική καθοδήγηση των ΜΜΕ, ζούμε με μια ιδιότυπη κατάσταση, όπου βασιλεύει ο άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης, χωρίς ιδέα, χωρίς κρίση, χωρίς δική του σκέψη, χωρίς δική του γνώση. Βασιλεύει ο καθοδηγούμενος μόνο από το υποβολιμαίο ένστικτο και όχι από την λογική. Βασιλεύει ο οπαδός της άκριτης αγελαίας συμπεριφοράς.

Ζούμε την εποχή της μαζικής παραπλάνησης!

Νικόλαος Ταμουρίδης
Αντγος (ε.α)-Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ