

## ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

### ΚΑΙ

## ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

### Υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα

**21 Νοεμβρίου**: Θεομητορική εορτή κατά την οποία εορτάζεται, τιμάται και πανηγυρίζεται η είσοδος της Θεομήτορος και η αφιέρωσή της εις τον Ιερό Ναό.

Αυτή την ημέρα, μετά από εισήγηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίστηκε από την Πολιτεία να τιμάται ως ημέρα τιμής και εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), οι οποίες τελούν πάντοτε υπό την σκέπη της Θεομήτορος Παναγίας.

Δεδομένου δε ότι οι βετεράνοι των πολέμων και οι απόστρατοι αξιωματικοί των ειρηνικών και λοιπών περιόδων διατηρούν συνεχώς και εφ' όρου ζωής την ιδιότητα του στρατιωτικού και δεν απομακρύνονται ή αποκόπτονται από τα σε ενέργεια στελέχη των ΕΔ καθορίστηκε τελευταία, και ημέρα τιμής των βετεράνων και των αποστράτων αξιωματικών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, ο ακοίμητος φρουρός, είναι οι θεματοφύλακες της εξωτερικής ασφάλειας, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας της Πατρίδας μας και αποτελούν τον σπουδαιότερο παράγοντα άσκησης της εξωτερικής μας πολιτικής.

Οι βετεράνοι των πολέμων, οι οποίοι σταδιακά φεύγουν από τη ζωή, είναι αυτοί που πέρασαν τα περισσότερα χρόνια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας στη σκηνή και στο χαράκωμα φορώντας κράνος και άρβυλα, πολέμησαν και δόξασαν την Πατρίδα στο εσωτερικό και εξωτερικό και ένας ικανός αριθμός συναδέλφων τους πότισε με το αίμα του το δένδρο της ελευθερίας της Πατρίδας μας. “Την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της Πατρίδας μας, που έχυσαν το αίμα τους για μας” (Ασχυρματιστής του Θεού Όσιος Παΐσιος). Οι απόγονοι αυτών, που έχουν φύγει, διαχειρίζονται τις αναμνήσεις, που τους έχουν κληροδοτήσει και οι οποίες είναι καλές, αλλά και οδυνηρές.

Οι απόστρατοι αξιωματικοί είναι ζωντανά κύτταρα και μέλη της κοινωνίας, είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι ενδιαφέρονται, αγωνιούν, μάχονται για τη βελτίωση της κοινωνία, την υπεράσπιση των δικαιων αιτημάτων και των ηθικών αξιών, την προώθηση των σταθερών αξιών. Έχουν υποχρέωση να μην παραμένουν αδιάφοροι και αδρανείς μπροστά στις εθνικές και κοινωνικές εξελίξεις. Προβληματίζονται για το παρόν και το μέλλον της Πατρίδας μας και ανησυχούν για τις επιθέσεις που δέχονται η παιδεία, η γλώσσα, η θρησκεία και οι εθνικές μας παραδόσεις.

Πολλοί είναι οι επιστήμονες απόστρατοι αξιωματικοί, η αποφυγή της χρησιμοποίησης των οποίων αποτελεί μια θλιβερή πραγματικότητα και αδικία. Η παρούσα οικονομική, πανδημική, ενεργειακή και ελληνοτουρκική κρίση δημιουργεί για την κοινωνική μας τάξη την ιστορική ευκαιρία της εθνικής μας προσφοράς.

Οι απόστρατοι αξιωματικοί προερχόμενοι από τις ανώτατες και ανώτερες παραγωγικές στρατιωτικές σχολές, στις οποίες διδάσκεται και ενθαρρύνεται ο συνδυασμός της βαθιάς επιστημονικής γνώσης με την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Επιζητούν όπως αναγνωρίζεται από την Πολιτεία η συμβολή του αξιωματικού στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας και στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.

Γνωρίζουν ότι το μέλλον της Πατρίδας μας συνδέεται άρρηκτα με την ιστορική μνήμη κι αυτή τη μνήμη, εάν θέλουμε να έχουμε μέλλον, πρέπει να τη διατηρήσουμε. Δεν λησμονούν όμως, ότι το εθνικό τους χρέος συνίσταται πρωτίστως στην υπεράσπιση της προστασίας και της ιστορίας του λαού μας και του Έθνους μας, όπως και στην διασφάλιση του μέλλοντος, του οποίου αξίζουν οι επόμενες γενεές.

Η ιστορία υμνεί την αυταπάρνηση, την αποφασιστικότητα, την τόλμη και την ανδρεία, αρετές με τις οποίες είναι προικισμένοι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι αξιωματικοί, οι οποίοι σε όλη την στρατιωτική τους υπηρεσία υπηρέτησαν και διατήρησαν την γλώσσα, την θρησκεία και τις εθνικές παραδόσεις.

Τέλος, δεν παραβλέπεται ο σύγχρονος ρόλος του αξιωματικού, σε ενέργεια και αποστρατεία, που είναι στην δια βίου συνεχή προσπάθεια του ανάδυσης, διάθεσης και χρησιμοποίησης των τεράστιων δυνατοτήτων του και δυνάμεων για την ευημερία της Πατρίδας μας.

**Η Παναγία**, η υπέρμαχος στρατηγός, ας συνεχίσει να είναι θερμή προστάτις και βοηθός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2022