

Προβληματισμοί από τα αποτελέσματα των εκλογών

Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Πισόλης,

Επίτιμος Διευθυντής Ζ' Κλάδου/ΓΕΕΘΑ

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 25/06/2023 προκαλούν σε άλλους χαρά και σε άλλους λύπη, όπως και κάθε εκλογική αναμέτρηση. Προφανώς εξαρτάται από το «σε ποια πλευρά του πεζοδρομίου είσαι». Ωστόσο, προσωπικά μου προκαλούν προβληματισμό. Προβληματισμό επειδή:

- Ο «**ΣΥΡΙΖΑ**» επέβαλε τις διπλές εκλογές με την απλή αναλογική, σε μια προσπάθεια απλά και μόνο να ανακόψει την πορεία του κύριου πολιτικού αντιπάλου του, της Νέας Δημοκρατίας. Μια παγίδα, στην οποία έπεσε ο ίδιος και η οποία επέτρεψε, κατά την επαναληπτική εκλογή, όχι μόνο την κατάρρευσή του, αλλά την άσκοπη οικονομική επιβάρυνση πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και την ανάδειξη ακραίων μικρών κομμάτων. Μικρών κομμάτων που οφείλουν την άνοδό τους στην αίσθηση πολλών ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είχε ήδη «εξασφαλισθεί», λόγω του υψηλού ποσοστού της στις εκλογές της 21/05/2023, αντίληψη που επέτρεψε μεγαλύτερη αποχή και χαλαρότερη ψήφο.
- Κατά κοινή ομολογία, η ενισχυμένη αναλογική λειτούργησε τελικά ως απλή αναλογική και κατακερμάτισε τις πολιτικές δυνάμεις που εισέρχονται στη Βουλή.
- **17,84%** όσων ψήφισαν, συνεχίζουν να επιλέγουν τον «**ΣΥΡΙΖΑ**». Το κόμμα που από το 2015 «βαρούσε νταούλια», αντέστρεψε το ούτως ή άλλως σύμφωνο με τις απόψεις του αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και μας χρέωσε ένα επιπλέον μνημόνιο. Το κόμμα το οποίο αφού διεμβόλισε και διέλυσε τον «συνεργό» του ANEL, υπέγραψε στη συνέχεια τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το κόμμα που επιχείρησε να μην κατασκευασθεί ο φράκτης του Έβρου. Το κόμμα που εκμεταλλεύθηκε τον άδικο θάνατο 700 ψυχών στο ναυάγιο στα ανοικτά της Πύλου και έστρεψε τις βολές του εναντίον της Ελλάδας, προφανώς αγνοώντας αν μη τι άλλο, ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που έφταιγε η Ελλάδα, τη σοφή ρήση «τα εν οίκω μη εν δήμω».
- **47,17%** των συμπατριωτών μου αποφάσισαν **να μην ψηφίσουν**. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τις εκλογές του 1974 μέχρι σήμερα. Θα δεχθώ εδώ ότι το ποσοστό αυτό είναι στην πράξη μικρότερο, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των εκλογικών καταλόγων. Ωστόσο, το ποσοστό όσων δεν ψήφισαν είναι και πάλι πολύ μεγάλο. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι η παραλία είναι σημαντικότερη από την ψήφο ή ότι δεν είναι δυνατόν αυτή να συνδυσασθεί. Θα επισημάνω μάλιστα ρεπορτάζ στο οποίο ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι κάποιοι του εκμυστηρεύθηκαν ότι πήραν άδεια από την εργασία τους για να ψηφίσουν, ωστόσο προτίμησαν την παραλία!

- **1,10%** όσων ψήφισαν, επέλεξαν **«Λευκό» ή «Άκυρο»**. Άσκοπη σπατάλη της ψήφου, μόνο και μόνο για διαμαρτυρία.
- **6,14%** όσων ψήφισαν, «σπατάλησαν» επίσης την ψήφο τους σε «κομματίδια» ή «παρακλάδια» άλλων κομμάτων, στις περισσότερες των περιπτώσεων είτε λόγω φανατισμού είτε μόνο για να διαμαρτυρηθούν.
- **4,64%** όσων ψήφισαν, επέλεξαν τους **«Σπαρτιάτες»**. Ένα κόμμα που «πατρονάριζε» ο καταδικασθείς για κακουργήματα τραμπούκος Ηλίας Κασιδιάρης. Ένα κόμμα χωρίς γραφεία, ένα κόμμα με άγνωστο πρόγραμμα, ένα κόμμα με άγνωστους υποψηφίους. Θα τονίσω εδώ ότι οι «Σπαρτιάτες» δεν συμμετείχαν στις εκλογές της 21/05/2023 και άρα ουδείς από τους 12 βουλευτές που εκλέγονται, έλαβε έστω και 1 σταυρό προτίμησης. Πρόκειται δηλαδή για «βουλευτές με απ' ευθείας ανάθεση». Πόσοι από αυτούς που ψήφισαν τους «Σπαρτιάτες» άκουσαν έστω και μια λέξη από τους υποψηφίους;
- Ο επικεφαλής του κόμματος «Σπαρτιάτες» στην επινίκια συνέντευξή του ευχαρίστησε τον Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο χαρακτήρισε «καύσιμη ύλη» για την έκρηξη του κόμματος.
- Οι πολιτικές δυνάμεις απέτυχαν να συνεργασθούν και να βρουν ένα πραγματι αποτρεπτικό τρόπο συμμετοχής στις εκλογές του Ηλία Κασιδιάρη ή όσων φανατικά τον ακολουθούν και μετέφεραν το πρόβλημα ατελώς στη δικαστική εξουσία. Αντί της αποτροπής μάλιστα, είτε προσκαλούσαν τους οπαδούς του να τους ψηφίσουν («ΣΥΡΙΖΑ») ή τον διαφήμισαν και τελικά τον εμφάνισαν στα μάτια πολλών ως ένα «αδικημένο Έλληνα, ο οποίος στερείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι».
- Επετράπη ουσιαστικά στον Ηλία Κασιδιάρη να οργανώσει προεκλογική εκστρατεία μέσα από τις φυλακές Δομοκού. Πρόκειται αφενός για αμέλεια των εμπλεκομένων με τη φύλαξη (ελπίζω τουλάχιστον όχι από πρόθεση) ή δόλια ενέργεια των δικηγόρων του, εάν αληθεύουν τα αναγραφέντα στον ηλεκτρονικό τύπο ότι μετέφεραν ηχογραφημένα μηνύματα με το πρόσχημα της απόρρητης συνομιλίας εντολέα και δικηγόρου!
- **3,69%** όσων ψήφισαν, επέλεξαν το **«Νίκη»**. Ένα κόμμα που με πρόσχημα την Πατρίδα, πρωτίστως προτάσσει την θρησκοληψία και όχι τη θρησκεία, ένα κόμμα κατά των εμβολιασμών (πάντως ανεπίκαιρο), ένα κόμμα ρωσόφιλων κ.λπ. Ένα κόμμα στο οποίο η πρώτη σε σταυρούς υποψηφία στη Λάρισα στις εκλογές της 21/05/2023 αντικαταστάθηκε αδικαιολόγητα στην εκλογική λίστα της 25/06/2023 και στην ανακοίνωσή της, αφού κατηγορεί το κόμμα της, καταλήγοντας μας ζητά «...την προσευχή και την νηστεία μας...».
- Ο «ΣΥΡΙΖΑ» επέτρεψε σε υποψήφιους βουλευτές της **Ροδόπης** να εμφανίζονται ως «εκπρόσωποι της Τουρκικής μειονότητας» σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάνης. Σε ένα τόσο «λεπτό» και ιδιαίτερο θέμα, μείζονος εθνικού ενδιαφέροντος, οι πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς ολιγωρούν, για να αποφύγω να χρησιμοποιήσω σκληρότερη ορολογία, χωρίς να παραβλέπω εδώ και αστοχίες της Νέας Δημοκρατίας.

Θα υπενθυμίσω ότι η αλόγιστη πολιτική του κατακερματισμού των πολιτικών δυνάμεων, «προς ίδιον πολιτικό όφελος», ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ το 1989, όταν για πρώτη φορά εκλέχθηκε βουλευτής στη **Ροδόπη** με το Μουσουλμανικό Κόμμα «**Εμπιστοσύνη**» ο γνωστός και μη εξαιρετέος Αχμέτ Σαδίκ, για να ακολουθήσει στην **Ξάνθη** ο Αχμέτ Φαΐκογλου με το επίσης Μουσουλμανικό Κόμμα «**Πεπρωμένο**».

- Από το 2015 και μετά γίνεται μια αλόγιστη πολιτική εκμετάλλευση του θέματος «**πρόσφυγες & μετανάστες**», τόσο σε Πανευρωπαϊκό όσο και ιδιαίτερα σε Ελληνικό περιβάλλον. Επιχειρείται δυστυχώς η δημιουργία μιας θεωρίας περί «αναγκαιότητας της πολυπολιτισμικότητας» ή «αναγκαιότητας ύπαρξης των μεταναστών και προσφύγων». Το αποτέλεσμα είναι η «φοβική» στροφή των πολιτών σε «ακροδεξιές» πολιτικές δυνάμεις, που υπόσχονται μείωση ή πλήρη «απαλλαγή» από το πρόβλημα. Δεν αποτελεί πρόθεσή μου η ανάλυση του πολυπαραμετρικού αυτού προβλήματος, ανάλυση η οποία εκφεύγει από τους στόχους του παρόντος κειμένου. Τονίζω εδώ ότι δεν είμαι κατά της ανθρώπινης διάστασης της αντιμετώπισης του προβλήματος και της παροχής βοήθειας σε όσους έχουν πράγματι πρόβλημα και ανάγκη. Ωστόσο, είμαι κατά της επιβολής με κάθε τρόπο και κάθε τίμημα, της άποψης ότι είναι υποχρεωτική η αποδοχή των μεταναστών και προσφύγων και η με κάθε τρόπο και μέσο υποστήριξή τους (στέγη, επιδόματα κ.λπ).

Η ιστορία πρέπει να διδάσκει. Φοβούμαι ωστόσο ότι οι πολιτικές δυνάμεις και ιδίως οι αριστερόστροφες, ουδέν διδάχθηκαν. Ας ελπίσουμε σε ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο με καλύτερους πολίτες και ιδίως ένα αύριο με καλύτερους πολιτικούς!