

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ

Το όνειρο των Θεών που έκαναν το λάθος ν' αναθέσουν στους ανθρώπους την πραγματοποίησή του!!!

Η Παγκοσμιοποίηση, η Παγκόσμια πολιτεία, μην είναι φρούδο όραμα, μην είναι ουτοπία;;; Μήπως είναι ανεπαρκής η ανθρώπινη σοφία να αναπτύξει στους λαούς όμοια νοοτροπία, ΚΑΙ, όποια ισχύς επί της Γής, ΔΕΝ βρίσκει εργαλεία να επιβάλλει, ομαλά, Παγκόσμιες Κυβερνήσεις και μένουν ατελέσφορες όποιες αναζητήσεις;;;

Πρώτος ο Μεγαλέξανδρος, έκανε αυτό το τάμα και με πολιτισμού φτερά μα και ισχύ αντάμα, όρκο σοφό, κυβέρνησης, όλης της οικουμένης στην «Ωπια» καθιέρωσε! Κι όταν της Ειμαρμένης η τραγική απόφαση έφερε τους διαδόχους, έσβησε, του οικουμενισμού, οριστικά τους στόχους... Όσες μετά φυτρώσανε στη Γή αυτοκρατορίες αν και οραματίστηκαν Παγκόσμιες Πολιτείες μόνον ρομφαίες βρήκανε για να τις επιβάλλουν κ' ΟΧΙ απ' τα σκότη, διχασμούς, με γνώσης Φώς, να βγάλουν.

Πρώτος ο Θεός Πλάτωνας, με γνώση και σοφία, ανάλυσε όλες τις πτυχές για τέλεια πολιτεία, που όμως στην εφαρμογή, δείχτηκε ουτοπία ΑΦΟΥ 'χε προϋπόθεση: Ή οι σοφοί να άρξουν ή να γινούν οι Άρχοντες, σοφοί, σοφά να πράξουν... Θέτοντας έτσι στην κορφή της κάθε εξουσίας Τους «ακοιμήτους» προβολείς της πάνσοφης παιδείας!!!

Από τα ύψη του ο Θεός, κοιτώντας τον πλανήτη, βλέπει μ' απογοήτευση πως στο δικό του σπίτι, δεν κατοικεί «ο άνθρωπος», το δημιούργημά του, παρά, «ανθρωποειδή τινά» νέμονται τη σοδειά του, με άπειρες, αιματηρές, παράλογες συγκρούσεις για να «ξυλεούνται», ένδοξα, επί «δρυός πεσούσης!!!

Δεν πρόλαβε, το πρώτο αυγό της Φύσης να σε βγάλει **Κάιν**, 'κεί, στον παράδεισο, ΚΑΙ, διαστροφή μεγάλη εθόλωσε το είναι σου, θυέλλωσε το νού σου, να αφαιρέσεις τη ζωή του Μόνου αδερφού σου, ζητώντας, του πλανήτη αυτού, να γίνεις ιδιοκτήτης κ' ο όμαιμό σου αδερφός, νυχτιάς... αποσπερίτης! **Κι Εσείς, Ολύμπιοι Θεοί, τους... αδελφούς Τιτάνες**, στα τάρταρα τους στείλατε, χτυπώντας τις καμπάνες

μεγάλης κι αποκλειστικής δικής σας εξουσίας,
μοναδικής του σύμπαντος ουράνιας Πολιτείας!
**Οι μύθοι αυτοί, σαν θρίαμβοι της ιδιοκτησίας
ναρκοθετούν τη σύσταση Παγκόσμιας πολιτείας!!!**

Τώρα, π' ανοίγει ο ουρανός, πόρτες για να κοιτάξεις,
να ταξιδέψεις μέσα του κ' όσο μπορείς να ψάξεις,
μήπως, η απειροελάχιστη, της Γης σου η παρουσία
στο σύμπαν τούτο, σε καλεί ν' ανοίξεις τα βιβλία,
για νά βρεις τα πατήματα, τα ίχνη αυτής της Φύσης,
να μελετήσεις σοβαρά και ν' αναθεωρήσεις,
**να ιδείς, πόσο ελάχιστος κι ασήμαντος υπάρχεις
ΚΑΙ, πόσους Δονκιχωτικούς αγώνες για να άρχεις
έχεις ξοδέψει **Άνθρωπε**, στου τίποτα το θρόνο,
για ματαιόδοξων στιγμών, απόλαυση, και μόνο;;;**

Σού δειξε η Φύση ΈΝΑ Θεό, κι εσύ τον κομματιάζεις!!!
Σού φτιαξε ΈΝΑ παράδεισο κι εσύ τον «ατιμάζεις»!!!
Για να σε βγάλει απ' τις σπηλιές, σου κράτησε το χέρι,
για να φωτίζεις τις νυχτιές, σου άναψε τ' αστέρι.
ΊΔΙΕΣ αισθήσεις σου 'δωσε για προίκα αιωνία,
Κ' ΟΜΟΙΑ ψυχή, καρδιά και νου, **ΜΕ ΟΜΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**,
να τρέφεις συναισθήματα αγάπης και φιλίας
και αλληλέγγυους αρμούς κατά της δυστυχίας...
Άνθρωπε, ρίξε μια ματιά, ξοπίσω και μπροστά σου
να κρίνεις τα γενόμενα μα και τα όνειρά σου,
να ιδείς της ανθρωπότητας, τα πάνω και τα κάτω
κι άσε της σκέψης το σκαρί να πάει στα παρακάτω:

Στα δύο για να σηκωθείς, αιώνες προσπαθούσες
ΚΑΙ «sapiens» πως έγινες, νόμισες, **μ' αγνοούσες**,
πως η σοφία είν' ακριβή, πολύτιμη στη Φύση,
κι έφτιαξε πρώτα λογική, σ' αυτήν να την χαρίσει...
Σε προίκισε με λογική και κώδικες σοφίας
να συγκρατούν τα ένστικτα κ' όποιες πηγές της βίας
και σ' έβαλε επικεφαλής της Γήινης Δυναστείας.
Ω! άνθρωπε, απάνθρωπε, φορέα απληστίας!!!
**Από την πρώτη σου στιγμή, κήρυξες το συμφέρον
σαν ΠΡΩΤΗ δύναμη στη Γή, φίλο δολιοτέρων
δυνάμεων, παράλογων, απ' αδηφάγες φύτρες,
που εξόντωναν κι αφάνιζαν της λογικής τις μήτρες!!!**
Κι έμεινε το παράλογο, στη Γήινη δυναστεία,
με ψευδαισθήσεις λογικής κι επίφαση σοφίας
πάντα να «φτιάχνει» λογικές με παραλογισμούς της,
«ήσσονες» λόγους, ως «κρείσσονες», να δείχνει στους λαούς της!

Κάποτε, ΔΕΝ εγνώριζες τις γήινες διαστάσεις
και του αχανούς του σύμπαντος άπειρες αποστάσεις...
Ίσως, οι φόβοι σ' έκαναν εχθρό του διπλανού σου
ΚΑΙ, η αυτοσυντήρηση, εθόλωνε το νού σου,
με λογική νηπιακή στους αρχικούς καιρούς σου,
αδύναμη να συγκρατεί τους παραλογισμούς σου!!!
Τώρα, που οι πύλες άνοιξαν, διάπλατα στον καθένα
και βλέπει τα παράλογα, - *δικά του και τα ξένα*-
**γιατί να εθελουφλεί, να κάνει πως δεν βλέπει
παρά μονάχα τα λεφτά που μπαίνουνε στην τσέπη;
Γιατί την ευτυχία του βάζει στο πορτοφόλι;
Γιατί της σπάθας την ισχύ θέλει να βλέπουν όλοι;
Γιατί τα πρόσκαιρα αγαθά, στις ζήσης του τα χρόνια,
βούλεται, μεσ' τον τάφο του, για να τα πάρει αιώνια;;;**

Κάποτε, η άγνοια σκέπαζε το μάταιο της ζήσης
και προπορεία έδινε στις ονειροπολήσεις
για να πετάνε χαρωπά σε κάθε ουτοπία
κι όταν αλήθειες έβγαζε της φύσης η σοφία
τότε, τα φρούδα όνειρα, έχαναν την αξία...
Μα, τώρα, αποκαλύφτηκαν, πολλά κρυφά της Φύσης,
τόσα που ΕΣΥ να μη μπορείς για να δικαιολογήσεις
τις τόσες Σου παράλογες, τάσεις και απαιτήσεις,
**με πρώτη και χειρότερη, του παραλογισμού Σου,
μια διαστροφή ανίατη ΚΑΤ'Α του διπλανού Σου
που τρία πράγματα ζητάει: η να τον αφανίσει
ή να τον κάνει δούλο Σου να Σε Υπηρετήσει
κι όση σοδειά και δύναμη, αν έχει, να Σ' αφήσει...
Τούτη η απαίσιος διαστροφή, μπήκε στο DNA
κι αφάνισε της λογικής τα ιερά της χρέη.**
Βάζει κυρίαρχο ζωής, του ισχυρού το δίκιο
που απονέμει αυθαίρετα, εξουσία και οφίκιο
σε όποιον τα συμφέροντα θα του υπηρετήσει
τη δύναμή του αμείωτη, ΠΑΝΤΑ, να διατηρήσει...

Σοφίστηκες Οργανισμούς παγκόσμιας εμβελείας
που των φτωχών λαών φωνές να είν' άνευ αξίας
**άνθρωπε, και καμώνεσαι πως πάντοτε γυρεύεις
μια παγκοσμιοποίηση, ενώ, συνάμα, κλέβεις
τον πλούτο για τους ισχυρούς από φτωχών κελάρια
με το παγκόσμιο όνειρο να παίζεται στα...ζάρια!!!
Πέντε ισχυροί μπαίνουν μπροστά με «αρνησικυρία»
τα «ίδια αυτών συμφέροντα», τηρούν «εν ασφαλεία»!!!
**Δεν είσαι μόνον της ζωής, ο πιο απαίσιος παίχτης,
μα και της Φύσης άπληστος και ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΜΠΕΧΤΗΣ!!!
Ο αδηφάγος δράκοντας της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ****

**έχει φωλιάσει μέσα σου, με άβυσσο απληστίας,
σε συμφερόντων μέλαθρο, βίας και ανομίας,
οντότητες αρχέγονης, ενστίκτων παραγάδι,
που οιστρηλατεί τη βούληση και λησμονάει τον Άδη...
Την ύλη ωραιοποιεί, κοσμεί την εξουσία,
τις κάνει νύφες πλούσιες, μ' «ερωτική» ουσία,
που μονομάχους προκαλούν σ' αλώνια και...σαλόνια,
σκληρές συγκρούσεις τρέφουνε, πάνω στη Γή, ΑΙΩΝΙΑ!!!**

**Όσο οι λαοί, τις ΑΡΕΤΕΣ, κοινό δεν κάνουν κτήμα,
την παγκοσμιοποίηση θα την ωθούν στο... μνήμα!
Κι όσο η παιδεία δεν βοηθάει, τις αρετές ν ανθίσουν,
τόσο τα δέντρα του κακού, πλούσια θα καρπίσουν.**

**Η παγκοσμιοποίηση, προϋποθέτει ΕΙΡΗΝΗ,
Θέλει ΑΡΕΤΕΣ για να τραφεί, ΠΑΙΔΕΙΑ για να μείνει.
Της γνώσης το χρυσό χαλί, είν' το υπόβαθρό της
που πρέπει ν' απλωθεί στη Γη. Κόσμημα στο λαό της.
Στηρίζεται στην άμεση κοινή πληροφορία
με σύγχρονη, αξιόπιστη τηλεπικοινωνία
και δομημένη ανάλογα, ασφαλή συγκοινωνία
για να κρατήσει «αγκαλιαστή» ΟΛΗ την κοινωνία
των, πανταχού, λαών της Γής, σαν Μία πολιτεία,
που η δομική της ομορφιά θα είναι η ποικιλία
μορφών, ηθών, παράδοσης ΚΑΙ η ανεξιθρησκεία!
Η μίξη των πολιτισμών, και των γλωσσών το πλήθος
νέες μορφές συνύπαρξης, νέο παγκόσμιο ήθος
θα διαμορφώσει ΕΙΡΗΝΙΚΑ στη νέα κοινωνία,
θα δείξει τρόπο για να βγεί, η γλώσσα η κοινή η Μία,
χωρίς ανάγκη να χαθεί, γλωσσών η ποικιλία.**

*Σκεφτείτε, των εξοπλισμών, παγκόσμια, η «χορηγία»,
-πηγή που, βίαια συντηρεί στη Γη την εξουσία-
να δίνονταν για την κοινή του κόσμου ευτυχία
σε μια κοινή, ευνομούμενη, Παγκόσμια Πολιτεία,
όπως οι πάντες την ποθούν, οι πάντες την γνωρίζουν
ΑΛΛΑ, λόγω συμφέροντος, αλλιώςτικα την χτίζουν:
με λίγα ειρήνης ψήγματα, πολλών πολέμων κρότους
για να τηρείται τ' άνοιγμα σε έσχατους και πρώτους.*

Να μην ελπίζετε Θεοί κι άνθρωποι του πλανήτη
ότι όλη η ανθρωπότητα θα μπει στο ίδιο... σπίτι
και τ' αλλουνού να σέβεται το ήθος, τη συνήθεια
ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!!!

Δεν είναι οι άνθρωποι ρομπότ, με **ίδιους** εγκεφάλους.
Η σκέψη, ο νούς του καθενός διαφέρει από τους άλλους

κ' εφόσον καίρια επιδρούν κλίμα και περιβάλλον
και τα συμφέροντα απωθούν τον έναν απ' τον άλλον,
ποτέ, ίσοι, ΔΕΝ θα γίνουν, ΚΑΙ, θα διαφέρουν μάλλον...
Η διαφορετικότητα, πηγή της ποικιλίας,
-πού 'ναι αδερφή της ομορφιάς, φίλη της...γοητείας -
για επιβίωση απαιτεί το νέκταρ της παιδείας,
των αρετών τ' ανθρωπισμού την πλούσια αιμοδοσία,
ΚΑΙ, της σοφίας – λογικής, ΔΙΑΡΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ!!!

Είπαν πως η **ΙΣΟΤΗΤΑ**, είναι το ελιξήριο,
της παγκοσμιοποίησης να λύσει το...μυστήριο!!!
Δεν διερωτήθηκαν ποτέ, γιατί παντού η Φύση
αντί για **ίσα, τ' άνισα** να έχει προτιμήσει
και μόνο **ίδια κι όμοια** έχει δημιουργήσει...
κι όποιος της Φύσης τ' άνισα, ίσα τα καταστήσει,
την «παρά φύσιν» της, «αρχή», μπροστά θα συναντήσει...
Μόνο η τέχνη έφτιαξε, καλούπια κ' εργαλεία
για να παράγει τούβουλα και διάφορα αγγεία
ίσα και απαράλλαχτα, σε διάσταση και χρώμα,
μα... απόλυτη ισότητα ΔΕΝ πέτυχαν ακόμα!
Κ' όσοι φιλοσοφήσανε, στις έννοιες το...βάθος,
διαπίστωσαν και είπανε, πως είν' μοιραίο λάθος
να προσπαθείς τα άνισα, ίσα να παρουσιάζεις
την έννοια της ΙΣΟΤΗΤΑΣ ωμά να παραβιάζεις.
Των άνισων ισότητα, κατά Αριστοτέλη,
είναι το μέγα αμάρτημα που η Φύση δεν το θέλει.
Κι αν κάποιος ίσους προσπαθεί τους άνισους να κάνει
όσο πειραματίζεται τόσο θ' αποτυγχάνει.

Προσεχτικά ο Διαφωτισμός την έννοια προσεγγίζει:
ισονομία πολιτών και ισηγορία ορίζει,
για λειτουργία, στήριξη της **ισοπολιτείας,**
-που είναι προϋπόθεση σωστής Δημοκρατίας-
διευκρινίζοντας σαφώς, πως όλοι είναι ίσοι
στου νόμου την εφαρμογή στου δικαστή την κρίση.
Κι όλοι μπορούν ελεύθερα, γνώμη να διατυπώνουν
τους Δημοκρατικούς θεσμούς μαζί να διαμορφώνουν.
Τα φωτισμένα πνεύματα, εκείνου του αιώνα,
φερθήκανε με σεβασμό στις Φύσης τον κοιτώνα
και στάθηκαν υπεύθυνα μπροστά στην κοινωνία
σαν θεμελιωτές ΑΡΧΩΝ για νέα πολιτεία.
Κήρυξαν την ισότητα, σαν ισοπολιτεία
με ισηγορίας δύναμη και με ισονομία
χωρίς της Φύσης τ' άνισα, ίσα να τα κηρύξουν
κι αιώνιους νόμους, φυσικούς, δεν τόλμησαν να θίξουν!!!

Μετά από το Διαφωτισμό, η άμοιρη «ΙΣΟΤΗΣ»

έγινε σύνθημα κενό και κάθε «ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»
τη σέρνει ανελέητα και φωναχτά στους δρόμους
με το δικό του γέμισμα, για τους δικούς του νόμους!!!
Ο Διεθνής Οργανισμός, στου πλούτου τα παλάτια
Βλέπει τις ανισότητες με... βουρκωμένα μάτια!
Βάζοντας 'μπροσθοφυλακή του ΒΕΤΟ πέντε χώρες
κι αντί για την ισότητα, σπέρνει πολέμων μπόρες.

Πόσο βαθιά υποκριτικά, η παγκόσμια κοινωνία
δείχνει πως για ΙΣΟΤΗΤΑ και για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
πάντοτε αγωνίζεται αλλά ΔΕΝ πετυχαίνει
κι αντί για τα καλύτερα, χειρότερα προσμένει...

Όλοι οι σοφοί κι όλοι οι τρανοί, κάνουν διαπιστώσεις...
Κι όλοι οι Άρχοντες στη Γη, κάνουν ενημερώσεις
στο άμοιρο το πόπολο, στης Γής τον ανθρωπάκο,
με λόγια και ταξίματα, ΕΝΩ ανοίγουν λάκκο
-με σκοπιμότητας τσαπιά και κροκοδείλιο κλάμα-
**της παγκοσμιοποίησης κι ισότητας το τάμα
στο ίδιο κοιμητήριο να κηδευτούν αντάμα!!!**

Αθήνα, Ιανουάριος 2024

Δημήτριος Π. Τόρβας

Αντιστράτηγος ε.α/ Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού
Electronic Engineer- MSci in Oper. Res. From Cranfield Univ. (England)

