

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ**  
**ΑΝΕΞΑΡΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ**  
**Υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα**

**Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ**

**Εισαγωγή**

Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η οποία την 1ην Ιανουαρίου 1822 ψήφισε το “Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος”, ήτοι το πρώτο Σύνταγμα της Πατρίδας μας, συνέχισε τις εργασίες της και στις 15 Ιανουαρίου 1822 ψήφισε την “Διακήρυξη της Ελληνικής Ανεξαρτησίας”, με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος προσωρινής λειτουργίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

**Περιεχόμενο**

Η Διακήρυξη ήταν επηρεασμένη τόσο από την αμερικανική διακήρυξη του 1776, όσον και από την γαλλική του 1789 και συνόψιζε τους λόγους για τους οποίους είχαν ξεσηκωθεί οι Έλληνες κατά των τούρκων.

Διακήρυσσε ότι η εθνεγερσία έγινε για να αποκτήσουν οι Έλληνες τα “φυσικά δίκαιά” τους, τα οποία οι τούρκοι τους είχαν αφαιρέσει, να υπαχθούν και να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο και όχι με την αυθαίρετη και καταπιεστική θέλησή του κυρίαρχου τούρκου δυνάστη και να αποκτήσουν ελεύθερη και δημοκρατική κυβέρνηση.

Ήταν ένα υπερήφανο ελληνικό κείμενο, με το οποίο δεν παρακαλούσε κανένα, αλλά περίτρανα επιδίωξε να συγκινήσει τους ηγέτες της Ευρώπης και να τους παρακινήσει να συνδράμουν τους επαναστατημένους Έλληνες.

**Ανάλυση**

Η Διακήρυξη με έντονο φιλελεύθερο και δημοκρατικό χαρακτήρα έθετε τα πρώτα θεμέλια της πολιτικής οργάνωσης της χώρας και περιλάμβανε ουσιώδεις αρχές μιας δημοκρατικής διοίκησης, η οποία αρμόζει και πρέπει σε φιλελεύθερους ανθρώπους. Επιδίωκε να λειτουργήσει ενοποιητικά και να θέσει όλους τους, μέχρι τότε, διασπασμένους Έλληνες, κατακερματισμένους γεωγραφικά, πολιτικά και κοινωνικά, υπό ενιαία έννομη και εθνική διοίκηση.

Διακήρυσσε προς όλους, ότι ήταν αδύνατο οι Έλληνες να υποφέρουν μέχρις αναληψίας και ευηθείας την σκληρή του Οθωμανικού κράτους μάστιγα. Αναγκάστηκαν μετά από μακράν δουλεία τεσσάρων αιώνων να λάβουν τα όπλα και να αποτινάξουν την άδικη τυραννία.

Μνημονεύεται ότι ο πόλεμος εναντίον τω τούρκων είναι πόλεμος εθνικός και ιερός, είναι πόλεμος, του οποίου μόνη αιτία και επιδίωξη είναι η ανάκτηση των δίκαιων της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής. Ξεκινήσαμε τον πόλεμο αυτόν προκειμένου να εξομοιωθούμε με τους λοιπούς ευρωπαϊκούς λαούς και να διοικηθούμε με δίκαιους νόμους. Αποφασίσαμε να επιτύχουμε τον σκοπό μας ή να χαθούμε εξ ολοκλήρου κρίνοντας ανάξιον να ζούμε υπό δουλεία. Ο Ύψιστος Θεός μας βοήθησε, αν και δεν είμασταν ικανά προπαρασκευασμένοι, να νικήσουμε και να κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας, ως έθνος.

Τέλος, επαναλαμβάνεται η οργάνωση μιας Προσωρινής Διοίκησης, με την οποία θα κυβερνηθεί η Ελλάδα ως ενιαία με βάση το δίκαιο και τους νόμους. Αυτήν οφείλουν να αναγνωρίζουν όλοι οι Έλληνες ως μόνη έννομη και εθνική διοίκηση, η οποία συνιστάται από τα σώματα Βουλευτικόν και Εκτελεστικόν και το διοριζόμενο από αυτά Δικαστικόν.

### **Επίμετρο**

Μετά την διακήρυξη της Ανεξαρτησίας η Α΄ Εθνική Συνέλευση διαλύθηκε και η ευθύνη τήρησης και εφαρμογής αυτής ανατίθεται πλέον στον ελληνικό λαό.

Έργο και χρέος του ελληνικού λαού είναι να φανεί ευπειθής και υπάκουος στους νόμους και στους διοικούντες.

Μόνον η μεταξύ των Ελλήνων ομόνοια και ακριβής συμμόρφωση προς την διοίκηση μπορεί να στερεώσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Η ευτυχία ενός έθνους κατακτάται και διατηρείται με την αναγνώριση και ανύψωση αμοιβαίων συμφερόντων μεταξύ των διοικούντων και των διοικουμένων.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2022

Π Η Γ Ε Σ

- Βικιπαίδεια
- Ημερήσιος Τύπος