

## ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

*(όπως το βλέπει ένας απλός Έλληνας να εξελίσσεται  
Επί 50 χρόνια από την Βάρβαρη εισβολή και κατοχή)*

Μία φενάκη διαρκής, που, αν και είναι προφανής  
διαρκεί πενήντα χρόνια, με προοπτική...αιώνια!!!  
Οι μέν να λεν' πως προσπαθούν, οι δε πως ΔΕΝ... κατανοούν,  
οι τρίτοι να αδιαφορούν ΚΑΙ οι Τούρκοι να...χαμογελούν!!!  
Του ΟΗΕ οι αποφάσεις, αποστολές και παρεμβάσεις,  
γράφονται ΜΟΝΟΝ για... τ' αρχεία, χωρίς καμία σημασία!!  
ΚΑΙ οι μεγάλοι του πλανήτη, φροντίζουν το δικό τους σπίτι  
κι όπου οσμίζονται φιλέτο, προβάλλουν την ισχύ του ΒΕΤΟ!!!  
Ο Διεθνής οργανισμός, άβουλος, διακοσμητικός,  
αδυνατεί να δώσει λύσεις, ΑΦΟΥ μονάχα...εισηγήσεις,  
*-που ονομάζει αποφάσεις-*, εκδίδει με «σκληρές» συστάσεις  
ΚΑΙ «εύχεται» να τις ακούσουν, γιατί, εάν τις παρακούσουν  
ΔΕΝ μπορεί να τις επιβάλλει, αλλά, να εξετάσει πάλι,  
μήπως βρεθεί μια λύση άλλη και...συνεχίζεται το χάλι.

Μια φανερά παρανομία, κι ανηλεής- βάρβαρη βία  
μπρός σ' όλων των λαών τα μάτια, την Κύπρο έκαναν κομμάτια...  
**ενώ η γηραιή Αλβιόνα**, απ' τ' Ακρωτήρι, απ' τον κρυψώνα,  
μ' απόλαυση παρατηρούσε, την Κύπρο που αιμορραγούσε  
κ' έμμεσα ή φανερά βοηθούσε μια εισβολή που...καρτερούσε!  
**Οι υπερατλαντικοί «προστάτες»**, γύρισαν φανερά τις πλάτες  
στων Αθηνών τους ανοήτους, αφού μεθόδευσαν μαζί τους,  
**το πραξικόπημα της πλάκας**, - που το ανέλαβε ένας βλάκας -,  
για θάνατο του **Μακαρίου**, φερόμενου ως εμποδίου  
της ένωσης, που φανταζόταν και... για θριάμβους 'τοιμαζόταν!!!

Το επώδυνο ετούτο θέμα, που στοίχισε ποτάμια αίμα,  
έμεινε μια πληγή μεγάλη!!! Την βλέπουμε μικροί μεγάλοι,  
ορθάνοιχτη, *-μισό αιώνα-*, απ' τον παγκόσμιο πυλώνα,  
όλοι οι λαοί της οικουμένης!!! Μπήκε πια, στην συνηθισμένης  
κατηγορίας προβλημάτων. Ρουτίνιασε εκ των πραγμάτων  
**με φρούδες όλες τις ελπίδες, να ξαναπάνε στις πατρίδες**  
**οι Κύπριοι οι ξεριζωμένοι, εκεί που η καρδιά τους μένει...**

Πάρα πολλοί αναλυτές, διεθνολόγοι και κριτές,  
πολεμιστές και συγγραφείς και διανοούμενοι όπου γής,  
ασχοληθήκαν πολλαπλά και ασχολούνται σοβαρά,  
τα αυτονόητα να δείξουν, τα προφανή να... αποδείξουν!  
Μα, οι μεγάλοι πρωτοστάτες, των συμφερόντων τους προστάτες,  
θέλουνε ανοιχτές πληγές, σ' όλου του κόσμου τις γωνιές,  
για να προσφέρουν «θεραπείες», μ' ανταμοιβές και με θυσίες  
των άμοιρων, των πονεμένων, που γίνονται έρμαιο των ξένων...

Μπήκε η Κύπρος στην Ευρώπη κι έγινε η Ανατολική μετόπη  
στο οικοδόμημα της Δύσης. Μα, όσον αφορά τις λύσεις,  
οι «φίλοι» εθελουφλούνε κι επιεικώς, αδιαφορούνε,  
εκτρέφοντας σκληρούς Αττίλες, στις Ανατολικές τους πύλες...  
Το όνειδος μισού αιώνα, **έγινε της Τουρκιάς κορώνα,**  
όπου αδιάφορη χλευάζει τις «αποφάσεις» όπου βγάζει  
η Διεθνής μας η Κοινότης. Αυτή, χαράζει το δικό της  
το πλάνο και ΔΕΝ λογαριάζει εάν το αίμα ακόμα στάζει...  
Θεσμούς κι αρχές καταπατάει, αυθαίρετα ενεργεί να... πάει  
εκεί που δείχνει «η καρδιά της», πίσω απ' τα φρούδα όνειρά της...  
**Άβουλη η Διεθνής Κοινότης, κοιτάει, πού, ο Τούρκος «Δον Κιχώτης»,  
τη φαντασία του απλώνει κι όλο τον κόσμο αναστατώνει...**

Τί φταίει και ποια είναι αιτία για τη μεγάλη δυστοκία;  
Αν τα πετρέλαια είναι τώρα, που περιβάλλουνε τη χώρα,  
ποίοι ήταν 'κείνοι που το ξέραν και τον Αρμαγεδδώνα φέραν;  
**Κάποια αλώπηξ πονηρά, μεγάλη διατηρεί φωλιά  
στο Ακρωτήρι, στο Νοτιά. Από τα χρόνια τα παλιά  
ήτανε 'κεί νοικοκυρά, «μαγείρευε»... φανταστικά.  
Μα, σήκωσαν το μπαϊράκι και της χαλάσαν το κονάκι!!!  
Έμεινε όμως ρυθμιστής κι αόρατος τυμπανιστής,  
πολέμου τύμπανα να κρούει, καμώνοντας πως... ΔΕΝ τ' ακούει!!!!**  
Ποιά σύγκρουση των συμφερόντων, των παλαιών και των παρόντων,  
είναι εκείνη που επιβάλλει να συντηρείται αυτό το χάλι,  
σε μία χώρα της Ευρώπης, που, σαν καλός – πιστός στρατιώτης,  
τηρεί της Ένωσης τους όρους και διαχειρίζεται τους πόρους,  
όπως η Ένωση ρυθμίζει κι όπως ο νόμος της ορίζει;;;

Έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για τις περιγραφές της... «πλάνης»  
των ΗΠΑ, Ευρώπης και Αγγλίας, - που έχουμε δεσμούς φιλίας -,  
μα, θέλουν Τούρκους να χαϊδεύουν, την Κύπρο να την... κοροϊδεύουν.  
Πίσω από τα συμφέροντά τους, βγαίνει η συμπεριφορά τους:  
Το πρόβλημα να μην το λύνουν, πάντα άλυτο να το αφήνουν.  
Γιατί, η Τουρκιά, με το κορμί της, παίρνει την υποστήριξή της  
για ανοχές αυθαιρεσίας και ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ,  
με τους παγκόσμιους ηγέτες να λειτουργούν σαν οφειλέτες  
προς τον εκάστοτε Σουλτάνο, που, αυθαίρετα αλλάζει πλάνο  
χωρίς συνέπειες – κυρώσεις ΚΑΙ δίχως καίριες επιπτώσεις...

Όλα αυτά, όλοι τα ξέρουν, όλοι τα λένε, τα προφέρουν,  
αλλά σαν κάτσουν στο τραπέζι, εκεί που η ρουλέτα παίζει,  
σκέφτονται πού θα κάτσει η «μπίλια», για να προστρέξουνε με χίλια  
τις μάρκες να τοποθετήσουν, συμφέρον να εξασφαλίσουν...

**Όταν ο τζόγος εισχωρήσει, η λογική θα υποχωρήσει  
και η δικαιοσύνη, μόνη, θα φύγει από το τιμόνι  
κι ο παραλογισμός θ' ανθίσει, ο ισχυρός θα επικρατήσει,**

**από θέση ισχύος θα μιλήσει, ό,τι ποθεί θα απαιτήσει  
ΚΑΙ, ο αδύνατος στην άκρη, σταλαγματιές θα χύνει δάκρυ!!!**

Ακάματοι αναλυτές, διεθνολόγοι και κριτές  
πολιτικοί, ιστορικοί, και κάθε είδους...ειδικοί  
μετά την άθλια εισβολή και την βιαία κατοχή  
γράφουνε κατά συρροή, βιβλία, απόψεις, κριτική  
πάνω στο ίδιο γεγονός κι αδυνατούν να ρίξουν φώς  
**ξεκάθαρο και λαμπερό για το μεγάλο φονικό,  
τέτοιο που ΟΛΑ να φωτίσει, το ΜΕΓΑ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ!!!**  
Συνθήκες - σύμφωνα μπροστά τους, ομίχλες ρίχνουν στη θωριά  
τους...

Μπλέκει και η διπλωματία – που ξέρει αλλιώς την ιστορία –  
με του συμφέροντος το χρώμα και σκοπιμότητας το στόμα...  
ΚΑΙ, την πραγματική εικόνα, με έναν άγραφο κανόνα,  
επιθυμούν να αγνοούνε, ψάχνοντας άλλοθι να βρουνε,  
λες και 'κει κρύβονται μυστήρια, ΕΝΩ εμπρός έχουν πειστήρια,  
που είναι ζωντανά ακόμα πάνω στις Κύπρου μας το χώμα!!!  
**>>Πού ψάχνετε και τί ζητάτε, τί στα χαρτιά αναζητάτε;;;  
>>Γιατί, απλά, δεν τους ρωτάτε τους μάρτυρες που συναντάτε  
απ' την Κυρήνεια, τα Βαρόσια, τη Μόρφου κ' άλλα πεντακόσια  
χωριά μικρά και χωριουδάκια και κείνα τα μικρά παιδάκια  
που το αθώο τους το βλέμμα, θάνατο αντίκρουσε και αίμα!!!**

**Είναι μπροστά ΟΛΗ η αλήθεια, ξεθώριασαν τα παραμύθια.  
ΟΛΑ, στο φως πλέον εβγήκαν κ' οι ένοχοι αποκαλυφθήκαν.  
Η εισβολή και η κατοχή έχουνε καταδικαστεί.  
Κανείς δεν έχει αναγνωρίσει το μόρφωμα που έχει ιδρύσει  
στο Άγιο χώμα η Τουρκία και συντηρεί την προσδοκία  
κάποτε να το προσαρτήσσει, ΚΑΙ, μέσω αυτού να μπει στη  
Δύση...**

Αυτή η μορφή και παρουσία, που αυθαιρέτως η Τουρκία  
βίαια ιδρύει παρανόμως, χωρίς να την στηρίζει ο νόμος,  
σαν γέννημα εισβολής και βίας, είν' όνειδος της παγκοσμίας  
τάξεως και ευνομίας ΚΑΙ, είναι άξιο απορίας  
πώς την ανέχονται σε βήμα. Άποψη να' χει είναι κρίμα,  
αφού οι χώρες του πλανήτη, ΔΕΝ της αναγνωρίζουν...κοίτη!!!  
Όλοι γνωρίζουνε τί παίζει, προτού καθίσουν στο τραπέζι.  
Οι επαφές και οι διαβουλεύσεις, πορείες δείχνουνε της πλεύσης.  
Μηνύματα που προηγούνται και συνεντεύξεις που εκτελούνται  
τάσεις κι απόψεις προσεγγίζουν και τ' αποτέλεσμα αγγίζουν...

Ός Έλλην, όπως όλοι οι άλλοι, βλέπουμε όσα έχει βγάλει  
η πενήντάχρονη ιστορία και όσα γράψαν τα βιβλία  
και κρίνουμε με παρρησία, όσα μας δείχνει η πορεία,  
χωρίς να ξέρουμε τ' αρχεία και τα απόρρητα στοιχεία,  
που οι ηγέτες μας κατέχουν, πενήντα χρόνια κι ανατρέχουν  
σ' αυτά να τ' αξιοποιήσουν ή/και σκοπίμως ν' αγνοήσουν...

Εμείς, ακροατές και τρίτοι, της Κύπρου το γαλάζιο σπίτι,  
θέλουμε ελεύθερο να ιδούμε, ολόκληρο, να το χαρούμε,  
απ' τα θεμέλια ως το ταβάνι κι όσο αν κάηκε λιβάνι  
για τις κηδείες των νεκρών μας, στον επουράνιο Θεόν μας  
στέλνουμε την απαντοχή μας **ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ!!!**  
**Πότε και πώς, κανείς, να ελπίσει, πως θα βρεθεί δίκαιη λύση;;;**  
**Ο παντοδύναμός μας ΜΟΝΟ μπορεί να 'δει τον μέγα πόνο**  
**όπως το θέμα είναι μπλεγμένο κ' είναι στη τύχη του αφημένο**  
**προς χάριν βίαιων εισβολέων, που όλοι απαθώς τους βλέπουν**  
**πλέον!!!**

*Αθήνα, Φεβρουάριος 2023*

**Δημήτριος Π. Τόρβας**

**Αντιστράτηγος ε.α/Επίτιμος Διοικητής ΙΧης μεραρχίας Πεζικού**  
***Electronic Engineer – Msci in Oper. Res. Fron Cranfield Univ. (England)***

