

Πνευματικό Φορτίο Αλλαγής, από τον Εκφυλισμό στην Ανάσταση (Β' Μέρος)

Στον λόγο και στη σκέψη των ανθρώπων επικρατούν πεποιθήσεις που λόγω της ευρείας αποδοχής τους, έχουν αξιωματική τάξη. Μεταξύ αυτών ενδημεί και η αντίληψη ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται. «*Ό,τι ἔγεινε, τοῦτο πάλιν θέλει γείνει· καί ὅ,τι συνέβη, τοῦτο πάλιν θέλει συμβῆ*». Η επανάληψη αναφέρεται κατά κύριο λόγο, στη στάση και συμπεριφορά των πρωταγωνιστών των γεγονότων, καθώς και στις επακόλουθες αυτών, συνέπειες. Οι πρωταγωνιστές μπορεί να διαφέρουν σε αριθμό και επίπεδο, όπως και οι συνέπειες, αντίστοιχα. Τα βασικά χαρακτηριστικά όμως, των επαναλαμβανόμενων γεγονότων φέρουν την αυτή ιστορική ταυτότητα.

Η υποτίμηση του αντιπάλου βάζει σε περιπέτειες αυτόν που θα αντιπαρατεθεί μαζί του είτε σε έναν αγώνα πάλης, είτε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, είτε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Η αλαζονεία και η μεγάλη ιδέα για τις οικείες δυνατότητες οδηγεί σε αποτυχίες ή και συντριβή είτε έναν απλό άνθρωπο, είτε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος μιας πολυεθνικής, είτε ένα κράτος ή συνασπισμό κρατών. Υπό αυτή την έννοια συσχετίζεται η κατάσταση του ληστή και φονιά ονόματι Βαραββά, με την κατάσταση της σύγχρονης ανθρωπότητας.

Δεν είναι βέβαια όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι φονιάδες και ληστές, αλλά η ανθρωπότητα ως σύνολο, εμπλέκεται σε κολάσιμες πράξεις αντίστοιχου επιπέδου. Ειδικότερα, οι ισχυρές μειοψηφίες που άγουν και φέρουν τις πλειοψηφίες του πλανήτη μας, πλήττουν σοβαρά ή και ανεπανόρθωτα το κοινό καλό στο παρόν και στο μέλλον. Είτε απροκάλυπτα ή και κεκαλυμμένα, καταστρέφουν τη φύση και παράλληλα αφανίζουν τους ανθρώπους πνευματικά ή/και φυσικά. Όπως λοιπόν ο Βαραββάς καταδικάστηκε και περίμενε την εκτέλεσή του, έτσι και ο κόσμος μας έχει αυτοκαταδικασθεί και περιμένει την ολοκληρωτική του αυτοεξόντωση.

Για τον Βαραββά η μοναδική περίπτωση για να αποφύγει την εκτέλεση ήταν η χάρη του ηγεμόνα, λόγω της γιορτής του Πάσχα. Αλλά θα έπρεπε ο όχλος να διαλέξει ανάμεσα σ' αυτόν και κάποιον άλλον χειρότερο. Κι ως από θαύματος, βρέθηκε κάποιος που ήταν χειρότερος από ληστή και φονιά. Ήταν ο ταπεινός Ναζωραίος, που όχι μόνο δεν λήστεψε ή φόνεψε, αλλά χόρτασε δωρεάν πάνω από 5.000 ανθρώπους, θεράπευσε αμέτρητους πάσχοντες και ανέστησε νεκρούς.

Η σημερινή ανθρωπότητα θα μπορούσε κι αυτή να απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες που την βαραίνουν, δίνοντας χάρη στον εαυτό της. Την εμποδίζουν όμως αγκυλώσεις και αρτηριοσκληρωτικές τάσεις της πνευματικής μάζας¹. Πρωτεύουσα τάση, ο εθελουφλισμός μη αναγνώρισης της δυσμενούς κατάστασης που έχει περιέλθει. Δευτερεύουσα, η άρνηση κάθε προσπάθειας εξόδου από τον φυσικό - πνευματικό εγκλεισμό της. Και τέλος, η αδυναμία λήψης εξωτερικής παρέμβασης, λόγω του εκφυλισμού των σύγχρονων πνευματικών φορτίων αλλαγής.

Το πρόβλημα είναι, ότι για την άρση των πολλαπλών εμποδίων δεν μπορεί να επιστρατευθεί ο από μηχανής Θεός, καθώς τον θεωρούμε εχθρό μας. Ο εθελουφλισμός, η άρνηση και η αδυναμία αποτελούν παραπροϊόντα του εκφυλισμού των σύγχρονων πνευματικών φορτίων. Άρα θα παραμένουν, όσο οι εκφυλιστικές τάσεις κυριαρχούν στη σύνθεση των σύγχρονων πνευματικών στοιχείων και των

¹ Χρησιμοποιείται κατ' αντιστοιχία τη υλική μάζα, προκειμένου να προσδιορισθεί το σύνολο των θεωριών, πεποιθήσεων, αντιλήψεων, ιδεών, πιστεύω, και λοιπών ψυχικών και νοητικών ενδόσιμων, τα οποία συντίθενται, συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται στον «χώρο» που καταλαμβάνει πνευματικά μια ομάδα – σύνολο ανθρώπων. Καθορίζει την πνευματική προβολή και αποτύπωμα της ομάδας-συνόλου. Ανάλογα των δυνάμεων που εφαρμόζονται δύναται να βρίσκεται σε αδράνεια ή σε κίνηση προς την κατεύθυνση της συνισταμένης τους.

προσωπικότητων που τα πρεσβεύουν. Οπότε τη λύση του προβλήματος θα πρέπει να την αναζητήσουμε στον τρόπο αντιμετώπισης του εκφυλισμού των πνευματικών φορτίων αλλαγής.

Σε αντίθεση με τα σύγχρονα εκφυλιστικά φαινόμενα των φορτίων, **το φορτίο που πρέσβευε ο Χριστός διέθετε δυναμική**, ικανή να φέρει την αλλαγή στην πεπτωκία ανθρωπότητα. **Πρώτος σωτηριακός καρπός η διαλλαγή του υιού του διδασκάλου (Βαραββά)**, με τον αγαθό διδάσκαλο, τον Υιό του Θεού. **Εμπόδιο** στην εμφορούμενη αλλαγή **η τότε ισχυρά μειοψηφία** πλαισιωμένη από τους υποστηρικτές/ακόλουθους της και τον συμπαρασυρόμενο απρόσωπο όχλο. **Πίστεψαν πως με το θάνατο του Ιησού η δυναμική θα εξασθενούσε** και το πνευματικό φορτίο θα εκφυλιζόταν. Θα πατάσσανε τον ποιμένα και θα διασκορπιζόταν τα πρόβατα. Και αυτό ακριβώς **θα συνέβαινε αν δεν ανέτρεπε τα σχέδιά τους, η Ανάσταση.**

Με την Ανάσταση του Χριστού το πνευματικό φορτίο αλλαγής όχι μόνο **άλλαξε την κατάσταση** της πνευματικής μάζας του τότε γνωστού κόσμου, αλλά **συνέχισε να επιφορτίζει με αγαθά** την ανθρωπότητα μέχρι και σήμερα. **Ο Βαραββάς**, επιστρέφοντας ελεύθερος στην πρότερη του κατάσταση, αργά ή γρήγορα **θα κατέληγε και πάλι στην καταδίκη του θανάτου.** **Μετά την ανάσταση, είχε τη δυνατότητα όχι μόνο να ζήσει ελεύθερος, αλλά να βιώσει τη συντελούμενη αλλαγή** στην κοινωνία και στον ίδιο του τον εαυτό. **Μια αλλαγή όχι συμπεριφοράς, αλλά καρδιάς** που από απάνθρωπο και εχθρό του Θεού θα τον μετέτρεπε σε φιλόανθρωπο και φίλο του Θεού.

Κατ' αντιστοιχία και σήμερα, **οι ισχυρές μειοψηφίες επιδιώκουν τον εκφυλισμό** των όποιων πνευματικών φορτίων αλλαγής. **Ειδικά αυτών που θα έσωζαν τον κόσμο μας** από την επικείμενη αυτοεξόντωσή του, αλλά και **θα ανακατεύθουν την πνευματική μάζα της ανθρωπότητας προς την εξανθρωποίηση και τη θέωση.** Λόγω των υπάρχοντων αντιστάσεων, **η επίτευξη της σωτηρίας και της ανακατεύθυνσης είναι δυνατή** δια πνευματικού φορτίου αλλαγής **υπερβατικής δυναμικής, εφάμιλλης της Ανάστασης.**

Και καθώς η Ανάσταση του Χριστού έλαβε χώρα με την ενέργεια του Πνεύματος, το ίδιο και **η ανάσταση του πνευματικού φορτίου** που εκφυλίστηκε, **προϋποθέτει ένα υγιές πνευματικό μπόλιασμα.** Ένα μπόλιασμα εντός του πλαισίου της ολιστικής και δια βίου παιδείας του ανθρώπου, με τη συνεισφορά παιδαγωγών, ανδραγωγών και υγιών προτύπων. Εντός αυτού του πλαισίου εξασφαλίζεται η **ενσωμάτωση της κατάλληλης πνευματικής ύλης στα πνευματικά τμήματα και στις προσωπικότητες** του προς ανάσταση πνευματικού φορτίου.

Κάθε άλλη απόπειρα μπολιάσματος με γνώσεις, όσο υψηλού επιπέδου κι αν είναι αυτές, δεν δύναται να φέρει την ανάσταση. **Οι γνώσεις** στη σύγχρονη εποχή **έχουν καταστεί νεκρό γράμμα** που δεν δύναται να ζωοποιήσει, μάλλον δε θανατώνει. **Ανώτερης ποιότητας ιδέες, αντιλήψεις και θεωρίες** που βασίζονται μόνο σε γνώσεις, **χωρίς τις θεμελιώδεις αξίες και αρετές** δεν **μπορούν να συνθέσουν ζωντανά πνευματικά φορτία.** Το πνεύμα της αλήθειας, του κάλλους και του αγαθού **συνυφασμένο με αυτό των αρετών, ζωοποιεί.** **Όχι μόνο δύναται να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τα γνωσιακά δεσμά, αλλά και να την αναστήσει για να ζήσει συμφιλιωμένη με τους ανθρώπους και τον Θεό.** Καλή ανάσταση λοιπόν.

26 Απριλίου 2024
Στέλιος Κάλφας