

ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στις προ ημερών Δημοτικές Εκλογές, έχασε το Κυβερνών κόμμα των Σκοπίων, το οποίο ως γνωστόν απέσπασε υπογραφή από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, για το προδοτικό Σύμφωνο των Πρεσπών. Οι νέοι της εξουσίας των Σκοπίων, χρησιμοποιούν πλέον, σκέτο το όνομα “Μακεδονία”. Το οποίο βέβαια, δεν ενδιαφέρει κανένα Ευρωπαϊκό Κράτος. Εμείς όμως συνεχίζουμε την ηπία πολιτική σαν να μην υπάρχει πρόβλημα.

Από ετών εφαρμόζουμε μία πολιτική ηπιότητας και συνδιαλλαγής, η οποία δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, όχι μόνο στο θέμα των Σκοπίων, αλλά και αλλού.

Σήμερα έπρεπε να απειλούμε με κυρώσεις τα Σκόπια και να εγκαλούμε εκ μέρους μας, αυτούς που υπέγραψαν την αμαρτωλή Συμφωνία των Πρεσπών. Διότι! Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει Έλληνας πατριώτης, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει, που να συμφωνεί με την συμφωνία των Πρεσπών.

Άκουσα πολλούς που χαρακτηρίζουν το σύμφωνο προδοτικό και να το δικαιολογούν, δεν άκουσα όμως κανέναν ότι είναι για το συμφέρον της Ελλάδος και να το δικαιολογούν.

Θ’ αναφερθώ παρακάτω, για άλλη μία φορά, για τα σημερινά Σκόπια, δεν είχαν καμία σχέση με την “Μακεδονία”. Αυτό για λόγους σκοπιμότητας δημιουργήθηκε από το 1944, για τα μελλοντικά σχέδια του Τίτο.

Η Σημερινή περιοχή του κρατιδίου των Σκοπίων λεγόταν από παλαιά Δαρδανία. Ιδρύθηκε από τον Δάρδανο, Βασιλέα της Δαρδανίας, περιοχή που βρισκόταν στην Τρωάδα και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ελλησπόντου. Η Δαρδανία βρισκόταν μεταξύ Μοισίας, Δαλματίας και Μακεδονίας (εγκυκλ. ΠΑΠ. ΛΑΡΟΥΣ). Ο Μ. Αλέξανδρος προτού ξεκινήσει για την εκστρατεία του προς ανατολάς, αρχικά οδήγησε τον Στρατό του προς Βορρά για να εξασφαλίσει τα σύνορα της Μακεδονίας από Βορρά. Το 335 π.Χ. ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ νίκησε τους Δαρδάνους, οι οποίοι αναγκάστηκαν τότε, ν' αναγνωρίσουν την επικυριαρχία της Μακεδονίας. Ο Στρατηλάτης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μετά την Μάχη του Γρανικού, απέστειλε στην Αθήνα τριακόσιες περσικές πανοπλίες, ως «ανάθημα» στην πολιούχο της πόλεως των Αθηνών Αθηνά, διατάξας να γραφεί το παρακάτω επίγραμμα: «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων από των Βαρβάρων των εις την Ασία κατοικούντων».

Κατά τα επακολουθήσαντα χρόνια, η Μακεδονία, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα από τις επιδρομές των Δαρδάνων. Το 229 π.Χ. η Μακεδονία ήτο σε εμπόλεμο κατάσταση με την Δαρδανία, μάλιστα κατά την μάχη αυτή σκοτώθηκε και ο Βασιλεύς της τότε Μακεδονίας Δημήτριος Β΄ πολεμώντας εναντίον των. Μετά τα μέσα του 1ου π.Χ. αιώνα, οι Δάρδανοι υποτάχθηκαν στους Ρωμαίους. Τα Σκόπια (scupi) εξελίχθηκαν σε πρωτεύουσα της Δαρδανίας και έκτοτε αυτή απετέλεσε τμήμα της ρωμαϊκής επαρχίας της Μοισίας. Από την εποχή του Διοκλητιανού η Δαρδανία ήτο πλέον ξεχωριστή επαρχία. Την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Δαρδανία ήταν επαρχία που ανήκε στο «Θέμα του Δυρρα-

χίου (εγκυκλ. ΠΑΠ. ΛΑΡΟΥΣ), επομένως καμία γενεαλογική σχέση δεν έχει η χώρα αυτή με την Μακεδονία του Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Το όνομα Μακεδονία προέκυψε όταν ο Στρατάρχης Τίτο εξήγγειλε την αναδιοργάνωση του Γιουγκοσλαβικού Κράτους, πάνω σε ομοσπονδιακή βάση. Σ' αυτήν θα υπήρχαν εξι ομοσπονδίες και η μία εξ αυτών του Νοτίου τμήματος της Γιουγκοσλαβίας, που συνορεύει με την Μακεδονία, ονομάστηκε «Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό την διεύρυνση αυτού προς ανατολάς και προς Νότο. Αυτή λοιπόν η περιοχή της Δαρδανίας, που ήταν ομοσπονδιακό κράτος της Γιουγκοσλαβίας μετά την διάλυση αυτής, αποσπάσθηκε και έγινε ανεξάρτητο κράτος.

Άλλο λοιπόν η σύσταση του γειτονικού κράτους και άλλο ο σφετερισμός του ονόματος Μακεδονία από μέρους του, όταν ιστορικά, εθνολογικά και γεωγραφικά στοιχεία αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Σήμερα, το κράτος των Σκοπίων (Δαρδανία) κατοικείται από Σλάβους και Αλβανούς που δεν έχουν καμία σχέση με την Μακεδονία της Βεργίνας και του Μ. Αλεξάνδρου, του οποίου η χώρα των υπήρξε πολέμια.

Το όνομα λοιπόν της Μακεδονίας είναι αναγνωρισμένο και κατοχυρωμένο από αρχαιοτάτων χρόνων στην Ελλάδα μέχρι και των ημερών μας. Το γειτονικό κρατίδιο, για να βρει το πραγματικό του όνομα, ας ψάξει στην ιστορία του να βρει το όνομά του και την ταυτότητά του και ας σταματήσει τον σφετερισμό του ονόματος της Μακεδονίας.

Ας γίνει επιτέλους από τους υπευθύνους της πατρίδας μας μια ιστορική ενημέρωση των εκπροσώπων του Ο.Η.Ε, της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. για την Ελληνικότατη Μακεδονία. Ας υπενθυμίσουν σ' όλους την διένεξη της Μεγάλης Βρετανίας με την Γαλλία, για την Γαλλική Βρετάνη και την υποχώρηση του Λονδίνου ν' αλλάξει το Συνταγματικό του όνομα σε... «Ηνωμένο Βασίλειο».

Για τους παραπάνω αναφερομένους λόγους πιστεύουμε ότι, στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ Δημοκρατικά Εκλεγμένη Κυβέρνηση από τον Ελληνικό λαό, η οποία θα συναινέσει ώστε μέσα στο όνομα του κράτους των Σκοπίων να υπάρχει η λέξη «Μακεδονία», ότι η γλώσσα των είναι η Μακεδονική και ότι ανήκουν στο Μακεδονικό Έθνος, έστω! και αν όλα τα κράτη του κόσμου το αναγνώριζαν. Δυστυχώς! Υπήρξε....

Τέλος! Κατά την γνώμη μου, θα πρέπει η εθνοδυναμική της εξουσίας, σε συνεργασία με μέσα ενημέρωσης του Ελληνικού Λαού, να αναλάβουν εκστρατεία ακυρώσεως, της εθνοπροδοτικής Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης

Αντγος ε.α

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.