

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ

Στον άναρχο Δημιουργό, σε τούτο τον πλανήτη,
τρεις γήινοι προσφέρανε, καθείς δικό του σπίτι
εκεί στην Ιερουσαλήμ, τα ιερά τεμένη,
κι επί αιώνες τον καλούν μέσα σ' αυτά να μένει!!!
Ο Μωυσής, ο Ιησούς κι ο... μελαμψός προφήτης,
που, άπλωσε χέρι στον Αβραάμ κι έγινε... συντοπίτης.

Σ' αυτούς τους οίκους ο Θεός, φαίνεται, πως δεν μπήκε
κι αν μπήκε, θ' αγανάκτησε και οργισμένος βγήκε,
σαν είδε ότι οι αυλές ήταν ξεχωρισμένες,
με τείχη και με φρούρια, με έχθρες φορτωμένες,
κι όλες οι Θείες εντολές πλήρως αγνοημένες!!!

Ο Εωσφόρος ΏΡΜΗΣΕ από τα παραθύρια.
Σε ιερατεία και πιστούς έταξε χίλια μύρια...
Πιάνει στασίδια στους ναούς και στις αυλές τσαντίρια
διαβολεμένα έστησε, **ΚΑΙ, γλυκερό...φαρμάκι**
μίσους και φθόνου έσταζε σ' ανύποπτο κοσμάκη,
όπλα σκληρά κι ανίκητα σύνεργα του κυκλώνα
και πρώτες ύλες συμφοράς για τον ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ!!!

Ο Δράκοντας και το Θεριό και ο Ψευδοπροφήτης,
-όπως τους αποκάλυψε της Πάτμου ο ερημίτης -,
στα πεδινά των Μεγιδών, τον τρομερό αγώνα
αρχίζουνε, κηρύσσοντας φρικτό ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ!!!

Οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες του πλανήτη,
δεν μπόρεσαν να βουλευτούν ποτέ στο ίδιο σπίτι.
Δόλια και κακουργικά σκοτώσαν την ειρήνη
κι ένα αιώνιο πόλεμο κηρύξανε να μείνει
βαριά κατάρα, ασήκωτη, καταστροφών γεννήτρα,
σαν να μη γεννηθήκανε από την ίδια μήτρα,
της Ρέας, γιοί του Ουρανού, μπρος στου Θεού τα μάτια,
ίδιας καρδιάς σκιρτήματα, ίδιας ψυχής κομμάτια!!!

Τους φώτισε ο Πανάγαθος με χίλιες μύριες γνώσεις.
Άνοιξε τους ορίζοντες μ' άπειρες αποχρώσεις,
για να χαρούν αγκαλιαστοί τα αγαθά της φύσης
και μ' ΕΝΑ πνεύμα, αδερφικό, κοινές να βρίσκουν λύσεις
μακριά από σκοπιμότητες και υστεροβουλίες...
Κ' άν, στην ειρήνης το βωμό, θα χρειαστούν θυσίες
ΜΟΝΟΝ αν είν' αναίμακτες θα φέρνουν ευλογίες!!!

Είναι φρικτό και όνειδος, λαοί πολιτισμένοι,

που με μια απλή ματιά θωρούν, όλη την οικουμένη,
και στη θωριά τους φέρνουνε άστρα και γαλαξίες,
να αγνοούνε, κυνικά, ανθρώπινες αξίες
όπως: δικαίωμα ζωής, παιδείας, 'λευτερίας
χάριν ισχύος μάταιης, χάριν τυφλής Σαρίας...

**Σεις: ισχυροί, φανατικοί, κακοί, διεστραμμένοι,
παράλογοι, ανόητοι, μπρος στους λαούς σας ξένοι
προβάλλετε και βδελυροί, σαν βλέπουνε αμάχους
φρικτά να διαμελίζονται από τους μονομάχους
και πύραυλους να λιώνουνε τα τρυφερά παιδάκια,
να γίνονται, ω!! απάνθρωποι, μοιραία παιχνιδάκια
στα ματωμένα χέρια σας, να κλαίνε , να σπαράζουν
και οι μητέρες δίπλα τους, τους ...ουρανούς να κράζουν
για ν' αγκαλιάσουν τις ψυχές, τα άκακα Αγγελούδια,
σαν παπαρούνες κόκκινες, της μαύρης γης λουλούδια!!!**

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2023

Δημήτριος Παν, Τόρβας

**Αντιστράτηγος ε.α / Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού
MSci in Oper. Res. From Cranfield Univ. (England)
Electronic Engineer**