

## Ανθρώπινες ομάδες - οργάνωση

*Ομαδοποίηση ατόμων στις κοινωνίες, ανάλογα με πεποιθήσεις και μορφωτικό επίπεδο:*

Οι άνθρωποι οργανώνονται σε ομάδες, συλλόγους, συντεχνίες, θρησκείες, και κάθε άλλης μορφής ανθρώπινης κοινωνίας, μικρής ή μεγάλης, ανάλογα με τις παροντικές πεποιθήσεις τους και φυσικά ανάλογα με το γνωσιολογικό/μορφωτικό επίπεδό τους.<sup>1</sup>

Κάπως έτσι οι άνθρωποι οργανώνονται ταυτόχρονα σε περισσότερες της μιας ομάδας<sup>2</sup> αλλά διαφορετικού περιεχομένου κάθε φορά (π.χ. θρησκευτικές, αθλητικές, κτλ), και συνήθως δεν συμμετέχουν ταυτόχρονα σε δύο ομάδες ίδιου περιεχομένου (π.χ. ταυτόχρονη συμμετοχή σε δύο διαφορετικές θρησκείες ή σε δύο αθλητικές ομάδες, κτλ)<sup>3</sup>. Ορισμένως, δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις ομάδες να είναι με τα ίδια άτομα. Ενίοτε μάλιστα ενώ με ορισμένους σε μια περίπτωση προσκείται στην ίδια ομάδα με ισχυρή φιλική σύνδεση (ακόμα και φανατικά), σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να βρεθούν σε άκρως αντίθετες -ή/και εχθρικές- ομάδες.

Ολόκληρη αυτή η διαδικασία συμμετοχής σε διάφορες ομάδες γίνεται αυθόρμητα και ασυνείδητα<sup>4</sup>, σαν να υπάρχει ένα αόρατο κοινωνικό κόσκινο και ανάλογα του θέματος εκείνης της στιγμής κοσκινίζει όλους τους ανθρώπους της ανθρωπότητας και τους ομαδοποιεί, ανάλογα με τις πεποιθήσεις τους. Όταν λοιπόν το κοινωνικό κόσκινο είναι χρωματισμένο εθνικά, κοσκινίζει τους ανθρώπους ανά εθνικότητα, κάποια άλλη στιγμή θα χρωματιστεί θρησκευτικά οπότε κοσκινίζει θρησκευτικά, και αν την επόμενη στιγμή χρωματιστεί ποδοσφαιρικά τους διαχωρίζει ανά ποδοσφαιρική ομάδα, κτλ. Δύσκολα αποφεύγει κανείς το κοσκίνισμα αυτό. Αρκετές φορές είναι πάνω από τις δυνάμεις του, ενώ πολλές φορές το 'κοσκίνισμα' επιβάλλεται παιδιόθεν. Πάντως, όσο πιο υψηλό ποιοτικά γνωσιολογικό/μορφωτικό επίπεδο έχει ο καθείς, τόσο λιγότερα 'κοσκινίσματα' υπόκειται και τόσο πιο ελεύθερος νιώθει, αλλά ταυτόχρονα και πιο αποδιωγμένος από τις μάζες.

Οποτεδήποτε παρατηρούμε μοναχικούς Φιλοσόφους/Επιστήμονες να βαδίζουν αποδιωγμένοι από τις μάζες, σημαίνει ότι βρίσκονται πολύ υψηλά και η προσφορά τους στην ανθρωπότητα είναι πολύ υψηλή. Κι όμως τους διώκουν ακριβώς αυτοί οι οποίοι ωφελούνται από το έργο τους, αυτοί οι ίδιοι οι διώκτες που προσκυνούν ταυτόχρονα τα είδωλα και τους καταπιεστές τους.

Αυτή εν ολίγοις είναι η ανθρώπινη πραγματικότητα που παρατηρούμε καθημερινά γύρω μας. Οπότε προσέξτε τα 'κόσκινα', και κυρίως προσέξτε ποιους αποδιώχνετε και ποιους αποδέχεστε (ή/και προσκυνάτε).

*Αντώνης Αναστασιάδης*

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ

<sup>1</sup> Η οργάνωση αυτή δεν αφορά μία και μοναδική ομάδα, αλλά αντίθετα το κάθε άτομο μπορεί ταυτόχρονα να συμμετέχει σε πολλές ομάδες, είτε με τα ίδια άτομα είτε με εντελώς διαφορετικά είτε με μερικώς ίδια, κτλ, αλλά όμως κάθε φορά και αναλόγως του χρωματισμού των παροντικών πεποιθήσεών της κάθε στιγμής βρίσκεται σε συγκεκριμένη ομάδα.

- Το πιο σύνθετο απαγορευτικό είναι η ταυτόχρονη συμμετοχή σε δύο ομάδες ίδιου περιεχομένου, π.χ. ταυτόχρονη συμμετοχή σε δύο διαφορετικές θρησκευτικές ή σε δύο αθλητικές ομάδες, κτλ. Εννοείτε ότι η ταυτόχρονη συμμετοχή στην ίδια ομάδα με κουτοπονηρίες και ιδιοτέλειες δεν λαμβάνεται υπόψη.

<sup>2</sup> (π.χ. οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές, εθνικές, θρησκευτικές, ποδοσφαιρικές, κτλ, αλλά κάθε φορά διαφορετικού περιεχομένου)

<sup>3</sup> Εννοείτε ότι η ταυτόχρονη συμμετοχή στην ίδια ομάδα με κουτοπονηρίες και ιδιοτέλειες δεν λαμβάνεται υπόψη.

<sup>4</sup> (είτε τυχαία είτε με εκπαίδευση είτε με χειραγώγηση, κτλ)