

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(Συζήτηση Πρότασης Δυσπιστίας κατά της Κυβερνήσεως από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως)

«Το Θέατρο καίγεται και οι Αρλεκίνοι χορεύουν, περί πολλών μεριμνώντας και τυρβάζοντες»

Όσοι παρακολούθησαν την 3ήμερη (25 – 28 /1/22) τηλεοπτική μετάδοση της - κατ' ευφημισμόν - συζητήσεως του θέματος. Όσοι είχαν την ανοχή, το κουράγιο και την υπομονή να ιδούν και να ακούσουν αυτό το «show» ατάλαντων πολιτικής συμπεριφοράς «ηθοποιών», άσχετων με το υπό συζήτηση πρόβλημα, απλών αναγνωστών ετοιμών «ρόλων» προ κενών – στην πλειονότητά τους – εδράνων. Όλοι – πιστεύω – διαπίστωσαν την «κακοφόρμιση» της γνωστής – καθιερωμένης πλέον – αθλιότητας, του επιπέδου των συζητήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο! Αβάστακτη προκλητικότητα, εξοργιστική αδιαφορία στο κοινό αίσθημα, θρασύτατη απαξίωση της νοημοσύνης του Λαού, απύθμενη υποκρισία, κοροϊδία και ψέματα, ψέματα, ψέματα Ρητορική αδιανόητης χυδαιότητας, γελοιότητα για κλάματα, αερολόγος πολυλογία, χαρακτηρισμοί και ύβρεις “καφενοβιακής” διαλέκτου, συμπεριφορές Δημοκρατίας του Πεζοδρομίου Κεντρικό μήνυμα της παράστασης, το σταθερό «κλισέ» της φθηνής κομματικής αντιδικίας · «εσείς “φάγατε” X+, εμείς “φάγαμε” X-», το οποίο όμως έχει προ πολλού διευκρινισθεί από τον π. υπουργό κ. Πάγκαλο με την δήλωση «όλοι μαζί τα “φάγαμε”» και την ερμηνεία του διαχρονικού Νομικού Αξιώματος «ένοχος ένοχον ου ποιεί».

Εντός του Κοινοβουλίου, εντός αυτού του «τεμένους» της Ελληνικής Δημοκρατίας · το Σύνταγμα φαλκιδεύεται, η Δημοκρατία περιορίζεται, η Δικαιοσύνη υπονομεύεται, η αξιοπρέπεια προσβάλλεται βάνουσα. Άκουσον, άκουσον! Ο Πρωθυπουργός της Χώρας χαρακτηρίζεται «πληγή για την Χώρα και την Δημοκρατία, βλάξ ή ψεύτης, πράκτορας ενάντιος των συμφερόντων του Λαού, εθνικός νταβαντζής», δηλ. ένοχος προδοσίας! Τι να «πρωτοθαυμάσει» κανείς!!! Και όλων αυτών ειρωνεία, «κερασάκι» στην τούρτα της «αθλιότητας», η κατά διαστήματα γνωστοποίηση του Προέδρου της Βουλής, ότι την συζήτηση παρακολουθούν, από τα θεωρεία της αιθούσης, μαθηταί του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου που ήλθαν από διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας (Μυτιλήνη, Πάτμο, Ναύπακτο, Πάτρα, . . .), για να πάρουν μαθήματα κοινοβουλευτικής Δημοκρατικής συμπεριφοράς! Αλήθεια τι λαμπρό παράδειγμα πολιτικού ήθους, κοινωνικής ευπρέπειας, επικοινωνιακής συνεργασίας,... για τους νεαρούς βλαστούς, εν δυνάμει μελλοντικούς πολιτικούς, ηγέτες της Πατρίδος μας!

Τελικά, η απογοητευτικά κακοπαιγμένη παράσταση τελείωσε με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η Πρόταση δυσπιστίας της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως απορρίφθηκε με 156 ψήφους. Παραμένει όμως εκκωφαντικό το ερώτημα. **Γιατί Άμεσες Εκλογές;** Διότι αυτό βεβαίως ήταν το αίτημα και η προσδοκία της Προτάσεως · η απόκτηση της κυβερνητικής εξουσίας. Όμως σε μία περίοδο Διεθνούς Αναταραχής, Γεωπολιτικών Εξελίξεων, Επαναξιολογήσεων Συμφερόντων, Αναπροσαρμογής Συμμαχιών, εν δυνάμει Αναζωπύρωσης ενός νέου Ψυχρού Πολέμου με εμφανή την πιθανότητα μετεξελίξεώς του σε Θερμό εφιαλτικών διαστάσεων! Προβληματίσθηκε, διανοήθηκε έστω, κάποιος από τους εμπνευστές, σχεδιαστές, υποστηρικτές της Προτάσεως, **το άστοχο και τις συνέπειες αυτής;**

Άστοχος και περιττή η επιδίωξη αμέσου πτώσεως της νομίμου Κυβερνήσεως και η προκήρυξη εκλογών, αφού ούτως ή άλλως, εντός 2-3 μηνών, λήγει η θητεία της και θα προκηρυχθούν νομίμως οι προβλεπόμενες κατά το Σύνταγμα εκλογές.

Οι Συνέπειες αντιθέτως, σε περίπτωση αποδοχής της Προτάσεως, θα ήσαν προβληματικές και εξαιρετικά επικίνδυνες, εφόσον θα ακολουθούσαν:

- Παραίτηση της Κυβερνήσεως και διορισμός Υπηρεσιακής από προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου (και όχι μόνον).
- Προκήρυξη εκλογών εντός ευλόγου Χρόνου.
- Ακυβερνησία του Κράτους, αφού η Υπηρεσιακή Κυβέρνηση (ως εκ της φύσεώς της) θα λειτουργεί απλώς «ωσεί παρούσα», και η εν συνεχεία κανονικώς εκλεγείσα, θα χρειασθεί – φυσικά – κάποιον εύλογο χρόνο δια την ενημέρωση των νέων Υπουργών και λοιπών Οργάνων του Κράτους.
- «Χάσιμο του Τραίνου» των διπλωματικών ευκαιριών και της αναδείξεως της Χώρας μας σε αξιόπιστο παράγοντα σταθερότητας και ισορροπίας, σε μία περιοχή (Αζοφική θάλασσα – Στενά Κερτς – Μαύρη Θάλασσα – Δαρδανέλια – Αιγαίον Πέλαγος – Ανατ. Μεσόγειος), κλειδί εξελίξεων του διαχρονικού Ανατολικού Ζητήματος¹, εν δυνάμει θεάτρου διεθνών κρίσεων και πολεμικών επιχειρήσεων.

Διεθνής Αναταραχή. Η απροσδόκητος, αποφασιστική αντίσταση των Ουκρανών στην κυνική, απρόκλητο εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

¹ Διεθνές ζήτημα που προέκυψε (τέλη 18^{ου} αιων.) από τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας) για την εκμετάλλευση του κενού που δημιουργήθηκε στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής, από την βαθμιαία κατάρρευση ισχύος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

(24.02.2022) αιφνιδίασε τον κ. Πούτιν και το επιτελείο του. Ο φασιστικός περίπατος που είχαν σχεδιάσει, εξελίχθηκε σε έναν πολύπλοκο και πολύμορφο (Πολιτικό, Στρατιωτικό, Οικονομικό, Γεωπολιτικό, Πολιτισμικό, ...) «Υβριδικό» πόλεμο που μέχρι σήμερα έχει επηρεάσει ποικιλοτρόπως όλα τα Κράτη και τους Διεθνείς Οργανισμούς, με πολύ πιθανή την εφιαλτική μετεξέλιξή του σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία της σύγκρουσης μεγάλων συμφερόντων και ριζικών ανακατατάξεων, σε αυτόν τον «τοξικό βάλτο» όπου «τσαλαβουτούν» τα παχύδερμα (ελέφαντες και ρινόκεροι – Μ. Δυνάμεις), οι βάτραχοι (Μικρές Δυνάμεις) κινδυνεύουν να «τσαλαπατηθούν» και να εξαφανισθούν, εάν εγκαίρως δεν έχουν εξασφαλίσει τις κατάλληλες διασυνδέσεις πολιτικών, οικονομικών, και στρατιωτικών συμφερόντων, εναρμονισμένων με τα εθνικά τους συμφέροντα. Και αυτό βεβαίως είναι έργο των πολιτικών μας. Μόνον αφελείς και ανιστόρητοι μπορεί να πιστεύουν ότι οι Μεγάλοι φίλοι μας (Η.Π.Α., NATO, Ε.Ε.), παρά τις όποιες καλές προθέσεις τους και τις προσδοκίες που μας δημιούργησαν, θα ζημιώσουν δικά τους συμφέροντα, θα θυσιάσουν δικούς τους στρατιώτες για να υπερασπίσουν τα δικά μας σύνορα, τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Τα παιδιά τα δικά μας, είναι αυτά που θα θυσιασθούν για την Ελλάδα.

Αντί λοιπόν οι πολιτικοί μας, με την σύνολη στάση τους εντός και εκτός Κοινοβουλίου, να επιβεβαιώνουν την ρήση του Αισώπου «Των οικιών υμών εμπιμπραμένων αυτοί άδετε», ας ενδιαφερθούν σοβαρά για Σύμπνοια, Συναινέση, Ενότητα και Ομοψυχία. Είναι τα πλέον αποτελεσματικά όπλα για την αντιμετώπιση της «διχόνοιας της δολερής»², του πλέον επικίνδυνου εχθρού από αυτούς που περιβάλλουν την Πατρίδα μας. Η κρισιμότητα των περιστάσεων σήμερα, επιβάλλει την συσπείρωση του Ελληνισμού και την σύμπραξη όλου του φάσματος της πολιτικής και κοινωνικής ηγεσίας του, για την ενδελεχή μελέτη των προβλημάτων και την χάραξη μιας κοινής συγκεκριμένης μορφής δράσεως που θα τηρηθεί απαρέγκλιτα από όλους, με συλλογική ευθύνη. Τα περιθώρια λήψεως αποφάσεων στενεύουν. «Οι καιροί ου μενετοί»³.

Δοξάκης Ιωάννης
Υποστράτηγος ε.α

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

² 144^{ος} στίχος από τους 158 του Εθνικού μας Ύμνου.

³ Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν (Θουκυδίδης / 460 – 394 π.Χ.)