

«Άνθρωπος/Πρόσωπο» - «Προσωπικότητα»

Συχνά-πυκνά παρουσιάζεται το φαινόμενο έλλειψης ειλικρινούς σεβασμού στις εγγενείς υποστάσεις «Άνθρωπος»/«Πρόσωπο» (Hominem/Personam). Ακόμα και η επίκτητη «προσωπικότητα» (Personality), η οποία επιδέχεται κριτικής, σάτιρας, κτλ, θα έπρεπε κι αυτή να αντιμετωπίζεται με μέτρο, αξία και ποιότητα, ούτως ώστε να μην απαξιώνεται αδίκως.

Πολλά τέτοια παραδείγματα αντιλαμβάνομαι καθημερινά, με μια ιδιαίτερα αυξητική τάση τις τελευταίες μέρες, εκ των οποίων αρκετές άμεσα σχετιζόμενες με εμένα προσωπικά, κάτι που με ώθησε στην παρούσα ανάρτηση. Και δεν αναφέρομαι απλώς σε κάτι συγκεκριμένο που λέχθηκε/έγινε για έναν άνθρωπο, αλλά αναφέρομαι και στην απαξίωση/αποδίωξη τινός χωρίς λόγο, χωρίς αιτιολόγηση, ή ακόμα χειρότερα, χωρίς ενημέρωση.

Αναρωτιέμαι: *Γιατί οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικός και απολύτως απαραίτητος είναι ο σεβασμός στον «Άνθρωπο»/«Πρόσωπο»;*

- Η απάντηση είναι απλή: Αγνωσία! Δεν κατανοείται, αλλά και δεν διακρίνεται το εγγενές «Άνθρωπος/Πρόσωπο» (Hominem), από την επίκτητη "προσωπικότητα" (Personality). Το μεν πρώτο εξαρτώμενο από την φύση είναι ανεπίδεκτο κριτικής και απαραβίαστη αξία, ενώ το δεύτερο εξαρτώμενο από το ίδιο το υποκείμενο είναι επιδεκτικό κριτικής (με κριτήρια/μέτρο/αξία/ποιότητα).

Αν καταφέρουν να αποσαφηνίσουν και διακρίνουν τις έννοιες «Άνθρωπος/Πρόσωπο» με την έννοια «προσωπικότητα», νομίζω ότι οι περισσότεροι εξ αυτών θα σταματήσουν να διολισθαίνουν σε αυτήν την καταστροφική λογική πλάνη.

Κάπως έτσι με τη γνώση θα περισταλούν οι καθημερινές συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις και οι εύκολες ύβρεις και προσβολές κατά του «Άνθρωπου/Πρόσωπου» (ad hominem).

Αντώνης Αναστασιάδης