

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Από τα Πανεπιστήμια Αθηνών {ΕΚΠΑ} και Πειραιώς οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε διήμερο Συνέδριο {18 και 19 Ιανουαρίου 2024} με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Ένστολοι στην Ελλάδα 1944 – 2024. Μια Κοινωνική Ιστορία”.

Τελευταία, συχνά στον προφορικό και γραπτό λόγο, υπεύθυνα δημόσια πρόσωπα και δημοσιογράφοι, αναφερόμενοι στους στρατιωτικούς και στους αστυνομικούς, τους αποκαλούν με το γενικό τίτλο “ένστολοι”.

Η ερμηνευτική έννοια της λέξης “ένστολος”, όπως περιγράφεται στα ελληνικά λεξικά, παλαιότερα και σύγχρονα, είναι **“πας που φέρει την επιβαλλόμενη στολή από το επάγγελμά του ή την ιδιότητά του”**. Είναι δε γνωστό, ότι στολή δεν φέρουν μόνο οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί, αλλά και πολλές άλλες κατηγορίες εργαζομένων, στους οποίους επιβάλλεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως υπάλληλοι ξενοδοχείων, μέλη εταιρειών φύλαξης, αγροφύλακες υπαίθρου κ.λπ.

Η χωρίς διακρίσεις χρήση του όρου “ένστολοι” για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα για τους αξιωματικούς καταδεικνύει την τάση της υποβάθμισης, της απαξίωσης, του εμπαιγμού, του ευτελισμού, της μείωσης του κύρους, της κοινωνικής τάξης, της αποστολής και των καθηκόντων και την προσπάθεια ένταξης στο γενικό δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς.

Οι αξιωματικοί, χωρίς να διεκδικούν την απονομή ή την αναγνώριση τίτλων ευγενείας και διακρίσεων, οι οποίοι δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα (παρ. 7 άρθρου 4) απαιτούν την προσφώνηση των ιδίων και των υπηρετούντων οπλιτών σύμφωνα με τις νομοθετημένες διαβαθμίσεις, ήτοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί και στρατιώτες.

Οι νέοι και οι νέες, όταν καλούνται από την Πολιτεία στην ενεργή των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρεσία ορκίζονται και αναλαμβάνουν το ιερό καθήκον της υπεράσπισης της Πατρίδας που επωμίζονται χωρίς ωράριο

και έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το θεσμό τους και μάλιστα περισσότερο σήμερα σε συνθήκες βαθείας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Η πρόδηλα άστοχη και ατυχής χρήση του χαρακτηρισμού “ένστολοι”, αδικεί κατάφωρα την κατηγορία των στρατιωτικών, που αποτελούν την πλέον εύτακτη, ευπειθή, παραδοσιακή και υπομονετική κοινωνική τάξη των συνανθρώπων μας, των οποίων μάλιστα η στολή, το τίμιο χακί, αποτελεί έμβλημα των αγώνων του Έθνους, για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ιστορία της Πατρίδας μας.

Σήμερα, οι έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες δεν στερούνται του πνεύματος θυσίας.

Ας σταματήσουμε να αδικούμε την κοινωνική αυτή τάξη των Ελλήνων και ας αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε στον γραπτό και στον προφορικό λόγο μας τον καθιερωμένο τίτλο “αξιωματικού” και “οπλίτη”.

Είναι ανάγκη, όπως διατηρήσουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις τις παραδοσιακές αξίες, τις ηθικές αρχές, τα ιδανικά και τα εθνικά οράματα και αποτρέψουμε αυτές να βυθίζονται στην καθημερινή οικονομική, κοινωνική και πνευματική κρίση, στη διαφθορά, στη διαπλοκή και στην εθνική απαξίωση και ανυποληψία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας μας γεμίζουν εθνική υπερηφάνεια και σεβασμό, που στέκονται ως ισχυρός φύλακας των εθνικών μας συμφερόντων, της τιμής, της αξιοπρέπειας, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας της Πατρίδας μας.

Το ετοιμοπόλεμο αυτών εξυπηρετεί πρωτίστως και κυρίως την εθνική εξωτερική πολιτική της Πατρίδας μας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2024.