

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Για πρώτη ίσως φορά δύο εξέχοντες υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη: 1/ ο δραστήριος ΥΠΕΞ κ. **Νίκος Δένδιας** ενίσχυσε το δυναμικό της χώρας με τις συμμαχίες και 2/ ο ικανότατος ΥΕΘΑ κ. **Νίκος Παναγιωτόπουλος** ενίσχυσε τις Ε.Δ με αποτέλεσμα την αλλαγή της ισορροπίας στο Αιγαίο.

Όμως, δεν παραβλέπουμε και το μεγαλειώδες έργο του αθόρυβου αλλά λίαν αποτελεσματικού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. **Κυριάκου Πιερρακάκη** και του επιτελείου του, οι οποίοι μέσα σε δύο χρόνια έκαναν τους μισούς «*άθλους του Ηρακλέους*» με τις ψηφιακές εφαρμογές για την βελτίωση της ζωής μας και την ανάπτυξη της χώρας. Άχρηστοι και ανίκανοι υπουργοί του παρελθόντος κατασπατάλησαν εδώ και 30 χρόνια τεράστιους πόρους για τον εκσυγχρονισμό δήθεν της χώρας στις σύγχρονες τεχνολογίες, χωρίς κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο για μικροκομματικούς σκοπούς.

Όμως άλλο είναι το θέμα που θέλω να θίξω. Πέραν των ισχυρών Ε.Δ και των συμμαχιών, η ψυχή της Ελλάδος είναι ο **απανταχού της Γης Ελληνισμός και οι Φιλέλληνες**. Χωρίς αυτούς δεν νοείται Ελλάδα, έστω και αν διπλασιαστεί ο πληθυσμός της με τριτοκοσμικούς ξένους και ιδιαιτέρως ισλαμικού θρησκευματος για τους γνωστούς λόγους που έχουμε ήδη αναπτύξει.

Στο παρελθόν είχε εξαγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός την καταγραφή και συγκέντρωση του απανταχού Ελληνισμού σε «**ψηφιακή οικουμενική πλατφόρμα**». Αυτή είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει σαν αρχή για την «**Ενότητα, Συνεργασία και Συνέχεια του οικουμενικού Ελληνισμού**».

Όμως ως τώρα ο άξιος υπουργός κ. Πιερρακάκης έκανε τους επτά άθλους και αναμένουμε τον όγδοο, που είναι η αρπαγή των άγριων αλόγων του Διομήδη¹ και η μεταφορά τους στον Όλυμπο.

Υπάρχουν πολλά εκατομμύρια Έλληνες και άτομα Ελληνικής καταγωγής ανά τον κόσμο οι οποίοι αγαπούν τον Ελληνισμό και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με την πατρίδα. Καταφθάνουν πληροφορίες από τέτοιες συγκινητικές ιστορίες Ελλήνων που ζουν στα πέρατα της οικουμένης, από τις παγωμένες στέπες του πλανήτη, όπως το Νορίλσκ και το Ανκορέιτζ της Αλάσκα, ως τη διακεκαυμένη ζώνη της Αφρικής, στην Ασία, Ειρηνικό και στη Νότιο Αμερική, οι οποίοι διατηρούν ακμαίο ηθικό και θερμή αγάπη για την Ελλάδα μας. Πολυάριθ-

¹ Ο Διομήδης ήταν βασιλιάς των Βιστόνων στη Θράκη, γιος του Άρη, που έτρεφε τα άγρια αλόγα του με ανθρώπινο κρέας. Το Διομήδη τον σκότωσε ο Ηρακλής και, παίρνοντας τα αλόγα του, τα πήγε στον Ευρυσθέα αφού τα ημέρωσε. Ο βασιλιάς των Μυκηνών τα άφησε ελεύθερα στον Όλυμπο και τα κατασπάραξαν τα άγρια θηρία.

μοι είναι και οι φιλέλληνες ανά τον κόσμο που μαθαίνουν Ελληνικά και αγαπούν παράφορα την Ελλάδα².

Αυτά τα «λησμονημένα παιδιά» της πατρίδας, ο άξιος υπουργός **κ. Πιερρακάκης** είναι καιρός μέσω της «**πανελληνίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας**» να τους δώσει τη δυνατότητα να «*παλιννοστήσουν*» στον *Ελληνικό Πολιτισμό*, στη *γλώσσα*, στα *ήθη-έθιμα* μας, στις *χαρές* και στις *λύπες* μας». Το σπουδαιότερο όμως: **να γνωρισθούν, να ενωθούν, να οραματιστούν, να συνεργασθούν και να ενταχθούν στο δυναμικό του Ελληνικού Πολιτισμού, τον οποίο να μεταλαμπαδέψουν στη θετή τους πατρίδα**. Το μέγιστο τούτο έργο εκκρεμεί. Γιατί;

Τούτη τη φορά ας μην αφήσουμε και πάλι τα παιδιά μας «*να τα φάνε κάποια άγρια θηρία*» που ελλοχεύουν εντός της χώρας. Η «*μαμά Ελλάς*» ας αγκαλιάσει τα παιδιά της, να τα ζεστάνει και με το πνεύμα της να τα γλυκάνει. Σε όλη την ανθρωπότητα καλό θα κάνει.

Αμφικτύων

6/2/2022

**Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης>*

Συγγραφέυς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

² Τούτο διαπιστώνω και στις στατιστικές των ιστοχώρων μου «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝ», στις οποίες οι πλείστοι αναγνώστες είναι ξένοι και κυρίως από τις ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Καναδά, Ρουμανία, Ρωσία αλλά και από χώρες του 3^{ου} Κόσμου. Οι γηγενείς είναι ελάχιστοι.