

ΕΘΕΛΟΥΦΛΙΣΜΟΣ – ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ – SOS

Δυστυχώς, συνεχίζεται η πολεμική τραγωδία στην Ουκρανία, όπου περίπου 300,000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ναι, ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, έχουν χάσει τη ζωή τους, ξέχωρα τους τραυματίες, τους πρόσφυγες και τις απερίγραπτες υλικές καταστροφές, που θα χρειασθούν δεκαετίες και τρισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση (χαρά στους ντόπιους και ξένους εργολάβους και τράπεζες), καθώς και σε άλλα μέρη του Πλανήτη, και αναρωτιέται κάθε σώφρων και λογικός άνθρωπος γιατί υπάρχει τέτοιος εθελουφλισμός και στρουθοκαμηλισμός εκ μέρους υποτίθεται «δημοκρατών» ηγετών (πολιτικών και θρησκευτικών) και σε διεθνείς Οργανισμούς, με αποτέλεσμα ένας νέος Αρμαγεδδώνας να βρίσκεται εντός των τειχών πολλών κρατών με τα φοβερά αποτελέσματα που βλέπουμε: Συγκρούσεις, τρομοκρατία, βία, ανασφάλεια, εγκληματικότητα, ακραίος ατομικισμός, αντικοινωνικότητα, αυτοκτονίες, έξαρση παθών κ.λπ. Βέβαια, όσον αφορά τους διεθνείς Οργανισμούς, δεν αναφερόμαστε στο ΝΑΤΟ (ίσως μια νέα ονομασία θα ταίριαζε περισσότερο: Not Allowed to Object) που ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να τον εκπροσωπεί περιφερειακά, αλλά -δυστυχώς- τείνει να μετεξελιχθεί σε υπέρ-ΟΗΕ, που αν αυτό συμβεί (Θεός φυλάξει) θα σημαίνει Γ'ΠΠ.

Προφανώς, από συμπεράσματα επαϊόντων, τα πολεμοκάπηλα συμπλέγματα ορρωδούν προ ουδενός προκειμένου να κερδοσκοπήσουν ασχέτως συνεπειών για τους λαούς. Γι' αυτό εθίζουν τους «αρμόδιους» ηγέτες και μερίδα των λαών στον εθελουφλισμό και στον στρουθοκαμηλισμό.

Όσον αφορά την Ελλάδα, την κοιτίδα της δημοκρατίας, ο εθελουφλισμός και στρουθοκαμηλισμός ηγετών καλά κρατούν, καθώς και ισχυρών «φίλων» και «συμμάχων» της.

Βέβαια, οι «φίλοι» και «σύμμαχοι» δικαιολογούν τη στάση τους στα πλαίσια της θεωρίας του Θουκυδίδη περί «συμφέροντος». Ναι για την εποχή εκείνη. Όμως, έχουν περάσει τρεις χιλιάδες χρόνια και ο πολιτισμός και η δημοκρατία έχουν εξελιχθεί, ιδιαίτερα μετά τους δυο ΠΠ και την ίδρυση της ΚτΕ και του ΟΗΕ, αλλά και άλλων περιφερειακών Οργανώσεων, ώστε να υπάρχει μια εναρμόνιση των συμφερόντων για να μην καταλήγουμε σε πολέμους. Βέβαια, οι προνομιούχοι πιστεύουν στο «Πόλεμος Πατήρ Πάντων» και όχι στο «Ειρήνη Μήτηρ Πάντων»!

Εξάλλου, καλλιεργούν ψευδο-θεωρίες όπως ότι η κληρονομικότητα διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο από το περιβάλλον (το σοφό αρχαίο ελληνικό «Συνήθεια, Έξις, Δευτέρα Φύσις» το διαψεύδει), ότι η βία είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση, ότι η κοινωνία μοιάζει με ανθρώπινο οργανισμό με το αποχετευτικό του σύστημα, ας είναι καλά το δάσος κι ας καίγονται τα δέντρα (στην Ελλάδα αυτό έχει αναχθεί σε μόνιμο καθεστώς!) κ.λπ., οπότε αν οι άνθρωποι είναι εκ προοιμίου καταδικασμένοι σε ζουγκλική δουλεία, που, όμως, εκμεταλλεύονται οι επιτήδαιοι. Δυστυχώς, όπως έχουμε και στο παρελθόν υπογραμμίσει, το σύστημα ανταγωνισμού δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς αντιπάλους, εχθρούς, και τους επινοεί, τους δημιουργεί.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουμε «θησαυρίσει» από παχιά λόγια ισχυρών «φίλων» και «συμμάχων», όπως ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας, πολύτιμος εταίρος, χώρος μεγάλων επενδύσεων, καθώς και επαίνων για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο κ.λπ., αλλά, όμως, δυστυχώς, χωρίς αντίκρισμα. Και μολονότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αμερικανικό «προτεκτοράτο», με στρατιωτικές βάσεις κ.ά., κανένα δίκαιο εθνικό πρόβλημά της δεν έχει επιλυθεί (Β. Ήπειρος, Κυπριακό, Σκοπιανό, τουρκική επιθετικότητα κ.ά.). Ακόμη, Αμερικανός Βουλευτής επισκέφθηκε το κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (αδιανόητο!) και Αμερικανός Γερουσιαστής πρότεινε ο Σεπτέμβριος να ονομασθεί «Μήνας Αμερικανό-Μακεδονικής (Σκόπια) Κληρονομιάς» (τρομερό!). Ορισμένοι δε Αμερικανοί ηγέτες ενώ γνωρίζουν την υποκριτική επιτηδειότητα των Τούρκων ηγετών, και ότι μόνον όταν εξυπηρετούν στο έπακρον τα συμφέροντά τους (κατά κανόνα ανήθικα και παράνομα), προσποιούνται το «φίλο» ή «σύμμαχο», που, όμως, θα προδώσουν όταν βρουν καλύτερη επιλογή, εξακολουθούν να τους υποστηρίζουν με αποτέλεσμα η Τουρκία να έχει αναδειχθεί σε super Balanceur (στην ουσία υπερ-ανισορροπιστής) εκβιάζοντας και χρησιμοποιώντας ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ, ΝΑΤΟ. Οι Διεθνείς Σχέσεις αποκτούν νέα μοντέλα!

Και, δυστυχώς, όπως προείπαμε, Έλληνες ηγέτες, λειτουργούν σαν πειθήνια όργανα ισχυρών «φίλων» και «συμμάχων» με αποτέλεσμα να γίνεται στόχος επιθετικών ενεργειών άλλων Δυνάμεων π.χ. Ρωσίας όπου ο πανούργος Πούτιν, ίσως από εκδίκηση και εκμεταλλεόμενος την επίσκεψη του Αμερικανού Βουλευτή στα κατεχόμενα, σχεδιάζει να ανοίξει Προξενείο εκεί. Μήπως (ανέκδοτο!) πρόκειται για άτυπη παρασκηνιακή συνεργασία ΗΠΑ – Ρωσίας;

Τελικά, τι φταίει για τον εθελουφλισμό και στρουθοκαμηλισμό που αναφέραμε γενικά σε διεθνές επίπεδο;

Οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν ότι ο άνθρωπος γεννιέται σαν Άγραφος Πίνακας (Tabula Rasa) και από εκεί και πέρα ό,τι η οικογένεια, το σχολείο κ.λπ. γράφουν, και έτσι διαμορφώνεται ο χαρακτήρας. Το Προοίμιο της ΟΥΝΕΣΚΟ γράφει: «Εφόσον οι πόλεμοι γεννιούνται στη σκέψη των ανθρώπων, εκεί πρέπει να οικοδομήσουμε τις άμυνες της ειρήνης». Άρα, η καλλιέργεια της σκέψης έχει καθοριστική σημασία! Όμως, όταν δεν υπάρχει καθολική (ολιστική) παιδεία (ιδιαίτερα στη χώρα μας) αλλά αντίθετα παρα-παιδεία και κοινωνική αδικία, κοινωνικός αποκλεισμός, αναξιοκρατία κ.λπ., δεν είναι εύλογο να υπάρχουν συγκρούσεις και ακόμη, ευτυχώς σε ελάχιστες περιπτώσεις, νέοι Ηρόστρατοι, που λειτουργούν υπό το εθελουφλικό και στρουθοκαμηλικό καθεστώς των «αρμοδίων» και του απαίδευτου λαού; Ίσως, πέρα από τα παραπάνω γνωμικά, το δικό μας αρχαίο σοφό, να δίνει την απάντηση σαν συμπέρασμα: «ΑΤΗ ΟΥΚ ΕΠ' ΟΥΔΕΟΣ ΠΕΛΝΑΤΑΙ ΑΛΛ' Η ΓΕ ΚΑΤ' ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΑΑΝΑ ΒΑΙΝΕΙ» - «Η κακοτυχία δεν περπατάει στους δρόμους, αλλά στα κρανία των ανθρώπων». Ο δε Σαίξπηρ, που γνώριζε άριστα την αρχαία ελληνική γραμματεία, το είχε αποδώσει ως: «Η κακοτυχία δεν περπατάει στα αστέρια αλλά στο νου των ανθρώπων». Συνεπώς, η καθολική παιδεία συν ΜΜΕ, που να καλλιεργούν την αγάπη, την ανθρωπινότητα, την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, την ειρήνη, το μέτρο, τη συνέγνοια, και τις λοιπές αρετές, και όχι τη βία, την εκμετάλλευση, τους πολέμους, αποτελεί την πεμπουσία της καλλιέργειας του ανθρωπίνου πνεύματος! Και αν ενισχυθεί ο ΟΗΕ

και οι Οργανώσεις του, απαγορευθεί ο πόλεμος, το ΝΑΤΟ ενταχθεί στις Ειρηνευτικές Δυνάμεις του ΟΗΕ, παταχθεί η τρομοκρατία, εκλείψει ο φανατισμός και ο στυγνός ανταγωνισμός, αποτραπεί η περαιτέρω κλιματική αλλαγή – συναλλαγή, η ρύπανση, η τροφική νοθεία κ.λπ., και πρυτανεύσει γνήσιο πνεύμα δημοκρατίας, τότε υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα! Αν όχι, αλλοίμονο στους λαούς! Όσο για τους απάνθρωπους, διεφθαρμένους ηγέτες, ίσως να καταφύγουν σε αντι-πυρηνικά καταφύγια ή σε άλλους πλανήτες και επιβιώσουν σαν ανθρωπο-βρυκόλακες, ΟΡΚ! ΕΛΕΟΣ! ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!

Π.Ι.Καραφωτιάς