

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ
Αρχιεπίσκοπον Αλβανίας Αναστάσιον
Ταπεινό αφιέρωμα « Επί τη κοιμήσει Του»

Εξάντλησες την Κλίμακα του Άγιου Σιναΐτη(*)
για τον Πιστό, τον Μοναχό και για τον Ερημίτη...
ΚΑΙ, κάλυψες ολόκληρο τον τριακοστό του ΛΟΓΟ
-με ακρίβεια ουράνια, χωρίς κενά και ψόγο,
περί Αγάπης άπειρης, Πίστewς και Ελπίδας
μέσα κι έξω απ' τα όρια της Γαλανής Πατρίδας-
μακριά από τις ερημιές κι από τα μοναστήρια
αλλά, μπροστά σε ποίμνιο και με απτά πειστήρια!!!
Ανέβηκες την Κλίμακα, έως την κορυφή της
στις «πλάκες τις πνευματικές» πού 'στρωσε ο Σιναΐτης!!!
Εκεί, Ιησούς και Άγιοι θα συναχθούν μαζί Σου
στον άχραντο κι αειθαλή ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ!!!

Κάτω απ' τη Θεία Πρόνοια, η Ιεραποστολή Σου,
-βαριά, σκληρή κι επίπονη-, το ιερό σπαθί Σου
της πίστης, της επιμονής, του άοκνου αγώνα,
τό'κανε νικητήριο λάβαρο και πυλώνα
της ορθόδοξου πίστewς, αλλού σαν πρωτοπόρο
κι αλλού σαν αναβίωση σε...ρημαγμένο χώρο!!!

Σαν να κρατούσες ΆΦΟΒΑ, κάποια θεία ρομφαία,
αγέρωχα προχώραγες κι' έστηνες τη σημαία
του Ορθόδοξου Χριστιανισμού μπρος σε παρθένα δάση
ΚΑΙ στο γειτονικό λαό, προτού την πίστη χάσει...
Εκείθε πρωτοφώτιζες με του Ιησού λαμπάδες
κι εδώθε άναβες ξανά, παλιές σβησμένες δάδες
από τις σπίθες πού 'βρισκες σ' ερείπια, σε ήθη,
σε ζωντανή παράδοση ΚΑΙ στων πιστών τα στήθη!!!

Η γρανιτένια πίστη Σου και η βαθιά Σου γνώση,
η πραότητα, η γλυκύτητα που ο Κτίστης σου'χει δώσει,
η διάθεση για προσφορά και διαρκή θυσία,
η γνήσια ταπεινότητα και η όψη Σου η Θεία,
συνθέτουνε το πρότυπο για μια μορφή ΑΓΙΑ!!!

Ως Έφεδρο Αξιωματικό, εκεί που κι ο **Παΐσιος,**)**
στο ίδιο το στρατόπεδο, Έλλην, Πιστός και Γνήσιος
άξια υπηρέτησες την ένοπλη θητεία
οι ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ σε τιμούν με μνήμη αιωνία!!!

Πορεύου Άγιε Δέσποτα την Θεία Λεωφόρο
σε αθανάτων σύναξη, σε παραδείσου χώρο.
Επίβλεψον εξ ουρανού, «τάχυνον εις πρεσβείαν
παρά Χριστώ τω Βασιλεί», για συνεπικουρίαν
της ένδοξης πατρίδας Σου των δίκαιων αγώνων
και του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού αιώνων!

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2024

Δημήτριος Π. Τόρβας

Αντιστράτηγος ε.α/Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού
Electronic Engineer – Msci in Op. res. From Cranfield Univ. (England)

(*). Πρόκειται για τον γνωστό Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.

(**). Ο Άγιος Παΐσιος (προστάτης του όπλου των Διαβιβάσεων) ΚΑΙ ο
Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος υπηρέτησαν ως κληρωτοί στις
Διαβιβάσεις, ο μεν πρώτος ως οπλίτης ασυρματιστής κατά την διάρκεια του
εμφυλίου, ο δε δεύτερος ως έφεδρος Αξιωματικός Διαβιβάσεων.