

ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ

- Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης

«Μόνο εκείνο το έθνος είναι ασφαλές, όταν είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστεί δια των όπλων του, την ανεξαρτησία του».

Κατά την εποχή των προοδευτικών και όχι μόνο, εγένετο μεγάλος ντόρος για τις δαπάνες των Ενόπλων Δυνάμεων, που εδίδετο η εικόνα στην Ελληνική Κοινωνία ότι, η πηγή της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας και η μαύρη τρύπα στο ισοζύγιο των πληρωμών του κράτους, οφείλεται στις Στρατιωτικές δαπάνες.

Οι Δαπάνες για της Ένοπλες Δυνάμεις, δεν αποσκοπούσαν βασικά στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΟ, ΥΛΙΚΟ, αλλά σε αλλότρια που δεν είχαν καμία σχέση με τα παραπάνω.

Για να υπάρχουν αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις, θα πρέπει απαραίτητα ν' αναπτύσσονται και να ισχυροποιούνται οι τέσσερις ως άνω πυλώνες, σύμφωνα με τις Στρατιωτικές Αρχές και Αξίες, άλλως το οικοδόμημα καταρρέει.

Να σκεφθεί κανείς ακόμη, προ πολλών ετών, η χώρα μας είχε αναπτύξει πολλά Εργοστάσια Στρατιωτικά και ιδιωτικά και σε πολύ μεγάλο ποσοστό κάλυπταν τις δικές μας απαιτήσεις. Ακόμη δεχόμασταν παραγγελίες από το ΝΑΤΟ, σε πυρομαχικά, εκρηκτικά και άλλα. Πού είναι όλα αυτά; Όλοι! βέβαια γνωρίζουμε δυστυχώς τι συνέβη.

Τα τελευταία χρόνια, της εποχής της πλασματικής ευημερίας του Ελληνικού Λαού, η λήψη αποφάσεων σ' ότι αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις, ήταν εμποτισμένη με λαθεμένη, κατά την γνώμη μου, Πολιτική Φιλοσοφία. Ήτοι:

- * Μειωμένη διάθεση κονδυλίων σε αδικαιολόγητο βαθμό.
- * Μείωση της θητείας κάτω από το κόκκινο, για τα Ελληνικά δεδομένα.
- * Κλείσιμο Μονάδων ακόμη και ειδικών. Όταν ξέρουμε όλοι, ο εχθρός του Ελληνικού Λαού, προκαλεί συνεχώς και πρέπει να είμαστε με το όπλο παραπόδα.
- * Εγκατάλειψη και απαξίωση των Στρατιωτικών Εργοστασίων. Με αποτέλεσμα ακόμη και για τους Στρατιώτες μας, μία περίοδο ν' αγοράζουμε Στρατιωτικές φόρμες, από ένα Τουρκικό εργοστάσιο στα Άδανα.
- * Η Πρόσληψη οπλιτών μακράς διάρκειας ως Μαχητές, για κάλυψη μειώσεως των κληρωτών, χωρίς σχέδιο και μελέτη, δηλ. Τι θα γίνουν αυτοί όταν

περάσουν ηλικιακά το όριο του Μαχητή; Σήμερα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

* Παραμελήθηκε συστηματικά ο Ανθρώπινος παράγων, ο οποίος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι το επίκεντρο και η βάση κάθε αμυντικής προσπάθειας.

* Και πολλά άλλα που έπληξαν το γόητρο των περίφημων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Για τους ως άνω λόγους και για να παραμείνουν αδήριτες συνεχώς και στο μέλλον οι Ένοπλες μας Δυνάμεις, θα πρέπει η πολιτική εξουσία, δι' αποφάσεων στη Βουλή να λάβουν ορισμένα μέτρα υποδομής. Και! Μάλιστα επειδή είναι το υπ' αριθμών ένα θέμα, θα αποτελεί για όλα τα κόμματα μια γενναία πολιτική πράξη.

Λέει ο ΤΑΚΗΤΟΣ: «Η ύπαρξη του Κράτους εξαρτάται από την Ισχύ του...»

Οι Προτάσεις της παρούσης δεν είναι καινούργιες, είναι αυτές που κατά καιρούς και κατά κόρον ελέχθησαν. Πολλές δε εξ' αυτών ενδεχομένως να έχουν δρομολογηθεί και να μην το γνωρίζω εγώ.

Προτάσεις

α. Αύξηση της Θητείας από 18 έως 24 μήνες. Να υπάρχει νόμος να έρχονται και να υπηρετούν την πατρίδα των και οι νέοι μας που βρίσκονται στο Εξωτερικό. Επίσης να καθοριστεί θητεία δώδεκα (12) μηνών και για τις γυναίκες σε ειδικά κέντρα Εκπαιδύσεως Νεοσύλλεκτων. Έτσι θα υπάρχει εκπαιδευμένη εφεδρεία, ώστε εάν χρειασθούν να μπορούν να ενταχθούν εύκολα και αμέσως στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Απόφαση αυτή αφ' ενός θα βοηθήσει τα μέγιστα, στην άκρως αναγκαίουσα οροφή των Ένοπλων Δυνάμεων και αφ' ετέρου μετά την απόλυση των, λόγω εμπειριών θα υπάρχει μία διαφορετική συμπεριφορά των νέων μας στην κοινωνία. Απαραίτητη προϋπόθεση ο νόμος να εφαρμοσθεί προς πάσαν κατεύθυνση, πλην των σπουδαστών στις ιατρικές σχολές. Διότι! Τους έχει ανάγκη ο Στρατός ως ιατρούς και οι ίδιοι αποκτούν σχετική εμπειρία με το πέρας της θητείας των.

Λέει ο **ΜΑΡΣΕΛΛΙ**: «Η Στρατιωτική θητεία είναι ένα Σχολείο εν καιρώ Ειρήνης και ένα καθήκον εν καιρό Πολέμου».

β. Λόγω! «Φυγόστρατων» με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δημιουργούνται δυο πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι! δημιουργούνται πολίτες δυο κατηγοριών, τους πληβείους και τους πατρικίους, πράγμα άδικο διότι δεν υπάρχει ισότητα των πολιτών έναντι του Νόμου. Αφετέρου οι καλούμενες εκάστοτε

κλάσεις στρατεύσιμων που παρουσιάζονται προς κατάταξη, να είναι μειωμένες πολλές φορές κατά 50%, γεγονός που ακυρώνει κάθε σχεδίαση.

Δυστυχώς! είχαμε φθάσει στο σημείο να απαλλάσσεται κάποιος Στρατιωτικής θητείας για λόγους διάφορους ή εξαγοράς, αλλά αργότερα να γίνεται Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Λέει ο **ΚΙΚΕΡΩΝ**: «Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι δεν εγεννήθη μόνο δια τον εαυτόν του, αλλά και δια την πατρίδα και τους ιδικούς του».

Έτσι η απόφαση αυτή αφ' ενός θα βοηθήσει τα μέγιστα, στην άκρως αναγκαιούσα οροφή των Ενόπλων Δυνάμεων και αφ' ετέρου μετά την απόλυση των, λόγω εμπειριών θα υπάρχει μία διαφορετική συμπεριφορά των νέων μας στην Ελληνική Κοινωνία. Απαραίτητη προϋπόθεση ο νόμος να εφαρμοσθεί προς πάσα κατεύθυνση, πλην των σπουδαστών στις ιατρικές σχολές. Διότι! τους έχει ανάγκη ο Στρατός ως ιατρούς και οι ίδιοι αποκτούν σχετική εμπειρία με την απόλυσή των.

γ. Πρέπει να καθιερωθεί, όπως ήταν παλαιότερα, για να διεκδικήσεις θέση στο Δημόσιο, πρωτίστως θα πρέπει να εκτελέσεις, το προς την πατρίδα καθήκον σου, ήτοι την Στρατιωτική σου Θητεία. Εκτός εάν έλαβες για λόγους Υγείας από το Στρατό προσωρινό ή μόνιμο απολυτήριο.

Έτσι δίδεται αξία στη θητεία κατά κάποιον τρόπο από την πολιτεία, το ύψιστο και μοναδικό καθήκον και υποχρέωση όλων των Ελλήνων προς την Πατρίδα.

δ. Ο Νόμος περί προσλήψεως Ε.Π.Ο.Π. Πρέπει να αλλάξει. Αυτοί είναι απαραίτητοι και πολύ χρήσιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις, διότι είναι έτοιμοι μαχητές. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, την αποστολή του Μαχητή, για την οποία προσελήφθησαν. Μπορούν βιολογικά και κοινωνικά να την εκτελέσουν μέχρι την ηλικία των 30 το πολύ 35 ετών. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα για το προσωπικό αυτό μεγάλης ηλικίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εάν απολυθούν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Μια σκέψη είναι, να απολυθούν παίρνοντας ένα εφ' άπαξ ποσόν και τα συντάξιμα χρόνια. Επίσης! Όσοι επιθυμούν και τους κρίνει η υπηρεσία κατάλληλους, παραμένουν ως Στρατιωτικοί Υπάλληλοι. Αυτοί στη συνέχεια θα τοποθετηθούν, στα Στρατιωτικά εργοστάσια, υποδήσεως – ενδύσεως, οπλισμού, επικοινωνιών, οχημάτων και αρμάτων.

Λέει ο **Harold Sherman**: «Όσο περισσότερο βασίζεσαι σε δυνάμεις απ' έξω από εσένα, τόσο περισσότερο εξουσιάζεσαι από αυτές».

ε. Κύρια προσπάθεια στην λειτουργία των Στρατιωτικών και ιδιωτικών εργοστασίων συντηρήσεως και παραγωγής Στρατιωτικού υλικού! Τα μοιραία λάθη της 10ετίας του '80 κάποιων διεθνιστών – προοδευτικών Κυβερνήσεων, θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν.

Άμεσα να τροποποιηθεί ο νόμος περί προμηθειών. Όστε οι ανάγκες να καλύπτονται, για ό,τι είναι δυνατόν, από Στρατιωτικά και ιδιωτικά δικά μας εργο-

στάσια. Όσο για τις αναμενόμενες επενδύσεις από το εξωτερικό, να μην είναι μόνο, η εξαγορά έναντι πινακίου φακής, μεγάλων εγκαταστάσεων (Ε.Α.Β. κ.λπ). Κρίνεται άμεση η ανάγκη ενίσχυσης, της Στρατιωτικής και ιδιωτικής πολεμικής Βιομηχανίας.

Όλα αυτά σήμερα μπορεί να γίνουν με ευρύτερη πολιτική συναίνεση. Οι Πολιτικοί Αρχηγοί γνωρίζουν τα προβλήματα. Η Σημερινή Στρατιωτική Ηγεσία, διαθέτει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα και ξέρει καλά τι πρέπει να γίνει. Άρα! Αναγκαία η συνεργασία των κομμάτων για ορθές αποφάσεις, για να μην βρεθούμε αργότερα, στις σχέσεις μας με την Τουρκία, σε μία μορφή φινλανδοποίησης.

στ. Θα πρέπει να γνωρίζει η εξουσία και κάθε Έλλην πολίτης ότι Οι Μαχητές και υπερασπιστές της πατρίδας, δεν γίνονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο. Σε αυτές μαθαίνουν τη χρήση των όπλων και μέσων, την πειθαρχία και την τακτική του πολέμου στο πεδίο της μάχης. **Οι Μαχητές και υπερασπιστές της πατρίδας προετοιμάζονται από την οικογένεια, στα Σχολεία, μέχρι και το Πανεπιστήμιο με ανάλογα αναγνώσματα και διδάγματα από την Ελληνική Ιστορία.**

Σήμερα! Ορθώς η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, τις ανιστόρητες και απαράδεκτες κατηγορίες της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος. Ποιο! Το θράσος της χώρας αυτής, να μιλάει για σεβασμό διεθνών συμβάσεων και του διεθνούς δικαίου, όταν είναι χρεωμένη με γενοκτονίες λαών της Μ. Ασίας και σήμερα ακόμη είναι καταδικασμένη από τον Ο.Η.Ε, διότι διατηρεί απαράδεκτα, αδικαιολόγητα και παράνομα Στρατό Κατοχής, σε άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. (Κύπρος). Έλεος Κύριοι ...

Κατά την γνώμη μου όποια Κυβέρνηση και αν ανέβει στην γειτονική Τουρκία, η άθλια αυτή συμπεριφορά θα συνεχίζεται μέχρις ότου το Τουρκικό Κράτος αλλάξει προς την αλήθεια, το εθνικό προπαγανδιστικό ψεύδος από την Παιδεία των νέων των, εις βάρος της Ελλάδος. Διότι! αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην Τουρκική Παιδεία. **Επειδή! Όπως εκτιμάται για την Ελλάδα, αυτό θα έχει συνέχεια, θα πρέπει να είμαστε σαν Κράτος, σαν Έθνος και σαν Λαός, ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, με το όπλο και την ασπίδα ανά χείρας.**

Τέλος! Η Οργάνωση και Προετοιμασία, ως ανωτέρω προτείνεται, θα δείξει και εμπράκτως την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης και γενικότερα της Ελλάδος, για αντιμετώπιση κάθε εχθρικής επιβολής, από όπου και αν προέρχεται.

Αντγος ε.α Ιωάννης Μ. Ασλανίδης

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.