

## ΦΟΒΟΣ – ΑΚΗΔΙΑ = ΚΗΔΕΙΑ

Πιστεύω ότι κάθε λογικός άνθρωπος και με βασική παιδεία θα απορεί και θα θλίβεται από τη συνεχιζόμενη ανθρωποσφαγή στην Ουκρανία, αλλά και για την παγκόσμια αδιαφορία μπροστά στη φρικτή αυτή τραγωδία, που μπορούσε και έπρεπε να είχε αποτραπεί πολύ νωρίς. Περίπου ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ έχουν χάσει τη ζωή τους! Δεν είχαν δικαίωμα να ζήσουν, ν' αποκτήσουν οικογένεια, να ευτυχίσουν; Ποιος «θεός» αποφασίζει; Μάλλον, οι γήινοι «θεοί», οι «Άρχοντες των Δαχτυλιδιών», οι πολεμόχαροι, που έχουν αποκτηνωθεί από την εξουσία και την υλιστική παραφροσύνη, δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές μπροστά στα κέρδη από τους εξοπλισμούς. Ο διαπρεπής Δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς, αποκάλυψε ότι σύμφωνα με έγκυρα στοιχεία, ορισμένες βιομηχανίες όπλων έχουν κερδίσει 250 εκατομμύρια δολάρια από την πολεμική τραγωδία στην Ουκρανία. Χρειάζονται σχόλια; Οποία παρακμή! Επιστροφή στο Μεσαίωνα!

Κι όμως, το τραγικότερο, η ακηδία πολιτικών, θρησκευτικών κ.ά. ηγετών στο κόκκινο! Εκτός από κάποιες δηλώσεις ή διακηρύξεις, «σιγήν ιχθύος»! Επίσης, ο ΟΗΕ, ο κατεξοχήν αρμόδιος παγκόσμιος Οργανισμός για θέματα πολέμων και ειρήνης, απουσιάζει πέραν από κάποιες δηλώσεις του γγ του. Δεν θάπρεπε από την πρώτη στιγμή της πολεμικής κρίσης να είναι παρών για να συμβάλει αποφασιστικά για τον τερματισμό της; Ίσως, όμως, κάποια Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να μην ήθελαν για τους γνωστούς-άγνωστους λόγους. Οποία τραγωδία! Θα τρίζουν και τα κόκκαλα του αείμνηστου Νταγκ Χάμμερστζολντ! Και η παγκόσμια κοινή γνώμη, ιδιαίτερα τα ΜΜΕ παρακολουθούν την ανθρωποσφαγή σαν να παρακολουθούν θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο, και μετά «καλόν ύπνο και όνειρα γλυκά»! Κάποιοι δε φανατικοί, συμμετέχοντας νοερά στα τεκταινόμενα, παίρνουν θέση και προσπαθούν να μεταδώσουν τον φανατισμό τους και σε άλλους. Ακόμη, και ΜΚΟς, που θα μπορούσαν να παρέμβουν καταλυτικά, αδιαφορούν προσβλέποντας σε επιχορηγήσεις για να συνεχίσουν το παρασιτικό τους έργο! Προφανώς, ο φόβος προκαλεί ακηδία, που τελικά οδηγεί σε άλλων την «κηδεία»! “Homo Homini, Lupus Est”! ‘Η σύμφωνα με Έλληνα ποιητή, το αντίστροφο: “Lupus Lupi, Homo Est”! **Και ο πόλεμος δεν είναι παρά οργανωμένος φόβος!**

Όμως, πέραν από το γεγονός ότι πρέπει και εμείς σαν Έλληνες, πιστοί στα ιδανικά μας, να συμπάσχουμε και να προσπαθούμε να συμβάλουμε στον τερματισμό της τραγωδίας, η οποία μας επηρεάζει και θα μας επηρεάζει αρνητικά με τις συνέπειές της ακόμη και όταν τερματισθεί λόγω και σφαλμάτων των κυβερνώντων, θα πρέπει να στοχαστούμε και να αξιολογήσουμε εποικοδομητικά τη δική μας στάση απέναντι και στα εσωτερικά μας προβλήματα, που προκαλούν τέτοια και εκτός συνόρων. Αφορμή και κίνητρο για μια ψύχραιμη αξιολόγηση των δικών μας προβλημάτων και του φόβου και της ακηδίας που τα συνοδεύουν, υπήρξε το Στρογγυλό Τραπέζι, ο Διάλογος (επί το ελληνικότερον “debate”), που προκάλεσε δυσμενή σχόλια ιδιαίτερα στον Ελληνισμό της Διασποράς, που αγωνιά για τη μοίρα της Πατρίδας. Δυστυχώς, το θλιβερό συμπέρασμα είναι ότι λόγω «φόβου» (τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, εμφύλιοι, ξένες καταστροφικές επεμβάσεις, ρουσφετοκρατία, κοινωνικός αποκλεισμός, αναξιοκρατία κ.λπ.) και ακηδίας (λόγω του φόβου και της ανασφάλειας), εξακολουθεί να υπάρχει κλίμα διχασμού και

φανατισμού στις κομματικές «στρούγκες», στα κομματικά «κάστρα», που δαιωνίζουν το φόβο και την ακηδία με τις γνωστές δραματικές συνέπειες. Και το ερώτημα είναι: Γιατί αποσιωπήθηκαν ή υποβαθμίστηκαν τα καίρια εθνικά θέματα:

**1) Βορειο-Ηπειρωτικό.** Όταν η Ελληνική Εθνική Μειονότητα βρίσκεται συνεχώς υπό διωγμό, με δολοφονίες, παράνομες συλλήψεις, φυλακίσεις και διωγμούς, συν την παράνομη απαλλοτρίωση ελληνικών περιουσιών κ.λπ., τι έχουν κάνει και τι κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις; Συμβιβάζονται με τα υποκριτικά ανθελληνικά στην ουσία κελεύσματα των ισχυρών μας «φίλων» και «συμμάχων»; Όταν τη δεκαετία του 50 ο αείμνηστος Παπάγος πρότεινε να εγγραφεί το Βορειο-Ηπειρωτικό στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η τότε αμερικανική κυβέρνηση τον απέτρεψε με το σαθρό επιχείρημα ότι η Αλβανία θα συμμαχούσε με την ΕΣΣΔ! Και έτσι χάσαμε τη Β. Ήπειρο! Είναι δε γνωστό (τραγική ειρωνεία) ότι αν η Αλβανία έχει επιβιώσει τις τελευταίες δεκαετίες, το οφείλει στην Ελλάδα, αλλά: αχαριστία!

**2) Κυπριακό,** που για 49 χρόνια εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ, τουρκικά στρατεύματα κατοχής κατά παράβαση δεκάδων αποφάσεων του ΟΗΕ, και που απειλούν συνέχιση της νέο-ιμπεριαλιστικής τους πολιτικής. Και ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ πάλι «σιγήν ιχθύος»! Λησμόνησαν τις γενοκτονικές επιθέσεις, τους βιασμούς, τις βόμβες Ναπάλμ, τις χιλιάδες πρόσφυγες κ.λπ. βάρβαρες πράξεις των Τούρκων; **Όμως, για την Ουκρανία τους έπιασε ο πόνος, για την Κύπρο όχι! «Με τέτοιους φίλους τι να τους κάνεις τους εχθρούς»;**

**3) Σκοπιανό,** όπου η επαίσχυντη και προδοτική «συμφωνία των Πρεσπών» σκόπιμα επιβλήθηκε για να διχάζει (Divide Et Impero) και να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή όπου επενδύουν τα ανήθικα και παράνομα συμφέροντά τους διεφθαρμένα πολεμοκάπηλα κυκλώματα. Αποτελεί δε τραγική ειρωνεία ότι όταν το 1944 οι ανθέλληνες Στάλιν και Τίτο επιχείρησαν να δημιουργήσουν ανεξάρτητο «Μακεδονικό κράτος», ο τότε αείμνηστος και **γνήσιος δημοκράτης ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Edward Reilly Stettinius αντέδρασε έντονα και το «έγκλημα» απετράπη!** Και μετά από 75 περίπου χρόνια, ανθέλληνες ηγέτες της «φίλης» και «συμμάχου» χώρας υιοθέτησαν την πολιτική Στάλιν και Τίτο! Χρειάζονται σχόλια; ΑΠΟΡΙΑ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΘΛΙΨΗ! Ευτυχώς, διαπρεπείς ξένοι και Έλληνες Επιστήμονες (ανάμεσά τους ο Καθηγητής **Francis Boyle, Πανεπιστήμιο Illinois**) υποστηρίζουν με ισχυρά επιχειρήματα ότι η τραγελαφική «συμφωνία των Πρεσπών» μπορεί να ακυρωθεί!

**4) Τουρκικός νέο-ιμπεριαλισμός:** Ίμια, απειλές, σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου μας, παράνομη (βάσει της UNCL0S) συμφωνία με Λιβύη κ.λπ. Ούτε η τραγωδία των σεισμών, ούτε η τραγωδία της οικονομίας τους κ.ά. έχουν συνετίσει το φασιστικό «βαθύ κράτος» της νέο-οθωμανικής ψευδο-αυτοκρατορίας! Κι ούτε πρόκειται. Είναι κρίμα να υπάρχουν ψευδαισθήσεις ότι οι τουρκικές ηγεσίες θα αλλάξουν πολιτική μολονότι μεγάλο τμήμα του λαού της διαφωνεί και υποφέρει. Ο ιμπεριαλισμός, ο

Lebensraum, ο εκβιασμός, η υποκρισία, η βία, οι προβοκάτσιες, ο ρατσισμός κ.λπ. επικίνδυνα σύνδρομα είναι στο DNA τους. Πόσες γενοκτονίες, καταστροφές πολιτισμών, παράνομες κατακτήσεις, παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη του ΟΗΕ, της ΕΕ, ακόμη και του ΝΑΤΟ, καθώς και της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και οι υποτίθεται «δημοκρατικές» Δυνάμεις, όχι μόνον τους ανέχονται αλλά παρασκηνιακά τους υποβοηθούν! Υπάρχει ένα αξίωμα στις διεθνείς σχέσεις ότι το κρατούν σύστημα ανταγωνισμού δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως «εχθρούς», αντιπάλους, οπτόταν τους προκαλεί, τους επινοεί, τους δημιουργεί με όποιο μέσο! Το διαπιστώνουμε καθημερινά στις δεκάδες πολεμικές κ.λπ. συγκρούσεις παγκοσμίως. Και η Τουρκία, έχοντας καταστήσει πάγιο θεσμό τους εκβιασμούς, τις προβοκάτσιες κ.λπ. δρα ως «Δούρειος Ίππος» της ειρήνης. Λειτουργεί ως μοχλός, ως δόλωμα, που εξυπηρετεί τα κερδοσκοπικά αφεντικά της καθώς και τις δικά της νέο-ιμπεριαλιστικά σχέδια. Και το απύθμενο θράσος της αποδεικνύεται και από το γεγονός-φάρσα, να μιλάει για «γαλάζια πατρίδα» όταν η όλη ιστορική εικόνα της και η σημαία της είναι κατακόκκινες, που συμβολίζουν το απέραντο αίμα των «απίστων» που κατέσφαξε. **Και, η ακηδία των άλλων «δημοκρατικών» Δυνάμεων στο κόκκινο! ΕΛΕΟΣ!**

**5)** Επιβάλλεται η δημιουργία **Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας** με συμμετοχή -απόλυτα αξιοκρατικά- διαπρεπών Διπλωματών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), Ανωτάτων Στρατιωτικών (εν ενεργεία και αποστράτων) που γνωρίζουν από διεθνείς σχέσεις, Καθηγητών Πανεπιστημίου Διεθνολόγων, Δημοσιογράφων ειδικευμένων στις διεθνείς σχέσεις. Και εκτός των άλλων προτεραιοτήτων, είναι καίριας σημασίας να υιοθετηθεί εθνική συνεργασία με τον Ελληνισμό της Διασποράς που έχει προσφέρει και προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην Ελλάδα από κάθε άποψη. Όμως, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην Ελληνική Γλώσσα, που δυστυχώς εξαφανίζεται από νέες γενιές, αλλά-τι ειρωνεία- την αξιοποιούν ξένοι! Εδώ επικρατεί τραγέλαφος! Σε επιγραφές κ.λπ. προβάλλονται ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά! Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα! Όσο για τα ΜΜΕ κ.ά. «ξενόδοουλοι» προτιμούν το «safe» αντί του «ασφαλώς» ή «με ασφάλεια» και πάει λέγοντας! ΕΛΕΟΣ!

**6)** Απόλυτη προτεραιότητα στην **αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αμυντικής μας βιομηχανίας** σε όλους τους τομείς ώστε μη φοβόμαστε καμιά εχθρική επιβουλή!

**7)** Αποτελεσματική αντιμετώπιση του καίριου **δημογραφικού προβλήματος**. Είναι θλιβερότατο ότι καμιά έως τώρα κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά για το σοβαρότατο πρόβλημα αυτό που ανοίγει τον «Ασκό του Αιόλου»!

**8)** Συστηματική **αποκέντρωση** και δημιουργία αγροτοπόλεων όπως είχε προτείνει ο διαπρεπής Καθηγητής Κυριάκος Βαρβαρέσος, από τη δεκαετία του 50, αλλά οι «αρμόδιοι» «αγρόν ηγόρασαν». Το αποτέλεσμα τραγικό! Ερήμωση της επαρχίας, συρρίκνωση του Πρωτογενούς Τομέα, αστυφιλία με όλες τις τραγικές επιπτώσεις στην υγεία κ.λπ.

- 9) Εφαρμογή του Προγράμματος του ΟΗΕ «**TOKTEN**-Transfer of Technology Through National Expatriates. (Το επισήμανα σε άρθρο μου στον ΟΤ τη δεκαετία του '80 (αλλά μπορεί κάποιος και μάλιστα από χωριό, να δίνει συμβουλές στους «σοφούς» «αρμόδιους» ηγέτες;).
- 10) Προαγωγή του Πρωτογενούς και Δευτερογενούς τομέων, ώστε να είμαστε επαρκείς στα απαραίτητα προϊόντα και να τα εξάγουμε κι όχι να έχουμε καταντήσει να εισάγουμε ακόμη και γάλατα, κρέας κ.λπ. Και να έχουμε επενδύσεις. Και δεν θα είχαμε Μνημόνια (μνημόσυνα) κ.ά. αποικιοκρατικού χαρακτήρα δεινά.
- 11) Ουσιαστική βελτίωση της Δημόσιας Παιδείας, των Δημόσιων Σχολείων μας, ιδιαίτερα των Πανεπιστημίων που πάσχουν σε πολλούς τομείς.
- 12) Ουσιαστική βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, των Δημόσιων Νοσοκομείων μας που επίσης πάσχουν σε πολλούς τομείς.
- 13) Πάταξη της παρασιτικής **γραφειοκρατίας**, της ρουσφετολογίας, της διαφθοράς, της εγκληματικότητας (οι απαράδεκτοι Νόμοι επιείκειας, που ακόμη και συγγενούς εγκληματίες και τρομοκράτες διευκολύνουν, έχει αυξήσει το αίσθημα ανασφάλειας του λαού) που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί επικίνδυνα. Και πάταξη της αναξιοκρατίας. Δίχως αξιοκρατία δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία! Και κάτι ακόμη σημαντικό. Από έρευνα που έκανα όταν υπηρετούσα στον ΟΗΕ, η μόνη χώρα που κατακλύζεται από ημερήσιες εφημερίδες κ.ά. έντυπα είναι η Ελλάδα! Και το πώς επιβιώνουν είναι άλλη περιέργη ιστορία!
- 14) Αύξηση μισθών και συντάξεων ώστε οι πολίτες να ζουν αξιοπρεπώς και όχι μόνον οι προνομιούχοι και «παραξίαν ευτυχούντες» και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ κ.ά. επιβαρύνσεων.
- 15) Ενιαία στρατηγική διεκδίκησης των **Γερμανικών Αποζημιώσεων**, που άλλες χώρες το έχουν πετύχει, και της Ελλάδας, που κατέστρεψαν κυριολεκτικά οι Ναζί, οι κυβερνώντες δειλιάζουν και συμβιβάζονται; Και επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα!
- 16) Ενίσχυση και αξιοποίηση των **Σωμάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής** ώστε να μην παρουσιάζονται τα απαράδεκτα για ευρωπαϊκή χώρα φαινόμενα δολοφονιών, απαγωγών, βιασμών, ληστειών, κλοπών, εμπρησμών κ.ά. εγκληματικών ενεργειών που προκαλούν φοβίες και ανασφάλεια στους πολίτες.
- 17) Άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της **κλιματικής αλλαγής** και της ρύπανσης του περιβάλλοντος για να μην έχουμε πρόστιμα από την ΕΕ και γινόμαστε ρεζίλι διεθνώς.
- 18) Αποτελεσματική αντιμετώπιση του **προσφυγικού** στα πλαίσια του ΟΗΕ, ΕΕ, NATO κ.ά., που να στοχεύουν την επίλυση του προβλήματος στη ρίζα του, ώστε να μην προκαλούνται τραγωδίες.

**19)** Εστίαση της προσοχής των κυβερνώντων στην προαγωγή της **Ολιστικής Παιδείας** ώστε να μη διαιωνίζεται ο ιδιωτισμός και οι πολίτες να είναι πραγματικοί πολίτες με την αρχαιοελληνική έννοια! Και οι άξιοι, οι έντιμοι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά. Είναι δε παιδευτικό ότι ο ανεπανάληπτος Σωκράτης, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ασχολείται με την πολιτική, απάντησε για να μην τον κατηγορήσουν ως απατεώνα, κλέπτη κ.λπ. Δυστυχώς, από τότε εξακολουθεί να αποτελεί θεσμό το «κολούειν τα υπερέχοντα» του Τύραννου Περίανδρου!

**20)** Όπως έγραψε ο σπουδαίος Λιβανέζος ποιητής Kahlil Gibran, «Όπως το φύλλο ενός δέντρου δεν μαραίνεται από μόνο του αλλά με την σιωπηρή γνώση ολόκληρου του δέντρου, έτσι και ένας παραβάτης δεν μπορεί να κάνει κακό δίχως την κρυφή βούληση όλων», έτσι, σαν λαός και με ένδοξη ιστορία, που χωρίς την ανεπανάληπτη ηρωική Εθνική Αντίστασή μας, οι νέο - βάρβαροι NAZI θα είχαν κυριεύσει ολόκληρη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ (όμως οι «φίλοι» και «σύμμαχοί» μας το λησμόνησαν και είναι αχάριστοι) πρέπει να πετύχουμε ενότητα, ομοψυχία, προάγοντας τις σπάνιες αρετές μας, και με σωστή εθνική στρατηγική και αξιοκρατία να αντιμετωπίσουμε τις «καταιγίδες» που μας ετοιμάζουν εχθροί και «φίλοι», για να προοδεύσουμε και ευτυχίσουμε εμείς και οι απόγονοί μας σε έναν κόσμο γνήσια ειρηνικό, πολιτισμένο και δημοκρατικό! «ΑΠΙΤΕ» που είπε ο μέγας Περικλής!

Π.Ι.Καραφωτιάς