

## Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

(Ποίημα, εμπνευσμένο από την ομιλία της Πρωτάνεως Κυρίας Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη κατά την εκλογή της στην επιτροπή προσωπικοτήτων της ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την 26η Ιαν. 2025, όπως δημοσιεύτηκε στο έγκριτο μπλόκ του Κυρίου Ανδρέα Μελεζιάδη την 2/2/25)

Υπό Α. Π. Τόρβα

Σε μία σελίδα χώρεσε το έγκλημα και η ...πλάνη από την άξια πρύτανη ΚΥΡΙΑ ΔΕΛΙΒΑΝΗ. Με γνωστική εμβρίθεια συμπύκνωσε καθάρια τις «προδοσίες», τις σιωπές και γάραξε τ' αγνάρια μιας δυνατής ανατροπής της σάπιας συμφωνίας με βάση θέσεις έωλες που εκφράζει η ηγεσία στην ούτω αποκαλούμενη «Βόρεια Μακεδονία».

Ο όπου Γης Ελληνισμός και πρώτοι οι Μακεδόνες ΔΕΝ εκχωρούν το όνομα δοσμένο απ' τους αιώνες γιατί, πάνω σ' αυτή τη γή, του Έθνους το καμάρι, πενήντα αιώνες κατοικούν με των Θεών τη χάρη ΚΑΙ δεν μπορούν ιθύνοντες, πρόσκαιροι, φευγαλέοι, να εκχωρούν ονόματα, να υποθηκεύουν κλέη μοναδικά, απαράγραπτα Ελλήνων -Μακεδόνων, που, ιστορικοί ΔΕΝ βρέθηκαν, παρά προδότες μόνον για να «δωρίσουν» το όνομα κι ό,τι το συνοδεύει εισπράττοντας ανάθεμα και πανελλήνια γλευή!!!

Σ' ένα βωμό ανόσιων, σαθρών σκοπιμοτήτων, πολιτικής ανίερης σκοπών ξενοκινήτων, με φόντο τη διασφάλιση νομής της εξουσίας, την πανελλήνια κραυγή λαού και εκκλησίας, αγνόησαν με κνισμό οι τότε κυβερνώντες, κ' υπέγραψαν επαίσχυντη – παράλογη συνθήκη, θέτοντας όσια και ιερά, του Έθνους, υποθήκη!!!

Ωρύεται ο Αλέξανδρος κι όλοι οι Ηρακλείδες που τους τιμούν σαν πρόγονους σε Σλάβικες πατρίδες, λαοί που 'ρθαν στον τόπο μας μετά από...χιλιετία ΚΑΙ, διεκδικούν θρασύτατα όνομα κ' ιστορία κι εξίσωση, κι ομοίωση, ίσως και...προπορεία 'μπρός σε καθάριους ήρωες Έλληνες Μακεδόνες, που τα οστά τους άφησαν σ' αυτούς τους προμαχώνες!!!

Γιατί, βρεθήκαν αρνητές της γνήσιας ιστορίας σε ηγέτες και διανοητές που, λόγω ιδεολογίας, πατρίδα, πατριωτισμό, αλλιώς τα ερμηνεύουν και ΔΕΝ νοούν ότι κακά στη χώρα τους σωρεύουν αφού, σ' άρπαγες γείτονες ανοίγουνε τις θύρες κι όταν προκύπτουν τα κακά κατηγορούν τις...μοίρες!

Συνειδητά ή ανεύθυνα γίνονται Εθνοπροδότες  
ή σκοπιμότητας φορείς με ξένους συνωμότες...

**Το όνομα ανέκαθεν, σύμβολο και ουσία,**

μαζί με την παράδοση και μ' Ιερά και Θεία,  
ως και των πολιτιστικών μνημείων παρουσία,  
ρίζες είναι και μάρτυρες για Έθνους... κατοικία.  
Τεκμήρια αδιάψευστα στη γης την ιστορία.

Ήρθατε, Σλάβοι, ύπουλα στην Αυτοκρατορία,  
εκεί που η κοσμοκράτειρα λαμπρή Μακεδονία  
θεμέλιωσε τη δόξα της κάτω από «άδυτο» ήλιο  
ΚΑΙ, οι δεκάξι ακτίνες του φώτιζαν την υφήλιο!!!  
Ευρήκατε πολιτισμό κι ουράνια Θρησκεία.

**Τώρα ζητάτε όνομα και ...ιδιοκτησία:**

**ηρώων και πολιτισμού κι Ελλήνων ιστορίας...**

Τις Σλαβικές τις ρίζες σας βρίσκειτ' «άνευ αξίας»!!!

Παρ' ότι αν δείτε ποίοι είσαστε, θα βρείτε ...πανσπερμία  
από γειτονικούς λαούς κι από Ρομά στοιχεία  
και κινδυνεύει ο Σλαβισμός να 'ναι μειοψηφία,  
εν τούτοις, καπηλεύεστε, του Τίτο προδοσία  
που αυθαίρετα εβάφτισε εσάς Μακεδονία  
σαν ένα απ' τα κρατίδια στην όλη ομοσπονδία.

Τότε, κανένας, δυστυχώς, δεν είδε την παγίδα  
που ο **δόλιος Τίτο** έστησε μέσα στην καταγίδα  
του τραγικού εμφύλιου, ΚΑΙ, σαν διαμαρτυρία  
καμία δεν εμφάνισε η επίσημη πολιτεία.

**Όμως μιλάει στεντόρεια η επίσημη ιστορία:**

**Τα δοξασμένα χώματα και τα λαμπρά μνημεία**

**δείχνουν στον κόσμο καθαρά, ποιά 'ναι η Μακεδονία!!!**

**Κι εγείρετε, θρασύτατα, στα διεθνή τα φόρα,  
απαίτηση να γίνετε του Αλεξάνδρου η χώρα;;;**

Κλέψατε ένα ψευδώνυμο, μόνον πενήντα χρόνια,  
στου πόλεμου τ' απόνερα, που ακόμα τα κανόνια  
δεν είχανε οριστικά κι απόλυτα σιγήσει  
γιατί, ο ανταρτοπόλεμος τά 'χε ενεργοποιήσει!!!

**Ευρήκατε κερκόπορτες και κάποια «ουράνια τόξα»  
για να διεκδικήσετε πενήντα αιώνων δόξα!!!**

Ποντάρετε σ' ανάξιους κι' «εφήμερους ηγέτες»  
προσεχτικά ανιστόρητους και ξένων υπηρέτες,

**που διαχειρίζονται ρηγά Έθνος και ιστορία**

**στην «άνασσα πολιτισμού», του κόσμου Ηγερία,**

διαμελίζοντας «κρυφά» τ' Άγια μιάτιά της,  
αυτά που της δωρίσανε με αίμα τα παιδιά της!

Όμως, υπάρχει κι ο λαός Ελλήνων Μακεδόνων  
συνεχιστής ακάματος στο διάβα των αιώνων.  
Λάτρης της ιστορίας του και της κληρονομιάς του  
έμπορος δόξας κι αρετών, φορέας της γενιάς του.  
Μίας δοξαστικής γενιάς που ακόμα και με λίθους  
παλεύει μετατρέποντας τα έπη του σε μύθους  
με Όμηρο κι Αλέξανδρο στου κόσμου το μπαλκόνι  
που μένουμε στη κορυφή μοναδικοί και μόνοι!!!

Αθήνα, Φεβρουάριος 2025

Δημήτριος Π. Τόρβας

Αντιστράτηγος ε.α/Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού  
*Electronic Engineer – Msci in Oper. Res. From Cranfield Univ.(England)*

ΕΠΙΜΕΤΡΟ:

Το θέμα της ονομασίας της ιδιόμορφης, εθνολογικά, κρατικής αυτής οντότητας στα Βόρεια σύνορά μας, όπως είναι γνωστό, προέκυψε έντονα μετά τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας στην αρχή της δεκαετίας του '90. Τότε, είχε προωθηθεί και φαινόταν ότι θα κατέληγε μία συμφωνία για να ονομασθεί Σλαβομακεδονία, πρόταση που θεωρήθηκε από Ελληνικής πλευράς ως Εθνικά απαράδεκτη και φαίνεται ότι τελικά οδήγησε τότε στην πτώση της Κυβέρνησεως της Ν. Δημοκρατίας υπό τον Κ. Μητσοτάκη. Ήταν η εποχή του παροξυσμού με εντονότατη την παρουσία του λαϊκού κινήματος και της καθημερινής παρουσίας αναλυτών, διεθνολόγων, πολιτικών αντιπαραθέσεων και βεβαίως αποκαλύψεων όλων των ιστορικών, εθνολογικών, πολιτικών, πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων, δημιουργώντας καθημερινά προβλήματα στην περιοχή, κυρίως με την ανάπτυξη ενός πολιτικού κινήματος «Αλυτρωτικού τύπου» με το όνομα «Ουράνιο Τόξο» του οποίου επικεφαλής εφέρετο κάποιος τραπεζικός υπάλληλος από την περιοχή Φλωρίνης. Οι επισκέψεις ομιλητών και ειδικών στους στρατιωτικούς σχηματισμούς της περιοχής ήταν συχνότατες και η συχνή παρουσία του εκ Κοζάνης Υπουργού Εξωτερικών Μιχάλη Παπακωνσταντίνου συγκέντρωνε το ενδιαφέρον. Κυκλοφορούσαν παντός τύπου σενάρια και συνωμοσιολογίες εκατέρωθεν για την τύχη και την πορεία αυτού του νεοσύστατου κρατιδίου, με φερόμενο ως ανοιχτό και το σενάρια στρατιωτικής επέμβασης ή/και διαμελισμού του κρατιδίου, ως και διάφοροι ισχυρισμοί για δήθεν «ιδιαίτερες» σχέσεις και συνεννοήσεις σε υψηλά επίπεδα κλπ. Εν όψει αυτής της ρευστότητας και αβεβαιότητας, και με δεδομένο το γεγονός της αθρόας εισβολής λαθρομεταστατών από τα όμορα κράτη, αποφασίστηκε τότε η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία είχε σχετικά υποβαθμιστεί λόγω της κυρίας Στρατιωτικής προσπάθειας σε Θράκη και νησιά. Είναι προφανές, ότι οι εκεί υπηρετήσαντες Στρατιωτικοί ηγέτες, έπρεπε να γνωρίζουν την όλη κατάσταση προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε σχετιζόμενη με αυτούς παρέμβαση ή δραστηριότητα όταν διαταχθούν από την πολιτεία.

Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο του Μακεδονικού προβλήματος, το 1991 -92, προαχθείς σε Υποστράτηγο, από Διοικητής του ΚΕΔΒ (Κέντρου Εκπαιδύσεως Διαβιβάσεων), τοποθετήθηκα Διοικητής της ΙΧης Μεραρχίας Πεζικού με έδρα την Κοζάνη και περιοχή ευθύνης: Βόρεια, αρχόμενη από την μεθοριακή γραμμή Σκοπίων Ελλάδος μεταξύ Βαρνούς και ΒόραζΚαϊμακτσαλάν) και νοτίως, περιλαμβάνοντας την περιοχή : από, την Δυτική πλευρά του Βερμίου έως την γραμμή Πισοδερίου – Βιτσίου και νότια ως τον Αλιάκμονα. Η μεραρχία ήταν η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής στη οποία περιοχή, είχαν ήδη εισβάλλει και εξακολουθούσαν να εισβάλλουν ορδές λαθρομεταναστών από Σκόπια και Αλβανία, το κύριο βάρος των οποίων δεχόταν από μεν την Αλβανία η XV Μεραρχία Πεζικού Καστοριάς, με Μέραρχο τον συμμαθητή μου Υποστράτηγο Μανούσο Παραγιουδάκη (μετέπειτα Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΕΘΑ), ενώ η δική μου ΙΧ Μεραρχία δεχόταν «εισβολές» και από Αλβανία αλλά κυρίως από Σκόπια. Οποσδήποτε και η ΙΙα Μηχανοκίνητη Μεραρχία στην Έδεσσα, με Μέραρχο τον επίσης συμμαθητή μου υποστράτηγο Θωμά Λάγκαλη, δεχόταν εισβολές Σκοπιανών από Βόρα

(Καϊμακτσαλάν) και εκείθεν. Όταν παρέλαβα την Μεραρχία, τον Μάρτιο του '91, υπήρχαν ήδη μέσα στα στρατόπεδα «φιλοξενούμενοι» λαθρομετανάστες και εδημιουργούντο τεράστια και πολλαπλά προβλήματα που ανάγκασαν τη Μεραρχία, κυρίως για λόγους ασφαλείας αλλά και λειτουργικότητας και εκπαίδευσης των μονάδων, να λάβει άμεσα μέτρα απομάκρυνσης των λαθρομεταναστών από τα στρατόπεδα και εν συνεχεία να εφαρμόσει τις ισχύουσες οδηγίες – διαταγές που είχε για την φύλαξη των συνόρων, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες ζώνες ελέγχου (επιτηρούμενη, ελεγχόμενη, απαγορευμένη), για την ανακοπή της ανεξέλεγκτης ροής των λαθρομεταναστών πράγμα που προκάλεσε την παρέμβαση της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, με διαδοχικές επισκέψεις των τότε Α/ΓΕΕΘΑ (στρατηγού Βερυβάκη), Α/ΓΕΣ (στρατηγού Σκαρβέλη) και Δκτου Στρατιάς (Αντιστρατήγου Σειραδάκη), παράλληλα δε επισκέφθηκαν την Μεραρχία, για το ίδιο θέμα, και ενημερώθηκαν όλοι στην ειδική αίθουσα ενημερώσεως που είχε οργανώσει η Μεραρχία στο μεθοριακό φυλάκιο της Νίκης πρώτα ο τότε Υπουργός Β.Ελλάδος (Τζιτζικώστας), η Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο ΥΠΕΘΑ Κύριος Ι.Βαρβιτσιώτης και τελικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός αείμνηστος Κ.Μηστοτάκης που ήρθε στο φυλάκιο με κλιμάκιο Υπουργών και συμβούλων, ο οποίος ενημερώθηκε επίσης, στην ειδική αίθουσα του φυλακίου της Νίκης επί της μεθορίου. Αποτέλεσμα αυτών των επισκέψεων - ενημερώσεων ήταν να ικανοποιηθούν ΟΛΕΣ οι προτάσεις για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού σχεδίου της Μεραρχίας, δηλαδή: Η άμεση ανακαίνιση και ενεργοποίηση σε πλήρη επάνδρωση και εξοπλισμό επτά ακόμη μεθοριακών φυλακίων (που είχαν εγκαταλειφθεί επί 30 χρόνια), η διάθεση δύο ουλαμών τεθωρακισμένων οχημάτων Μ8 για την συνεχή και επί 24ώρου βάσεως κίνησή τους εγγύς και παράλληλα προς επιτήρησιν της μεθορίου (δεδομένου ότι το έδαφος είναι πεδινό και αναπεπταμένο), η συμπλήρωση των ενεργών μονάδων της Μεραρχίας τουλάχιστον κατά 80% βάσει ΠΟΥ και, κυρίως, άμεση διάθεση υπό Διοίκηση της Μεραρχίας: Ενός Μηχανοκίνητου τάγματος Πεζικού, Μίας ακόμη επιλαρχίας αρμάτων (οπότε η Μεραρχία είχε δύο επιλαρχίες αρμάτων και μία ΕΑΝ) και Μίας μηχανοκίνητης μοίρας πυροβολικού (οπότε η Μεραρχία διέθετε μία μοίρα Πεδινού και μία μηχανοκίνητου ΠΒ).

Υπό αυτήν την σύνθεση η Μεραρχία ανέλαβε, πέραν της αποστολής για την ασφάλεια των συνόρων, ΚΑΙ την σχεδίαση και διεξαγωγή μεγάλης Μεραρχιακής άσκησης ΤΑΜΣ με το όνομα ΑΙΣΙΟΣ ΙΟΝΟΣ 1991 στην περιοχή Βορείως Βεύης στις Δυτικές υπώρειες του Βέρνου (Καϊμακτσαλάν), εγγύς των συνόρων με τα Σκόπια. Για την συμπλήρωση των μονάδων και ενεργοποίηση εφεδρειών, προβλέφθηκε και διεξήχθη επιτυχώς επιστράτευση ικανού αριθμού εφέδρων, οι οποίοι, μετά από ταχύρρυθμη εκπαίδευση συμμετείχαν στην άσκηση. Η ΤΑΜΣ έλαβε χώρα υπό την Διοίκηση της Μεραρχίας με την συμμετοχή όλων των δυνάμεών της στην σχεδιασθείσα περιοχή, τον Σεπτέμβριο του 1991, με πραγματικά πυρά, με αεροπορική υποστήριξη από σμήνος αεροσκαφών του ΑΤΑ, με αερομεταφερόμενο λόχο δι' ελικοπτέρων προς ευρεία κάλυψη του αριστερού, παρουσία του Δκτου Στρατιάς, των Δκτών Α' και Β' Σωμάτων Στρατού, των Δκτών Μεραρχιών: ΧVης ΜΠ, ΠαςΜ/Κ ΜΠ και ΧΧ Τ/ΘΜ και του Αντού Α' Κλάδου του ΓΕΣ. Παρίσταντο δε στο παρατηρητήριο που είχε οργανωθεί δίπλα στο Τακτικό στρατηγείο της Μεραρχίας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, οι Νομάρχες της περιοχής, ο εμβληματικός Αρχιερέας της Φλώρινας αείμνηστος Αυγουστίνος Καντιώτης και σημαντικός αριθμός κατοίκων της περιοχής. Όλοι, παρακολούθησαν την τελευταία επιθετική φάση των συντονισμένων δυνάμεων της Μεραρχίας, την προπαρασκευή πυροβολικού, την αερομεταφορά λόχου με Ελικόπτερα, την αεροπορική υποστήριξη επί του πεδίου με βομβαρδισμούς των αεροσκαφών και την κατάληψη των ΑΝΣΚ. Μετά το πέρας της ασκήσεως επακολούθησε μεγάλη παρέλαση όλων των δυνάμεων ενώπιον του Δκτου Στρατιάς και του Περιφερειάρχη (Θ. Σκρέκα) στην περιοχή Μελίτης την οποία παρακολούθησαν με ενθουσιασμό πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Ήταν τότε, που με αφορμή αυτή την άσκηση, κυκλοφόρησαν δημοσιεύσεις στον Σκοπιανό τύπο οι οποίες τόνιζαν ότι «Θερμοκέφαλοι Έλληνες στρατιωτικοί ετοιμάζουν εισβολή στα Σκόπια κλπ». Ύστερα από τα παραπάνω, οι ενυποθησθέντες των υπηρετησάντων εκεί κατά την υπ' όψη περίοδο, όπως και ο υποφαινόμενος, θεωρώ ότι, δικαιολογημένα, είναι αυξημένες...

Δ. Π. Τόρβας