

**ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ**  
**Υβρις, Άτη, / Νέμεσις και Τίσις.**

Έπαρση κ' αλαζονεία, είναι **Υβρεως** ουσία...  
Ήταν πρόκληση στο Δία, που, έδινε την εξουσία  
στην αδίστακτη την **Άτη**, να τυφλώσει Νού και Μάτι,  
ώστε ο υβριστής να φτάσει σ' άκρες, ΚΑΙ, να ξεπεράσει  
όρια, που ο Θεός – η Φύση, έχει αιώνια καθορίσει!!!  
Τότε, η **Νέμεση** θα φτάσει και νηφάλια θα δικάσει  
άκρατη υπεροψία, Υβρεως την πεμπτουσία...  
Η δε **Τίσις** θα φροντίζει, τις ποινές που αποφασίζει  
της Νεμέσεως η κρίση, ο ένοχος να τις εκτίσει!  
Έτσι η μυθολογία, των σοφών η Ηγερία,  
**το τετράπτυχο ορίζει**, ΚΑΙ, απόφιο το δωρίζει  
στην θνητών τις κοινωνίες, σαν φρουρό για τις αξίες  
του πολιτισμού, τις Θείες, για λαούς και εξουσίες,  
σαν αρχές από τη Φύση κι απ' της Λογικής την κρίση...

**Το « τετράπτυχο » ετούτο**, σαν γλυκύ του Θέρου φρούτο,  
η παράδοση, τα ήθη, **το προσφέρανε στα πλήθη**  
**ώριμο, να το γευθούνε ΜΟΝΟΝ αν το σεβαστούνε!!!**  
Κι αν τις τέσσερες πτυχές του, - *βάση για τις λογικές του -*,  
καταλάβουν, κατακτήσουν, **τότε να τις «ΕΝΤΟΙΧΙΣΟΥΝ»**  
στη δομή της κοινωνίας ΑΛΛΑ και της πολιτείας,  
**με θεμέλιο την ΠΑΙΔΕΙΑ, την ΧΡΥΣΟΤΟΚΗ Κυρία!!!**

Ο ανήσυχος ο μύθος, - *ενεργώντας ως συνήθως -*,  
έφτασε μέχρι τον Δία, θεϊκά να βρει στοιχεία...  
Βρήκε των κακών αιτίες, κάθαρσης διαδικασίες  
κ' έδειξε στις κοινωνίες, ΠΩΣ ΝΑ ΣΩΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ:  
Πώς η **Υβρις** μέσω **Άτης** βγαίνει από τα λογικά της  
Και η **Νέμεση** επεμβαίνει το κακό για να προφταίνει  
ώστε μ' εντολή στην **Τίσι**, κάθαρση να ενεργήσει...  
Κι έτσι, ο μύθος, με σοφία, μπαίνει μεσ' την τραγωδία!  
Ο Όμηρος κ' οι τραγικοί, με ευφύια περισσή  
Σκάψανε βαθιά τους μύθους, βρήκανε θεμέλιους λίθους  
Να δομήσουν τραγωδίες, απ' τις τέσσερες «κυρίες»,  
Με πλοκή, έλεος, δράσεις ΚΑΙ με δράματος καθάρσεις.

Κάποιοι, των Θεών γειτόνοι, διαπιστώσανε πως μόνη  
Δύναμη να αφανίσει **Υβριν** κι **Άτη** και ν' αφήσει  
στους θνητούς την ηρεμία, **ΕΙΝΑΙ Η «ΣΩΣΤΗ» ΠΑΙΔΕΙΑ!!!**  
**Όπου λογική και γνώση, ΚΑΙ, σωστή παιδεία εδρεύει**  
**Ο νόμος είναι άχρηστος, κι ως τέτοιος περισσεύει!!!**  
**Όπου το ΝΑΙ σημαίνει ΝΑΙ κα τ' ΟΧΙ είναι ΟΧΙ**  
**Εκεί, με τ' Άγια χέρια του, φτιάχνει ο Θεός μετόχι!!!**

Το δίκαιο και το άδικο, που άνθρωποι καθορίζουν  
το αντικρύζουν οι... Θεοί ΚΑΙ το παραμερίζουν.  
Γιατί το βρίσκουν όργανο φρουράς των προνομίων:  
των ισχυρών, των τυχερών και των επιτηδείων!  
**Τους νόμους τους αιώνιους στα κτίσματα της Φύσης,**  
άνθρωπε, ψάξε, ερεύνησε, να τους αναγνωρίσεις  
κι όπως διατάσσουν, κοίταξε να τους ακολουθήσεις.  
Γιατί 'ναι «**δίκης οφθαλμός**» όπου τα πάντα βλέπει  
Και «**a priori**» μέσα σου, σου δείχνει αυτό που πρέπει  
από την πρώτη τη στιγμή που η συνειδησή σου  
γνώρισε και κατάλαβε(\*) τη γήινη ύπαρξή σου.

Νόμους ποτέ δεν έγραψαν **Βούδες και Ναζωραίοι...**  
**Φώς της Αλήθειας άναψαν να ιδούν Ινδοί κι Εβραίοι...**  
Χωρίς σπουδές, διπλώματα, κ' έρευνες χρονοβόρες,  
έστειλαν της Αλήθειας Φως, σ' ΟΛΕΣ της Γης τις χώρες.  
**Διαλέξανε συνειδητά τη Φύση για δασκάλα**  
**και τις αλήθειες από 'κεί ρουφήξαν στάλα- στάλα**  
**για να τις κάνουν βίωμα και υπόσταση δική τους,**  
**και, σαν θεού κελεύσματα να μείνει η διδαχή τους!**  
**Φορείς μιας υπερβατικής και θύραθεν(\*\*) παιδείας,**  
**βρήκαν την άχραντη τροφή ψυχής και διανοίας**  
**μεσ' στης αγάπης τον μπαξέ, στο δέντρο της Ειρήνης**  
**(που, δυστυχώς, τ' αφάνισαν χέρια της αφροσύνης).**  
Βρήκανε τρόπους στις ψυχές, ΠΙΣΤΗ να εμφυσήσουν  
κι' αιώνια, απaráλλακτη κι όμοια να την αφήσουν!

*Ο Ιησούς με θαύματα που η γνώση ΔΕΝ τα φτάνει  
και με σοφές παραβολές πολέμησε την πλάνη,  
χωρίς να πάρει δίπλα του, σοφούς και σπουδαγμένους,  
παρά παράδες, χωρικούς και παραμελημένους,  
μόνο με τ' άδηλα προικιά της Φύσης φορτωμένους,  
για να τους δώσει φώτιση, μ' απλή χειροτονία,  
ν' αποκαλύπτουν τ' αληθή μπροστά στην κοινωνία.  
Ως και κάθε μυστήριο και τυπικό λατρείας  
να συντελούνται ενώπιον λαού και εκκλησίας  
για πλήρη αποκάλυψη αμέμπτου αληθείας!!!*

**Όλοι οι μεγάλοι Μύστες, πίστεως κι ελπίδας κτίστες,**  
**στον επίγειό τους βίο, το ουράνιο μεγαλείο**  
**της ΑΓΑΠΗΣ αναδείξαν, το βιώσαν και το δείξαν**  
**ως ψυχών τροφή γλυκεία της Ειρήνης αμβροσία!!!**  
Οι ορατοί κι αόρατοι, Θεοί, της γής τα πλάτη,  
Πασκίσανε, ως κι' αιματηρά, την Ύβρι και την Άτη,  
με της ΑΓΑΠΗΣ συνταγές, να σβήσουν απ' το χάρτη,  
ΚΑΙ, ΌΛΟΙ οι άνθρωποι της Γης, κτίσματα του υψίστου,  
να στείλουν **Τίσι - Νέμεση**, σε κάλαθο αχρήστου.

Είδαν όμως πως ματαιώς εκπληρώσανε το χρέος της αγάπης, της ειρήνης, αρετών και καλοσύνης... Και διαπίστωσαν με λύπη, ότι παραδείσου κήποι επί Γης ΔΕΝ θα στεριώσουν, ώριμους καρπούς να δώσουν...

Τούτο πίστεψαν διότι, ως Αλήθεια βρήκαν ότι:  
Στην ανθρώπινη ουσία, αρετή και αμαρτία,  
πάντα σε διαρκή διαμάχη, συνεχή διεξάγουν μάχη,  
**ΚΑΙ, η ειρήνη η αιωνία καταντάει μια ουτοπία!!!**

Το ατομικό συμφέρον είν' το MONON ενδιαφέρον στην ανθρώπινη τη φύση, που, η παιδεία το 'χει αφήσει ανεξέλεγκτο, αδηφάγο, της ευδαιμονίας ΜΑΓΟ, έξω απ' τα χρυσά φτερά της κι απ' την άχραντη σοδειά της!!!  
Οι «μεγάλοι» του πλανήτη, MONON το δικό τους σπίτι θωρακίζουν κι' εμπλουτίζουν και την Ύβρη καλλωπίζουν...  
Μ' άκρατη υπεροψία, κυνικά, μ' αυθαιρεσία παίρνουν ότι τους συμφέρει, ΠΑΝΤΑ με σπαθί στο χέρι!  
Την βαρύτερη παιδεία, με φορέματα γελοία συμφερόντων την στολίζουν, φανερά την ευτελίζουν με αποστολή και χρήση, τα σπαθιά τους να...τροχίσει, έξω απ' τον ανθρωπισμό της κι' απ' τον Άγιο προορισμό της!

Τούτα, οι Μύστες τα γνωρίζαν και τους παραδείσους χτίζαν για διαρκείς ευδαιμονίες, σε ουράνιες πολιτείες: της Εδέμ και των Αγγέλων!!! Τις θεμέλιωσαν στο μέλλον, κατά την Ζωή την άλλη, που τη στόλισαν με κάλλη...  
Θεία Κρίση, εκεί θα γίνει, κι ο Πανάγαθος θα κρίνει Παραδείσους και Νιρβάνες ή της κόλασης καμπάνες...  
Κι 'έτσι, η Ύβρις και η Άτη, του κακού σκέψη και μάτι, θα ορίζουν γήινους νόμους για τους κλέφτες κι αστυνόμους, μέχρι, κάποτε η παιδεία, αν θα πάρει τα ηνία, νόμους αρετής ψηφίσει κ' Ύβρη κι' Άτη αφανίσει...

.....  
(\*) Κατά τον Καντ: «a priori» γνώσεις είναι αυτές που είναι απολύτως ανεξάρτητες από κάθε εμπειρία.

(\*\*) Θύραθεν, εκ ταύτης της φύσεως, ενώ οι υπερβατικές είναι εξ αποκαλύψεως ή/και μεταφυσικές

**Αθήνα, Φεβρουάριος 2025**  
**Δημήτριος Π. Τόρβας**  
**Αντιστράτηγος ε.α/Επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μεραρχίας**  
**Πεζικού**  
**Electronic Engineer – MSci in Oper. Res. From Cranfield Univ. (England)**

