

# Η Κυβέρνηση σε μεγάλες δυσκολίες

Γράφει ο Αντγος ε.α. Νικόλαος Πιτσόλης

(Ακολουθώντας τη «σύγχρονη» πρακτική, σας ενημερώνω ότι θα χρειαστείτε 7 λεπτά για να διαβάσετε το κείμενο).

Μόλις δύο μήνες από τις εκλογές και στη Χώρα μας έχει επέλθει κοσμογονία.

Κάηκε ο Έβρος και πνίγηκε η Θεσσαλία. Κάηκαν ή πνίγηκαν χιλιάδες ζώα. Καταστράφηκε η περιουσία και η δουλειά χιλιάδων ανθρώπων. Εξαφανίσθηκε το Δάσος της Δαδιάς. Άλλαξε η γεωμορφολογία της Θεσσαλίας. Εμφανίσθηκε ξανά η αποξηραμένη Λίμνη Κάρλα. Αποκόπηκε η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Τα τραίνα, μόλις άρχισαν να ξεπερνούν τις αστοχίες των Τεμπών, αναμένεται να λειτουργήσουν πλήρως μετά από περίπου μια διετία από σήμερα. Δεν θα αναφερθώ στο χάος που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλία στους υπόλοιπους τομείς, χάος που επηρεάζει ολόκληρη την Χώρα μας, οικονομικά, εμπορικά, τουριστικά, διατροφικά, κ.λπ. κ.λπ.

Παραιτήθηκαν δύο υπουργοί, για «όχι ασήμαντη αφορμή» και πιθανολογούνται «νέες τομές και δομές» στην Κυβέρνηση.

Μεγάλος αριθμός πυρομαχικών εξερράγη στην Αγχίαλο, διατηρώ επιφυλάξεις για την αποκλειστική ευθύνη του Διοικητή, αλλά δεν είναι του παρόντος να αναλυθεί. Η Βάση των Ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο αντιμετώπισε μείζον πρόβλημα από τις πλημμύρες και προφανώς δεν φταίει ο Διοικητής για την επιλογή του χώρου του στρατοπέδου, αλλά σίγουρα «κάτι δεν πήγε καλά».

Προσωπικό του εμπορικού ναυτικού (λέγεται ότι ανήκει στον σκληρό συνδικαλιστικό πυρήνα του ΚΚΕ) δολοφόνησε, για την ακρίβεια «έπνιξε εν ψυχρώ», ένα νέο παιδί, μέσα στο Λιμάνι του Πειραιά.

Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά η «συμπαθής» τάξη των προσφύγων, μεταναστών (νόμιμων και μη, «παράτυπων» και μη) ή πολιτών τρίτων κρατών, όπως αρέσκει να λέγει τελευταία η Κυβέρνηση, πολλαπλασιάζεται δραματικά και «μεθοδικά» και μάλλον όχι μόνο στην Ελλάδα. Και μάλιστα, οι επιζήσαντες του θλιβερού ναυαγίου της Πύλου, καθοδηγούμενοι από «φίλους της Ελλάδας» ΜΚΟ και «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις», μηνύουν τη Χώρα μας, γιατί «δεν έκανε σωστά» την έρευνα και διάσωση!

Ο παραιτηθείς Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μόλις ανέλαβε την διοίκηση του υπουργείου του, αφού άμεσα «έλυσε» όλα τα τρέχοντα προβλήματα, οραματίσθηκε άλογα στο Σύνταγμα και έφυγε για διακοπές!!!

Ο παραιτηθείς Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας εξίσωσε ατυχώς τους θύτες και το θύμα, στη θλιβερή δολοφονία στο λιμάνι.

Ο νέος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι ο πολυδιαφημισμένος πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ναι καλά θυμάστε, τα χιόνια, η Αττική Οδός και οι λοιπές καταστροφές, το 1% της απορρόφησης των κονδυλίων αρμοδιότητάς του, όπως ανέφερε ο νυν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Είναι αυτός που μάλλον τον μόνο που έπεισε για την ικανότητά του είναι ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν πιστεύω ότι έπεισε τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, ακόμη και ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, εκτός και αν έγιναν πολλά, που από «σεμνότητα» δεν προβάλλονται!

Ο νυν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα παραιτηθεί, προς «μεγίστη ανακούφιση» των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, αλλά παράλληλα ανέφερε ότι τα κονδύλια του υπουργείου του δεν έχουν απορροφηθεί (βλέπε προκάτοχό του), δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των Περιφερειών και των Δήμων, ενέπλεξε στις ευθύνες το μισό υπουργικό συμβούλιο και κατέληξε ότι αρμοδιότητά του είναι ο συντονισμός και μόνο των εμπλεκομένων!

Η Πολιτική Προστασία, σε μια ομολογουμένως εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με φωτιές υπό ακραίες συνθήκες καύσιμα και ξηρασίας, και πλημμύρες που οφείλονταν σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τέτοια που κατά κορυφαίους επιστήμονες συμβαίνουν κάθε 300 χρόνια, δούλεψε σκληρά, αλλά δυστυχώς και αποδεδειγμένα «και κήκε και πνίγηκε» και δυστυχώς μαζί της και η Χώρα μας.

Για μια ακόμη φορά κλήθηκε ο «συνήθης ύποπτος» για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Οι Ένοπλες Δυνάμεις. Ο φορέας που καλείται να θεραπεύσει κάθε κρατική αδυναμία. Ο φορέας που όλοι εμπιστεύονται, αλλά τον καλούν αφού «τα θαλασώσουν».

Απεγκλωβισμοί δυστυχών και ανήμπορων ατόμων, κατασκευή γεφυρών, συλλογή νεκρών ζώων και «λοιπές δημοκρατικές διαδικασίες» που θα λέγαμε παραφράζοντας τη γνωστή φράση του παρελθόντος. Ο μόνος οργανωμένος και αδιάλειπτα λειτουργικός φορέας. Ο φορέας στον οποίο υπηρετούν «οι αντιπαραγωγικοί». Ο φορέας τον οποίο όλοι θυμούνται στις καταστροφές και τον ξεχνούν την επομένη, τόσο ο λαός όσο και οι Κυβερνήσεις, όλων των τάσεων, αποχρώσεων, κομμάτων και χρωμάτων. Άλλοι τους θεωρούν δεδομένους και άλλοι τους θεωρούν εχθρούς. Δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος και χώρος, δεν θα επιχειρήσω «συνδικαλιστική προσέγγιση», αλλά θα επισημάνω την άδικη και άνιση μισθολογική αντιμετώπιση «των αντιπαραγωγικών» μεν, «σωτήρων» δε!!! Και δεν θα χρησιμοποιήσω τη φράση του «συμπαθούς» πρώην Πρωθυπουργού ότι «χρήματα υπάρχουν», θα επισημάνω ωστόσο ότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι «χρήματα υπάρχουν», όχι όμως για τους στρατιωτικούς.

Το αρμόδιο υπουργείο διέθεσε κονδύλια στην αυτοδιοίκηση για πρόληψη των πυρκαγιών, η αυτοδιοίκηση δεν τα χρησιμοποίησε, το υπουργείο δεν άσκησε έλεγχο και τελικά κήκαν τεράστιες εκτάσεις. Πληθώρα έργων είτε ενώ προγραμματίστηκαν δεν κατασκευάστηκαν είτε κατασκευάστηκαν λανθασμένα και πρόχειρα. Γέφυρα, για παράδειγμα, που επιδιορθώθηκε μετά

τον «Ιανό» έπεσε μετά τον «Δανιήλ». Η Δικαιοσύνη επιλήφθηκε ήδη και ελπίζουμε να «βγάλει άκρη». Ωστόσο, οι πολύπλοκες δομές λειτουργίας του Κράτους, η «αναρμοδιότητα των αρμοδίων», η σύγχυση των ευθυνών, η αδυναμία άσκησης ελέγχου από το Κράτος, πρέπει άμεσα να βρουν λύση.

Άκουσα Αντιπεριφερειάρχη να λέγει ότι στις πρόσφατες πλημμύρες έσπασε τα αναχώματα, επειδή ενήργησε με βάση «συμβουλές» έμπειρου Δημάρχου, πολυετούς δημαρχίας. Άρα γνώση, σχεδιασμός και πρόβλεψη δεν υπήρχαν. Είναι δυνατό κάθε πολίτης, που νομίμως εκλέγεται, σύμφωνα με τις συνταγματικές και λοιπές διοικητικές προβλέψεις, την μια ημέρα να έχει την τάδε εργασία και την επόμενη να είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών; Με ποια εκπαίδευση, ποια προσόντα, ποιες γνώσεις;

Δεν προτείνω ένα στρατοκρατούμενο Κράτος, αλλά μήπως τελικά είναι σκόπιμο να οργανώσουμε το Κράτος με βασικό πυρήνα τις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε τουλάχιστον να σχεδιάζουν τον τρόπο και χρόνο αντίδρασής τους, πριν κληθούν να υλοποιήσουν αυτά που άλλοι απλώς φαντάζονται ή οραματίζονται; Μήπως οι υφιστάμενες πολύπλοκες και κοστοβόρες διοικητικές δομές πρέπει να επαναξεταστούν;

Εξακολουθούμε μια αέναη συζήτηση με τη «φίλη Τουρκία» και αναγνωρίζω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, χωρίς ωστόσο να αποκομίζουμε εξασφαλίσεις και οφέλη, πλην λίγων, κυρίως επικοινωνιακών.

Θα επισημάνω εδώ ότι διαχρονικά, όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις έχουν την στρεβλή άποψη και στην ουσία ευχή, ότι δεν θα συμβεί τίποτα με την Τουρκία και αν συμβεί, θα παρέμβουν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Έτσι, «πετύχαμε» κατοχή στο 40% του Κυπριακού εδάφους, «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο (Ίμια – Μαδρίτη – Σημίτης), ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα που κατά το Διεθνές Δίκαιο έχουμε αλλά αδυνατούμε να ανακηρύξουμε και να εκμεταλλευθούμε.

Για να είμαι δίκαιος, τουλάχιστον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σχεδίασε και υλοποιεί τον επανεξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μπορούμε να «καθίσουμε στο όποιο τραπέζι» χωρίς να είμαστε «ηττημένοι» πριν καν δώσουμε αγώνα.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης φέρεται να διαφωνεί με μείζονα επιλογή της Κυβέρνησης, που αφορά το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών. Ο Υπουργός Υγείας αποπέμπει ή «παρατεί» προέδρους φορέων αρμοδιότητάς του, με το εύλογο ωστόσο ερώτημα για την αποτελεσματικότητα τού προκατόχου του, διότι προφανώς δεν διαλύθηκαν όλοι οι υγειονομικοί φορείς σε δύο μήνες. Ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι η ΕΛΑΣ θέλει ριζική, ή κάπως έτσι, αναδιοργάνωση, προκαλώντας τη δυσφορία του προ-προκατόχου του, όχι δηλαδή του προσφάτως παραιτηθέντος. Και οφείλω να επισημάνω εδώ ότι έχουμε συνέχεια κυβέρνησης και απλώς αλλαγή υπουργικών προσώπων.

Δυστυχώς, διαχρονικά στην Ελλάδα, οι πολυπληθείς κυβερνήσεις μας σχηματίζονται με εσωκομματικές ισορροπίες, είτε η Κυβέρνηση έχει μεγάλη είτε ισχνή πλειοψηφία.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε προεκλογικά ότι εχθρός της Κυβέρνησης είναι ο κακός εαυτός της. Η Κυβέρνηση βρίσκεται στη συγκυρία να μην έχει ικανή αντιπολίτευση, αυτό ωστόσο μάλλον τελικά της κάνει κακό, γιατί προβάλλει έντονα και «εύκολα» τις αδυναμίες της, σίγουρη πιθανώς ότι «δεν κινδυνεύει».

Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ενδιαφέρει εάν κινδυνεύει η Κυβέρνησή σας. Είναι σίγουρο και εμφανές, ότι η Κυβέρνησή σας βρίσκεται σε μεγάλες δυσκολίες, για να το γράψω ..κομψά.

Κυβερνήσεις υπάρχουν, για να παραφράσω τη γνωστή φράση. Αυτό που προέχει είναι η Ελλάδα μας που κινδυνεύει.

Σας υπενθυμίζω κύριε Πρωθυπουργέ, ότι **χωρίς Ελλάδα, δεν υπάρχουν ούτε κυβερνήσεις.**