

## ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Διαμάντι είσαι τ' ουρανού και πέρλα αυτού του κόσμου  
των αστεριών μαρμαρυγή και ευωδιά του δυόσμου  
της πλάσης είσαι ο ομφαλός, συνάντηση αετών·  
ουράνιο σκήπτρο ο ένας τους, φλόγα αγάπης φέρει  
Αιγαιοθαλασσόβρεχτος, πνεύμα φωτός το ταίρι  
του κόσμου όλου το άγανο, γέρας των εκλεκτών.

Ανοίχτηκαν οι ουρανοί, «Ελήλυθεν η ώρα»  
η Θεϊκή επιταγή, πλεύση ελπιδοφόρα  
τοίς Έλλησιν περγαμηνή, αυτούς σκιαγραφεί·  
το λόγο τον Ελληνικό, γλώσσα την Ελληνίδα  
επέλεξε για πλοηγό, του κόσμου την πυξίδα  
να σαΐτίζει τις καρδιές με λάμπουσα μορφή.

Ο κραδασμός του άπειρου άνοιξε την αγκάλη  
κι ο ορίζοντας της αρετής σε υμέναιο εψάλη  
σαν δυο σημαίες ιερές ενώθηκαν σε μια·  
του σχεδίου του Θεϊκού ήταν απαγγελία  
του κόσμου του Ελληνικού η θαυμαστή πορεία  
συνάντηση με του Χριστού τη θεία ανασαιμιά.

Το Απολλώνιο το φως κι οι αμφικτυονίες  
αξίες πανανθρώπινες τις είχαν για εστίες  
κι έτσι εύκολα ερίζωσε ο Λόγος του Θεού·  
έγινε ο Θεϊκός χρησμός, ω! Θεία Κοινωνία  
και δε διαφέρει ο εξαγνισμός από την Κασταλία  
για την αλήθεια των Δελφών του ιερού ναού,

μόνο που τώρα ηλιόφωτη λάμπει η καινούργια αλήθεια  
κι είν' η αλήθεια της ζωής, αυτής που ζει στα στήθια  
η αλήθεια της πνευματικής, αιώνιας ζωής  
που αστρόλουστη κι ολόφωτη του Έλληνα το σφρίγος  
χρυσόπλεκτο στον ουρανό το τρέφει ως θείο ρίγος  
και δίνει του τη δύναμη της Θεϊκής ευχής.

Η Ελληνορθόδοξη ματιά κελάρυσε στο πλήθος  
κι απλώθηκε και θέριασε του πνεύματος το ήθος  
και δόξασε το όνομα του ίδιου του Θεού·  
κι άνθισε το στερέωμα τον ήλιο μες στο βλέμμα  
που λευτερώθη απ' του Χριστού το άπειρό του το αίμα  
κι ευλόγησε τον άνθρωπο και του Έλληνα τον ρου.

Τώρα ηλιοπερίχυτη η ελληνορθοδοξία  
παρ' όλους τους πολέμιους και άσπονδους εχθρούς  
θα μένει ο φάρος ο λαμπρός, ο ένθεος ο ρους  
μαλαμοκέντητη ευωδιά, του κόσμου η ευδοξία.

26/4/2020

Ιωάννης Παναγάκος

*Πρώτο Βραβείο στον Θ' Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης της ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ*

*Αφιερωμένο (21/11/2020):*

*Στις Ένοπλες Δυνάμεις που σήμερα γιορτάζουν.*

*Στην Πολεμική Αρετή των Ελλήνων.*

*Στην Αρχιστράτηγο των Ε.Δ. της Ελλάδος, την Παναγιά μας  
που σήμερα γιορτάζουμε τα Εισόδιά της!*

Σημείωση: το ποίημα θα μελοποιηθεί από την Αμφικτυονία Ελληνισμού.