

ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ (Μία ακόμα Ωδή)

Ήταν Οκτώβρη δεκατρείς! Κόκκινη βάφτηκε η γής
στη Στάτιστα της Καστοριάς από το αίμα της καρδιάς
που πρόσφερε ηρωικά, να ποτιστεί η 'λευτεριά!!!
Σαν Πασχαλιάς λαμπάδα, σε όλη την Ελλάδα
ανέσπερο άναψε φώς. Κι ο ποιητής ο Εθνικός,
συγκλονισμένος και ωχρός, άκουσε πως «Σε κλαίει λαός...»
κ' ευχήθη, πάντοτε χλωρό, αείζωο και θαλερό
«να σειέται το χορτάρι», αιώνιο μαξιλάρι
στο φέρετρο της λεβεντιάς μπρος στην αυγή της 'λευτεριάς!!!

Πόσες ωδές και ποιήματα για σένα να γραφτούνε.
Πόσα τραγούδια κι έπαινοι για σένα ν' ακουστούνε,
Πόσες γενιές σε καρτερούν να σε χειροκροτούνε,
Πόσα βιβλία ιστορικών για σένα να εκδοθούνε,
σάν Ήρωα, σάν Έλληνα, σαν μέγα πατριώτη
σαν πρωτοπόρο, άφοβο και πρότυπο στρατιώτη!!!

Η δράση σου και η μνήμη σου, με τον καιρό δεν σβήνουν.
Βαριά τα βήματα, βαθιά, αιώνια ίχνη αφήνουν.
Το αίμα σου το άλικο, ρίζες σκληρές και σπόρους
επότισε ηρωικά!!! Πρώτος στους πρωτοπόρους,
σημαιοφόρος, μαχητής, πείσμονας πατριώτης
βρήκες αλύτρωτων φωλιές κι έγινες τροφοδότης
ελπίδων για τη 'λευτεριά, σε τόπους 'ματωμένους
απ' των βαρβάρων τα σπαθιά, καίρια πληγωμένους...

Μοίρα σκληρή και βάσκανος σου ζήλεψε τη λάμψη
βρήκε προδότες, πέτυχε, την πίστη τους να κάμψει.
Μα και στου Μπάυρον το κορμί, «η λευτεριά είχε κλάψει!!»...
Τη φλόγα π' άναψες Εσύ, κανείς δεν θα την «θάψει»,
σε λίγο, στους Βαλκανικούς πλατιά φωτιά θ' ανάψει,
να δικαιώσει όνειρα κι αλλοτινές ελπίδες
να μπουόν στις μάνας την αυλή αλύτρωτες πατρίδες!!!

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2023

Δημήτριος. Π. Τόρβας

***Αντιστράτηγος ε.α/Επίτιμος Διοικητής ΙΧης μεραρχίας Πεζικού
Electronic Engineer – Msci in Op. Res. From Cranfield Univ. (England)***