

Ατομική-Συλλογική Παραίτηση

Ο άνθρωπος είναι ένα έμβιο ον αποτέλεσμα μακράς φυσικής εξελικτικής πορείας, με τετραπλή διαμόρφωση σε πορεία εκατομμυρίων ετών και πολυσύνθετα χαρακτηριστικά. Εν εξ αυτών είναι να ψάχνει τον εύκολο δρόμο, και αυτό βεβαίως δεν είναι κακό, απλώς ενέχει παγίδες, για αυτό πρέπει να εκπαιδεύει τον νου του να λειτουργεί κατά το δυνατόν ορθολογικά. Η διαφυγή σε υπερφυσικές διαδικασίες και στο άγνωστο επέκεινα σε κάποιο μικρό βαθμό του δίνει δυνατότητα να υπερβεί τη φύση και να ανακαλύψει νέα πράγματα (έτσι καλλιέργησε τις Τέχνες, τη Φιλοσοφία και τις Επιστήμες), όμως αν αφεθεί λίγο παραπάνω θα χαθεί μέσα σε ιδεοληπτικά συστήματα.

Μέσα στα ιδεοληπτικά συστήματα οποιασδήποτε μορφής οι άνθρωποι ή οι κοινωνίες εύκολα διολισθαίνουν σε παραίτηση χωρίς να το αντιληφθούν (συνήθως ασύνειδα), σπαταλώντας την ενέργειά τους σε σκέψεις και πράξεις κενές περιεχομένου. Παραίτηση σημαίνει οποτεδήποτε τα άτομα ή οι κοινωνίες επαφίενται σε ευχολόγια, προσευχές, δεήσεις, εικασίες, ικεσίες, και γονυπετείς παρακαλούν για ευόδωση στόχων/επιθυμιών/προσδοκιών/αναγκών/κτλ.

Η ατομική παραίτηση είναι αυτοκαταστροφική στάση ζωής για ένα άτομο, όμως η συλλογική παραίτηση είναι αυτοκαταστροφική για μια ολόκληρη κοινωνία, μέσα στην οποία όμως ενυπάρχουν και άτομα που δεν είχαν παραιτηθεί. Η ατομική παραίτηση λίγο κακό θα έκανε αν δεν διαχεόταν εύκολα μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και αν δεν μετατρέποταν σε συλλογική παραίτηση, η οποία συνήθως 'επιχρυσώνεται' με άνευ περιεχομένου κομπορρήμονα πομφολυγώδη λόγια.

Η λύση για το άτομο ή την κοινωνία είναι να σηκώσει τα μανίκια και να αρπάξει την αξίνα της ζωής. Να αγωνιστεί τίμια, καθαρά, θαρραλέα, χωρίς διαφυγές και υπεκφυγές ένθεν κακείθεν, χωρίς επικλήσεις σε υπερβατικές δυνάμεις, και χωρίς να μεταθέτει τις ευθύνες του άλλου. **Είναι αυτός/ή** (το άτομο ή η κοινωνία) **και το πρόβλημα** (στόχοι/επιθυμίες/προσδοκίες/ανάγκες/κτλ). Επιτέλους η ζωή είναι εδώ, εδώ θα τη ζήσουμε, εδώ θα αγωνιστούμε με διανοητική εντιμότητα, και εδώ θα αφήσουμε όμορφο ή άσχημο μονοπάτι πίσω μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές, διαφυγές, αποφυγές, βολέματα και 'κρύψιμο' σε σκοτεινές κόγχες και βραχοσπηλιές.

Αντώνης Αναστασιάδης